



Στις 30 του Νοέμβρη - 14 Δεκέμβρη τα μεγάλα συλλαλητήρια εργαζομένων και συνταξιούχων. Όλη η χώρα στο πόδι, όλοι στους δρόμους να πούμε ΟΧΙ στο νέο έγκλημα κατά της κοινωνικής ασφάλισης.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ Αγώνας

Γραφεία: Σωκράτους 23, Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

Νοέμβρης 2019 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 446

Της... σύνταξης

Στο προηγούμενο φύλλο έγινε εκτενής πρωτοσέλιδη αναφορά στην συνέχιση του αγώνα μας με την διοργάνωση του δεκαήμερου κινητοποιήσεων κόντρα στην πολιτική της νέας κυβέρνησης της ΝΔ, σαν συνέχεια εκείνης της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ. Και δόθηκε η δέσμευση για συνέχιση και κλιμάκωση.

Η δέσμευση τηρείται. Με την πραγματοποίηση δύο μεγάλων κινητοποιήσεων που αποφάσισε και οργανώνει η ΣΕΑ και πάλι σε όλη τη χώρα. Στις 30 Νοέμβρη και στις 14 Δεκέμβρη.

Για τις 30 Νοέμβρη η ΣΕΑ απηύθυνε κάλεσμα για συνδιοργάνωση και συμμετοχή στο εργατικό κίνημα. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Το ΠΑΜΕ και συνδικάτα πήραν την υπόθεση και στα δικά τους χέρια. Άλλωστε η κυβερνητική επίθεση, στο φόντο των νέων εξελίξεων που αφορούν το ασφαλιστικό όχι απλά στοχεύει και τους εργαζόμενους, αλλά βάζει σχεδόν αποκλειστικά στο στόχαστρο τις νέες γενιές της εργατικής τάξης και των εργαζομένων γενικά, που θα βρεθούν ενταγμένοι σε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα, που σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να τους εξασφαλίσει το συνταξιοδοτικό μέλλον τους, ίσως και να μην υπάρξει, για τη μεγάλη πλειοψηφία τους, ποτέ κάτι τέτοιο.

Ο συνταγματικός πλέον νόμος Κατρούγκαλου και η νέα νομοθετική ρύθμιση που προετοιμάζει η κυβέρνηση της ΝΔ για τις επικουρικές συντάξεις, οριστικοποιούν τους δύο από τους τρεις πυλώνες του συνταξιοδοτικού, που θα αποδίδει στους μελλοντικούς συνταξιούχους, αν και όποτε, πενιχρά επιδόματα σαν κύριες και επικουρικές συντάξεις, τις δεύτερες πάντα με ερωτηματικό.

Την ημέρα αυτή θα διοργανωθούν μεγάλα εργατικά-συνταξιοδοτικά συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις σαν απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης.

Στις 14 Δεκέμβρη προχωράμε σε Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα, πιστοί στα τέτοιαις μορφής «ραντεβού» μας με όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις και πρωθυπουργούς. Θα προβάλλουμε και πάλι τα αιτήματά μας για κατάργηση όλου του αντιασφαλιστικού πλαισίου, θα διατρανώσουμε την απόρριψη των μεθοδεύσεων, που θέλουν να μας υποτάξουν στη λογική του «ότι χάσαμε- το χάσαμε οριστικά». Θα διεκδικήσουμε την απόδοση του δώρου Χριστουγέννων, την έκδοση όλων των εκκρεμών συντάξεων, την διόρθωση των «λαθών» στους υπολογισμούς των συντάξεων (κύριων και επικουρικών), την απόδοση των οφειλομένων και των αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους, χωρίς αιτήσεις και αγωγές.

Και θα συνεχίσουμε. Θα αντιπαλέψουμε κάθε νέα αντιασφαλιστική επίθεση, θα συγκρουστούμε με την πολιτική εξαφάνισης των κοινωνικών χαρακτηριστικών της ασφάλισης. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε δημόσια, δωρεάν, καθολική υγεία- περίθαλψη. Δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε για την ανατροπή του αντιλαϊκού- φιλομονοπωλιακού φορολογικού συστήματος. Όσες δυσκολίες κι αν υπάρχουν. Όσα εμπόδια κι αν βάλουν οι κυβερνήσεις στον αγωνιστικό δρόμο μας. **Θα τα ξεπεράσουμε και θα νικήσουμε.**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ (ΣΕΑ) ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Προς όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

**Συνάδελφοι
Συναδέλφισσες**
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, μπροστά στην νέα επέλαση για την κατάργηση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Ν.Δ, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει την πρωτοβουλία και καλεί σε κοινό αγώνα όλους τους φορείς του εργατικού-λαϊκού κινήματος, με την οργάνωση Συλλαλητηρίων σε όλες τις πόλεις της χώρας μας για το Σάββατο 30.11.19 (στην Αθήνα ώρα 10.30 στα Προπύλαια).

Πάρτε όλοι μέρος μαζί στον αγώνα να εμποδίσουμε και να ανατρέψουμε τις πολιτικές που οδηγούν στο νέο προμελετημένο έγκλημα στην Κοινωνική Ασφάλιση!

Το μεγάλο μέτωπο της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους, γιατί δεν είναι μόνο το δικαίωμα στην σύνταξη. Η Κοινωνική Ασφάλιση αφορά τους πάντες, την προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, την υγεία-πρόνοια.

Ο οργανωμένος μαζικός αγώνας, η κοινή δράση ασφαλισμένων, απόμαχων της δουλειάς, της νεολαίας, των γυναικών και όλου του εργαζόμενου λαού θα ματαιώσει τα σχέδια της κυβέρνησης, που αξιοποιούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον νόμο - λαϊμητόμο του Κατρούγκαλου, προκειμένου να προχωρήσουν



στην επόμενη πράξη του έργου, που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια περί «νέου, δίκαιου και βιώσιμου Ασφαλιστικού».

Για όλους εμάς που είμαστε οι μοναδικοί παραγωγοί του πλούτου στην κοινωνία, η κοινωνική ασφάλιση, δημόσια δωρεάν υγεία, πρόνοια, κοινωνικές παροχές, Σ.Σ.Ε, μεροκάματα, σταθερή εργασία, ανθρώπινα ωράρια εργασίας κ.α., είναι κατακτήσεις, που με σκληρούς αγώνες και θυσίες επιτύχαμε, για να εξασφαλίσουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους όλα αυτά είναι βάρος, ενώ οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο Ασφαλιστικό είναι ταυτόχρονα και πηγή νέων κερδών για το κεφάλαιο.

Οι αποφάσεις του ΣΤΕ (που από μια μερίδα ΜΜΕ εξωραϊζονται) δεν αναιρούν ούτε αγγίζουν καν τον αντιδραστικό χαρακτήρα όλων των παρεμβάσεων των τριών μνημονίων, τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Δεν αναιρούν τους

κοινούς «αναπτυξιακούς» στόχους των κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ για ολόενα και μεγαλύτερη απαλλαγή του κεφαλαίου και του κράτους από το «κόστος» της Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεν αναιρούν τις τεράστιες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις στους «παλιούς» συνταξιούχους, την αφαίρεση της 13ης και 14ης σύνταξης, την αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 έτη, την αύξηση από τα 35 στα 40 και στα 42 χρόνια εργασίας για το δικαίωμα στην πλήρη σύνταξη, τις νέες μειώσεις των συντάξεων μετά το Ιούνη του 2016 και όλες τις μειώσεις πριν από την ψήφισή του Ν. 4387/16 που αποτελεί τον καλύτερο «χορηγό» της ιδιωτικοποίησης!

Το «νέο» Ασφαλιστικό που διαφημίζει η ΝΔ είναι παλιό, γνώριμο και δοκιμασμένο. Το σύστημα των τριών πυλώνων, η μετατροπή της ασφάλισης των γηρατειών σε «ατομική υπόθεση» είναι κάτι που το ζουν εκατομμύρια ανα-

σφαλιστοι και «ασφαλισμένοι» στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Στην ουσία απαλλάσσει το κράτος από την υποχρέωση στην Κοινωνική Ασφάλιση και οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, ρίχνονται όλο και πιο βαθιά στον Καιάδα. Το πρώτο θύμα είναι οι επικουρικές, τις οποίες η κυβέρνηση εισάγει σε σύστημα άμεσης κεφαλαιοποίησης.

Μπροστά στην λαίλαπα που έρχεται εμείς οι συνταξιούχοι που έχουμε βιώσει για πολλά χρόνια όλες αυτές τις θανατηφόρες πολιτικές εκτιμάμε ότι το σκληρό που χτίζεται και προετοιμάζει τα νέα δεινά για συνταξιούχους και ασφαλισμένους, μόνο ο μαζικός αγώνας παντού μπορεί να ανατρέψει έχοντας ως στόχο του τη διεκδίκηση Δημόσιας Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αγώνας μαζικός, οργανωμένος, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις

συνέχεια στη σελ. 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ (ΣΕΑ) ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

συνέχεια από τη σελ. 1

πόλεις και τα χωριά, για την κατάρτιση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων των κυβερνήσεων και των τριών μνημονίων των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ για :

- Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα - κουρεμένα αποθεματικά των Ταμείων με ανακεφαλαιοποίηση τους.
- Να πληρώσουν το κράτος και επιχειρηματικοί όμιλοι. Καμία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, που θα σημάνει νέα μείωση του μισθού του εργαζόμενου στο τμήμα που πηγαίνει για τη σύνταξη και την Υγεία και απαλλαγή της μεγαλοεργοδοσίας.
- Πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών, μαζί και της 13ης και 14ης σύνταξης.
- Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, στη βάση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής - λαϊκής οικογένειας και όχι με συνθήκες του προηγούμενου αιώνα, δουλειάς σε άθλιες συνθήκες ως τα βαθιά γεράματα. Κατώτερη κύρια σύνταξη 600 ευρώ, κατώτερο μισθό 751 ευρώ.
- Να αποδοθούν άμεσα χωρίς προαπαιτούμενα, όσα παράνομα και αυθαίρετα έχουν παρακρατηθεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις.
- Άμεση καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων σε όσους εκκρεμεί η καταβολή τους. Εφάπαξ και Επικουρικές να αποδίδονται ανεξάρτητα από την έκδοση της οριστικής απόφασης της κύριας σύνταξης. Άμεση πρόσληψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ.
- Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων δομών. Την δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων, της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής αγωγής.
- Την επαναλειτουργία όλων των δομών υγείας που έκλεισαν και των μονάδων που καταργήθηκαν. Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού.
- Κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
- Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες. Με 5 χρόνια λιγότερης δουλειάς για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα».
- **Απαιτούμε αποκλειστικά δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που θα εκπληρώνει τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού και όχι τα κέρδη των ολιγών.**

Πλατιά σύσκεψη του ΠΑΜΕ για το ασφαλιστικό



Την Δευτέρα 11 Νοέμβρη το ΠΑΜΕ οργάνωσε πλατιά σύσκεψη συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Αθήνα για να συζητηθούν τα μέτρα που θα πάρει το εργατικό κίνημα, ώστε οι κινητοποιήσεις που θα οργανωθούν από τα συνδικάτα σε όλη τη χώρα για το ασφαλιστικό, να έχουν επιτυχία, να δοθεί μια ισχυρή απάντηση στην κυβέρνηση, που βάζει μπροστά για υλοποίηση τα σχέδιά της για ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και του συνταξιοδοτικού. Συσκέψεις οργανώθηκαν και σε άλλες πόλεις. Η απόφαση αυτή των εργατικών συνδικάτων πάρθηκε μετά την ανταπόκριση του ΠΑΜΕ στην πρωτοβουλία της ΣΕΑ των Συνταξιοχικών οργανώσεων να τα καλέσει σε κοινές δράσεις για το ασφαλιστικό.

Κι ασφαλώς η συσπείρωση αυτή, που έτσι κι αλλιώς βέβαια υπάρχει ανάμεσα στο εργατικό και συνταξιοχικό κίνημα, πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα, η χάραξη κοινής αγωνιστικής τακτικής, η ενοποίηση των στόχων και αιτημάτων, που ασφαλώς κι αυτά πηγάζουν από τον ενιαίο χαρακτήρα της αντεργατικής - αντιλαϊκής επίθεσης, δίνει μια νέα ώθηση, πιο ισχυρή στην αντιμετώπισή της. Στην έκφραση της ενιαίας αντίστασης, άρνησης του λαού να υποταχτεί τις επιλογές του κεφαλαίου και της ΕΕ. Στην κοινή απόφασή του να τις αποκρούσει και να παλέψει για μια άλλη, φιλεργατική-φιλολαϊκή πολιτική για τα ασφαλιστικά δικαιώματά του.

Στη βάση της πρωτοβουλίας της ΣΕΑ αποφασίστηκαν οι κοινές δράσεις στις 30 Νοέμβρη με τη διοργάνωση συγκεντρώσεων σε όλες τις πόλεις από τα εργατικά και συνταξιοχικά σωματεία και την προβολή των αιτημάτων του λαού, ενώ τα εργατικά συνδικάτα θα είναι παρόντα και στο Πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΣΕΑ στην Αθήνα στις 14 Δεκέμβρη.

Στην παρουσίαση της εισήγησης στη σύσκεψη από την **Γιώτα Ταβουλάρη**, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο (ΟΦΣΕΕ) και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, αλλά και σε όλες τις ομιλίες συνδικαλιστών που ακολούθησαν, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για ένα **πλατύ άνοιγμα στους χώρους δουλειάς**, με περιοδείες, συσκέψεις, Γενικές Συνελεύσεις, ενόψει των συλλαλητηρίων αλλά και όλο το επόμενο διάστημα, για να μπου αποφασιστικά και εξοπλισμένες ακόμα περισσότερες δυνάμεις στη μάχη για την υπεράσπιση της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναφερόμενη στο λεγόμενο «νέο Ασφαλιστικό» της κυβέρνη-

σης ΝΔ, η Γ. Ταβουλάρη τόνισε ότι «αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση της αντιασφαλιστικής νομοθεσίας που απορρέει από τις αποφάσεις της ΕΕ, εδώ και κοντά τρεις δεκαετίες, και υλοποιείται διαδοχικά από τις αστικές κυβερνήσεις, με πιο πρόσφατο τον εμβληματικό νόμο - λαιμητόμο, τον νόμο Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ».

«Μπορεί το "εγώλημα του πουλόβερ" να ξεκινά από τις επικουρικές συντάξεις... ωστόσο **στόχος είναι η επέκταση της ιδιωτικοποίησης στο σύνολο της Δημόσιας Ασφάλισης... στρατηγικός στόχος που υπηρετούν όλες οι αντιασφαλιστικές ανατροπές είναι η "ελάφρυνση" των καπιταλιστών και του κράτους τους από το "βάρος" της Κοινωνικής Ασφάλισης, από την κατάκτηση των εργατών να παίρνουν πίσω μέσω αυτής ένα κομμάτι της κλεμμένης υπεραξίας που παράγουν. Η ιδιωτική ασφάλιση, που ολοένα ενισχύεται στον καπιταλιστικό κόσμο, αποτελεί πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους»...**

«**Η επίθεση στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την επίθεση στους μισθούς, στις Συλλογικές Συμβάσεις, με την αλλαγή προς το χειρότερο στις εργασιακές σχέσεις. Δεν αφορά μόνο τη σύνταξη, αφορά τις παροχές των Ταμείων και του κράτους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία, την Πρόνοια, αφορά όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες (...)** «Πρέπει ... να ξεσηκωθεί κίνημα ανασχεσης της νέας επίθεσης, από όλους εμάς τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιστήμονες, τις γυναίκες, τους νέους, να βάλουμε εμπόδια στα σχέδια κυβέρνησης - μεγαλοεργοδοσίας, να τους κόψουμε τη φόρα... Σήμερα να απαιτήσουμε ενιαίο, υποχρεωτικό, αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα εξασφαλίζει συντάξεις και παροχές για όλους, αντίστοιχες των λαϊκών αναγκών. Σε ενιαίο μέτωπο να δώσουμε τη μάχη για να διασωθεί ο θεσμός της δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και να βελτιωθεί, για να στηρίζει ουσιαστικά τα κοινωνικά δικαιώματα της εργατικής - λαϊκής οικογένειας. Η Κοινωνική Ασφάλιση πρέπει να είναι υποχρεωτική, καθολική και να ανήκει στην ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας. Έτσι μόνο θα μπορεί να προσφέρει αξιοπρεπείς συντάξεις, δωρεάν ανθρώπινη περίθαλψη και επαρκείς παροχές Πρόνοιας».

Ασφαλιστικό: Η επίθεση του κεφαλαίου κλιμακώνεται

Ο τίτλος ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα, που διαμορφώνεται, όσον αφορά στην κοινωνική ασφάλιση και ιδιαίτερα το συνταξιοδοτικό. Η πραγματικότητα αυτή πηγάζει από τρεις πλευρές. Η πρώτη είναι η προερχόμενη από τις γενικές κατευθύνσεις που έχει προδιαγράψει η ΕΕ για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σε όλες τις χώρες μέλη της, τις οποίες προωθούν η κάθε μία κυβέρνηση με τον δικό της ρυθμό και μέθοδο, αλλά σταθερά και αταλάντευτα. Η **δεύτερη** είναι εκείνη που σε εσωτερικό επίπεδο εξειδικεύεται και εκφράζεται, είτε ήδη υλοποιούμενη (νομοθετικό πλαίσιο όλης της περασμένης εικοσαετίας μέχρι και το ν. 4387/2016), είτε εξαγγελόμενη για το άμεσο αύριο από τη σημερινή κυβέρνηση. Η **τρίτη** είναι αυτή που εκπορεύεται πλέον απόλυτα ξεκάθαρα από τις επιταγές του ιδιωτικού κεφαλαίου, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλίσεων και των παροχών «συντάξεων». Όλες αυτές οι πρακτικές σε πολιτικό επίπεδο έχουν και την κάλυψη της αστικής δικαιοσύνης σε θεσμικό-νομικό επίπεδο.

Η αλληλοσυμπλήρωση των δύο πρώτων πολιτικών επιλογών με την τρίτη οικονομική και την τέταρτη νομική ολοκληρώνει ένα πλαίσιο ασφυκτικής πίεσης στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστημα και στα λίγα πλέον κοινωνικά χαρακτηριστικά του έχουν απομείνει.

Έτσι η σημερινή κυβέρνηση πιάνοντας το νήμα της αντιλαϊκής επίθεσης, που της άφησε η προηγούμενη, βάζει σε νέα φάση την επίθεσή αυτή. Με συγκεκριμένα βήματα χαράζει το σχέδιο και τα μέτρα που θα εκφράσουν τις «νέες» δικές της επιλογές για το συνταξιοδοτικό. Το σχέδιο αυτό έχει τη βούλα του μεγάλου ασφαλιστικού κεφαλαίου του κλάδου.

Πολύ πρόσφατα οι αποφάσεις για το «νέο» συνταξιοδοτικό σύστημα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν σε ημερίδα που είχε οργανώσει η ένωση των ασφαλιστικών εταιριών και άλλων που έχουν σχέση (επενδυτικές, τραπεζικές κλπ), στην οποία είχε πάρει μέρος ο πρωθυπουργός, όπως και στελέχη των κομμάτων της αστικής αντιπολίτευσης. Εκεί όλοι μαζί, κεφάλαιο και κόμματα, συμφώνησαν στις προωθούμενες επιλογές.

Η απαραίτητη κάλυψη στην μεθόδευση αυτή δόθηκε από την αστική δικαιοσύ-

νη. Το ΣΤΕ με τις πρόσφατες αποφάσεις του πρώτον αποκατάστησε την συνταγματικότητα όλου αυτού του ψηφισμένου νομοθετικού πλαισίου, στο οποίο περιλαμβάνεται η νομική βάση για την ιδιωτικοποίηση του συνταξιοδοτικού (νόμος Ρέππα) και δεύτερον άνοιξε το δρόμο για την διαδικασία μεθόδευσης της συνέχειας, με την πρόταση της **συμμόρφωσης του νομοθετικού έργου μόνο στην επεξεργασία και κατάθεση κάποιων «αναλογιστικών μελετών»**, που θα πιστοποιούν πως ο **εκάστοτε προς ψήφιση νόμος, θα εξασφαλίζει την «βιωσιμότητα» του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο θα αναφέρεται. Με τον τρόπο αυτό θα κατοχυρώνεται η συνταγματικότητα κάθε μορφής αντιασφαλιστικού μέτρου που θα ψηφίζεται στο μέλλον.**

Βέβαια αξίζει να θυμίσουμε πως όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις με κάθε αντιασφαλιστικό νόμο που ψήφισαν και εφαρμόζαν, υπόσχονταν την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, υπόσχεση που ποτέ δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί, γιατί άλλωστε δεν ήταν αυτός ο στόχος των νομοθετικών αυτών παρεμβάσεων. Αντίθετα σκόπευαν στην όλο και πιο επιταχυνόμενη χρεωκοπία του, ώστε να δικαιολογούν τις νέες επεμβάσεις τους στην πορεία της ιδιωτικοποίησης, κάτι που η κυβέρνηση της ΝΔ πλέον βάζει στον δρόμο της οριστικής υλοποίησής.

Η συνέχεια ήταν πλέον απλή. Η κυβέρνηση βέβαια είχε ήδη εξαγγείλει τις πολιτικές επιλογές της για την ιδιωτικοποίηση του συνταξιοδοτικού συστήματος (τρεις πιλώνες), με προτεραιότητα στην επικουρική σύνταξη. Έχοντας στα χέρια της τις αποφάσεις του ΣΤΕ, προχώρησε στο στήσιμο της «ομάδας εργασίας» για το ασφαλιστικό. Στην ομάδα αυτή τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί κύκλοι (επιχειρήσεις) αλλά και θεσμικοί παράγοντες, που κλήθηκαν από την κυβέρνηση να «μελετήσουν» το πρόβλημα «επικουρική σύνταξη» και να κάνουν προτάσεις επίλυσής του.

Στην ομάδα εκπροσωπούνται οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι επενδυτικές εταιρίες, το τραπεζικό σύστημα, τα ταμεία επαγγελματικής (ιδιωτικής) ασφάλισης, κυβερνητικοί εκπρόσωποι- υπέρ-

Οι αποφάσεις του ΣΤΕ.»

Στο τεύχος του μήνα Οκτώβρη παραθέσαμε μια πρώτη εκτίμηση των αποφάσεων αυτών. Στο φύλλο αυτό παρουσιάζουμε μια δεύτερη πιο αναλυτική ματιά με πιο επικεντρωμένες εκτιμήσεις στα επί μέρους ζητήματα

Εκτίμηση (I). Οι τρεις αποφάσεις του ΣΤΕ (1889, 1890 και 1891/2019) κρίνουν συνταγματικό το κύριο κορμό των ρυθμίσεων του νόμου 4387/16 (Κατρούγκαλου).

Έτσι επισημοποιούν την δόμηση του νομοθετικού πλέγματος για την επιβολή του συστήματος των τριών πυλώνων, στους οποίους το κύριο ρόλο θα παίζει η ατομική ευθύνη του εργαζόμενου-ασφαλισμένου. Η ανταποδοτικότητα σαν αξονική λογική περνάει πλέον καθαρά και στις κύριες συντάξεις (πρώτος πυλώνας), αφού αυτές διαχωρίζονται οριστικά σε δύο μέρη, σε εκείνο της «εθνικής» και σε εκείνο της ανταποδοτικής. Ο διαχωρισμός αυτός εγκρίνεται με τις αποφάσεις.

Οριστικά γίνεται αποδεκτή επίσης η ενιαιοποίηση όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

Επικυρώνεται η δημιουργία της προσωπικής διαφοράς, που αποτελεί μία ακόμα περικοπή της κύριας σύνταξης για τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων.

Οριστικοποιούνται επίσης ειδικές περικοπές, όπως των 13ης και 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, ενώ μονιμοποιούνται οι αυξημένες και νέες εισφορές υπέρ του ΑΚΑΓΕ και του ΕΟΠΥΥ (και από τους μισθούς εργαζομένων). Και βέβαια επικυρώνονται οριστικά οι σφαγιαστικές περικοπές στις κύριες συντάξεις των ασφαλισμένων μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/16.

Συνολικά μπορούμε να θεωρήσουμε πως οι αποφάσεις του ΣΤΕ κινούνται στην κατεύθυνση της υπεράσπισης της γενικότερης πολιτικής για ασφαλιστικό σύστημα στα πλαίσια των κατευθύνσεων της ΕΕ, της συνολικότερης ελάφρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού από το βάρος των ασφαλιστικών υποχρεώσεων (εθνικό συμφέρον, δημοσιονο-

μικό όφελος), της τήρησης των δεσμεύσεων του κράτους με τους δανειστές (μνημόνια).

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, μόλις λίγες μέρες μετά την δημοσίευση των αποφάσεων, βγήκε η διορισμένη από την κυβέρνηση «ομάδα εργασίας» εξειδικευμένων (την οποία μνημονεύει το ΣΤΕ στις αποφάσεις του) να προτείνει τη μετατροπή του ΕΤΕΑΕΠ σε επαγγελματικό ταμείο «επικουρικής σύνταξης». (ανάλυση των προτάσεων γίνεται σε άλλο άρθρο). Αυτές οι παρεμβάσεις διευκολύνουν την κυβέρνηση να προωθήσει την εξαγγελθείσα δημιουργία του δεύτερου πυλώνα με τον μετασχηματισμό του ΕΤΕΑΕΠ σε ιδιωτικού χαρακτήρα επαγγελματικό ταμείο και την μετατροπή της επικουρικής σύνταξης σε μέρισμα ή απόδοση επενδυτικών προϊόντων των ασφαλιστικών εταιριών ή του ίδιου του ΕΤΕΑΕΠ. Η δημιουργία επαγγελματικών ταμείων προβλέπεται στο ν. Ρέππα. Και ήδη ο Υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσος δήλωσε πως «προετοιμαζόμαστε μεθοδικά, ώστε να οικοδομήσουμε πάνω στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης ένα δίκαιο, βιώσιμο και ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα».

Εκτίμηση II. Όσον αφορά τις κυβερνητικές πολιτικές που μέχρι σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί και ολοκληρώθηκαν με το ν. 4387/16 στις αποφάσεις:

1. Ιδιαίτερα τονίζεται, πως η κατάθεση αναλογιστικών μελετών από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (απόφαση 1889/2019 εδάφιο Α παρ. α σελ. 1), που θα πιστοποιούν τη βιωσιμότητα του όποιου νέου ασφαλιστικού συστήματος για κύριες και επικουρικές συντάξεις και των αντίστοιχων φορέων απόδοσής τους (ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ), είναι απαραίτητος όρος για την συνταγματικότητα των νομοθετημάτων. Μάλι-

στα επισημαίνεται πως η εφαρμογή των νέων συστημάτων πρέπει να εξασφαλίζει (α) την ασφαλιστική κάλυψη όλου του πληθυσμού βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα (απόφαση 1889/2019 εδάφιο Α παρ. α σελίδα 1 και 1891/2019 εδάφιο Δ παρ α σελ. 2) και (β) δύο φορές επαναλαμβάνεται στην απόφαση 1891/2019 στο εδάφιο Ε σελ. 5 και Ε παρ. α σελ. 6, πως η ψήφιση νέου νόμου πρέπει να συνοδεύεται από ειδική μελέτη «σοφών», που να τεκμηριώνει κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, πως «οι νέες παροχές θα εξασφαλίζουν στο συνταξιούχο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης όσο το δυνατό εγγύτερο προς εκείνο που είχε κατά τον εργασιακό του βίο».

2. Η απόφαση 1890/2019 εδάφιο Α σελ 1 και 2 επικυρώνει και μονιμοποιεί όλες τις αντισφαλιστικές ρυθμίσεις και μέτρα που προβλέπονται σε όλους τους προηγούμενους νόμους για τις συντάξεις (κύριες και επικουρικές), ξεκινώντας από το νόμο Ρέππα επί κυβέρνησης Σημίτη μέχρι και τον 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Για να δικαιολογήσει τις αποφάσεις αυτές, το ΣΤΕ αποδέχεται τα δικαιολογητικά επιχειρήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ (και των προηγούμενων) περί (α) της ανάγκης τήρησης της «δέσμευσης που η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε στα πλαίσια του Μνημονίου του ΕΜΣ...» (απόφαση 1890/2019 εδάφιο Α σελ. 1), (β) την ανάγκη «διατήρησης της βιωσιμότητας του συστήματος» (σελ. 2), (γ) του μοιράσματος των βαρών για το σκοπό της βιωσιμότητας του συστήματος αυτού και στους νυν συνταξιούχους, για λόγους «κοινωνικής δικαιοσύνης και διαγενεακής» ισότητας και αλληλεγγύης» (σελ. 2) (δ) «τη συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης για την επίτευξη της βιωσιμότητας...» (επίσης σελ. 2). Στη βάση αυτή το ΣΤΕ αποδέχτηκε την κατάργηση των δικών του αποφάσεων 2287- 2288/2015 από το ν. 4387/16, που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές των νόμων 4051 και 4093/2012.

Έτσι αποφαίνεται πως ήταν σωστή η θεώρηση σαν βάση επανυπολογισμού των κύριων και επικουρικών συντάξεων, το ποσό που είχε διαμορφωθεί με τις περικοπές των νόμων αυτών στις 31.12.2014 (απόφαση 1890/2019 εδάφιο Α σελίδα 1 και 2). Το συγκεκριμένο σκέλος αυτής της απόφασης είναι το καθοριστικότερο, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του ν. 4387/16, που ενσωματώνει όλες τις περικοπές που έγιναν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

3. Για τις κύριες, (α) Η απόφαση 1891/2019 εδάφιο Α σελ. 1 επίσης κρίνει πως «αιτιολογείται επαρκώς η επιλογή σαν βάση επανυπολογισμού τους το ύψος που είχε διαμορφωθεί στις 31.12.2014», (β) επιδέχεται πως η αναλογιστική μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (για τις κύριες συντάξεις) τεκμηριώνει την βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ με τον

4387/16 (εδάφιο Δ- σημείο β σελ.3 και 4), (γ) αποδέχεται όλα τα δικαιολογητικά επιχειρήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ (πλήθος παθογενειών, δημογραφική γήρανση, ανεργία και κρίση, σχέση ασφαλισμένων- συνταξιούχων κλπ (σελ 4)).

Αντίθετα η απόφαση 1891/2019 στο εδάφιο ΣΤ σελ. 8 απορρίπτει τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του ανταποδοτικού μέρους των κύριων συντάξεων σαν «ιδιαιτέρως χαμηλά» και αναντίστοιχα με τους μισθούς μελλοντικών και ήδη συνταξιούχων (κατώτερα του 48,6% των συντάξιμων μισθών), αλλά και σε σχέση με τις καταβληθείσες εισφορές, εφ' όσον «παραβιάζουν την αρχή της ανταποδοτικότητας» και επίσης «παραβιάζουν την αρχή της ισότητας», αφού μεταχειρίζονται ισότιμα ή ανισότιμα ανάλογα ασφαλισμένους που έχουν τις ίδιες ή διαφορετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Σημείωση 1. Στην περίπτωση αυτή θα περιμένουμε τις διορθωτικές κινήσεις της κυβέρνησης (ποιο ποσοστό αναπλήρωσης θα ορίσει πάνω από το 48,6%), για να μετρήσουμε τι αποτελέσματα προς όφελος χιλιάδων συναδέλφων θα αποφέρουν οι συγκεκριμένες διορθώσεις στον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων τους.

4. Για τις επικουρικές. Οι αποφάσεις βάζουν δύο σκεπτικά.

(α) η 1889/2019 στο εδάφιο Α σελ. 1 θεωρεί την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 96 του 4387/16 για τις παροχές του ΕΤΕΑ (μετέπειτα ΕΤΕΑΕΠ) αντισυνταγματική, γιατί δεν υπήρξε αναλογιστική μελέτη, που να πιστοποιεί την βιωσιμότητα του ΕΤΕΑΕΠ. Κατά συνέπεια θεωρείται άκυρος ο τρόπος υπολογισμού των νέων επικουρικών και επανυπολογισμού των παλιών (στο ίδιο παρ. β σελ. 3), που εφαρμόστηκε με την έκδοση της 23123/785/7.6.2016 απόφασης του υφυπουργού Εργασίας.

Σημείωση 2. Στο σημείο αυτό να πάρουμε υπ' όψη μας πως αυτό το σκέλος (α) μπορεί να είναι και επικίνδυνο, να οδηγήσει στην απόδοση μικρότερων επικουρικών, εφ' όσον επικαλείται το ότι «δεν υπήρξε αναλογιστική μελέτη, που να τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα του ΕΤΕΑΕΠ, εν όψει του νέου τρόπου υπολογισμού των νέων επικουρικών συντάξεων και του επανυπολογισμού των χορηγούμενων, συνυπολογίζοντας και τον αυτόματο μηχανισμό εξισορρόπησης (κόφτη)...». Δηλαδή ίσως να εννοεί πως, αν οι αναλογιστικές μελέτες που θα πρέπει να φτιαχτούν, αποδείχνουν πως το ΕΤΕΑΕΠ δεν είναι βιώσιμο και με τις νέες πεσοκομμένες συντάξεις και με την ενεργοποίηση του κόφτη, τότε θα χρειαστεί να ληφθούν νέα μέτρα για τις επικουρικές. Αυτό, αν σωστά το εκτιμάμε έτσι, διευκολύνει περισσότερο την κυβέρνηση για τις νέες ανατροπές που ετοιμάζει, όπως αναφέρεται και στην εκτίμηση (I).

(β) ακυρώνει σαν αντισυνταγματική την διάταξη του 4387/16 (και τη σχετική 25909/470/7.6.2016 υπουργική απόφαση) με την οποία, σαν βάση αναπροσαρμογής των επικουρικών, πάρθηκε υπ' όψη το ύψος των κύριων συντάξεων, με το αιτιολογικό πως οι δύο συντάξεις είναι αυτοτελείς, για τις οποίες ο ασφαλισμένος κατέβαλε ξεχωριστές εισφορές (απόφαση 1890/2019 εδάφιο Ε σελ. 4) και κατά συνέπεια δεν μπορεί το ύψος της επικουρικής να εξαρτιέται από εκείνο της κύριας. Στην ίδια βάση απορρίπτει το πλάφόν του αθροίσματος κύριας και επικουρικής των 1300 ευρώ μετά την αναπροσαρμογή της δεύτερης.

Σημείωση 3 Για τις δύο αυτές περιπτώσεις επίσης χρειάζεται να περιμένουμε τις διορθωτικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης και όσον αφορά στη βάση αναπροσαρμογής και όσον αφορά στο όριο των 1300 ευρώ, για να εξειδικεύσουμε ποια οφέλη υπέρ των χιλιάδων συναδέλφων θα αποδώσουν οι διορθώσεις αυτές. Ακόμα να συμπεριλάβουμε και την περίπτωση των επικουρικών του ΙΚΑ, που σφαγιαστικά με την εφαρμογή του τελειώσως αυθαίρετου τρόπου επανυπολογισμού τους και κατά παράβαση του ν. 4387/16.

Τέλος όσον αφορά τις περιπτώσεις των σημειώσεων 1 και 3 οι αποφάσεις του ΣΤΕ προνοούν στις τελευταίες παραγράφους τους, πως «για λόγους δημοσίου συμφέροντος», η τακτοποίηση των όποιων αποτελεσμάτων προς όφελος ομάδων συνταξιούχων προκύψουν με τη διόρθωση των αντισυνταγματικών μέτρων, θα επέλθει από (μετά) τη δημοσίευση των αποφάσεων (4 Οκτώβρη 2019). Αυτή η πρόνοια αποκλείει την απόδοση αναδρομικών, δίνοντας το δικαίωμα στην κυβέρνηση να την αρνηθεί. Έτσι μάλιστα οριστικό τέλος στην υπόθεση «δικεδίκη αναδρομικών με δικαστικές διαδικασίες».

Επισημαίνουμε όμως πως για την διόρθωση των ρυθμίσεων του 4387/16 για τις επικουρικές, που θεωρούνται αντισυνταγματικές, η κυβέρνηση μπορεί να καταθέσει νομοσχέδιο με τις ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις, που όμως θα συνοδεύεται από αναλογιστική μελέτη, η οποία θα επιβεβαιώνει πως αυτές οι ρυθμίσεις του 4387/16 είναι πλέον συνταγματικές, αφού με αυτές εξασφαλίστηκε η βιωσιμότητα του συστήματος, βάζοντας έτσι στον πάγο τις όποιες ελλείψεις για διόρθωσή τους προς όφελος των συνταξιούχων. Στη βάση αυτών ο υφυπουργός Μητράκης δήλωσε πως «αν μετά το νόμο (που θα ψηφίσει η κυβέρνηση) προκύψουν οφειλόμενα προς τους δικαιούχους, αυτά θα αποδοθούν σε όλους χωρίς αιτήσεις και αγωγές»...

5. Όσον αφορά στην κάλυψη των πιθανών ελλειμμάτων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ από τον κρατικό προϋπολογισμό το ΣΤΕ διατυπώνει δύο

διαφορετικά σκεπτικά. Για μεν τις κύριες συντάξεις θεωρεί πως διατηρείται (και με τον νόμο 4387/16) η υποχρέωση του κράτους να καλύπτει όχι μόνο την «εθνική σύνταξη», αλλά και τα ελλείμματα λόγω του ανταποδοτικού σκέλους τους (απόφαση 1891/2019 σελ. 1 εδάφιο Γ). Για τις επικουρικές η απόφαση 1889/2019, ενώ επαναλαμβάνει πως το κράτος πρέπει να καλύψει τυχόν ελλείμματα, εφ' όσον η επικουρική ασφάλιση καθιερώνεται με το νόμο 4387/16 σαν υποχρεωτική και όχι προαιρετική, δηλώνει πως η κάλυψη αυτή θα πρέπει να δοθεί, μόνο εφ' όσον η ενεργοποίηση του κόφτη (αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης) δεν αποδώσει τα απαιτούμενα αποτελέσματα (εδάφιο Β σελίδα 6). Όμως έτσι κι αλλιώς για κάθε περίπτωση ισχύει η προϋπόθεση, που το ΣΤΕ αναφέρει για τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας για τα δημοσιονομικά. Δηλαδή η κάλυψη των όποιων ελλειμμάτων δεν μπορεί να παραβιάζει τις δεσμεύσεις αυτές. Το κράτος θα καλύπτει το ύψος των ελλειμμάτων, για το οποίο θα υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο και μόνο.

Σημείωση 4. Σε σχέση με το παραπάνω στο νόμο 4387/16 άρθρο 14 παρ. 4 υπάρχει η εξής πρόβλεψη: Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ (κατ' έτος), με έτος αναφοράς το 2009. Το ΑΕΠ το 2009 ήταν 237,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το όριο 2,5% είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια. Άρα η δαπάνη δεν πρέπει να ξεπερνά αυτό το ποσό.

Σημείωση 5. Στην ίδια λογική ίσως μπορεί να λειτουργήσει η πρόταση της ΝΔ να κατοχυρωθεί και συνταγματικά «κατώτερο ελάχιστο εισόδημα», να σχετίζεται με τη πρόνοια να καλύπτεται μόνο η «εθνική σύνταξη», που βέβαια θα την ορίσει στο ύψος αυτού του ελάχιστου εισοδήματος, ενώ θα απαγορεύει και την αύξησή του. Κάπως όπως με την συνταγματική ρύθμιση που πέρασαν ΝΔ- ΠΑΣΟΚ και διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, που απαγορεύει την μονιμοποίηση υπαλλήλων του δημοσίου, οι οποίοι δουλεύουν για χρόνια με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, μπλοκάκια, εργολαβικά κ.α.

μαχοι της πολιτικής της ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης και του υπουργείου οικονομικών, καθώς και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Η Ομάδα έδωσε στη δημοσιότητα τις προτάσεις της, που φυσικά ταυτίζονται με τις κυβερνητικές και τις απαιτήσεις των επιχειρηματιών και προκρίνουν την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης (δεύτερος πυλώνας).

Χωρίς φυσικά να παρασταίνουμε τους μάντιες, δεν είναι δύσκολο να προβλέψουμε τη συνέχεια. Η κυβέρνηση θα φέρει νομοθετικές ρυθμίσεις με βάση αυτές τις προτάσεις. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ως τελείως «ανεξάρτητη», θα καταθέσει αναλογιστική μελέτη, που θα πιστοποιεί πως η προωθούμενη νομοθετική

ρύθμιση- που είναι και δική της πρόταση- θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του υπό δημιουργία ασφαλιστικού φορέα και ταυτόχρονα του σημερινού ΕΤΕΑΕΠ. Δηλαδή η ΕΑΑ θα αποφανθεί πως η δική της πρόταση είναι θετική. Τι άλλο θα μπορούσε να πει άλλωστε. Αυτή η πιστοποίηση θα εξασφαλίζει την συνταγματικότητα του νόμου και κατά συνέπεια την απρόσκοπτη ψήφισή του από την κυβερνητική πλειοψηφία στη βουλή.

Ένα καλά επεξεργασμένο σχέδιο που έχει ήδη μπει μπροστά για υλοποίηση. Υπάρχει όμως και το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Υπάρχει το αγωνιστικό κίνημα των συνταξιούχων. Και θα οδηγήσουμε τα σχέδιά τους αυτά στη χρεωκοπία. Να είναι σίγουροι.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Σε συγκέντρωση- διαμαρτυρία κάλεσε τους συνταξιούχους το σωματείο την Πέμπτη 31 Οκτώβρη στις 11π.μ. έξω από την αντιπεριφέρεια (παλιά Νομαρχία, δίνοντας συνέχεια στη δράση του. Στην ανακοίνωση αναφέρει σχετικά:

Οι προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης της Ν.Δ καθώς και τα πρώτα νομοσχέδια που έφερε στη Βουλή, δείχνουν μόνο την εναλλαγή μεταξύ των δύο κομμάτων στην Κυβέρνηση και συνέχιση των αντεργατικών, αντισυνταξιοδικών πολιτικών που έχουμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ πατάει και αξιοποιεί την «προϊκα» που παρέλαβε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υλοποιώντας τις απαιτήσεις και τις επιταγές του ΣΕΒ, που όπως δηλώνουν οι ίδιοι ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση υλοποίησε το 60% των απαιτήσεων τους και τώρα περιμένουν από την παρούσα Κυβέρνηση να υλοποιήσει το άλλο 40%.

Η Ομοσπονδία μας, το Σωματείο μας και όλο το συνταξιοχικό κίνημα της χώρας, **ούτε νομιμοποιήσαμε** ότι μέχρι σήμερα μας έχει αφαιρεθεί **ούτε πρόκειται να το νομιμοποιήσουμε**, είμαστε ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική από όποιον και να εφαρμόζεται. Όπως παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια για την ανατροπή της, έτσι και σήμερα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε το δικό μας και να διεκδικούμε πίσω τον ιδρώτα και το αίμα μιας ζωής που μας έκλειψαν όλες οι μνημονιακές Κυβερνήσεις την περίοδο της κρίσης.

Όσον αφορά τις τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, το μόνο σίγουρο είναι ότι νομιμοποιούν τον νόμο Κατρούγκαλου για τον επανυπολογισμό και το κόσμημα των συντάξεων. Δίνουν πάσα στην κυβέρνηση της Ν.Δ. να ψηφίσει καινούριο νόμο για την άμεση ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης σε πρώτη φάση. **Η συνταγματικότητα ή όχι ενός νόμου πρέπει να κρίνεται με ταξικά κριτήρια, δηλαδή ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί...».**

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία που κατέληξε στο Δημαρχείο, όπου επιδόθηκε ψήφισμα- υπόμνημα με τα γενικά αιτήματα του συνταξιοχικού κινήματος και τα τοπικά, που απασχολούν τους εργαζόμενους και το λαό του νησιού. Το υπόμνημα παραδόθηκε και απεστάλη στον βουλευτή κο Διονύσιο Ακτύπη, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην Αντιπεριφέρεια Ζακύνθου, στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κοινοποιήθηκε επίσης στα τοπικά ΜΜΕ.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Προσέξτε αυτή την ανακοίνωση της Ένωσης, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το θέμα της και τα στοιχεία που περιέχει.

«Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της;» No 2

Με την ανακοίνωση, στα μέσα του Οκτώβρη, των νέων χαρατσιών που ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ οι τράπεζες στις συναλλαγές των συνταξιούχων αλλά και των άλλων φτωχών λαϊκών στρωμάτων με τα ευαγή αυτά ιδρύματα, σημειώναμε σε ανακοίνωση του Σωματείου μας:

«Όταν ο Μπέρτολτ Μπρέχτ το 1928 στο θεατρικό του έργο «Η όπερα της πεντάρας» έθετε το ερώτημα «Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της;» ήρθαν τα κατοπινά χρόνια για να γίνει το ερώτημα βεβαιότητα για το ρόλο των τραπεζών, αλλά και για τη βοήθεια που τους δίνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και νομιμοποιώντας την κλοπή αλλά και φροντίζοντας να πολλαπλασιάζονται τα θύματα ώστε οι κλοπές να είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες.

Γι αυτό το λόγο η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (με «κάρτες») και ακολούθησε η ΝΔ πολλαπλασιάζοντας την υποχρεωτικότητα και επιβάλλοντας πρόστιμα και οι δύο, στην περίπτωση που δεν ακολουθήσεις αυτό το μοντέλο. Πρόστιμα που σου επιβάλλει η φοροία!!!»

Και ήρθε το παρακάτω δημοσίευμα του «ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΥ» βασισμένο στα επίσημα στοιχεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που μας ενημερώνει ότι η κλοπή γινότανε συστηματικά και πλέον νόμιμα μπορούν (οι τράπεζες) να ξεσαλώσουν κλέβοντας ασύστολα τις πενιχρές

μας συντάξεις!!!

«Πάνω από 100 εκατ. ευρώ μηνιαίως από προμήθειες εισπράτουν οι τράπεζες»

Όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank) στο πρώτο εξάμηνο του 2019 (και πριν επιβάλλουν τις νέες ληστρικές χρεώσεις) αυτές, συνολικά πήραν από τους πελάτες τους με προμήθειες περίπου 700 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία αυτά οι τράπεζες είχαν προχωρήσει σε αυξήσεις στις χρεώσεις αυτές οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν ακόμη και το 10%. Συγκεκριμένα στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019:

Εσοδα από προμήθειες το πρώτο εξάμηνο του 2019
Εθνική: 164 εκατ. Ευρώ,
Πειραιώς: 188 εκατ. Ευρώ,
Eurobank: 156 εκατ. Ευρώ,
Alpha Bank: 191,5 εκατ. ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ: 699,5 εκατ. ευρώ

Το ζήτημα των προμηθειών ήρθε στο προσκήνιο προσφάτως, όταν οι τράπεζες προχώρησαν στην επιβολή νέων χρεώσεων σε μία σειρά υπηρεσιών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν άδικες από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Όπως για παράδειγμα, να πληρώνει κάποιος επιπλέον κόστος για να μάθει απλώς την κίνηση του λογαριασμού του ή να επιβαρύνεται το σύνολο σχεδόν των κατοίκων της Φωκίδας (πλην των κατοίκων της Άμφισσας) που αναγκαστικά εξυπηρετούνται από το ATM μιας τράπεζας επειδή στα χωριά τους πολύ απλά δεν υπάρχουν υποκαταστήματα. Αλλά το άδικο όπως λέει ο πρωθυπουργός είναι δίκαιο για την τράπεζα και επειδή σε αυτόν τον τόπο γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ποιός τον κυβερνάει, το δίκαιο της τράπεζας γίνεται νόμος του κράτους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ – ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εκδήλωση για τα δύο χρόνια από την ίδρυση του Σωματείου οργάνωσε το ΔΣ στις 4 Νοέμβρη στα γραφεία του, όπου παρουσιάστηκε η δράση και οι αγώνες που ανέπτυξε στο διάστημα αυτό (Συγκεντρώσεις, ενημερώσεις, συσκέψεις, συλλαλητήρια τοπικά αλλά και στην Αθήνα, αποτελούν μία πλούσια παρακαταθήκη και εμπειρία για το μέλλον) για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων.

Η εκδήλωση συμπληρώθηκε με γλέντι και τραγούδια του αγώνα.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΚΗ)

Το τελευταίο διάστημα ο Πρόεδρος του ΕΚΗ κατ'επανάληψη επαναφέρει το ζήτημα παραχώρησης χώρου του ΕΚΗ στο «Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων». Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου στα γραφεία της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου, θεωρούμε αναγκαίο να γνωστοποιήσουμε στα μέλη του ΔΣ του ΕΚΗ τα παρακάτω :

Το συνταξιοχικό κίνημα στην πατρίδα μας έχει ιστορία 75 χρόνων, με αγώνες και δράση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων κόντρα στις αντιλαϊκές πολιτικές... Κατάκτηση του συνταξιοχικού κινήματος αποτελεί και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων Συνταξιοχικών Οργανώσεων... που συνενώνει και συντονίζει τη δράση των Ομοσπονδιών σε πανελλαδικό επίπεδο και των σωματείων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με αγωνιστικό προσανατολισμό και με πλαίσιο πάλης που βάζει μπροστά τις πραγματικές ανάγκες τόσο των συνταξιούχων όσο και των εργαζομένων...

Είναι γνωστή και στο ΔΣ του ΕΚΗ η δράση των συνταξιοχικών σωματείων του νομού μας όλο το προηγούμενο διάστημα και μέσα από τις συνελεύσεις και τις συσκέψεις που γεμίζουν το ΕΚΗ, καθώς και τις κινητοποιήσεις που γίνονται με πιο πρόσφατη αυτή στο Ρέθυμνο. Η αγωνιστική δράση μας και ο προσανατολισμός μας ενοχλεί διαχρονικά όλες τις Κυβερνήσεις γιατί αποτελούμε αγκάθι στα αντιλαϊκά τους σχέδια...

Από το πουθενά λοιπόν και χωρίς να υπάρχει καμία συνδικαλιστική ανάγκη ή κενό εμφανίστηκε πριν μερικά

χρόνια το λεγόμενο «Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων... Αυτό το μόρφωμα αποδείχθηκε ότι στήθηκε από γνωστά στελέχη του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού... Όλοι αυτοί δεν επέλεξαν το δρόμο της εγγραφής τους στα υπάρχοντα σωματεία... αλλά το δρόμο της ανοιχτής υπονόμησης και διάσπασης του κινήματος με τη δημιουργία ενός άλλου μορφώματος.

Το «Δίκτυο» είναι ανούπαρκο μέσα στο κίνημα, δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία... Ταυτίστηκε με την προηγούμενη κυβέρνηση - την τρόικα και τους επιχειρηματικούς ομίλους, έχοντας την προνομαχική αντιμετώπιση τους. Παρακινεί τους συνταξιούχους να κάνουν αγωγές... Παίρνει θέσεις και κάνει παρεμβάσεις που οδηγούν στον οικονομικό στραγγαλισμό των σωματείων μας... στήθηκε για να παίξει το ρόλο του δούρειου ίππου μέσα στο αγωνιστικό συνταξιοχικό κίνημα... Θέλει να αναδειχτεί σε κοινωνικό εταίρο - σταθερό συνομιλητή των εκάστοτε κυβερνήσεων για να διαπραγματεύεται πόσα θα χάσουμε με τις μικρότερες δυνατότες αντιδράσεις...

Τα σωματεία που υπογράφουμε το παρόν υπόμνημα σας καθιστούμε υπεύθυνους. Δεν θα επιτρέψουμε να πατήσει τα πόδια του το «Δίκτυο» μέσα στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Για μας είναι αιτία πολέμου και απ' ευθείας ανάμιξη στα εσωτερικά του συνταξιοχικού κινήματος. Απαιτούμε από τη Διοίκηση του ΕΚΗ να μην γίνει δεκτό το αίτημα του «Δικτύου».

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΛΕΣΜΑ 22-10-2019

Μετά τις δυο απεργιακές κινητοποιήσεις στις 24 Σεπτέμβρη και στις 2 Οκτώβρη και το μαχητικό συλλαλητήριο στις 17 Οκτώβρη κλιμακώνουμε με νέο συλλαλητήριο στις 24 Οκτώβρη και συγκέντρωση στα Λιοντάρια στις 7 μμ.

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους να δυναμώσουν το μαζικό και ενωτικό ρεύμα αντίστασης κόντρα στο νομοσχέδιο-σκούπα για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, στην αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων, στην πολιτική που δίνει γη και ύδωρ στους επενδυτές και γκρεμίζει όσα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα έμειναν όρθια με σκληρό αγώνα στην περίοδο της κρίσης, τσακίζοντας τα συνταξιοχικά, τα εργατικά-συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ, πατώντας σε όλο το αντιασφαλιστικό πλαίσιο που παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να υλοποιήσει όσες αξιώσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων δεν πρόλαβε να υλοποιήσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Με πρόσχημα την απόφαση του ΣτΕ η ΝΔ ανοίγει ξανά το ασφαλιστικό με βασικό της μέλημα την προώθηση της πολιτικής των τριών πυλώνων, δηλαδή της διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης που θα έρθει ως ώριμο φρούτο για να συμπληρώσει τις συντάξεις πείνας που δίνει το κράτος.

Η κοινωνική ασφάλιση και η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του καθώς και η πάλη για συντάξεις και παροχές στο ύψος των αναγκών είναι ένα θέμα που αφορά όλη την εργατική τάξη, όλα τα λαϊκά στρώματα, εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Η αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης δεν θα περάσει. Κάτω τα χέρια από τα Συνδικάτα! Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωής με δικαιώματα.

Επίσης την Τετάρτη 30 - 10 - 2019 στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (9-1-2018) για την απονομή του τίτλου τιμής του Επίτιμου Προέδρου της Ένωσης στον συνάδελφο Τσαγκαράκη Ιωάννη. Το αναμνηστικό παρέδωσε ο πρόεδρος του ΔΣ Ανδρέας Κριαράς παρουσία των μελών του ΔΣ.

Η συμβολή του συνάδελφου ήταν καθοριστική. Το 1984 μαζί με τους αείμνηστους συναδέλφους Ανδρεάκη Ιωάννη, Κωνσταντινίδη Ιωάννη και Ξανθάκη Ανδρέα, έλαβε την πρωτοβουλία για την ανασύσταση και δημιουργία της Ένωσης μας των Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Εκτοτε ακούραστα και αδιάλειπτα ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την διεκδίκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων και εργαζομένων, στο συνταξιοχικό και εργατικό-λαϊκό κίνημα αντίστοιχα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Συνταξιούχων & Βοηθηματούχων ΙΚΑ Δήμου Καισαριανής αποφάσισε την πραγματοποίηση της τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του σωματείου μας την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 στις 5.00 μ.μ. στα γραφεία του σωματείου (Ερυθρού Σταυρού 3) με θέματα:

- Απολογισμός δράσης του απερχόμενου ΔΣ
- Οικονομικός απολογισμός
- Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών
- Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη των νέων οργάνων του σωματείου Συνταξιούχων & Βοηθηματούχων ΙΚΑ Δήμου Καισαριανής (Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ και το ΕΚΑ).

Εργατικό κίνημα και λαός, με τους συνταξιούχους στην πρώτη γραμμή, θα ανατρέψουμε τις επιλογές του κεφαλαίου, της ΕΕ και της κυβέρνησης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ
ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ – ΕΞΩ ΟΙ ΗΠΑ
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΜΕ ΗΠΑ – ΝΑΤΟ
ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

46 χρόνια από την φοιτητική και λαϊκή εξέγερση στο Πολυτεχνείο, το μήνυμά της, όχι μόνο παραμένει επίκαιρο, αλλά αποκτά ακόμα πιο σημαντικές διαστάσεις μετά τις αποφάσεις και συμφωνίες που οι κυβερνήσεις (δεξιές, κεντρώες και αριστερές ή μίγματα τους) υπέγραψαν με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για τη επέκταση και διεύρυνση του καθεστώτος των στρατιωτικών βάσεων των ιμπεριαλιστών, για την ενεργότερη συμμετοχή της χώρας και των ενόπλων δυνάμεων στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ενάντια στα συμφέροντα των λαών, των εργαζομένων, της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή μας.

Οι εργαζόμενοι και ο λαός μας δεν αποδεχόμαστε, καταδικάζουμε τις συμφωνίες και πολιτικές αυτές, παλεύουμε με σταθερή αγωνιστική αποφασιστικότητα εναντί τους, για την κατάργησή τους. Με δυναμικές κινητοποιήσεις εκφράσαμε την σθεναρή αντίθεσή μας στην υπογραφή της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για το καθεστώς των βάσεων και στρατιωτικών διευκολύνσεων προς το ΝΑΤΟ.

Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση, αταλάντευτα με τους ίδιους στόχους. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στις αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις, που θα οργανωθούν από το νεολαϊστικό και εργατικό κίνημα στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμή της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

**Το μήνυμα του Πολυτεχνείου
Ζει: Έξω όλες οι ξένες
βάσεις- Να καταργηθεί η συμφωνία με τις ΗΠΑ - Έξω το ΝΑΤΟ από τη Μεσόγειο - Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ.**

Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας («Επιτροπής σοφών») για το Επικουρικό

Το ποιοι την αποτελούν, τι εκπροσωπεί ο καθένας και τι στόχους εξυπηρετούν οι προτάσεις της το αναλύουμε σε άλλο άρθρο του φύλλου. Ιδιαίτερη όμως αξία έχει να γνωρίζουμε και σε ποιες προτάσεις κατέληξε η ομάδα αυτή, γιατί αποκαλύπτουν τα σχέδια, ανοίγουν ξεκάθαρα τα χαρτιά της κυβέρνησης. Κι αυτό επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων δεν γνωρίζουν τις προτάσεις αυτές, ενώ από την άλλη ακούνε κάθε μέρα από τα ΜΜΕ (ειδικά τα τ/ο) όλη την προπαγάνδα, που θέλει να συντηρεί η κυβέρνηση, περί των αναδρομικών, τι (νομίζει ή ελπίζει ότι) θα πάρει ο καθένας, έτσι ώστε να περνάει αθόρυβα η προμελετημένη επιχείρησή της για την οριστική εξαφάνιση του κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, του συνταξιοδοτικού. Έτσι ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων που αδρανείς και απελπισμένοι περιμένουν μάταια να πάρουν κάτι λίγο έστω, να μην αντιλαμβάνονται ότι άθελά τους, με την αδράνειά τους που την ποτίζει το θανατηφόρο δηλητήριο της κυβερνητικής προπαγάνδας, γίνονται συνένοχοι στη καταστροφή του ασφαλιστικού μέλλοντος των παιδιών και των εγγονιών τους. Κι αντί να σκέφτονται την ανάγκη ξεσηκωμού τους, για να εμποδίσουν τα σχέδια αυτά, να αρκούνται στο άπλωμα του χεριού τους στα κυβερνητικά ψίχουλα. **Ψίχουλα που θα δοθούν, για να εξαγοραστεί η σιωπή τους, η ανοχή και αποδοχή των επιλογών αυτών.**

Η Ομάδα των επιλεγμένων αυτών «σοφών» προτείνει:

1. Η επικουρική ασφάλιση των νεοεισερχόμενων στην εργασία από το 2021 και μετά να μεταφερθεί σε ένα δεύτερο τμήμα του ΕΤΕΑΕΠ, που θα είναι **επαγγελματικό, δηλαδή καθαρά ιδιωτικού χαρακτήρα ταμείο.**
2. Το επαγγελματικό τμήμα του ΕΤΕΑΕΠ θα λειτουργεί σαν συλλέκτης των εισφορών εργαζομένων-εργοδοτών και μόνο, **δεν θα αποδίδει επικουρικές συντάξεις στους ασφαλισμένους.**
3. Τα αποθεματικά που θα μαζεύει το ΕΤΕΑΕΠ **θα καταθέτει στις ασφαλι-**

στικές και επενδυτικές εταιρίες, μέσω των ατομικών κεφαλαιοποιητικών λογαριασμών των ασφαλισμένων, που θα προβαίνουν σε διάφορων μορφών επενδυτικές πράξεις, **από τις οποίες θα αποκομίζουν κέρδη.**

4. Στο επαγγελματικό ταμείο θα ασφαλιζονται **υποχρεωτικά** οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν σ' αυτό. **Κι αυτό γιατί οι ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρίες θέλουν σίγουρα και εξασφαλισμένη πελατεία για τις επενδύσεις τους, να μην μπορεί να αποφύγει τη μορφή αυτή ασφάλισης κανένας εργαζόμενος, που δυσπιστώντας για τα αποτελέσματά της, θα την απορρίπτει.** Ο επιπλέον λόγος είναι πως ο τρίτος πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή ο καθαρά ιδιωτικός, όπου το συμβόλαιο ασφάλισης είναι υπόθεση απόλυτα ατομική και ιδιωτική επιλογή του ασφαλιζόμενου, χωρίς τη συμμετοχή κανενός άλλου (κράτος, εργοδότης) - όπως συμβαίνει και σήμερα - δεν εξασφαλίζει στις εταιρίες σίγουρα κεφάλαια για επενδύσεις και κέρδη. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν χρειαζόταν την ιδιωτική ασφάλιση γιατί η κοινωνική ασφάλιση-σύνταξη κάλυπτε σε έναν σημαντικό βαθμό τις ανάγκες των ασφαλισμένων. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει βέβαια μετά το σφαγιασμό των κύριων και επικουρικών συντάξεων, όμως οι εργαζόμενοι με τους μισθούς πείνας δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν χρήματα και για ιδιωτική ασφάλιση. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που οι ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρίες, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις πιέζαν τόσα χρόνια τις κυβερνήσεις να κινηθούν στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης και της κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

5. Από τις αποδόσεις των επενδύσεων των ασφαλιστών-επενδυτών **θα εξαρτάται η παροχή επαγγελματικών «συντάξεων»** στους ασφαλισμένους, στο τέλος της λήξης του συμβολαίου τους, που θα αντιστοιχεί τυπικά στην συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
6. Η εισφορά εργαζομένου-εργοδότη θα είναι σταθερή, με βάση την πρόβλεψη του νόμου, που θα καλύψει την μεταρρύθμιση αυτή.
7. Ο κάθε ασφαλισμένος θα επιλέγει κάποιο από τα επενδυτικά προγράμματα, που θα του προτείνει η ασφαλιστική-επενδυτική εταιρία **με δική του ευθύνη,** θα δημιουργεί τον δικό του «ατομικό κουμπαρά»,

όπως τον αποκάλεσε η κυβέρνηση.

8. Τα προγράμματα θα διαχωρίζονται σε «**χαμηλού**», «**μεσαίου**» και «**υψηλού**» **ρίσκου.** Το ύψος της σύνταξης θα εξαρτιέται από την απόδοση της επένδυσης. Όσο πιο επικίνδυνη (υψηλού ρίσκου) θα είναι αυτή, τόσο υψηλότερη «σύνταξη» θα αποδίδει. Η λιγότερο επικίνδυνη (χαμηλού ή μεσαίου ρίσκου) θα αποδίδει και χαμηλή ή μέτρια σύνταξη. Δηλαδή ο ασφαλισμένος είναι δεδομένο πως θα κινδυνεύει να χάσει τα λεφτά του, απλά ο κίνδυνος θα κυμαίνεται. Και θα αντιμετωπίζει μόνιμα το δίλημμα «να διαλέξω υψηλό ρίσκο-δηλαδή να κινδυνεύω πάρα πολύ να τα χάσω όλα-για να έχω την πιθανότητα να πάρω μια υψηλότερη σύνταξη ή να διαλέξω χαμηλό ρίσκο, με μικρότερο κίνδυνο να τα χάσω, αλλά που θα μου δώσει μικρή σύνταξη».

Κι όλα αυτά σε εποχές που, παρ' όλο που στη χώρα μας υπάρχει μια σχετική ανάσχεση των κρισιακών φαινομένων, γενικά η κατάσταση δεν είναι καλή, όπως θέλει να την εμφανίζει πάντα ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης, ειδικά σε διεθνές επίπεδο. Που σήμερα ο εργαζόμενος δεν ξέρει αν την άλλη μέρα θα έχει δουλειά, αν ο μισθός θα φτάνει για να ζήσει, αν θα πληρωθεί το μισθό του κλπ.

Αυτό όλο καταλήγει εκεί που εύστοχα το εργατικό κίνημα εκτίμησε πως «ο ασφαλισμένος θα γνωρίζει τι θα πληρώνει για ασφάλιστρα, αλλά δεν θα ξέρει τι θα πάρει στη συνταξιοδότησή του», εμείς θα προσθέταμε και το «αν θα το πάρει».

9. Το κράτος οφείλει να μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, στο πλαίσιο των υπαρκτών κινδύνων, συνθηκών και περιορισμών που αντιμετωπίζει. Δηλαδή σε περίπτωση που οι εταιρίες πέσουν έξω, χρεοκοπήσουν κλπ **τα σπασμένα τους στο επικουρικό θα πληρώσει ο λαός, προφανώς με νέες εισφορές «αλληλεγγύης», φορολόγηση κ.α.**

10. Ως προς το κόστος της μετάβασης στο νέο σύστημα, οι «σοφοί» θεωρούν ότι, όπως υφίσταται το σύστημα σήμερα, χωρίς παρέμβαση στις παραμέτρους του, δεν φαίνεται έντονο πρόβλημα χρηματοδότησης κατά την πρώτη δεκαετία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, **ελλείμματα στον κλάδο διανεμητικής επικουρικής σύνταξης φαίνεται πως θα αρχίσουν να εμφανίζονται από το 2030 και έπειτα** (μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του

νέου συστήματος), με το σωρευτικό κόστος στον κλάδο, μέχρι το τέλος της προβολής (το 2070) να εκτιμάται ότι δεν ανάγεται σε «κρίσιμα και ανησυχητικά επίπεδα». Μάλιστα, προτείνεται να εξετασθούν τρόποι τυχόν συνεισφοράς των ασφαλισμένων στο νέο καθεστώς με βάση την αρχή της διαγενεακής κοινωνικής αλληλεγγύης.

Με άλλα λόγια το νέο σύστημα **θα είναι βιώσιμο,** με βάση την αναλογιστική μελέτη, **για μια δεκαετία μόνο.** Από εκεί και πέρα θα έχει ελλείμματα, αλλά η Αναλογιστική Αρχή μας καθησυχάζει πως το πρόβλημα θα είναι... μικρό. Έτσι έλεγαν όλες οι κυβερνήσεις για τα «σωτήρια» μέτρα που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια και μας έφτασαν εδώ. Ενώ από την άλλη αφήνει ανοιχτό το θέμα να συμμετέχουν οι σημερινοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στο νέο καθεστώς για λόγους αλληλεγγύης στους ασφαλισμένους του, **για να μειωθεί ο κίνδυνος γρηγορότερης χρεοκοπίας του.**

11. Προτείνει την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης για επαγγελματική σύνταξη στο νέο σύστημα **από 70 χρόνια, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την επέκταση του ορίου αυτού και για τους σημερινούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ (κύρια και επικουρική σύνταξη).**

Τέλος πιστεύουμε πως δεν χρειάζεται να έχεις βγάλεϊ πανεπιστήμια, να έχεις σπουδάσει ειδικός ασφαλισειολόγος, να έχεις μεγάλη εμπειρία σε σχετικές με την ασφάλιση υπηρεσίες, να είσαι δηλαδή «σοφός», για να αποφανθείς το πολύ απλό «αφαιρούμε την συνταξιοδοτική υποχρέωση από το κράτος και μεταβιβάζουμε στους ιδιώτες, όχι βέβαια την υποχρέωση, αλλά την πιθανότητα να δίνουν κάποιο επίδομα στα 70 χρόνια». Κι ένας βλαξ θα μπορούσε να το προτείνει. Όχι πως τα σαΐνια της ασφαλιστικής και επιχειρηματικής αγοράς είναι βλάκες. Κάθε άλλο, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν.

Κλείνουμε την αναφορά στο ζήτημα με το ότι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα απορρίπτουμε ξεκάθαρα τις προτάσεις αυτές. Αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για την αποτροπή αυτών των σχεδίων. Γιατί έχουμε κι εμείς τη δική μας σοφία, χωρίς εισαγωγικά. Τη σοφία των αγώνων. Και το πλαίσιο των αιτημάτων μας που είναι πράγματι σοφό. Δημόσια, κοινωνική, καθολική ασφάλιση και σύνταξη, με την εγγύηση του κράτους.

Απαγόρευση Απεργιών - Διαδηλώσεων

Βήμα- βήμα η κυβέρνηση ξεδιπλώνει το νήμα της αντεργατικής επίθεσής της ενάντια στα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, που με τόσους αγώνες και θυσίες κατακτήθηκαν και περιφρουρήθηκαν στις δεκαετίες που πέρασαν. Μετά την απαγόρευση των απεργιών, που με συνέπεια και σε κοινή γραμμή με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησαν νομοθετικά και στα χαρτιά βέβαια, **τώρα περνάει στην επόμενη φάση με την προσπάθεια να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και συλλαλητήρια των εργαζομένων, που αγωνίζονται ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και τις εργοδοτικές αντεργατικές και τρομοκρατικές πρακτικές και αυθαιρεσίες.** Έχει προηγηθεί η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, που προΐδεε για τη γενικότερη εφόρμηση του πολιτικού προσωπικού της αστικής τάξης ενάντια στην εργατική και το λαό.

Κι έτσι ξεθάφτηκαν πάλι τα αραχνιασμένα και εκτοπισμένα από τη λαϊκή δράση επιχειρήματα του τύπου «οι λίγοι που ταλαιπωρούν τους πολλούς», «εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς» κ.α. Ξαναβγήκαν οι συνθήκες διαμαρτυρόμενοι μεγαλύτεροι του κέντρου της Αθήνας να επανέλθουν τις ίδιες κατηγορίες ενάντια στους εργαζόμενους, ξεσπάθωσαν και τα τηλεοπτικά κανάλια με τα ανάλογα περιεχόμενα ρεπορτάζ και γκάλοπ, όπου δείχνουν να εκφράζεται μια εκτεταμένη λαϊκή «καταδίκη» των συγκεντρώσεων και «συμφωνία» με τις κυβερνητικές προθέσεις.

Κι άρχισαν πάλι οι συζητήσεις για το αν θα είναι πάνω ή κάτω από δέκα οι συγκεντρωμένοι, πάνω από 50 ή 100 που θα πηγαίνουν, πάνω στο πεζοδρόμιο ή στη μια λωρίδα του δρόμου, να ειδοποιούν την αστυνομία για να πάρουν την άδεια της, να υποχρεώνονται να τηρούν τη μια ή την άλλη γραφειοκρατική ή νομοθετική διάταξη, οι επιπτώσεις που θα έχουν οι υπεύθυνοι, αν δεν τηρούνται οι διατάξεις του νόμου και οι αποφάσεις της αστυνομίας κλπ.

Επειδή η κουβέντα λοιπόν γίνεται για το ποιος έχει δίκιο, εμείς λέμε πως οι πρώτοι που το έχουν, είναι αυτοί που υποχρεώνονται είτε από την κυβέρνηση, είτε από τον εργοδότη τους να βγουν στο δρόμο και να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους. Ποιος έχει δίκιο; Αυτός που χάνει τη δουλειά του, θα βρεθεί στην ανεργία, δεν θα έχει να ταΐσει τα παιδιά του, μένει απλήρωτος για μήνες, διαμαρτύρεται για να μην βρεθεί κι αυτός στη θέση του συναδέλφου του που σκοτώθηκε στην ώρα της δουλειάς, δουλεύει οχτώ ώρες και πληρώνεται για τέσσερις ή αυτός που για κάποιο σοβαρό λόγο- δεν το αμφισβητούμε- ή και όχι όμως (πχ βόλτα) βγήκε στο δρόμο με το αυτοκίνητό του; Που μπορεί κάλλιστα να είναι και αυτός ένας από εκείνους, τους πολλούς, που βιώνει τέτοιες άθλιες καταστάσεις. **Γιατί οι πολλοί είναι αυτοί που υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις των κυβερνητικών πολιτικών και έχουν κάθε δικαίωμα να τις αντιπαλεύουν με κάθε αγωνιστικό τρόπο και όχι εκείνοι που για κάποιο λόγο αποφεύγουν αυτές τις επιπτώσεις.** Αυτοί είναι οι λίγοι. Οι μεγαλύτεροι ας πούμε του κέντρου της Αθήνας. Γιατί όλη η ιστορία και ο μπουχός σηκώνεται για χάρη τους, μόνο τυπικά. Αυτοί έχουν τα μαγαζιά τους εκεί και δήθεν εμποδίζεται η πώληση τηςπραμάτειας τους στους πελάτες από τις πορείες που κλείνουν τους δρόμους. Λες κι οι πελάτες των μαγαζιών του κέντρου της Αθήνας κατεβαίνουν για ψώνια με τα αυτοκίνητά τους. Η ουσία βέβαια δεν είναι αυτοί. Γιατί κι αυτοί είναι λίγοι σε σχέση με τους πολλούς μικροεπαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και μαγαζάτορες «στο κέντρο και στις συνοικίες», που λέει το γνωστό τραγούδι, που δυσκολεύονται να πουλήσουν και να επιβιώσουν, ακριβώς επειδή είναι πολλοί αυτοί που υποχρεώνονται να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κακή οικονομική κατάσταση τους.

Είναι πως, αφ' ενός η (εκάστοτε) κυβέρνηση θέλει να απαλλαχτεί από τους ενοχλητικούς «λίγους», που ξεμπροστιάζουν την πολιτική της, αφ' ετέρου οι εργοδότες που δεν θέλουν κι αυτοί να γίνονται γνωστό στο ευρύ κοινό, στους πολλούς, το τι αίσχη και όργια κάνουν μέσα στις επιχειρήσεις τους σε βάρος των εργαζομένων. Και φυσικά να μην υποχρεώνεται η κυβέρνηση κάτω από τις φανερές και δημόσιες αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων να παρεμβαίνει προς αυτούς- έστω για τα προσχήματα-, ζητώντας να τηρούν στοιχειωδώς κάποιους κανόνες στα εργασιακά. Πως το είπε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ότι θα είναι «ο πιο σκληρός αντίπαλος» των κακών εργοδοτών.

Και θα κλείσουμε με μια άλλη, ακόμη πιο ιδιαίτερη, πλευρά του ζητήματος «ποιοι είναι οι λίγοι και ποιοι οι πολλοί». Ας σκεφτούμε. **Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία** είναι σχεδόν κάθε μέρα στους δρόμους εδώ και μερικά χρόνια, διαμαρτυρόμενοι και ζητώντας μέτρα, που θα τους βοηθάνε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να σώζουν κόσμο. Τα μέτρα τα ζητάνε για τους πολλούς, για τη συντριπτική λαϊκή πλειοψηφία. Κάνουν λοιπόν σωστά που κλείνουν κάθε τόσο τους δρόμους με τις τόσο σημαντικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις τους; Σωστά κάνουν. **Οι συνταξιούχοι**, που βέβαια εδώ δεν μπορούν να μας πουν ότι είμαστε «οι λίγοι», κάνουμε καλά και βγαίνουμε κάθε τόσο στους δρόμους υπερασπιζόμενοι τα ασφαλιστικά δικαιώματά μας και των παιδιών μας; Καλά κάνουμε. **Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ** έχουν δίκιο που αγωνίζονται με κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια για να μπορούν να έχουν δουλειά και να εξυμνητούν τους δημότες; Έχουν δίκιο. **Οι εκπαιδευτικοί** που δεν μπορούν να διδάξουν σωστά τα παιδιά και τα εγγόνια μας, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ που θα την ξεπουλήσουν, στα **Μέσα Μαζικής Μεταφοράς** αλλά και στα **ΜΜΕ, οι εργαζόμενοι στο εμπόριο** που δουλεύουν εφτά μέρες τη βδομάδα, **στον τουρισμό- επισιτισμό** που οι συνθήκες εργασίας και οι μισθοί είναι άθλιοι, **στα καράβια** που δεν έχουν ωράρια, στα εργοστάσια που μένουν απλήρωτοι μήνες, που απολύονται συνεχώς, **οι ταξιτζήδες** που τους ρημάζει η φορολογία, **οι αγρότες** που η πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ τους έχουν γυρίσει πίσω στο «θα 'ρθουν πάλι τσούρμιο οι μεσάζοντες»- θα κερδοσκοπήσουν οι μεσάζοντες», που λέει το άλλο πιο παλιό τραγούδι κλπ έχουν δίκιο.

Ακόμα κι **οι αστυνομικοί**, όταν διαδήλωσαν στους δρόμους κάποιες φορές για τα αιτήματά τους (φάγανε και ξύλο από τους δικούς τους) είχαν δίκιο; Είχαν. Και **οι στρατιωτικοί** ζητάνε να έχουν το δικαίωμα να συνδικαλιζονται, ασφαλώς και με συγκεκριμένες, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Είναι σωστό το αίτημά τους; Είναι.

Ποιοι είναι λοιπόν «οι λίγοι» και ποιοι «οι πολλοί». **Οι λίγοι είναι οι επιχειρηματίες, τα μονοπώλια, οι βιομήχανοι και εφοπλιστές και οι πολλοί είναι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Και το δίκιο το έχουν οι πολλοί. Και θα το διεκδικούν κάθε μέρα στους δρόμους.**

Σε τελευταία ανάλυση αυτό το δικαίωμα δεν μπόρεσαν να το ακυρώσουν ούτε οι γερμανοί στην κατοχή. Ας το έχουν υπόψη τους οι σημερινοί ευέλπιδες τέτοιων αντιλήψεων.

Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη, του αγρότη, του αυτοαπασχολούμενου, του νεολαίου. Και απεργίες θα κάνουν και διαδηλώσεις και συλλαλητήρια και δρόμους θα κλείνουν. Η νέα τάξη των αφεντικών δεν θα περάσει.

Κυβερνητικό πρόγραμμα «Επενδύω για την Ελλάδα»

Με πανηγυρικούς τόνους η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, στο οποίο έδωσε τον τίτλο «Επενδύω για την Ελλάδα». Αυτό, που προβλέπει από τη μια μεριά την παροχή κάθε διευκόλυνσης, θεσμικής και οικονομικής, στο μεγάλο κεφάλαιο- ντόπιο και ξένο- να επενδύσει και από την άλλη χτυπάει μια σειρά εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, με πρώτα αυτά της απεργίας και των ΣΣΕ και πάλι για να προσελκύσει τις επενδύσεις των καπιταλιστών. Το πολυνομοσχέδιο δέχτηκε την τεκμηριωμένη κριτική του ταξικού εργατικού κινήματος και πήρε την απάντησή του με απεργίες και συλλαλητήρια που οργάνωσαν το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα.

Όμως αντικειμενικά από τον τίτλο αυτό προβάλλει το απλό ερώτημα: ποιος από τους υποψήφιους επενδυτές «θα επενδύσει για την Ελλάδα»; Θα το κάνει επειδή είναι πατριώτης; Δηλαδή οι αμερικάνοι, κινέζοι, ρώσοι, ευρωπαίοι και από αλλαχού επενδυτές ξαφνικά θα αγαπήσουν τη χώρα μας, θα γεμίσουν οι ψυχές τους φιλελληνισμό και θα ρίξουν τα λεφτά τους (εκτός από εκείνα που θα πάρουν από τις τράπεζες ή το κράτος δηλαδή από εμάς) στην οικονομία μας για να μας βοηθήσουν ή και να μας σώσουν ακόμα; Ή θα συμβεί το ίδιο εκ μέρους των ιθαγενών μεγαλοεπιχειρηματιών, οι οποίοι, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με ξένους θα προχωρήσουν σε επενδύσεις; **Με λίγα λόγια θα επενδύσουν για την Ελλάδα ή για τα κέρδη τους, την τσέπη τους; Είμαστε βέβαιοι πως δεν υπάρχει ούτε ένας έλληνας εργαζόμενος, που δεν ξέρει πως η απάντηση στο ερώτημα είναι η δεύτερη. Για τα κέρδη και την κονόμα τους.**

Κι αν το κάνουν, με τι τακτικές θα συνοδεύσουν τις επενδύσεις τους και την απαίτησή τους να μην εμφανίζονται κανένα εμπόδιο στην κερδοφορία τους, ειδικά εκ μέρους του εργατικού κινήματος; Θα αποδέχονται πως είναι δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικούν και να κατακτούν δικαιώματα; Γιατί, για παράδειγμα, μέχρι στιγμής για να μιλήσουμε για πρόσφατα γεγονότα- οι βιομήχανοι έχουν προσφύγει στην (δική τους) δικαιοσύνη απαιτώντας να καταργηθούν οι τριετίες και να μην ενταχθούν οι εργαζόμενοι στην COSCO στα βαριά και ανθυγιεινά. Τέτοιες επενδύσεις θα κάνουν στην Ελλάδα; Γιατί εμείς το ξεκαθαρίζουμε. **Αγωνιζόμαστε ώστε- στα πλαίσια του σημερινού συστήματος, του καπιταλιστικού- αυτοί που θα προστατεύονται να είναι οι έλληνες εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός. Τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις τους.**

Επειδή λοιπόν είναι ξεκάθαρο πως οι επενδυτές θα επενδύσουν για τα κέρδη τους κι όχι για την Ελλάδα μας, εμείς, το εργατικό και λαϊκό κίνημα στη χώρα μας θα συνεχίσουμε την πάλη μας για μια οικονομία όπου οι επενδύσεις θα γίνονται σε όφελος αποκλειστικά του εργαζόμενου λαού, απαλλαγμένου από τα τρωκτικά- επενδυτές κεφαλαιοκράτες.

Το προσφυγικό - μεταναστευτικό και η πολιτική των κυβερνήσεων

Σε κρίσιμο ζήτημα πράγματι έχει αναδειχτεί το προσφυγικό- μεταναστευτικό για τη χώρα μας. Κλειδί στην κρίσιμότητα αυτή αποτέλεσε η συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας, που με την υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και την συνομογραφία της σημερινής της ΝΔ, κατέληξε στο να μετατραπεί η χώρα μας σε μια **απέραντη φυλακή για τους ανθρώπους, που προσπαθούν να ξεφύγουν από το θάνατο και τη δυστυχία, που αυτοί οι δυο πόλοι της συμφωνίας, μαζί με τους άλλους συνενόχους τους, τους έχουν ρίξει.**

Αποτέλεσμα η έξαρση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, που προσπάθησαν ευτυχώς όχι με επιτυχία οι φασιστικές και ρατσιστικές δυνάμεις να εκμεταλλευτούν. Παρ' όλα αυτά και επειδή το πρόβλημα, ειδικά στα νησιά έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις με τα στρατόπεδα συγκεντρώσεων τύπου Μόρια, η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε τον διαμοιρασμό των προσφύγων και μεταναστών στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, με βάση το 1% του πληθυσμού σε κάθε νομό. Κι εκεί εμφανίστηκε το επόμενο πρόβλημα. Οι νησιώτες θέλουν να ξαλαφρώσουν από την ασφυκτική κατάσταση, αλλά οι στεριανοί- κάποιοι από αυτούς- αρνούνται τη μεταφορά του αντίστοιχου αριθμού μεταναστών και προσφύγων στα μέρη τους. Κι έτσι έχει ξεκινήσει ένας **νέος ιδιότυπος «εμφύλιος» μεταξύ νησιωτών και στεριανών, που λέει από τη μια μεριά «πάρτε κι εσείς μερικούς να ξαλαφρώσουμε εμείς» και απαντάει η άλλη «όχι να τους κρατήσετε όλους εσείς».**

Και οι δυστυχισμένοι στη μέση, όπου οι μεν τους ξεπροβοδίζουν με ικανοποίηση στα καράβια και οι δε τους κυνηγάνε και τους βρίζουν μέσα στα πούλμαν, απαιτώντας να ξαναμπούν στα καράβια.

Φυσικά κανείς από τις δυο πλευρές δεν θίγει την ουσία, το ίδιο και η κυβέρνηση, που είναι αφ' ενός μεν ο πόλεμος στις χώρες αυτές που διώχνει τον κόσμο από τις πατρίδες του και αφ' ετέρου η συμφωνία που αναφέραμε παραπάνω. **Συμφωνία που κρατάει υποχρεωτικά τον κόσμο αυτόν εγκλωβισμένο στη χώρα μας, απαγορεύοντάς του να πάει εκεί όπου θέλει. Κάτι που αν γίνει, αυτόματα θα μειωθεί ταχύτατα η ένταση του δικού μας προβλήματος.** Κι εδώ να σταθούμε στο εξής. Η κυβέρνηση αποφάσισε την ποσοστιαία μοιρασιά των προσφύγων και μεταναστών σε όλη τη χώρα με βάση το 1% του πληθυσμού σε κάθε νομό. Γιατί δεν απευθύνεται στην ΕΕ και να απαιτήσει το 1% να ισχύσει για τις υπόλοιπες χώρες; Να πάρει δηλαδή η Γερμανία με τα 80 εκατομμύρια πληθυσμό 800 χιλιάδες, η Γαλλία 600 χιλιάδες, η Πολωνία το ίδιο και ούτω καθεξής. Κι αντί γι' αυτό πάει ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής στις Βρυξέλες και κλαψουρίζει στους άλλους να μας δείξουν λίγη κατανόηση. **Αλλά η ΕΕ της... αλληλεγγύης κάνει το κορόιδο.** Η μάλλον μας λέει στα ίσα πως, αφού εμείς δεχθήκαμε να είμαστε τα κορόιδα της υπόθεσης, γιατί να κάτσουν οι άλλοι να σκάσουν;

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν έσωσαν κανέναν. Οι αγώνες κατάδικης των αντιλαϊκών πολιτικών και διεκδίκησης των αιτημάτων μας είναι ο μόνος τρόπος.

Αστεία και σοβαρά

Σε μια ομιλία του ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στους «περσικούς πολέμους» και πως αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν πριν 2500 χρόνια, γίνονται διδακτικά για το σήμερα και για την κατάσταση της από τότε φουρτουνιασμένης Ανατολικής Μεσογείου!!! Θα μπορούσαμε να προσπεράσουμε το θέμα με το απλό λαϊκό θυμόσοφο «από την πόλη έρχομαι και στην κορφή καν' έλα». Όμως μας προκαλεί να το σχολιάσουμε. Δηλαδή η κατάσταση στην περιοχή μας, σύμφωνα με την πρωθυπουργική λογική, είναι ίδια με εκείνη πριν δυόμιση χιλιετίες, ή έστω μπορεί να προσομοιωθεί; Και πάνω σε ποια βάση; Τότε, για παράδειγμα, δεν υπήρχαν αμερικανοί, γάλλοι, άγγλοι, ρώσοι κλπ με εταιρίες εξόρυξης και εκμετάλλευσης ενεργειακών κοιτασμάτων. Εκτός αν ο πρωθυπουργός εξισώνει την τότε ισχυρή Περσία, με τις σημερινές ΗΠΑ και τις άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, που έχουν την αντίστοιχη ισχύ να επεμβαίνουν σε όποια χώρα της περιοχής γουστάρουν, θέλοντας να κατακτήσουν τον πλούτο της. Ή υπονοεί μόνο στην Τουρκία. Ναι αλλά τότε η Περσία δρούσε μόνη η, ενώ η Τουρκία σήμερα έχει τις πλάτες άλλων, των ΝΑΤΟικών, των ΗΠΑ, της ΕΕ. Δεν λέμε, η ιστορία διδάσκει, αλλά όχι να βγάξει και μάτια.

Στήθηκε και η περιφέρεια Επιτροπή για τη διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση του 1821. Κι ορίστηκε επικεφαλής η γνωστή κυρία, εκπρόσωπος της γκλαμουριάρικης μπουρζουαζίας, που είχε παίξει τον ίδιο ρόλο στην Ολυμπιάδα του 2004. Κι άιντε πες η Ολυμπιάδα είναι Ολυμπιάδα κι αν θέλεις να ορίσεις επικε-

φαλής κάποιον, που να μην δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, αλλά πουλάει γκλαμουριά, τον βάζεις. Στην περίπτωση της επετείου της επανάστασης όμως το θέμα δεν είναι να προβάλεις τέτοια χαρακτηριστικά. Με λίγα λόγια και για να μπούμε στο θέμα. Τι σχέση έχει η εν λόγω κυρία με την επανάσταση, έστω και αστική. Η σημερινή εκπρόσωπος της γερασμένης και αντιδραστικής μπουρζουαζίας με την αστική, αλλά προοδευτική για την εποχή εκείνη επανάσταση; Καμία. Κι αν στην περίπτωση της Ολυμπιάδας η κατάσταση έβγαζε γέλιο, στην επέτειο του 1821, που σήμανε «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους» τι θα βγάλει εκτός από θλίψη και αγανάκτηση;

Στην επίσκεψή του στη Ρωσία ο Υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας είπε πως η χώρα μας «μπορεί να είναι ένας δίαυλος συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ και Ρωσίας... γιατί δεν είμαστε εχθροί με τη Ρωσία»... Τώρα πως γίνεται να είσαι μέλος στο ΝΑΤΟ, που ανοιχτά δηλώνει πως είναι εχθρός της Ρωσίας, την οποία μάλιστα προσπαθεί να περικυκλώσει από παντού και εσύ να δηλώνεις το αντίθετο, είναι κάτι που μόνο κυβερνήσεις σαν κι αυτές μπορούν να εξηγήσουν. Από την άλλη τι «δίαυλος» μπορείς να γίνεις, όταν από τη χώρα σου ανά πάσα στιγμή ένας αμερικάνικος πύραυλος μπορεί να φύγει και να χτυπήσει τη Ρωσία; Ή φιλικός δίαυλος θα είσαι ή εχθρικός πύραυλος ή έχεις. Και τα δύο δεν γίνεται. Με βάση την εργατική-λαϊκή λογική βέβαια. Γιατί, με βάση την φιλοϊμπεριαλιστική, μπορείς να τα κάνεις όλα κι ας αντιφάσκουν μεταξύ τους...

Είπε ακόμα πως ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας «εμάς μας βλάπτει... γιατί έχουμε τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο... κι αν δεν υπάρχει εμπόριο τι θα κουβαλάνε τα καράβια;». Είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε πως τον στόλο «δεν τον έχουμε», αλλά τον έχουν οι εφοπλιστές. Κι αν στεναχωριέται ο Δένδιας για τις μπιζνες των εφοπλιστών, εμάς όχι μόνο δεν μας νοιάζει, αλλά μας βλάπτει κι όλας!!! Αφού έτσι κι αλλιώς έλληνες ναυτεργάτες δεν έχουν

(άντε έναν- δύο αξιωματικούς), φόρους δεν πληρώνουν, καράβια δεν κατασκευάζουν χρόνια τώρα στα ελληνικά ναυπηγεία, τι μας νοιάζει για τα εμπόριά τους;

Και μια ακόμη ερώτηση. Γιατί δεν παραδέχτηκε πως και το εμπάργκο ΗΠΑ- ΕΕ στη Ρωσία μας βλάπτει, αλλά το υπερασπίστηκε κι από πάνω;

Δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος πως «πολεμήσαμε στο πλάι των ΗΠΑ, οι άντρες μας μάτωσαν δίπλα σε αμερικανούς στρατιώτες στους πολέμους στους οποίους συμμετείχαμε και αυτό θα γίνει επίσης και στο μέλλον». Πρώτον οι άντρες μας δεν μάτωσαν απλά, αλλά σκοτώθηκαν. Γιατί απέφυγε ο υπουργός να χρησιμοποιήσει τη σωστή λέξη; Δεύτερον γιατί συμμετείχαμε στους πολέμους των αμερικανών, μπορεί ο υπουργός να μας πει το λόγο; Τρίτον σε τι ωφεληθήκαμε από τις συμμετοχές αυτές- αν μπορείς να πεις πως είναι δυνατό να ωφεληθείς από τη συμμετοχή σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Τέταρτο για ποιο λόγο θα ξανασυμμετέχουμε στους πολέμους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και εναντίον ποιων; Κι άραγε οι ΗΠΑ θα στείλουν τους στρατιώτες τους να ματώσουν δίπλα στους δικούς μας, αν μας επιτεθεί η Τουρκία; Και τέλος ο υπουργός αν θέλει να πολεμήσει και να σκοτωθεί αυτός δίπλα στους αμερικανούς ας πάει, δικαίωμά του. Ποιος τον εξουσιοδότησε όμως να μιλάει εκ μέρους μας και εκ μέρους των παιδιών και των εγγονιών μας; Ποιος του είπε πως εμείς και τα παιδιά μας θα δεχτούμε να υποστούμε μια τέτοια τιμωρία; Και μάλιστα θα του λέγαμε πως δεν μπορεί ούτε τα δικά του παιδιά να εκπροσωπεί με τέτοιες απόψεις. Αν αυτά θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, ας είναι δική τους απόφαση αλλά όχι δική του. Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα πως στο πλάι κανενός ιμπεριαλιστή δεν θα αφήσουμε τη νεολαία μας να πάει να σκοτωθεί ή να ματώσει. Ξεκάθαρα πράγματα.

Ξαναβγήκαν στο μείντάι οι τράπεζες να πουλήσουν στεγαστικά δάνεια. Αφού θα πάρουν μισυπαρά τα σπιτάκια του κοσμάκη, έρχονται τώρα

να του προτείνουν να αγοράσει καινούργια, για να του τα ξαναπάρουν. Γιατί όχι, αφού έχουν ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο, που δεν θα αφήνει κανένα θύμα τους να γλιτώσει από τις αρπάγες τους. Έτσι ακούμε και πάλι διαφημίσεις για στεγαστικά δάνεια. Τι λέει μια από αυτές, απευθυνόμενη σε πρώτο πρόσωπο στον υποψήφιο δανειολήπτη: «Πάρε δάνειο που το επιτόκιο του θα διαμορφώνεται αποκλειστικά για σένα» Κι ακολουθεί μετά η πονηρή υποσημείωση «το επιτόκιο θα διαμορφώνεται σύμφωνα με την πιστοληπτική πολιτική της τράπεζας». Δηλαδή το ευαγές ίδρυμα του λέει πως το επιτόκιο θα διαμορφώνεται όχι για «σένα», αλλά για «μένενα». Κι όποιος τσιμπήσει. Να μην ξαφνιαστείτε αν σε λίγο θα αρχίσουν ξανά οι διαφημίσεις και τα τηλεφωνα μεσημεριάτικα για φοιτητοδάνεια, εορτοδάνεια, διακοποδάνεια κλπ.

Αμ ετούτο το ακούσατε; Ο Μακρόν σε συνέντευξή του ένα μήνα πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο το χαρακτήρισε «εγκεφαλικά νεκρό»!!! Πολύ βαριά κουβέντα. Πολύ βαριά από τον εκπρόσωπο μιας χώρας με ιδιαίτερο σημασία για τη ΝΑΤΟϊκή συμμαχία. Κι έβαλε ο Μακρόν μπροστά ξανά τις σκέψεις του γαλλικού κεφαλαίου για την υπερβολική εξάρτηση της ΕΕ από τις ΗΠΑ, που με τη δική τους πολιτική σε οικονομικό και γεωστρατηγικό επίπεδο προκαλούν ζημιές στις σχέσεις του με τις άλλες οικονομικές δυνάμεις (Κίνα, Ρωσία κ.α.). Κι ότι η ΕΕ πρέπει να αποκτήσει τη δική της αυτόνομη οικονομική και γεωστρατηγική πολιτική κι όχι να ακολουθεί τις ΗΠΑ σαν άβουλος εταίρος. Φυσικά Κίνα και Ρωσία χαιρέτισαν τις δηλώσεις του, ενώ ΗΠΑ, Γερμανία κ.α. τις αποδοκίμασαν. Διαμαρτυρήθηκε κι ο Στόλτεμπεργκ και με το δικό του ο άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο να καταπιεί μια τόσο μειωτική αναφορά, να τον λέει ο άλλος «εγκεφαλικά νεκρό», αφού αυτός τυπικά είναι ο διευθύνων εγκέφαλος του ΝΑΤΟ!! Δεν πειράζει μωρέ Γιαν, θα περάσει κι αυτή η φουρτούνα. Τη φουρτούνα που θα σας φέρουν οι λαοί να φοβάσαι.

Το ημερολόγιο του Πάιατ

Dear calendar. Αγαπητό μου ημερολόγιο.

Αυτό το μήνα είχα ησυχία. Δεν πήγα σε πολλά πέρα-δώθε. Ξεκουράστηκα. Άλλωστε αφού πήραμε την υπογραφή στη συμφωνία για τις βάσεις μας, νομίζω πως δικαιούμαι ένα μικρό διάλλειμα, να χαλαρώσω λιγάκι.

6/11/2019: Συνόδεψα τον υφυπουργό μας Εξωτερικών Μάθιου Πάλμερ στη συνάντησή του με τον Χατζηδάκη, τον ντόπιο υπουργό Ενέργειας. Έγραφα για άλλη μια φορά στο site μου πως «εμείς εγγυόμαστε πως η Ελλάδα θα είναι πυλώνας σταθερότητας μέσα στο ΝΑΤΟ και μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και κοινά συμφέροντα». Ξέρω καταντάει βαρετό να επαναλαμβάνεις συνεχώς τα ίδια και τα ίδια, αλλά τι να κάνουμε, Ας χαϊδεύουμε λίγο περισσότερο τα αυτιά των ιθαγενών φίλων μας. Αυτό μόνο.

Πρεσβεία ΗΠΑ: Ημερίδα για την ισότητα των φύλων

Μπορεί το ημερολόγιο του πρέσβη αυτό τον μήνα να μην περιείχε πολλές εξομολογήσεις, αυτό δεν σημαίνει όμως πως η πρεσβεία έμεινε αδρανής. Το αντίθετο. Έτσι μια από τις δραστηριότητές της ήταν η συνδιοργάνωση μαζί με κάποια γυναικεία οργάνωση ονόματι «ON TOP» (στην κορυφή) ημερίδας με θέμα την κακή κατάσταση στο ζήτημα «ισότητα των δύο φύλων» στη χώρα μας. Την έπιασε ο πόνος λέτε την πρεσβεία για την ανισότητα που βιώνουν οι ελληνίδες εργαζόμενες; Ανισότητα στους μισθούς, στα εργασιακά δικαιώματα, στα δικαιώματα σαν εργαζόμενες μητέρες; Όχι, τίποτα από αυτά. Ο καημός της, μαζί με τις κυρίες «ON TOP», ήταν για το ότι δεν υπάρχει ισότητα στο επιχειρείν. Ότι οι άντρες είναι η πλειοψηφία και παραγκωνίζουν τις γυναίκες επιχειρηματίες. Κι ακόμη ότι στο αναδεικνυόμενο στελεχιακό δυναμικό επίσης υπερτερούν οι άντρες. Και αποφάνθηκαν όλες μαζί στην ημερίδα, η εκπρόσωπος του Πάιατ και οι κυρίες «ON TOP» ότι αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να αλλάξει. Να αφήσουν οι άντρες τον επιχειρηματικό φαλλοκρατισμό τους στην άκρη και να επιτρέψουν στις γυναίκες να γίνουν ίσες με αυτούς.

Εμείς συμφωνούμε. Πως θα πάμε μπροστά σαν κοινωνία και οικονομία αν υπάρχει τέτοια μεγάλη ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα. Έχουν κι οι γυναίκες το ίδιο δικαίωμα να ρίξουν το χρήμα, που θα πάρουν δανεικό κι αγύριστο από το κράτος και τις τράπεζες, δηλαδή από εμάς, στην οικονομία για να τα κονομήσουν. Άμα το λέει κι όλας ο Πάιατ...

Απαντάμε στην κυβέρνηση: Ο ελληνικός λαός δεν θα αφήσει ποτέ ξανά τα παιδιά του, τα νιάτα της χώρας μας να πολεμήσουν, να ματώσουν και να σκοτωθούν ούτε για τις ΗΠΑ, ούτε για κανέναν άλλο ιμπεριαλιστή.

Κάτω τα χέρια από την κοινωνική ασφάλιση. Οι μισθοί των εργαζομένων, οι εισφορές τους, το μέλλον τους ανήκουν σ' αυτούς και όχι στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης και στους τζογαδόρους του χρηματιστηρίου.

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ”

Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907
Διανέμεται δωρεάν

Οι «κοινές αξίες» ΗΠΑ-Ελλάδας και Τουρκίας

Μας έχουν ζαλίσει αμερικάνοι και δικοί μας κυβερνητικοί αξιωματούχοι, σε κάθε ευκαιρία να μας υπενθυμίζουν πως οι δυο χώρες μας «μοιράζονται τις ίδιες αξίες και ιδανικά» και παρόμοιου τύπου αερολογίες. Αλλά ας δούμε και μια άλλη πλευρά του ζητήματος.

Μέσα στο ΝΑΤΟ όλες οι σύμμαχοι χώρες επίσης μοιράζονται τις ίδιες «αξίες». Κατά συνέπεια η μοιρασιά αυτή γίνεται και μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Άλλωστε σε συναντήσεις Προέδρων, υπουργών κλπ των δύο κρατών το λένε. Άρα αφού Ελλάδα και Τουρκία μοιράζονται και υπερασπίζονται τις ίδιες «αξίες» με τις ΗΠΑ, πάει να πει πως και μεταξύ τους μοιράζονται και πιστεύουν σ' αυτές.

Οι ΗΠΑ λοιπόν στη βάση αυτών των «αξιών και ιδανικών» με τον τσαμπουκά του παγκόσμιου ισχυρού έχουν πάει στη βόρεια Συρία και έχουν στήσεις στρατιωτικές βάσεις στις Συριακές πετρελαιοπηγές, παίρνοντας τις κατοχές τους και αναλαμβάνοντας να τις εκμεταλλεύονται, δήθεν για να βοηθούν τους Κούρδους- Σύριους. Η κυβέρνηση μας δεν λέει τίποτα γι' αυτό, «κάνει την πάπια», ούτε για το ότι αποτελεί μια κατάφωρη και γκαγκστερική παραβίαση των διεθνών συμβάσεων και κανόνων του ΟΗΕ, περί απαραβίαστου των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας.

Η Τουρκία από την άλλη και πάλι στη βάση των ίδιων «αξιών και ιδανικών», με τον τσαμπουκά του τοπικού ισχυρού, παραβιάζει την ΑΟΖ της Κύπρου και προβαίνει σε πειρατικές γεωτρήσεις για την άντληση και εκμετάλλευση του Κυπριακού αερίου, δήθεν για να προστατεύσει τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, κουρελιάζοντας με τον ίδιο τρόπο των ΗΠΑ τις διεθνείς συμβάσεις, απειλεί και τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. **Ίδια πρακτική, ίδιες δικαιολογίες από ΗΠΑ και Τουρκία.**

Αυτή είναι μια μορφή έκφρασης της πίστης των δυο χωρών στα «ιδανικά και τις αξίες» αυτές, που τις ενώνουν. Όμως αυτές οι ίδιες ενώνουν κι εμάς μαζί τους. Θα πρέπει άρα να αποφασίσουμε- όχι εμείς, το λαϊκό κίνημα αλλά οι κυβερνώντες μας- αν θα αποδεχτούμε και την πρακτική έκφραση των «κοινών ιδεωδών και αξιών». Δηλαδή της παραβίασης των διεθνών κανόνων, την πολιτική του τσαμπουκά. Αν συμφωνούμε με την πολιτική αυτή των ΗΠΑ, θα συμφωνήσουμε και με την ίδια της Τουρκίας; Ερώτημα βάζουμε. **Γιατί αν διαφωνούμε με την πρακτική έκφραση των «αξιών», πρέπει να το εκφράσουμε και προς τους δύο. Έχουμε τα κότσια να το κάνουμε; Ερώτημα βάζουμε.**

Αυτός είναι ο σάπιος καπιταλισμός

Δεν ανακαλύψαμε την... Αμερική. Και σχεδόν τα πάντα όσα αναφέρονται στην εφημερίδούλα μας αφορούν τον καπιταλισμό και τα προβλήματα, τις δυστυχίες, τις συμφορές που δημιουργεί σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, στον ίδιο τον πλανήτη. Έχει όμως ιδιαίτερη αξία να επισημαίνουμε ορισμένα γεγονότα, που συμβαίνουν σε άλλες χώρες, ειδικά εκείνες που οι προπαγανδιστές του συστήματός μας τις παρουσιάζουν σαν το απαύγασμα του «καλού», του «πετυχημένου» καπιταλισμού, που έχει λύσει τα προβλήματα των εργαζομένων και των λαών τους.

Μ. Βρετανία. Σάλος έγινε με τους νεκρούς Βιετναμέζους τελικά, που βρέθηκαν σε ιταλικά- ψυγείο στη Βρετανία. Αν νομίζουμε πως είμαστε η μοναδική ή σχεδόν μοναδική χώρα, όπου το φαινόμενο είναι σχεδόν καθημερινό, κάνουμε λάθος. Γράψαμε και σε προηγούμενο τεύχος, πως το διεθνές εμπόριο μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών αποδίδει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη στα κυκλώματα που δρουν γύρω από αυτό. Κι όσο καλά κρατούν οι πόλεμοι των ιμπεριαλιστών, τόσο θα ανθεί και η συγκεκριμένη μπίζνα.

Φινλανδία: Στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ανέφεραν πως από το 1990 έχουν κλείσει 2.500 δημοτικά σχολεία, γιατί οι δήμοι και το κράτος κάνουν... οικονομία!!! Σχεδόν 100 σχολεία κλείνουν κάθε χρόνο και το «σχολείο- πρότυπο» της Φινλανδίας φαίνεται να καταρρέει, με τα στοιχεία μιας εφημερίδας να δείχνουν πως τα μισά σχολεία έχουν ήδη κλείσει. Αυτά στη χώρα με το εκπαιδευτικό σύστημα- μοντέλο!!!

Δανία: Στη χώρα αυτή- άλλο ένα μοντέλο καπιταλισμού με «ανθρώπινο πρόσωπο»- περίπου 1300 φάρμακα λείπουν, οι ασθενείς δεν μπορούν να τα προμηθευτούν ή μπορούν με διαστήματα κενά, στα οποία δεν τα διαθέτουν για τη θεραπεία τους. Και η κατάσταση χειροτερεύει, αφού τα περισσότερα από τα φάρμακα αυτά παράγονται στην Κίνα ή την Ινδία ή απλά επειδή είναι φτηνά, δεν συμφέρει η παραγωγή τους τις βιομηχανίες.

Γερμανία: Και μιας και μας απασχολεί μόνιμα το συνταξιοδοτικό, ειδικά μετά την πρόταση της ομάδας «σοφών» μας για «επικουρική» σύνταξη στα 70, η είδηση από τη Γερμανία αναφέρει πως κι εκεί μια άλλη «σοφή», όχι επιτροπή, αλλά η Κεντρική Τράπεζα προτείνει την

Δίκη της Χρυσής Αυγής: το ξεβράκωμα

Παραφράζοντας το στίχο του Βάρναλη θα λέγαμε πως στους υπόδικους χρυσαυγίτες ταιριάζει το «**δειλοί, άβουλοι, κακομοίρηδες**». Οι μεγάλοι παλληκαράδες, οι νταήδες της νύχτας και τσαμπουκάδες της ημέρας, οι στρατιωτικά εκπαιδευμένοι σκληροί αρχηγοί και αρχηγίσκοι, αυτοί που στο όνομα του Χίτλερ, του φασισμού, του εθνικοσοσιαλισμού, του χριστιανισμού και πλαστού υπερπατριωτισμού θα... τσάκιζαν το σύστημα, τους αντιπάλους τους, τους κομμουνιστές, τους μετανάστες και πρόσφυγες, τους εβραίους, τους αντίχριστους, τους εργάτες που αγωνίζονται, τους, τους, τους... **αποδείχτηκαν ποντίκια**, που εγκατέλειψαν όχι μόνο το σκάφος που βουλιάζει, αλλά και ο ένας τον άλλον, αφήνοντας ο ένας τον άλλον εκτεθειμένο, **ρίχνοντας ο ένας στον άλλον την ευθύνη** ή μάλλον μη αναλαμβάνοντας κανένας την ευθύνη για όσα εγκλήματα έκανε η συμμορία τους (άρα αφού δεν την έχω εγώ, την έχουν οι άλλοι).

Τι ήταν τελικά η Χρυσή Αυγή; Μια παρέα που πέρναγε καλά!!! «Κρασάκι, ταξιδάκια, γλέντια, ομιλίες, το δεύτερο βίωμα της εφηβείας!!!!!!» απολογήθηκε καμαρώνοντας ο Μπούκουρας. Ούτε ένας δεν είχε τα κότσια να παραδεχτεί αυτό που φώναζαν τόσο δυνατά, υστερικά, στις μαγνητοφωνημένες και βιντεοσκοπημένες ομιλίες και εκδηλώσεις τους. «Ναι είμαστε φασίστες».

Πόση αντίθεση με τους κομμουνιστές, που αντιμετώπιζοντας τα εκτελεστικά αποσπάσματα είτε των Γερμανών, είτε των, υπό αμερικάνικες εντολές, στρατιωτικών δικαστηρίων του μετακατοχικού αστικού κράτους, όχι μόνο δεν αρνιόντουσαν τον τίτλο του κομμουνιστή, αλλά βροντοφώναζαν μπροστά στις κάμερες «Ζήτω το ΚΚΕ».

Για φανταστείτε την αντίθεση: Μπελογιάννης- Μιχαλολιάκος. Προσοχή την αντίθεση όχι τη σύγκριση. Αν είναι δυνατόν να συγκριθεί ένας γίγαντας της αξιοπρέπειας και της παλληκαριάς με ένα νάνο της γελοιότητας και της ξεφτίλας. Ο Μπελογιάννης δεν δίστασε ούτε στιγμή να δώσει τη ζωή του για τα πιστεύω του. Ο Μιχαλολιάκος τρέμει στην ιδέα των λίγων χρόνων φυλακή (κι αν- θα δούμε).

Μπορεί να καθυστέρησε η εξέλιξη της δίκης, με την ευθύνη όλων όσων είχαν την πολιτική, κυβερνητική ευθύνη αυτά τα έξη χρόνια. Όμως η ώρα των αποκαλυπτηρίων ήρθε. Οι απολογίες των ηγετίσκων, χιτλερίσκων και γκαϊμπελίσκων, πρέπει να διατηρηθούν σαν ιστορικά ντοκουμέντα, όχι της στάσης των συγκεκριμένων υποκειμένων, αλλά του τι σημαίνει φασισμός, εθνικοσοσιαλισμός και κάλπικος πατριωτισμός. Να γίνουν μάθημα στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, θέματα συζήτησης στους χώρους δουλειάς. Να δυναμώσει η πάλη για την απομόνωση, την περιθωριοποίηση της φασιστικής ιδεολογίας, ανεξάρτητα από τον φορέα που την υπηρετεί κάθε φορά, την μορφή, τον τόνο, την επιχειρηματολογία, την επικάλυψη της έκφρασης.

Γιατί ο φασισμός, μισοκρυμένος ή ολοφάνερος ελλοχεύει σε όλη την ΕΕ. Το αυγό του φιδιού ξαναεσταίνεται κάτω από την κοιλιά των ευρωπαϊκών «ιδανικών». Απαιτείται επαγρύπνηση, ασταμάτητος αγώνας, λαϊκή συσπείρωση για την αντιμετώπισή του. Εδώ είμαστε.

άνοδο του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 69,3 χρόνια, γιατί αλλιώς θα χρειαστεί «να μειωθούν κατακόρυφα οι κρατικές συντάξεις»!!! Κι όταν μάλιστα ήδη στην κρατικά Γερμανία εκατομμύρια συνταξιούχοι ζουν στη φτώχεια, λόγω χαμηλών συντάξεων. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στο μέλλον. Ή μάλλον μην προσπαθείτε να το φανταστείτε. Δείτε στο δικό μας παρόν και θα καταλάβετε.

Και τι ήταν ο σοσιαλισμός

Μπορεί να σας φανεί απίστευτο κι όμως είναι αληθινό. Εν μέσω πανηγυρισμών για την «πτώση του τείχους του Βερολίνου», η Καγκελάρια της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ σε συνέντευξή της δήλωσε πως «**αν ζούσε στη Γερμανική Λαοκρατική Γερμανία θα είχε πάρει σύνταξη, γιατί οι γυναίκες έπαιρναν σύνταξη στα 60 και θα έκανε ταξίδια**»!!!!!! Αν η Άγγελα παραδέχτηκε πως ο σοσιαλισμός ήταν ανώτερος από τον καπιταλισμό, «τι χρειαζόμαστε άλλων μαρτύρων»;

ΚΕΘΕΑ: Που το πάνε;

Τη σπορά της θεωρίας της νόμιμης ναρκωεξάρτησης την άπλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ (την επίσημη έναρξη είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ με την περίφημη εκείνη δήλωση του ΓΑΠ για τις γλάστρες με χασίς στα μπαλκόνια), με την προπαγάνδα υπέρ των «μαλακών» ναρκωτικών, της νομιμοποίησης της χρήσης του χασίς και των κέντρων ελεγχόμενου χτυπήματος των ενέσεων «σκληρών» ναρκωτικών, των οποίων τη δημιουργία ψήφισε κι όλας. Ταυτόχρονα σταδιακά μείωσε τις κρατικές δαπάνες για τα προγράμματα ολικής απεξάρτησης, τα οποία οργάνωνε και υλοποιούσε το ΚΕΘΕΑ πανελλαδικά με παραρτήματα και τοπικούς φορείς όπως το «18 Άνω».

Σειρά πήρε η ΝΔ, που στην ίδια γραμμή πλεύσης με τον ΣΥΡΙΖΑ (τα ναρκωτικά είναι ένα από τα προβλήματα στο οποίο όλα τα αστικά κόμματα, μικρά και μεγάλα, αριστερά μέχρι και φασιστικά συνέκλιναν ή συμφωνούσαν στις απόψεις τους για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί), που με το «καλημέρα» της διακυβέρνησής της έκανε ένα άλμα κυριολεκτικά, για να ξεμπερδέψει γρήγορα με το θέμα, θερίζοντας ότι είχε απομείνει όρθιο από τους προηγούμενους. **Κατάργησε τη δομή και φιλοσοφία του αυτοδιοικήτου του ΚΕΘΕΑ** (διοίκηση εκλεγμένη από τους άμεσα ενδιαφερόμενους- γονείς εξαρτημένων, εξαρτημένους υπό θεραπεία και εξαρτημένους που βοηθούσαν εθελοντικά), διορίζοντας ελεγχόμενη από αυτήν διοίκηση. Που θα κάνει ότι της λέει ο αρμόδιος υπουργός και όχι η συνείδησή της και ο έλεγχος από αυτούς που βιώνουν το τρομακτικό πρόβλημα και θέλουν να απαλλαγούν τελείως από αυτό.

Τη συνέχεια μπορούμε να τη φανταστούμε, μακάρι να πέσουμε έξω. Το ΚΕΘΕΑ θα μετατραπεί στον φορέα που θα αναλάβει τα κέντρα ελεγχόμενου πρεζαρίσματος, θα γίνει φορέας ΣΔΙΤ, που θα προχωρήσει σε συνεργασίες με ιδιωτικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης και κερδοφορίας από το πρόβλημα της ναρκωτικοεξάρτησης, θα εγκαταλείψει ή θα περιορίσει ασφυκτικά τα προγράμματα στεγνής και οριστικής απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. **Θα εκφράσει το κράτος- πλασιέ ναρκωτικών, που απλά θα ανταγωνίζεται τους τζογαδόρους- εμπόρους των κυκλωμάτων διακίνησης στις πιάτσες στους.**

Αναρωτιόμαστε μόνο- σχηματικά το λέμε- για το εξής: Αν ένας μαθητής, από τους χιλιάδες δυστυχώς που πέφτουν θύματα της παγίδας αυτής, θελήσει να απεξαρτηθεί τελείως, το κράτος θα τον βοηθήσει και πως; Θα έχει το ΚΕΘΕΑ αυτή την ευθύνη ή θα πει ο υπουργός στο μαθητή «έλα να σου δώσω την πρέζα σου ή να σου χτυπήσω την ένεσή σου και ύστερα πήγαινε στα μαθήματά σου». Γιατί αν ο μαθητής δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε ιδιώτη για την παροχή βοήθειας για απεξάρτηση, ποια άλλη επιλογή θα έχει; Θα δούμε τι θα απαντήσει η κυβέρνηση όταν έρθει η ώρα.

Το ποιηματάκι μας

Το καινούργιο το γκουβέρνο της ΝΔ του Μητσοτάκη δεν επάτησε το φρένο, μην πατήσει τον εργάτη. Μα την ίδια έχοντας φόρα με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη μας κυλάει στην κατηφόρα κι όποιος από μας αντέξει. Εκτός νόμου η απεργία, εκτός δρόμου οι διαδηλώσεις. Και δικαίωμα το ψωμί σου δεν θα έχεις να το σώσεις. Και αν σε πετάν στο δρόμο, θα υπάρχει ένας νόμος, πως το δίκιο θα ζητήσεις, αν σ' αφήσει ο τροχονόμος. Όμως του εργάτη οι αγώνες, πάνε τώρα δυο αιώνες, πολλά τέτοια έχουν περάσει κι όμως δεν έχουν κοπάσει. Τέτοιους νόμους που ψηφίζουν οι εργάτες τους γκρεμίζουν κι οι αγώνες θ' αυγατίζουν. Δρόμους μα και πεζοδρόμια οι εργάτες θα γεμίζουν.