



ΚΩΔΙΚΟΣ 011634
ΠΑΡΕΛΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Ισοφύλιο
ΚΕΜΠΑ
Αριθμός Αδείας 161

Η εργατική - λαϊκή αντιπολίτευση είναι πιο δυνατή σήμερα. Μπορεί να αντιπαλέψει την όποια κυβέρνηση πιο αποτελεσματικά, να την κάνει αδύναμη στο αντιλαϊκό έργο της.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ Αγώνας

Γραφεία: Σωκράτους 23, Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΗΣ 2023 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 486

Της... σύνταξης

Κυβέρνηση - συγκυβέρνηση αντιπολίτευση

Η πρώτη κάλη στις 21 Μάη έβγαλε ένα αναμφισβήτητο αποτέλεσμα. Την επόμενη κυβέρνηση, που θα σχηματιστεί από τη ΝΔ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των νέων εκλογών της 25 Ιούνη, εφ' όσον αυτές θα διεξαχθούν με το σύστημα της ενισχυμένης... υποκλοπής ψήφων και βουλευτικών εδρών από το πρώτο κόμμα, που και πάλι- δυστυχώς ανεξάρτητα από το τι θέλουμε εμείς- θα είναι η ΝΔ.

Έτσι η ΝΔ, μόνη της, με μικρή ή μεγαλύτερη «αυτοδυναμία» σε έδρες και όχι σε ψήφους (σε ψήφους θα είναι σαφέστατα μειοψηφία στο λαό) ή με τη συνεργασία κάποιου άλλου κόμματος θα σχηματίσει κυβέρνηση στις 26/6.

Το αμφισβητούμενο αποτέλεσμα της πρώτης κάλης είναι «ποιοι θα αποτελέσουν αντιπολίτευση» στην κυβέρνηση αυτή. Τυπικά όλα τα άλλα κόμματα, που δεν θα συμμετάσχουν στην κυβέρνηση θα ανήκουν στην «αντιπολίτευση». Αξιωματική, ελάσσονα κλπ.

Κι εδώ εμφανίζεται το πρόβλημα εμείς οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι να ξεχωρίσουμε ποια από τα κόμματα αυτά θα είναι πραγματική αντιπολίτευση. Δηλαδή θα συγκροτούνται με τις κυβερνητικές επιλογές σε κάθε επίπεδο. Στη βουλή, στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα, στους αγώνες. Όπου θα καταψηφίζουν τα αντιλαϊκά νομοσχέδια, θα αποκαλύπτουν τις αντεργατικές και ταξικές διαστάσεις τους, θα αναδεικνύουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο λαϊκό βιοτικό επίπεδο, θα βάζουν επί τάπητος τις λαϊκές απαιτήσεις. Γιατί έχουμε δει καταψηφίσεις με δικαιολογητικά του τύπου «δεν μοιράζετε τα κονδύλια... δίκαια, γιατί αφήνετε απ' έξω τους άλλους επιχειρηματίες» ή «αντιγράφετε τον δικό μας νόμο αλλά όχι με σωστό τρόπο»...

Με μια έννοια η καταψήφιση κάποιων νομοσχεδίων στη βουλή είναι το εύκολο. Βγάζεις έναν πύρινο λόγο, «διασταυρώνεις το ξίφος σου με εκείνο του πρωθυπουργού» καμιά εκατοστή (!!!) φορές, καταγγέλλεις την κυβέρνηση, απορρίπτεις το νομοσχέδιο ή κάποια άρθρα του, κάνεις ή όχι επί μέρους προτάσεις κι εκεί τελειώνει η κοινοβουλευτική διαδικασία. Και για τα αστικά κόμματα, μικρά και μεγάλα, εκεί τελειώνει ο αντιπολιτευτικός ρόλος και λόγος τους.

Γιατί, όταν οι νόμοι μπαίνουν σε εφαρμογή, όπου οι εργαζόμενοι και ο λαός καλούνται να υποστούν τις επιπτώσεις της, εκεί γίνεται καθαρή η αντιπολιτευτική θέληση ή μη, δυνατότητα και ικανότητα των εκτός κυβέρνησης κομμάτων να συνειδητοποιούν αντιπολιτευτικά. **Έξω από τη βουλή. Στην κοινωνία. Εκεί όπου οι εργάτες, οι συνταξιούχοι, οι νέοι θα βρουν μπροστά τους τους νόμους αυτούς.**

Δυο ζητήματα προβάλλουν εδώ. Το ένα είναι το τι λέει η εμπειρία μας των προηγούμενων χρόνων, για να πάμε στην πρόσφατη 4ετία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜεΡΑ25, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πέρα από την κοινοβουλευτική παρουσία και στάση τους είχαν την παραμικρή έστω έκφραση αντιπολιτευτικής δράσης έξω, στους δρόμους, όπου βρίσκονταν οι συγκρουόμενοι με την κυβερνητική πολιτική εργαζόμενοι, συνταξιούχοι κ.α.; **Σίγουρα ΟΧΙ. Ήταν, όχι απλά απόντες, αλλά και αντίπαλοι των αγωνιζόμενων εργαζομένων και άλλων λαϊκών στρωμάτων, αφού οι δυνάμεις τους στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, σε αγαστή συμμαχία με εκείνες της κυβέρνησης, έκαναν ότι μπορούσαν για να κρατήσουν το κίνημα σε αδράνεια, συμφωνούσαν ή αποδέχονταν την εφαρμογή των αντιλαϊκών νόμων, πχ του νόμου Χατζηδάκη για τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα (ωράρια, απλήρωτες υπερωρίες, λειτουργία συνδικάτων κλπ). Οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ, άλλων συνδικάτων (ομοσπονδίες**

συνέχεια στη σελ. 2

Η Ψήφος μας στις 25 Ιούνη ΕΡΓΑΤΙΚΗ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ



Πως εκφράστηκε η λαϊκή αντιπολίτευση προς την πολιτική της κυβέρνησης τα προηγούμενα 4 χρόνια, όπως άλλωστε και σε όλες τις πριν κυβερνήσεις;

Αντιπολίτευση πραγματική, ουσιαστική ήταν οι μεγάλες Πανεργατικές Απεργίες που οι ταξικές δυνάμεις, το ΠΑΜΕ οργάνωσαν και πραγματοποιήσαν ενάντια στους αντεργατικούς νόμους (Βρούτση-Χατζηδάκη). Πως ακυρώθηκαν στην πράξη πολλές αντεργατικές και αντισυνδικαλιστικές ρυθμίσεις τους (απαγόρευση απεργιών, διαδηλώσεων κ.α.); Με αντιπολιτευτική οργανωμένη δράση, που τις πέταξε στα σκουπίδια.



Αντιπολίτευση πραγματική έκαναν οι εργάτες στη ΛΑΡΚΟ με τις απεργίες και τη δράση τους ενάντια στην κυβερνητική πολιτική να την κλείσει, να την πουλήσει και τους πετάξει και στην ανεργία και έξω από τα σπίτια τους.

Αντιπολίτευση έκαναν οι εργάτες με τις απεργίες στο λιμάνι ενάντια στην κυβερνητική πολιτική να αφήνει την αυθαιρεσία της COSCO να δολοφονεί εργάτες.

Πως αποκρούστηκε ο νόμος Χρυσοχοϊδη για την πανεπιστημιακή αστυνομία; Με μαζική, αποφασιστική αντιπολιτευτική πάλη των φοιτητών, με τους φοιτητικούς συλλόγους τους.

Πως αντιπαλέυτηκαν αντισυνταξιοδοτικές επιλογές της κυβέρνησης, υπήρξαν και επί μέρους νίκες; Με την συνεχή, ανυποχώρητη κινητοποίηση σε αντιπολιτευτική κατεύθυνση των συνταξιοχικών οργανώσεων.



Πως αποκρούεται ο νόμος για τους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις, γλιτώνοντας δεκάδες οικογένειες από την περιπέτεια αυτή; Με σταθερή, άμεση αντιπολιτευτική παρέμβαση των λαϊκών οργανώσεων σε κάθε περίπτωση, σε κάθε γειτονιά.

Πως υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να πάρει στοιχειώδη έστω μέτρα στην διάρκεια της πανδημίας στα νοσοκομεία; Με την ασταμάτητη απεργιακή και άλλων μορφών αντιπολιτευτική κινητοποίηση των γιατρών, των υγειονομικών, του συνόλου των εργαζομένων σε κάθε νοσοκομείο και με τις ομοσπονδίες τους, με την συμπαράσταση και ενιαία δράση συνδικάτων, σωματείων, άλλων φορέων. Μέτρα βέβαια που η πλήρης ανεπάρκειά τους έγινε τόσο φανερό, παρά τις καυχιολογίες της κυβέρνησης.

Αντιπολίτευση άσκησε το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου, μαζί με άλλους φορείς της περιοχής και κατοίκους που οργάνωσαν συγκέντρωση στο υπουργείο υγείας, ζητώντας συνάντηση με τον υπουργό, με αίτημα τη δημιουργία Νοσοκομείου στην ανατολική Αττική. Αίτημα βέβαια όχι χτεσινό, αλλά πολλών χρόνων. Άραγε αν το νοσοκομείο είχε φτιαχτεί και λειτουργούσε, θα είχαν σωθεί η νεαρή μητέρα και το αγέννητο παιδί της;

Πριν καιρό επίσης είχαν γίνει ανάλογες αντιπολιτευτικές κινητοποιήσεις στην Κω για ενίσχυση του νοσοκομείου και πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Άραγε αν είχαν λυθεί αυτά τα προβλήματα, θα ζούσε η γυναίκα της καρότσας του ημιφορτηγού;

Αντιπολίτευση ασκούν οι καθημερινές παρεμβάσεις που οργανώνουν φορείς του λαϊκού κινήματος ενάντια στις διακοπές ρεύματος, νερού σε οικογένειες που δεν έχουν να πληρώσουν τους υπερόμορους λογαριασμούς.

Δεκάδες τέτοιες δράσεις αναπτύσσονται συνεχώς σε όλη τη χώρα για πολλά προβλήματα.

Κι άραγε ποιο μοναδικό κόμμα στάθηκε και στέκεται, υποστηρίζει, παίρνει μέρος στην οργάνωση και πραγματοποίηση αυτής της λαϊκής αντιπολίτευσης; Αλλά και εκφράζει, καταθέτει, διεκδικεί τα αιτήματά της στη βουλή απαιτώντας την ικανοποίησή τους;

**Στη νέα επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ - κεφαλαίου
θα απαντήσουμε με κλιμάκωση των αγώνων**

Της... σύνταξης Κυβέρνηση - συγκυβέρνηση αντιπολίτευση

συνέχεια από τη σελ. 1

Εργατικά Κέντρα όπου πλειοψηφούν οι δυνάμεις των κομμάτων αυτών) σαμποτάρισαν ανοιχτά τους αγώνες των εργαζομένων, απείχαν παντελώς από την οργάνωση τέτοιων, ενώ η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ υποχρεώθηκε κάτω από την πίεση των ταξικών δυνάμεων (ΠΑΜΕ) να αποφασίσει κάποιες κινητοποιήσεις.

Και βέβαια να επιστημόνουμε το κύρια ουσιαστικό, πως ο αντιπολιτευτικός ρόλος τους μπαίνει σε εισαγωγικά, αφού ο μεν ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% σχεδόν των νομοσχεδίων της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ το 70%, τα μικρότερα αστικά κόμματα ψήφισαν επίσης σε σημαντικά ποσοστά νόμους της κυβέρνησης της ΝΔ. Όταν ψηφίζεις σε τέτοια ποσοστά τα κυβερνητικά νομοσχέδια, ενώ για πολλά άλλα συμφωνείς μεν στην ουσία, αλλά καταψηφίζεις για διαδικαστικούς και δευτερεύοντες λόγους, μόνο αντι-πολίτευση δεν κάνεις. **Αντίθετα κάνεις συμπολίτευση, συναποφασίζεις, συμψηφίζεις, ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΑΣ τελικά. Από αυτό προέκυψε άλλωστε το γνωστό «Υπουργείο αντιπολίτευσης»!!!**

Το δεύτερο είναι το τι αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για το είδος της «αντιπολίτευσης» που θα ασκήσουν αυτά τα κόμματα ή και κάποια ακόμα «μικρά», που πιθανά θα εκπροσωπηθούν στη νέα βουλή. Ο παράγοντας αυτός είναι το τι έχει συμφωνηθεί στα πλαίσια της ΕΕ να εφαρμοστεί (και) στη χώρα μας, χωρίς κανένα περιθώριο τα συμφωνηθέντα αυτά να μπορούν να αμφισβητηθούν. Τι προβλέπονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης, στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, στην «πράσινη ανάπτυξη», δηλαδή στο πακέτο του 4^{ου} μνημονίου, που και πάλι όλα αυτά τα κόμματα συνυπέγραψαν. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης ομολόγησε στην συνέντευξή του στην ΕΡΤ ότι αυτά αποτελούν **ΜΝΗΜΟΝΙΟ**. Και κόβοντας την... όρεξη σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και κάτι ΠΛΕΥΣΕΙΣ, ΜεΡΑ25 κ.α. για τις δήθεν επαναδιαπραγματεύσεις που προτείνουν (προεκλογικά μόνο), ξεκαθάρισε ότι το 4^ο μνημόνιο «είναι κλειδωμένο... έχει πολύ βαριές αιρεσιμότητες, διαδικασίες ελέγχου... μια πολύ βαριά γραφειοκρατία...»!!!

Έτσι πχ κανένα τους δεν μπορεί να αμφισβητήσει, πως επαναφορά των τριετιών στους μισθούς δεν μπορεί να γίνει πριν το 2029. Κανένα τους δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ότι από φέτος πρέπει να αρχίσουν να δημιουργούνται «ματωμένα πλεονάσματα». Κανένα τους δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις «μεταρρυθμίσεις» στην υγεία, που θα διευρύνουν την εμπορευματοποίηση του τομέα αυτού, σε βάρος των εργαζομένων και του λαού.

Κανένα τους δεν μπορεί να αμφισβητήσει, πως θα ξεπουληθεί στους μονοπωλιακούς ομίλους η όποια δημόσια υπηρεσία, επιχείρηση και αγαθό έχει απομείνει στο κράτος, έστω και ποσοστιαία. Κανένα τους δεν πρόκειται να αμφισβητήσει το «δικαίωμα» των κορακιών να αρπάζουν τα σπίτια του κοσμάκη. Και φυσικά κανένα τους δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τον κανόνα πως «τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι πάνω από τις ζωές μας». Με μικρά και μεγάλα Τέμπη.

Γιατί; Γιατί όλα τα αστικά, μικρά και μεγάλα, κόμματα, συμφωνούν, έχουν αποδεχτεί τους ΕΕ κανόνες, αποφάσεις, προγράμματα, συμφωνίες κλπ, που θα καθορίσουν και τις πολιτικές επιλογές της επόμενης κυβέρνησης της ΝΔ. **Αυτά τα κόμματα θα ξαναΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ μαζί με τη ΝΔ.** Ανεξάρτητα από τις θέσεις τους σε επιμέρους ειδικά ζητήματα μέσα (και μόνο) στη βουλή. Γιατί το ξαναλέμε- έξω από αυτήν δεν θα έχουν απολύτως **ΚΑΜΙΑ** αντιπολιτευτική έκφραση και παρουσία.

Άραγε τι απομένει σε εμάς να ξεκαθαρίσουμε; Ποια είναι η πολιτική δύναμη, που απέναντι σε όλα αυτά δεν δεσμεύεται, δεν συμφωνεί, τα έχει καταγγείλει και καταψηφίσει, τα έχει αντιπαλέψει και μέσα στη βουλή και έξω στους δρόμους του αγώνα μαζί μας. **Ποια πολιτική δύναμη δηλαδή ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ και ΘΑ ΕΙΝΑΙ και πάλι ταξική, πολιτική ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ στην κυβερνητική πολιτική ΠΑΝΤΟΥ. ΜΕΣΑ και ΕΞΩ από τη βουλή.**

Η ψήφος λοιπόν στις 25 Ιούνη δεν θα καθορίσει την κυβέρνηση. Αυτό το θέμα έχει ήδη κλείσει. **Η κάλη στις νέες εκλογές θα αποφασίσει ΤΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ.** «Αντιπολίτευση» στα λόγια αλλά στα έργα συμπολιτευόμενη και συγκυβερνώσα ή ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ αντιπαράθεσης, σύγκρουσης με την πολιτική της ΝΔ στα λόγια και στα έργα;

Η κάλη περιμένει ΕΜΑΣ να αποφασίσουμε. Ας μετουσιώσουμε και με τις ψήφους μας την εργατική, λαϊκή ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ σε πολιτική, κοινοβουλευτική ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ!!

Οι συνταξιούχοι: πριν και μετά τις εκλογές



Θα κλείσουν και οι κάλπες αυτές. Και θα πορευτούμε με βάση την καλπονοθεία των ψήφων. Και τα προαποφασισμένα στην ΕΕ. Τα αναλύσαμε αλλού, δεν επαναλαμβάνουμε.

Όμως θα επαναλάβουμε και δεν θα κουραστούμε να το κάνουμε και μετά τις εκλογές, για το που βρισκόμαστε στο συνταξιοδοτικό, αλλά και γενικά στο ασφαλιστικό.

Οι συνταξιούχοι είμαστε 2,5 εκατομμύρια, σχεδόν το 25% του πληθυσμού της χώρας. Συνταξιούχοι, σαν λαϊκό στρώμα, σημαίνει πρώην εργαζόμενοι, που έχουν δουλέψει, έχουν δημιουργήσει, έχουν υπηρετήσει, έχουν προσφέρει.

Έχουν κουραστεί, ταλαιπωρηθεί, ιδρώσει, πονοκεφαλίσει, αρρωστήσει, ματώσει. Ανεξάρτητα αν έχουν δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο, στα χωράφια, στα μαγαζιά, με τα εργαλεία στο χέρι. Στην ξηρά, στον αέρα, στη θάλασσα, μέσα στη γη.

Έχουν παλέψει για να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν παιδιά. Να δώσουν συνέχεια στην κοινωνική ζωή και εξέλιξη.

Έχουν υποστεί την εκμετάλλευση από τα αφεντικά, έχουν παράξει με τη δουλειά τους, άμεσα και έμμεσα, κέρδη και υπερκέρδη για τους μεγαλοεργοδότες. Συνολικά, με την εργασία τους, στις εποχές τους διαδοχικά, παρήγαγαν όλο τον πλούτο της χώρας.

Με τους αγώνες τους κατέκτησαν δικαιώματα, που εκφράστηκαν, για την επόμενη περίοδο της ζωής τους σαν απόμαχοι της δουλειάς, με τις παροχές σε συντάξεις, που βέβαια δεν αποτέλεσαν χάρισμα, δώρο, προσφορά φιλανθρωπίας, ευαρέσκειας καμιάς κυβέρνησης, κανενός κράτους. Και βέβαια δεν είχαν ποτέ τη μορφή του δανείου από τράπεζες, από εργοδότες, από υπουργεία. Πλήρωσαν με τις εισφορές τους, την ίδια τους την εργασία, για τις παροχές αυτές.

Και τι πήραν σαν αντάλλαγμα τα τελευταία 15 περίπου χρόνια, όταν η μεγάλη μάζα αυτών των εργαζομένων των δεκαετιών, κύρια από το 1970 και μετά, πέρασαν στη συνταξιοδότηση; Την πλήρη περιφρόνηση, την απαξίωση, την εχθρότητα από τις κυβερνήσεις και το κράτος και βασικά το τσάκισμα των συνταξιοδοτικών κατακτήσεών τους. Στο όνομα της σωτηρίας των τραπεζών, της οικονομίας, της χώρας, των παιδιών και εγγονιών τους!! Έτσι όλες οι κυβερνήσεις της 15ετίας αυτής, με την όποια κομματική σύνθεση, διαδοχικά:

- Έκοψαν τις κύριες συντάξεις σε ποσοστά μέχρι και 50%. Τις χώρισαν σε τρία μέρη, την «εθνική», την «ανταποδοτική» και την «προσωπική διαφορά», διαλύοντας τον ενιαίο χαρακτήρα τους, ώστε να είναι πιο εύκολος ο χειρισμός τους σε μελλοντικές αναταράξεις του συνταξιοδοτικού. Απαγόρευσαν την αύξησή τους στα επίπεδα έστω του ετήσιου πληθωρισμού, αφού πρώτα τις κράτησαν παγωμένες για 13 χρόνια, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες συνάδελφοι δεν παίρνουν αυξήσεις λόγω π.δ.

- Έσφαξαν τις επικουρικές μειώνοντάς τες στο μισό και

λιγότερο. Απαγόρευσαν τελείως την αύξησή τους. Προχώρησαν στην ιδιωτικοποίησή τους για τους νέους εργαζόμενους.

- **Κατάργησαν τις 13^η και 14^η συντάξεις και από τις κύριες και από τις επικουρικές.**

- Κατάργησαν τελείως το ΕΚΑΣ χιλιάδων «χαμηλοσυνταξιούχων»!

- **Σφαγίασαν τις συντάξεις χηρείας, υποχρεώθηκαν σε διόρθωση ύστερα από αγωνιστικές κινητοποιήσεις.**

- Επέβαλαν αυξημένες και επιπλέον εισφορές για την υγεία στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

- **Οι περικοπές αυτές μεταφράζονται σε κλοπή από τις συντάξεις ενός ποσού γύρω στα 8 δισεκ. ευρώ το χρόνο, σε βάθος 13ετίας περίπου 100 δισεκ. ευρώ.**

- Συνολικά κατάκλειψαν τα αποθεματικά των ταμείων, αφαιρώντας τους πάνω από 60 δισεκ. ευρώ, που τα χάρισαν στις τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίησή τους.

Δεν επεκτεινόμαστε πιο αναλυτικά σε ειδικότερες περιπτώσεις (αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τσάκισμα επικουρικών σε τράπεζες, μη απόδοση όλων των αναδρομικών σε όλους, απίστευτη καθυστέρηση στην απόδοση των συντάξεων- κύριων και επικουρικών, «λάθη» στον επανυπολογισμό συντάξεων σε κλαδικά ταμεία, ΒΑΕ κ.α.). Τα έχουμε περιγράψει στον ΠΑ πολλές φορές.

Δεν θα επαναλάβουμε επίσης ένα- ένα τα αιτήματα που διεκδικούμε, συνολικά απαιτούμε να επανέλθουν όλα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας στα επίπεδα πριν τις περικοπές.

Τι εισπράξαμε στις δύο προεκλογικές περιόδους από τα κόμματα που κυβέρνησαν και θα κυβερνήσουν, αλλά και τα άλλα μικρότερα σαν απάντηση στα αιτήματά μας;

- **Η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι μικρότεροι απορρίπτουν ξεκάθαρα την ικανοποίησή τους, επειδή το... κόστος τους δεν χωρά στα δημοσιονομικά περιθώρια!!**

- Το ΚΚΕ τα υποστηρίζει, στέκεται στο πλευρό μας στους αγώνες μας, ζητά στη βουλή με παρεμβάσεις την επίλυση των προβλημάτων μας.

- Πιο ειδικά η ΝΔ μας λέει να ακρούμαστε στις «αυξήσεις-μαϊμού» κάθε χρόνο στο μισό του γενικού μέσου ετήσιου πληθωρισμού, δηλαδή στη σταθερή μείωση του εισοδήματός μας. Πιθανά να συνεχίσει και την απόδοση ενός επιδόματος ελεημοσύνης 200-300 ευρώ σε όσους δεν θα παίρνουν καμία ή πολύ μικρή αύξηση λίγων ευρώ.

- Ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ίδια ακριβώς λογική, υποσχέθηκε την απόδοση ενός ετήσιου επιδόματος 300-500 ευρώ σαν δήθεν δώρο Χριστουγέννων και παρόμοιες «αυξήσεις», όπως ορίζεται στο ν. 4387/16.

- **Το ΠΑΣΟΚ έταξε την επαναφορά μιας μορφής ΕΚΑΣ για 300.000 «χαμηλοσυνταξιούχους» και τίποτα άλλο.**

- Οι υπόλοιποι παλιοί και νέοι μικροαστικοί σχηματισμοί μας προσέφεραν «τσάι και συμπάθεια».

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο σε εμάς, στο οργανωμένο συνταξιοδοτικό κίνημα, αλλά και σε κάθε συνάδελφο ξεχωριστά ότι οι αγώνες μας δεν πρόκειται να ανασταλούν. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να διεκδικούμε, να κερδίσουμε όσα και όποια από αυτά μπορούμε στις σημερινές συνθήκες των αρνητικών, για τους εργαζόμενους και το λαϊκό κίνημα, συσχετισμών.

Δεν θα κάνουμε πίσω, δεν θα υποταχτούμε στην κατάσταση αυτή. **Στέλνουμε το μήνυμα αυτό και στη νέα κυβέρνηση και στους άλλους. Γιατί δεν απαλλάσσουμε κανένα από τις ευθύνες για το τι θα γίνεται όσον αφορά στο συνταξιοδοτικό, είτε είναι στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε και να τους πιέζουμε όλους για την υποστήριξη τους, ανεξάρτητα από το τι μας είπαν προεκλογικά. Και θα συνεχίσουμε να τους κρίνουμε επίσης όλους κάθε μέρα για τις θέσεις και τη στάση τους απέναντί μας. Να μην το ξεχνούν αυτό.**

8/6 Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο υπουργείο υγείας

Στις 8/6 το ΠΑΜΕ, συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, η ΟΓΕ- με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα με τους 3 θανάτους-οργάνωσαν συγκέντρωση επίσης στο υπουργείο υγείας, για να διαμαρτυρηθούν και να απαιτήσουν τη λήψη άμεσων μέτρων για αντιμετώπιση τέτοιων σοβαρών καταστάσεων. Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νεολαίοι εκδήλωσαν την οργή και αγανάκτησή τους απέναντι στις πολιτικές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που έχουν οδηγήσει το δημόσιο σύστημα στη διάλυση και αδυναμία, όχι απλά να παρέχει σωστή περίθαλψη, αλλά να σώζει ζωές, που είναι και το κύριο καθήκον του.



«Δεν υπολογίζουν ανθρώπινες ζωές- αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές»

«Να βάλουμε τέλος στην εγκληματική τους πολιτική. Η υγεία μας δεν είναι κόστος».

Ήταν τα βασικά συνθήματα της συγκέντρωσης

«Οι καρτότσες των αγροτικών είναι για τα καρπούζια και όχι για τους ασθενείς» έγραφε ένα πανό.

«Ως εδώ! Τα δάκρυα στέγνωσαν! Η οργή ξεχειλίζει!» τόνισαν οι ομιλητές καθώς για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ότι στα «κοστολογημένα» προγράμματα της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ δεν χωράει η πλήρης στελέχωση με μόνιμο προσωπικό του ΕΚΑΒ, η ανάπτυξη, ανανέωση και πλήρη τεχνική υποστήριξη του στόλου με τον αναγκαίο αριθμό σύγχρονων επίγειων - πλωτών - εναέριων ασθενοφόρων μέσων». Πρόβαλαν την επιτακτική ανάγκη να παρθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα δώσουν τέλος στην απάνθρωπη κατάσταση σε βάρος της υγείας του λαού.

Εργοδοτικά εγκλήματα: δεν έχουν τελειωμό



Πριν προλάβουμε να πάσουμε το θρήνο για τους χαμένους από το εργοδοτικό- κυβερνητικό έγκλημα στα Τέμπη, ήρθε η τραγωδία στη ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος, όπου μέρος της προπέλας ενός πλοίου υπό επισκευή έφυγε από τη θέση της και διαμέλισε έναν εργάτη, τραυματίζοντας σοβαρά επίσης δύο άλλους.

Τι αποκαλύφθηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους και το συνδικάτο τους μετά το έγκλημα;

1) ότι δεν υπάρχει στη Ζώνη κανένας έλεγχος για τις συνθήκες εργασίας με ευθύνη της εργοδοσίας και της κυβέρνησης.

2) το «ατύχημα» έγινε γιατί δεν υπήρχε σαν έξτρα ενισχυτικό υλικό στήριξης της προπέλας ένας ειδικός μεταλλικός κρίκος **κόστους... 20 ευρώ!!!! Αυτό το... υπερβολικό κόστος στερήσε τη ζωή ενός πατέρα δυο παιδιών.**

Οι εργαζόμενοι, με απόφαση του συνδικάτου μετάλλου, αντέδρασαν με κήρυξη απεργιών και αίτημα την υπογραφή ΣΣΕ, που προβλέπει την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής των εργατών, τον συνεχή έλεγχο των συνθηκών εργασίας, με συμμετοχή του συνδικάτου.

Κάτω από την πίεση αυτή η εργοδοσία υποχώρησε και αποδέχτηκε τους όρους της απεργίας.

Για την ιστορία να θυμίσουμε πως τα ναυπηγεία Περάματος αγόρασε πρόσφατα εφοπλιστικός οίκος, με νόμο-σύμβαση που ψηφίστηκε στη βουλή από κυβέρνηση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Που επίσης προέβλεψε την απαλλαγή του νέου εργοδότη από τις προηγούμενες ΣΣΕ των εργαζομένων, από προηγούμενα χρέη της επιχείρησης προς ταμεία, δήμο και κράτος. Ενώ χρωστάει δεδουλευμένα πολλών μηνών στους εργαζόμενους, που είτε απολύθηκαν, είτε συνταξιοδοτήθηκαν ή επαναπροσλήφθηκαν.

Εκεί στη Ζώνη του εγκλήματος προεκλογικά είχε στηθεί ολόκληρη πανηγυρική φιάστα από τη ΝΔ, τον Μητσοτάκη, που καυχόντουσαν για την «επαναλειτούργια της, τους χαμογελαστούς εργαζόμενους, τους καλούς μισθούς» κλπ. **Γιατί δεν ξαναπήγε, να ξαναμιλήσει στους εργάτες και να ξανααντικρίσει τα... χαμογελαστά πρόσωπα της φρίκης και της οργής τους;**

Οι... πνευματικοί και οι μανάτζερ της υγείας μας

Και πάνω που έτρεχαν αυτά τα τραγικά γεγονότα σε τόσες περιοχές στη χώρα, βγήκαν δύο ακόμη κατ' εξοχήν υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή να μας περιγράψουν πως θα μας απαλλάξουν τέτοια προβλήματα. «Ο πρώτος τη τάξη» Κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι στην επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ «θα αναλάβει προσωπικά το πρότζεκτ» του νέου συστήματος υγείας. Κι ανατριχιάσαμε από τρόμο. Γιατί θυμηθήκαμε πως με άλλες δηλώσεις του, όταν ήταν πρωθυπουργός ξεκαθάριζε ότι θα κλείσουν τα περιπτώσιμα νοσοκομεία, που βρίσκονται κοντά σε άλλα. Πως ο ιδιωτικός τομέας της υγείας θα εμπλακεί περισσότερο με τον δημόσιο, αναλαμβάνοντας περισσότερο έργο, επί πληρωμή βέβαια από τους ασθενείς.

Επί πρόσθετα ακούσαμε τον κ. Πνευματικό, γιατρό, βουλευτή της ΝΔ σε ρ/φ εκπομπή να δηλώνει ανερευθίαστα, χωρίς κανένα δισταγμό, ωμά και κυνικά ότι στους καρκινοπαθείς που βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο της αρρώστιας τους, δεν συμφέρει να παρέχουμε αγωγή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό θα προσθέτει κόστος, το οποίο δεν κάνει να φορτώνουμε το κράτος και άρα να τραβάμε μια γραμμή και... θεός σωτήρας τον ασθενή!! Πνευματικός μόνο στο όνομα, γιατί στη χάρη... ας μην συμπληρώσουμε καλύτερα...

Αυτοί δυστυχώς θα μας κυβερνήσουν για άλλα 4 χρόνια(;) Σκεφτείτε το ξανά.

Κεφάλαιο- εργοδότες- το κράτος- οι κυβερνήσεις τους δολοφονούν κάθε μέρα εργατές και συνανθρώπους μας. Φτάνει πια. Όχι άλλο αίμα για τα κέρδη των επιχειρηματιών.

Κυβερνητικά εγκλήματα: επίσης δεν έχουν τελειωμό

Δεν είναι η πρώτη φορά που ασθενής χάνει τη ζωή του πάνω στην καρότσα αγροτικού, στην προσπάθεια να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, επειδή δεν υπάρχει είτε ασθενοφόρο, είτε δεν υπάρχει οδηγός και συνοδός γιατρός ή νοσοκόμος. Από καταγγελία γιατρού λοιπόν στην Κώ ενημερωθήκαμε για το τραγικό συμβάν του θανάτου μιας γυναίκας υπό τέτοιες συνθήκες. Κάτω από ανάλογες συνθήκες χάθηκαν επίσης δυο ζωές, μητέρα και το βρέφος της στη Ν. Μάκρη, ενώ το ίδιο συνέβη με την απώλεια γυναίκας τουρίστριας από της Ρουμανία στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Πάλι καλά που η Τουρκία είναι δίπλα και το 4χρονο παιδί από το Καστελόριζο μεταφέρθηκε εκεί για να νοσηλευτεί!!

Ευτυχώς χωρίς απώλεια το συμβάν στη Χίο όπου δημοτικός σύμβουλος ένωσε αδιαθεσία στη διάρκεια συνεδρίασης και οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι τον μετέφεραν με ΙΧ στο νοσοκομείο, επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Όλα αυτά μέσα σε τρεις μέρες.

Αν πάμε σιγά - σιγά πίσω στο παρελθόν να καταμετρήσουμε επειδή όλες οι κυβερνήσεις, η μια χειρότερη από την προηγούμενη, εφάρμοσαν τις ίδιες αντιλαϊκές- εγκληματικές πολιτικές σε βάρος της υγείας του λαού, έφεραν τα πράγματα έτσι ώστε όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά:

- **δεν υπάρχει νοσοκομείο ή ΚΥ στην περιοχή του συμβάντος**
- **το νοσοκομείο που λειτουργεί, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω έλλειψης υποδομής και γιατρών της ειδικότητας. Κι όσο για το κτίριο, που έχει τυπικά τον τίτλο ΚΥ, τα σχόλια περισσεύουν**
- **δεν υπάρχει ασθενοφόρο**
- **το ασθενοφόρο που υπάρχει είναι χαλασμένο ή το μοναδικό ένα βρίσκεται ήδη σε άλλη επείγουσα κατάσταση. Κι αν υπάρχει δεύτερο...**
- **δεν υπάρχει οδηγός ή ο οδηγός είναι άρρωστος, εκτός βάρδιας, σε άδεια, δεν υπάρχει δεύτερος**
- **δεν υπάρχει γιατρός ειδικότητας για συνοδός ασθενή μαζί με ειδικό διασώστη**
- **ο ασθενής βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή (νησί, χωριό κλπ), οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολη ή αδύνατη η έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά του**

σίγουρα θα φτιάξουμε ένα αρκετά μακρύ κατάλογο με τα κρατικά- κυβερνητικά αυτά εγκλήματα, στην ουσία δολοφονίες συνανθρώπων μας από ένα κράτος, από κυβερνήσεις, που- θα το γράψουμε όσες φορές κι αν χρειαστεί- μετράνε τη σωτηρία της ζωής μας με μεγέθη κόστους.

Και δεν επεκτείνουμε την αναφορά στον κορονοϊό, όπου χιλιάδες θα είχαν σωθεί, αν τα νοσοκομεία είχαν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε γιατροί και εργαζόμενοι να έκαναν ακόμα πιο αποτελεσματική την ηρωική προσπάθειά τους.

Το ζήτημα είναι πόσο εμείς, ειδικά οι συνταξιούχοι, που, στις ηλικίες μας, η υγεία είναι πλέον το πρώτο θέμα που μας απασχολεί θα συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια στα εγκλήματα αυτά, να τα θεωρούμε περίπου σαν αναπόφευκτα και δεδομένα. Να δεχόμαστε την απάνθρωπη «λογική» πως, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που τις φτιάχνουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να μην συμβαίνουν. Ότι δεν είναι σωστό εμείς να τις πιέζουμε να παίρνουν μέτρα για κάτι τέτοιο, γιατί «τι να κάνουν κι αυτές, που να τα βρουν, είναι κι η ΕΕ, που δεν το επιτρέπει».

Να διαγράψουμε από τη μνήμη μας όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτά τα γεγονότα, για να μην τα χρεώσουμε στα κόμματα που είναι υπεύθυνα- αν μάλιστα είναι αυτά που ψηφίζουμε- και για να απαλλάξουμε και τη δική μας συνείδηση από τις όποιες ενοχές μπορεί να νιώσουμε έστω και για λίγο.

Όχι συνάδελφοι. Δεν μπορεί να υποκύπτουμε στην προσπάθεια να μας κάνουν συνενοχους στα κυβερνητικά- κρατικά εγκλήματα. Στις κρατικές δολοφονίες συνανθρώπων μας. που μπορεί να είναι- και σίγουρα για κάποιους είναι- οι σύντροφοί μας, τα παιδιά, τα εγγόνια μας, τα αδέρφια μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας.

Το συνταξιοδοτικό κίνημα έχει εντάξει στα αιτήματα της δράσης του όλα αυτά τα ζητήματα και προβλήματα. Ειδικά που αφορούν στην υγεία- περιθαλψη. Και δεν σταματάμε να τα διεκδικούμε, να απαιτούμε από τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή τους. Για να μη θρηνούμε για τέτοιες απώλειες. Για να βάλουμε οριστικό τέλος στην πολιτική που μας μετράει σαν κόστος και δεν διστάζει να μας θυσιάζει στο βωμό του.

Παρέμβαση στην ΕΕ από την Ομοσπονδία μας



Οι συνταξιούχοι πιο αποφασιστικά να διεκδικήσουμε όσα μας έχουν αφαιρέσει

Στα πλαίσια των αποφάσεων που πάρθηκαν στη συνεδρίαση της Διοίκησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων (δείτε τεύχος 485- Μάρη 2023 του ΠΑ) την Τρίτη 9/5/2023 η ΟΣΙΚΑ, με αφορμή την «Ημέρα της Ευρώπης» έκανε παρέμβαση στα γραφεία της ΕΕ, με παρουσία συνδικαλιστικών στελεχών και πανό, ενώ επέδωσε και το ψήφισμα της συνεδρίασης σε υπεύθυνο της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στη χώρα μας.

Πλειστηριασμοί - εξώσεις: μια ακόμα σκληρή καθημερινότητα

Είναι γνωστό πως σε ένα βάθος λίγων σχετικά χρόνων, θα γίνουν περίπου **700.000 πλειστηριασμοί ακινήτων, που θα συνοδεύονται παράλληλα, στις περισσότερες περιπτώσεις, με εξώσεις.** Είτε των πρώην κατόχων τους (δανειοληπτών), είτε ενοικιαστών εργαζομένων ή μικροεπιχειρηματιών (μικρομάγαζα κύρια), αφού οι νέοι ιδιοκτήτες και τα funds θα θέλουν ή να τα πουλήσουν ή να τα νοικιάσουν με νέα αυξημένα νοίκια.

Επίσης θα πλειστηριάζονται ιδιοκτησίες ανθρώπων που δεν πήραν ποτέ δάνειο, όμως έκαναν το «λάθος» να μπουν δεύτεροι ή τρίτοι εγγυητές σε δάνεια παιδιών ή άλλων συγγενών. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στους νόμους για τους πλειστηριασμούς που ψηφίσαν ΠΑΣΟΚ-ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε καμία πρόβλεψη, ώστε να απαλλάσσονται από τέτοιες επιπτώσεις άνθρωποι που «είναι αθώοι» για το «έγκλημα» των συγγενών τους να πάρουν δάνειο για αγορά πρώτης ή δεύτερης κατοικίας. Όχι. Κι αυτοί βορά στα νύχια των αρπακτικών.

Καμία επίσης πρόβλεψη για μικρομαγαζάτορες, που νοικιάζουν ένα χώρο για την επιχείρησή τους, ώστε να μην πετιούνται στο δρόμο, στην περίπτωση που αυτός αλλάξει κάτοχο. Καμία πρόβλεψη προστασίας ακόμα και για νοικοκυριά που έχουν μέλη ανάπηρους, ΑΜΕΑ, βαριά άρρωστους, άνεργους, ηλικιωμένους.

Βέβαια το κυρίαρχο αίτημα και στόχος πάλης του εργατικού- λαϊκού κινήματος είναι να καταργηθούν τελείως οι πλειστηριασμοί και οι εξώσεις, ειδικά πρώτης κατοικίας, να φύγουν τα funds. Όμως οι ειδικές αυτές περιπτώσεις καταδειχνουν με ακόμα πιο έντονο τρόπο την πλήρη αδιαφορία των κυβερνώντων για τη μοίρα των λαϊκών οικογενειών, που γενικά βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση.



=Βροχή λοιπόν οι πλειστηριασμοί και οι εξώσεις σε όλη τη χώρα.

Ελάχιστο παραδείγματα του τελευταίου διαστήματος και μάλιστα προεκλογικού.

Ο πλειστηριασμός και εξώση από FUND μιας οικογένειας ανάπηρου συνταξιούχου στη Θεσσαλονίκη για δάνειο πρώτης κατοικίας, το οποίο έχει σχεδόν εξοφλήσει. Χρωστάει μόνο 5000 από το αρχικό κεφάλαιο και το fund ζητάει 69.573 ευρώ!!!

Στο σφυρί βγαίνει στις 7 Ιούλη το σπίτι ελεύθερου επαγγελματία στη Χίο.

Γνωστή είναι η περίπτωση του 81χρονου συναδέλφου στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής που τον πέταξαν έξω από σπίτι του την οικογένειά του. Στο πλευρό του έχει την δυναμική συνεχή συμπαράσταση και δράση φορέων και όλων των συγχωριανών του.

Πρόσφατα οι νέοι ιδιοκτήτες επαγγελματικού χώρου (μετά από πλειστηριασμό) επιχείρησαν να εξώσουν μικροεπαγγελματία στον Αγ. Ελευθέριο στα Πατήσια από το νοικιασμένο χώρο του **συνέχεια στη σελ. 4**

Πλειστηριασμοί - εξώσεις: μια ακόμα σκληρή καθημερινότητα

συνέχεια από τη σελ. 3

μαγαζιού της.

Αλλά καταγιόδα και οι παρεμβάσεις των εργατικών και λαϊκών φορέων, των ανθρώπων της γειτονιάς σε κάθε περίπτωση, που με έμπρακτη αλληλεγγύη καταφέρνουν να αποτρέψουν πλειστηριασμούς, εξώσεις. **Είδαμε στις μέρες αυτές συνεχείς παρεμβάσεις του ΠΑΜΕ, σωματείων, φορέων σε εταιρίες διαχείρισης δανείων, που κατέληξαν σε συμβιβασμούς και διακανονισμούς, με βάση τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών.** Αλλά και ανάλογες ρυθμίσεις για μικρομάγαζα, που πέτυχαν την αποτροπή της εξώσης από νοικιασμένους χώρους και τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Θα αναρωτηθεί λογικά κάποιος «μα θα γίνει δυνατό να παρέμβουν σε 700.000 περιπτώσεις και να τις αποτρέψουν όλες;». Ασφαλώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε μονολεκτικά, αφού υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παρεμβαίνουν. Πχ η απόφαση των ίδιων νοικοκυριών με το πρόβλημα να αποτανθούν έγκαιρα στους φορείς για βοήθεια. Προφανώς ούτε μέχρι τώρα, ούτε στο μέλλον θα το κάνουν όλοι.

Ποια είναι όμως η ουσία του ζητήματος. **Να εξαπλωθεί και να δυναμώσει αυτό το κίνημα της αλληλεγγύης, που στηρίζεται και εκφράζει το σύνθημα «το λαό και τα σπίτια του θα σώσει ο ίδιος ο λαός». Να γίνει κατανοητό από πλατύτερα λαϊκά στρώματα πως πρέπει να πάρουν στα δικά τους χέρια και αυτή την κατάσταση. Να προσχωρήσουν και να ενισχύσουν τη δράση του κινήματος. Να ανοίξουν σταδιακά, με όλους τους δισταγμούς και τις αμφιβολίες τους, τη συνειδησή τους και για άλλα προβλήματα.**

Το μεροκάματο, την ανεργία, τη φτώχεια, την πείνα ακόμα σε οικογένειες με μικρά παιδιά. Την υγεία, το νοσοκομείο, το ΚΥ της περιοχής. Την αντισεισμικότητα των σχολείων και την προστασία των παιδιών. Τους ελεύθερους χώρους στις γειτονιές. Και τόσα άλλα προβλήματα, που στην καθημερινότητά μας είτε δεν τα αντιλαμβανόμαστε, είτε δεν τους δίνουμε σημασία, είτε κι αδιαφορούμε.

Ο λαός μας δεν είναι από φύση του μοιρολάτρη, υποταγμένος. Έχει αποδείξει στην ιστορία του πως μπορεί να γίνει και επαναστάτης. Ξεκινώντας και με αφορμή τέτοια ζητήματα.

ΝΔ: γιατί θέλει ισχυρή κυβέρνηση;



Ε ΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Οι κάλπες των εκλογών του Μάη ανέδειξαν τη ΝΔ σε πρώτο κόμμα, γεγονός που δεν φαίνεται πως θα ανατραπεί στις επόμενες του Ιούνη. Η ΝΔ θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση, είτε με αυτοδυναμία ή με συνεργασία. Ποιος είναι ο στόχος της για τις 25/6; Η ισχυρή, αυτοδύναμη κυβερνητική πλειοψηφία. Έτσι λέει.

Το ερώτημα είναι: απέναντι σε ποιους θέλει να είναι ισχυρή σαν κυβέρνηση; Ποιους θα έχει αντίπαλους για να τους αντιμετωπίσει με ισχύ; Με ποιους θα συγκρουστεί, ώστε χρειάζεται να είναι δυνατή σαν κυβέρνηση και να τους «νικήσει»; Η πολιτική που θα ακολουθήσει σε ποιους θα δημιουργήσει δυσκολίες, προβλήματα, ώστε αυτοί να έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί της; Να μην την θέλουν, να αρνηθούν την εφαρμογή της και να αντιδράσουν; Ξεκινάμε:

Θα έρθει σε ασυμφωνία και αντίθεση με την ΕΕ και τους μηχανισμούς της, τα όργανα και τις εξουσίες της όσον αφορά τους εφαρμογές των αποφάσεων και συμφωνιών που έχει κάνει στα πλαίσια της και σαν προηγούμενη κυβέρνηση; Θα χρειαστεί να αρνηθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων, που η ΕΕ έχει αποφασίσει; **Όχι ασφαλώς. Θα εφαρμόσει κατά γράμμα τα συμφωνηθέντα και αποφασισμένα.** Άρα δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ισχύ απέναντί της.

Θα συγκρουστεί με το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ (σαν γεωστρατηγικό παράγοντα) για κάποια ζητήματα, πχ τις βάσεις και τις δαπάνες για τη ΝΑΤΟϊκή «άμυνα», τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις κυρώσεις στη Ρωσία, την αγορά στρατιωτικών εξοπλισμών, τη συμμετοχή σε ΝΑΤΟϊκές και ΕΕ στρατιωτικές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες κ.α., όπου θα έχει ανάγκη μιας ισχυρής κυβερνητικής παρουσίας για να βγάλει πέρα μαζί τους; **Όχι βέβαια. Αντίθετα θα κάνει περισσότερο υπέρ αυτών των πολιτικο-στρατιωτικών επιλογών.**

Θα τα βάλει με το κεφάλαιο-ντόπιο και ξένο, τη μεγαλοεργοδοσία, τους εφοπλιστές, τους βιομή-

χανους, τους επιχειρηματίες, τις τράπεζες, τα μονοπώλια; Θα πάρει μέτρα εναντίον τους; Θα αρνηθεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τους για τις φοροαπαλλαγές, την εισφοροδιαφυγή, την κρατική επιχορήγηση και χρηματοδότηση (πέρα από την ευρωενωσιακή), τη μαύρη εργασία, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας;

Θα καταργήσει τις 50 φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών; Θα τους επιβάλει φτηνά εισιτήρια για την μετακίνηση στα νησιά; Θα υποχρεώσει τους επενδυτές να πληρώσουν αυτοί τα δάνεια, που θα φορτωθεί η χώρα μας για να χρηματοδοτηθούν οι μπιζνες τους; Θα τους επιβάλει να πάρουν μέτρα ασφάλειας για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων; Θα τους αναγκάσει να εφαρμόζουν τις ΣΣΕ, να δίνουν μεγαλύτερους μισθούς, να πληρώνουν κανονικά τις υπερωρίες;

Θα αρνηθεί να τους διευκολύνει στην πλήρως ανεξέλεγκτη επενδυτική δράση τους σε βάρος του φυσικού και παραγωγικού πλούτου της χώρας; Θα χτυπήσει την κερδοσκοπία, θα επιβάλει μικρές τιμές στα είδη πρώτης και βασικής ανάγκης των εργαζομένων και του λαού; Θα κάνει όλα αυτά, που πράγματι θα χρειαζόνταν μια ισχυρή κυβερνητική εξουσία για να τα επιβάλει; Θα υποχρεώσει τους μεγαλοεξοδόχους να παρέχουν φτηνές τιμές για τις διακοπές των ελλήνων;

Όχι βέβαια. Ίσα-ίσα που θα ψηφίσει κι άλλους νόμους, θα πάρει κι άλλα μέτρα υπέρ της εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους, θα διευρύνει την ασυδοσία και αυθαιρεσία τους.

Για παράδειγμα ήδη έχουν γίνει νόμοι ορισμένα από τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης όπως η ίδρυση Ρυθμιστικής Αρχής για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση του νερού, η μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή, όπως και αλλαγές προς όφελος των μονοπωλίων στη νομοθεσία για την αδειοδότηση και τη χωροθέτηση ΑΠΕ.

Αν λοιπόν είναι σίγουρο πως δεν πρόκειται να συγκρουστεί με αυτούς, που καθορίζουν και αποφασίζουν τις επιλογές της υπέρ τους, ποιοι θα είναι οι αντίπαλοί της στην εφαρμογή των πολιτικών της, τους οποίους θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει με ισχύ, με δύναμη, με βία και καταστολή, ώστε να τους υποχρεώσει να αποδεχτούν και να υποταχτούν σε αυτές; Να είναι άρα ισχυρή σαν κυβέρνηση απέναντί τους;

Ποιοι άλλοι από τους εργαζόμενους και το λαό τους συνταξιούχους, τους μικρούς αγρότες, τη νεολαία. **Με αυτούς θα έρθει σε σύγκρουση η επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ.** Αυτούς θα χτυπήσει με τις πολιτικές της. Σε βάρος τους θα πάρει κι άλλα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα. Αυτά που περιγράφονται στα Ταμεία ανάκαμψης, στα προγράμματα σταθερότητας, στις υποδείξεις του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ, της ΤτΕ, της ΕΚΤ.

Νέα μέτρα σε βάρος των μισθών, των συντάξεων, των κοινωνικών πόρων, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Νέα μέτρα σε βάρος της δημόσιας υγείας, περαιτέρω εμπορευματοποίησής της. Νέους νόμους για την ιδιωτικοποίηση αγαθών απόλυτα αναγκαίων για την επιβίωση (νερό, ρεύμα κλπ). Νέα μέτρα σε βάρος της μαθητικής και σπουδάζουσας νεολαίας, των γονιών. Νέα μέτρα έντασης της φοροληστίας του λαού για τη συσσώρευση δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Νέες περικοπές πόρων για τις κοινωνικές ανάγκες, για την προστασία από «φυσικές» καταστροφές.

Αυτά είναι ζητήματα για τα οποία θα έρθει σε ταξική και πολιτική αντιπαράθεση με το οργανωμένο εργατικό, νεολαιίστικο, συνταξιοδοτικό, αγροτικό, λαϊκό κίνημα. **Ενάντια σε αυτό θα στρέψει την ισχύ της.**

Εμείς, ο λαός, δεν έχουμε να ωφεληθούμε σε κάτι από μια «ισχυρή» αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αντίθετα έχουμε συμφέρον αυτή να είναι όσο πιο αδύναμη, όσο πιο ανίσχυρη απέναντί μας. **Για να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε από καλύτερη θέση, να έχουν θετικά για εμάς αποτελέσματα οι αγώνες μας.** Γιατί τελικά πάντα θα συγκρουούνται η ισχύς η δική μας με εκείνη της κυβέρνησης, κάθε αντιλαϊκής κυβέρνησης. Ας προτάξουμε λοιπόν το συμφέρον μας, που λέει: **Όσο πιο ανίσχυρη κυβέρνηση, τόσο καλύτερα για εμάς.**

Ισχυρή κυβέρνηση υπέρ της «εθνικής» κυριαρχίας

Το άλλο βασικό αφήγημα της ΝΔ είναι πως χρειάζεται να είναι ισχυρή η κυβέρνησή της για να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία, υπονοώντας βέβαια τον κίνδυνο από την Τουρκία, που μας απειλεί στα σχετικά θέματα.

Εμείς βέβαια θεωρούμε πως για το ζήτημα αυτό, δεν έχει καμία σημασία αν η ελληνική κυβέρνηση, που θα το χειριστεί, έχει 151 ή 181 βουλευτές στην ελληνική βουλή. Ο αριθμός των κυβερνητικών βουλευτών δεν θα επηρεάζει καθόλου τη στάση της στα λεγόμενα εθνικά θέματα, αφού υποτίθεται ότι σ' αυτά θα υπάρξει δεδομένη «εθνική συσπείρωση» όλων των κομμάτων, που βλέπουν τα προβλήματα αυτά με την ίδια ΝΑΤΟϊκή και ευρωενωσιακή οπτική, με όλους τους βουλευτές τους.

Το όλο πρόβλημα είναι αν και με ποιες προϋποθέσεις θα πάει μια ελληνική κυβέρνηση σε συνδιαλλαγή με την τουρκική, στα πλαίσια της ΝΑΤΟϊκής και ΕΕκής επιτήρησης, για τα θέματα της ΑΟΖ, της υφαλοκρηπίδας, των εναέριων και θαλάσσιων συνόρων, στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών (που σε κάποιο βαθμό έχει ήδη γίνει, με δικαιολογία την ενίσχυση της Ουκρανίας) και σε πιθανή προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης.

Όμως κι εδώ υπάρχουν κάποια ήδη δεδομένα, που χωρίς μάλιστα δισταγμό οι δικοί μας εδώ τα ομολογούν ανοιχτά (δηλώσεις Μητσοτάκη, Δένδια κ.α.). **Που λένε πως υπάρχει μεγάλη προθυμία να προχωρήσουν οι συζητήσεις για συμφωνίες τύπου Πρεσπών (όπως προτείνει ο Τσίπρας), ή τύπου συμφωνιών με Ιταλία και Αίγυπτο για τις ΑΟΖ στην Ανατ. Μεσόγειο και το Αιγαίο.**

Τα πράγματα είναι σε σημαντικό βαθμό μιλημένα-συμφωνημένα. Τι απομένουν; Οι τελικές διαδικασίες, που βέβαια μπορεί να τραβήξουν ακόμα για λόγους διάφορους, όπως η επιδίωξη της Τουρκικής ηγεσίας να πετύχει όσα περισσότερα μπορεί.

Που μπορεί να της χρειαστεί της ΝΔ η «ισχυρή» πλειοψηφία; Αν στις διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που θα χρειαστεί να πάρουν τη μορφή νόμων στη βουλή μας, υπάρξουν υποχωρήσεις και παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων για χάρη της ΝΑΤΟϊκής συνοχής, της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας κλπ. **Και ειδικά αν οι παραχωρήσεις αυτές συναντήσουν τη λαϊκή γνήσια πατριωτική αντίθεση και ξεσηκωμό.**

Άρα όλα αυτά περί ανάγκης για «ισχυρή» κυβέρνηση έναντι της Τουρκικής είναι φληναφήματα, για να προκαλέσουν σύγχυση στο λαό, στους ψηφοφόρους, εν όψει των εκλογών.

Μητσοτάκης- ΝΔ: κοινός εκβιαστές του λαού

Όμως ο ίδιος ο Μητσοτάκης ήρθε να σβήσει με μια φράση του όλα αυτά τα περί... ισχυρών κυβερνήσεων, δίκαιης διακυβέρνησης κλπ. Στη συνέντευξή του στη ΕΡΤ με θράσος και κυνισμό άρπαξε το λαό από το λαιμό και του πέταξε στα μούτρα τον ωμό εκβιασμό: «ή ψηφίζεις τη ΝΔ τώρα για να κάνει κυβέρνηση μόνη της ή θα σε πηγαίνω από εκλογές σε εκλογές»!!!

Χωρίς ντροπή εκβιάζει το λαό για την ψήφο του, για την επιλογή του όχι με βάση το τι κρίνει ο ίδιος ο πολίτης σωστό, αλλά με βάση το τι θέλει ο Μητσοτάκης και η ΝΔ!!! Ή εγώ ή ακυβερνησία!!!

Εμείς λέμε πως η μόνη απάντηση όλων μας είναι να του γυρίσουμε στα μούτρα τον εκβιασμό και να τον τιμωρήσουμε ακριβώς για την ξετσιπωσιά του. Αλλά να έχουμε υπ' όψη μας και το εξής: Ο Μητσοτάκης μιλάει έτσι προεκλογικά. Ξέρει όμως και ξέρουμε κι εμείς πως τελικά αυτοί που βρίσκονται πίσω του, τα μεγάλα κεφάλαια και κεφάλια, που περιμένουν με αδημονία το ξεκοκάλισμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων, δεν γουστάρουν τέτοιες τσιριμιόνιες από τους υπαλλήλους τους. Πως το είχε πει εκείνος ο εφοπλιστής, ότι τους πρωθυπουργούς τους έχουν για χαρτί της τουαλέτας τους; Θα κάνει κυβέρνηση στις 26 Ιούνη. **Και θα την κάνει μαζί με το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, με όποιον άλλον τα αφεντικά υποχρεώσουν να πει το ναι.**

Ας μην μας παρασύρει λοιπόν η άθλια εκβιαστική τακτική του Μητσοτάκη. Ο πρώτος που θα βάλει την ουρά στα σκέλια θα είναι αυτός.

ΟΧΙ ΨΗΦΟ ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ. ΨΗΦΟ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΕΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΕΟΥΝ ΤΙΜΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ.

Η μονοκομματική κυβερνητική αυτοδυναμία. Τι κρύβει από πίσω της

Είναι μια επιδίωξη, που κυριαρχεί στις στοχεύσεις των πολιτικών κομμάτων του κεφαλαίου, όταν δεν προτάσσονται άλλοι σχεδιασμοί, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπου η «κουλτούρα» των συνεργασιών ανάμεσα σε συγγενή, αλλά κύρια ανάμεσα σε «αντίπαλα» κόμματα έχει γίνει ο βασικός άξονας σχηματισμού κυβερνήσεων (Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Ισπανία, Σκανδιναβικές κ.α.).

Έτσι τα αστικά κόμματα, παραβιάζοντας τα δικά τους αστικά συντάγματα, που ορίζουν την ισότητα της ψήφου όλων των πολιτών, φτιάχνουν εκλογικούς νόμους, που δίνουν τη δυνατότητα στο πρώτο σε ψήφους κόμμα, αλλά πάντα κάτω από το 50%, άρα στην μειοψηφία, να κλέβει βουλευτικές έδρες (ανάλογα με το «μπόνους» που προβλέπεται στον εκλογικό νόμο) από τα άλλα κόμματα, ώστε να ξεπερνά τους 150 βουλευτές και να μπορεί να σχηματίζει «αυτοδύναμη» κυβέρνηση, που στηρίζεται στην πολιτική της, στην ψήφιση νόμων, από τις ψήφους της πλαστής βουλευτικής πλειοψηφίας της.

Τι σημαίνει αυτό; Πως η ψήφος των πολιτών δεν έχει την ίδια αξία, αυτή υπολογίζεται ανάλογα με το κόμμα στο οποίο κατατίθεται στις εκλογές. Ή να το πούμε αλλιώς. Η επιλογή μιας μεγάλης μερίδας ψηφοφόρων άλλων κομμάτων καταλήγει υπέρ του πρώτου κόμματος, χωρίς τη δική τους θέληση.

Έχουμε δηλαδή μια πλήρη διαστρέβλωση της πολιτικής και εκλογικής προτίμησης των πολιτών, που το αποτέλεσμα της επιλογής τους δεν το καθορίζουν αυτοί, αλλά το πρώτο κόμμα. **Το πρώτο κόμμα, αγνοώντας, περιφρονώντας τη θέληση των ψηφοφόρων, στηριγμένο στον εκλογικό νόμο της ενισχυμένης «αναλογικής» ψηφοκλοπής, που μάλιστα κατά πάσα πιθανότητα το ίδιο έφτιαξε και ψήφισε, μετράει ετσιθελικά, με αυθαίρετο, δικτατορικό τρόπο στη δική του κάλπη τις ψήφους αυτές, μετατρέποντάς τες σε αριθμό βουλευτικών εδρών του, που ποτέ δεν του αποδόθηκαν από κανέναν ψηφοφόρο, ούτε καν δικό του.**

Εμφανίζεται το πρώτο κόμμα να κατέχει βουλευτικές έδρες που δεν του ανήκουν, ανήκουν σε βουλευτές άλλων κομμάτων. Οι βουλευτές αυτοί του πρώτου κόμματος είναι παράνομοι. Δεν έχουν εκλεχτεί στις εκλογές, επαναλαμβάνουμε ούτε από τους εκλογείς του δικού τους κόμματος. Είναι βουλευτές ανύπαρκτοι ή μπορείς να τους χαρακτηρίσεις και καταχραστές του βουλευτικού δικαιώματος άλλων, που μάλιστα έχουν εκλεχτεί με τα δικά τους κόμματα.

Δηλαδή οι ψηφοφόροι του Χ κόμματος ψήφισαν και εξέλεξαν 20 βουλευτές, αλλά οι 5 από αυτούς δεν θα πάνε στη βουλή, γιατί τις έδρες τους τις καταλαμβάνουν 5 από το πρώτο κόμμα, οι οποίοι δεν δικαιούνται βουλευτικού εδράνου. Κάποιος που δεν εκλέχτηκε βουλευτής με το δικό του κόμμα (το πρώτο σε ψήφους) εκλέγεται με τις ψήφους που πήρε ένα άλλο κόμμα!!! **Αυτό οι αστοί πολιτικάντηδες και τα τσιράκια τους στα αστικά ΜΜΕ, οι αστοί καθηγητάδες και δημοσιολόγοι το ονομάζουν δημοκρατία!!! Την κλοπή. Την διαστρέβλωση. Την περιφρόνηση. Τα θεωρούν δημοκρατία!!!**

Είναι κριτήριο αυτό και για τη στάση του λαού, τη δική μας απέναντι στα κόμματα αυτά; Βέβαια. Όταν σου μιλάνε κάθε μέρα για δημοκρατία, ενώ από την πρώτη μέρα της θητείας της μια τέτοια κυβέρνηση στηρίζεται στην κλοπή, στην απατεωνιά, στην περιφρόνηση και την αυθαιρεσία, τι μπορείς να περιμένεις από αυτήν; Κάτι καλό για το λαό; **Είναι δυνατό να κάνουν κάτι καλό για το λαό, τους εργαζόμενους, αυτοί που με τόσο χυδαίο, αντιδημοκρατικό τρόπο εκφράζουν την απαξίωση ενός βασικού λαϊκού δικαιώματος, όπως αυτό της πολιτικής προτίμησης;**

Που λένε στο λαό- ανεξάρτητα από τις επιλογές του, αν είναι ταξικά και κοινωνικά σωστές, ο καθένας τις κρίνει με τα δικά του κριτήρια- έχεις μεν το δικαίωμα να ψηφίζεις αυτούς που θέλεις, αλλά δεν έχεις το δικαίωμα και να τους εκλέγεις. Αυτό δεν θα το αποφασίσεις εσύ, όπως είναι το σωστό και δημοκρατικό, αλλά θα το αποφασίσουμε εμείς, παρ' όλο που δεν είναι σωστό και δημοκρατικό.

Πως το είπε ο Μητσοτάκης; Έτσι λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία. Απολύει και προσλαμβάνει εργαζόμενους. Έτσι λειτουργεί και η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Απολύει εκλεγμένους βουλευτές και προσλαμβάνει μη εκλεγμένους. «Δημοκρατικά»!!!!

ΣΥΡΙΖΑ: φταίνει οι άλλοι που έπεσε σε ψήφους και ποσοστά!!

Αυτό που αξίζει να σχολιαστεί όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι επίσης η εκπληκτικά πρωτότυπη θεωρία του ότι «για τα κακά εκλογικά αποτελέσματά του τον Μάη», που έχασε δηλαδή τόσο μεγάλο εκλογικό ποσοστό, «φταίνει τα άλλα κόμματα». Το φταίξιμό τους ήταν ίδιο, ότι δηλαδή δεν δέχτηκαν την πρότασή του για κυβέρνηση «προοδευτικής» συνεργασίας. Στην ίδια επιχειρηματολογία εμπλέκει και την ανάδειξη της ΝΔ σε πρώτο κόμμα με τόση διαφορά.

Εδώ κι αν είναι που η «λογική» του ΣΥΡΙΖΑ χτύπησε κόκκινο.

Πρώτον έμμεσα ομολογεί ότι την πρόταση δεν την έκανε επειδή ήθελε τη συνεργασία για το γενικό λαϊκό καλό, αλλά για μικροκομματικούς σκοπούς, αφού προφανώς είχε υπολογίσει πως η αποδοχή της θα τον ενίσχυε εκλογικά και θα τον έφερνε σε καλύτερη θέση σε σχέση με τη ΝΔ.

Δεύτερον ασφαλώς «φταίνει» και οι άλλοι για την μείωση των δικών του ποσοστών. Μα οι εκλογές γι' αυτό γίνονται και στη βάση αυτή. Ότι τα κόμματα διεκδικούν το ένα από το άλλο μέρος των ψηφοφόρων τους. **Ότι όλα τα κόμματα προσπαθούν με την προεκλογική προπαγάνδα τους να αποσπάσουν ψηφοφόρους το ένα από το άλλο.** Και το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, υπήρξε και σ' αυτήν. Τα στοιχεία έδειξαν ότι μετακίνηση ψηφοφόρων έγινε από όλα τα κόμματα προς όλα τα κόμματα, κύρια στα 5-6 που πρωταγωνιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Το ίδιο γίνεται και μπροστά στις εκλογές της 25/6. Όλοι προσπαθούν να αυξήσουν τις ψήφους τους, παίρνοντας από τους άλλους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει να εννοηθεί λοιπόν ότι αυτός μεν έχει δικαίωμα να διεκδικεί ψηφοφόρους από τα άλλα κόμματα, εκείνα όμως δεν επιτρέπεται να προσπαθήσουν να κερδίσουν δικούς του!! Μονά- ζυγά δικά του.

Ποια είναι όμως και εδώ η ουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κρύψει πως:

(1) την ευθύνη για την σταθερότητα και ενίσχυση της ΝΔ την έχει αυτός και το ΠΑΣΟΚ κύρια, που με την προηγούμενη κυβερνητική και συγκυβερνητική θητεία τους, αλλά και την «αντιπολιτευτική» τακτική τους προς την κυβέρνηση της ΝΔ (ψήφισαν τα περισσότερα νομοσχέδια της, της έδιναν περιθώρια ανοχής- πχ «θα τα πούμε μετά» στην πανδημία, πρότειναν κοινούς υπουργούς κ.α.) ενίσχυσαν το επιχείρημα «όποιον και να ψηφίσω τα ίδια θα κάνετε», κατά συνέπεια το «τι ΣΥΡΙΖΑ- τι ΠΑΣΟΚ- τι ΝΔ», άρα «ψηφίζω ΝΔ και τελειώνω με τα διλήμματα».

(2) στην ίδια βάση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να πείσει, όχι τα άλλα «δημοκρατικά, προοδευτικά» κόμματα να συμφωνήσουν μαζί του, αλλά το λαό, πως είχε να του προτείνει κάτι πραγματικά διαφορετικό από τη ΝΔ, σε κατεύθυνση σωστή και ευεργετική γι' αυτόν.

(3) θέλει να κρύψει επίσης ότι ο λαός έκρινε και κατέκρινε και τα δικά του αρνητικά πεπραγμένα. Η διαφυγή ψήφων του αντανάκλα και την δυσάρεσκια μεγάλων ομάδων λαϊκών στρωμάτων. Πχ οι συνταξιούχοι δεν ξέχασαν τις δικές του ευθύνες, που με το νόμο Κατρούγκαλου ιδιαίτερα, έδωσε ισχυρά χτυπήματα στις συντάξεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας συναίσθηση του γεγονότος αυτού, προσπάθησε μάταια, με απέλπιδες παρεμβάσεις του ίδιου του Τσίπρα, να αποκαθάρει το νόμο αυτό προεκλογικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ας ψάξει στα δικά του καμωμένα- δεν αρκεί η πρόσθεση και μιας... αποτυχημένης προπαγανδιστικής μεθόδευσης- τις ευθύνες του. Ας κοιταχτεί στον καθρέφτη του. Όχι πως περιμένουμε να διορθώσει κάτι ουσιαστικό. Το πολύ- πολύ να αλλάξει μεριά στη χωρίστρα του, μπας και τον ωφελήσει εμφανισιακά. Όπως επιχειρεί να κάνει με την αντικατάσταση του προηγούμενου προεκλογικού προγράμματος των «πρώτων 50 κυβερνητικών ημερών του» με τα πρώτα «εφτά βήματα» του δεύτερου. Τρικυμία εν κρανίω!

Αν και η γνώμη μας είναι πως, με τον Μαραντζίδη επικεφαλής της ομάδας σχεδιασμού του προεκλογικού φτιασιδώματός και μακιγιαρίσματός του, η χωρίστρα θα γείρει ακόμα περισσότερο προς τη δεξιά μεριά., **Τα άλλα ίδια θα μείνουν. Αντεργατικά και αντιλαϊκά. Ευρωατλαντικά και αμερικάνικα. Φιλομονοπωλιακά και φιλοεργοδοτικά.**

Απέτυχε η απλή αναλογική;

Σε συνέχεια των παραπάνω, έχει μια σημασία να σχολιάσουμε την «εκτίμηση» του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στις εκλογές του Μάη «ηττήθηκε η απλή αναλογική», επειδή τα άλλα κόμματα «δεν αποδέχτηκαν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να σχηματίσουν προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας».

Σύμφωνα λοιπόν με τη λογική αυτή το αν είναι καλό ένα εκλογικό σύστημα και συγκεκριμένα η απλή αναλογική, που στις συνθήκες αυτές αντικατοπτρίζει σχετικά απόλυτα τον πραγματικό συσχετισμό ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, με βάση τις εκλογικές επιλογές των πολιτών, δεν κρίνεται από αυτήν την βασική και μοναδική προϋπόθεση, αλλά από το αν κάποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Για να το πούμε αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται πως η απλή αναλογική είναι καλή, μόνο εφ' όσον κάποια άλλα κόμματα αποδέχονται (σήμερα ή στο μέλλον) τις προτάσεις του για συνεργασία. Αν τις απορρίψουν, η απλή αναλογική δεν μας κάνει. Καθαρός εκβιασμός θα μπορούσε να πεί κάποιος.

Απίστευτη, με τα πόδια πάνω, «λογική». ΣΥΡΙΖΑϊκή. Ένας ακόμα πρωτότυπος, ίσως σε παγκόσμια πρώτη, κωλοτουμπισμός.

Τι θέλει όμως να κρύψει ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από αυτά τα περὶ «αποτυχίας της απλής αναλογικής» και των «προοδευτικών» συνεργασιών. **Την γενική συμφωνία του με τα άλλα αστικά κόμματα, ειδικά τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στα βασικά, στα στρατηγικά ζητήματα.**

Προεκλογικά άλλωστε έγινε απόλυτα καθαρό, το ομολογούσαν πρωτοκλασάτα στελέχη των τριών αυτών κομμάτων, ότι οι αποφάσεις και κατευθύνσεις της ΕΕ αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο όλοι τους δεσμεύονται και συμφωνούν στην υλοποίησή του, χωρίς «να μεν αλλά» από κανέναν. Ότι δεν έχουν διαφορές. Ότι και η «δημοκρατική, προοδευτική» κυβέρνηση συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πλαίσιο θα υπηρετούσε, αν και με όποια κόμματα προέκυπτε αυτή, με το δεδομένο πως το ΚΚΕ την είχε απορρίψει κατηγορηματικά.

Τι άλλο προσπάθησε να κρύψει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ; Ότι με βάση αυτή τη στρατηγική συμφωνία κυβέρνηση συνεργασίας μπορούσε να προκύψει από τις προηγούμενες εκλογές, στηριγμένη από τον ίδιο, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον. **Κι αυτό επίσης το ομολογούσαν εξέχοντα στελέχη τους.** Το ότι η ΝΔ προτίμησε την προσφυγή σε νέες εκλογές τον Ιούνιο, ήταν καθαρά επιλογή κομματικής σκοπιμότητας, δεν έχει να κάνει με το ποια πολιτική θα εφαρμόσει σαν κυβέρνηση. Την ίδια ακριβώς με την «προοδευτική» του ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει τώρα- νομίζει- ένα επιχείρημα για να δικαιολογήσει την πιθανή από μέρους του πλήρη εγκατάλειψη της θέσης υπέρ της απλής αναλογικής στο μέλλον. Άλλωστε όπως «το κράτος έχει συνέχεια» κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια συνέχεια έχει και η αστική δημοκρατία. **Του θαψίματος της δημοκρατικής απλής αναλογικής κάτω από το βωμό των αστικών κομματικών σκοπιμοτήτων. Που βέβαια αντανάκλουν και τις σκοπιμότητες και επιλεξιμότητες των οικονομικών και στρατηγικών παραγόντων, που κρύβονται πίσω από τα αστικά κόμματα, όσον αφορούν στις μεθοδεύσεις, που αυτοί θεωρούν, πως θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συμφέροντά τους.**

Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Η υγεία μας δεν είναι κόστος. Τα παιδιά και τα εγγόνια μας δεν είναι κόστος. Οι συντάξεις μας δεν είναι κόστος. Η ανθρωπιά μας δεν είναι κόστος. Κόστος είναι τα παράσιτα οι κεφαλαιοκράτες.

Η παγκόσμια οικονομία σε μόνιμη κρίση

Εκτός από τις πρόσφατες χρεοκοπίες και καταρρεύσεις μεγάλων αμερικανικών τραπεζών και της ελβετικής Credit Suisse, ταυτόχρονα η αξία των μετοχών της Deutsche Bank υποχώρησε κατά 14%, παρασέρνοντας και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες σε συνολική πτώση 2,3%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ κύρια, η παγκόσμια οικονομία δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο μιας νέας οικονομικής κρίσης. **Η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ στο Πεκίνο δήλωσε πως «είναι σαφές ότι οι κίνδυνοι για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχουν αυξηθεί».**

Τον κίνδυνο μεγαλώνει και η πτώση των αναπτυξιακών ρυθμών στην Κίνα, η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού στην ΕΕ και ΗΠΑ, παράλληλα με τον επιμένοντα πληθωρισμό, η μείωση της παραγωγής πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ+ και οι νέες αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να απασχολεί τις οικονομίες των ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών.

Στο φόντο αυτών των δεδομένων και παρά τις καθυστερημένες παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών σε ΗΠΑ και ΕΕ, αλλά και των Μπάιντεν, Μακρόν, Σολτς και Λαγκάρντ, η ανησυχία δεν έχει κοπάσει. Αντίθετα τα νέα στοιχεία δημιουργούν περισσότερες εντάσεις και φόβους. Μάλιστα η διαμάχη στις ΗΠΑ για το δημόσιο χρέος τους, που έφερε άλλη μια φορά την αμερικανική οικονομία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας (!!!) ενέπλεξε τα πράγματα ακόμα περισσότερο, παρά τον συμβιβασμό που επήλθε τελικά.

Επίσης άγνωστο είναι ακόμα τι αναταράξεις θα επιφέρει η σταδιακά προστιθέμενη απεμπλοκή των οικονομικών δοσοληψιών ανάμεσα σε μεγάλα κράτη (Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Πακί-

στάν, Σαουδική Αραβία, Βραζιλία, Αργεντινή κ.α.) από το αμερικανικό δολάριο, καθώς επίσης και η ανάδειξη της Κίνας σε μεγάλο δανειστή δεκάδων χωρών σε όλες τις ηπείρους. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος αμερικανικών ομολόγων. Έχουμε λοιπόν:

1) Παγκόσμιο χρέος (του συνόλου των οικονομιών των χωρών του πλανήτη)

Αυτό αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2023 στα 305 τρισεκατομμύρια (!!!) δολάρια, ενώ «το υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησής του δημιουργεί ανησυχίες για τη μόχλευση του χρηματοοικονομικού συστήματος», εκτιμά το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών (IIF). Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε κατά 8,3 τρισ. δολάρια τους πρώτους τρεις μήνες του έτους συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, φθάνοντας συγκεκριμένα τα 304,9 τρισ. δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από το πρώτο τρίμηνο του 2022 και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών σε τριμηνιαία βάση.

«Το παγκόσμιο χρέος είναι σήμερα 45 τρισ. δολάρια υψηλότερο από τα προ πανδημίας επίπεδα και αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό», αναφέρει το IIF στην τριμηνιαία έκθεσή του. Αφού κορυφώθηκε κοντά στο 360% το 2021, η αναλογία χρέους προς ΑΕΠ σταθεροποιήθηκε κοντά στο 335%, πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα.

2) Το χρέος των ΗΠΑ

Ο συμβιβασμός προέδρου Μπάιντεν και Κογκρέσου κατέληξε στα 31,4 τρισ. δολάρια σαν ανώτερο ύψος του χρέους της χώρας, που θα αποτελέσει μέχρι την 1^η Γενάρη του 2025 ταυτόχρονα και το όριο δανεισμού της οικονομίας. Η συμφωνία όμως απλά πέτυχε την αναβολή αυτή για δύο χρόνια, αφού θα παρθούν μέτρα περικοπής προνοιακών επιδομάτων και άλλων δαπανών, με εξαίρεση αυτές για την βιομηχανία πολεμικών εξοπλισμών, που αυξάνονται για το 2023. Δηλαδή το 2025 το πρόβλημα θα επανέλθει, χωρίς να υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη πως θα αντιμετωπιστεί. Ενδεικτικά ο οίκος Fitch υποβάθμισε σε «αρνητική» την προοπτική του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου της χώρας.

3) το χρέος της Γερμανίας

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία το χρέος ομοσπονδίας, κρατιδίων, δήμων και κοινοτήτων έφθασε στο τέλος του 2022 τα 2,367 τρισεκατομμύρια (!!) ευρώ, υψηλότερο κατά 2% ή 46,1 δισεκατομμύρια ευρώ απ' όση ήταν τον Δεκέμβρη του 2021. Το ομοσπονδιακό χρέος αυξήθηκε κατά 4,6%, στα 1,620 τρισεκατομμύρια (!!) ευρώ.

4) το χρέος της ΕΕ

Το συνολικό χρέος της ΕΕ στο τέλος του 2022 ήταν 84% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, ενώ στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος στο 91,5%. Αξίζει όμως να αναφέρουμε πως ακόμα δεν έχουν αρχίσει να μετράνε τα τεράστια δανεικά κονδύλια (πάνω από 1,3 τρισ. ευρώ), ειδικά του Ταμείου Ανάκαμψης, για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ανάπτυξης κάθε χώρας της ΕΕ.

Περίπου στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και μια σειρά άλλες ισχυρές οικονομίες (Ιαπωνία, Καναδάς, Γαλλία, Αυστραλία, Βραζιλία, Τουρκία κ.α.) του G7 και του G20. Συνολικά λοιπόν έχουμε την παγκόσμια οικονομία να αλληλοχρωστάει εκατοντάδες τρισ. δολάρια και τις δύο από τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να έχουν βυθιστεί στα χρέη μέχρι τα μπουνιά, ενώ η Κίνα (δεύτερη σε παγκόσμια κατάταξη) να εξακολουθεί να ενισχύει το ρόλο της, στον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια κατάταξη.

Το που θα οδηγήσει όλο αυτό το κουβάρι των προβλημάτων, που περιπλέκεται ταυτόχρονα με τους οξείς ανταγωνισμούς και τις εύθραυστες συνεργασίες και συμβιβασμούς δεν το ξέρουν ούτε αυτοί οι ίδιοι παράγοντες, που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Λύσεις μαγικές στις αντιθέσεις του καπιταλιστικού ιμπεριαλιστικού συστήματος δεν υπάρχουν. Το μόνο σίγουρο είναι πως τα βάρη των κρίσεων, προσωρινών ή πιο μόνιμων, καλούνται να πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι λαοί, με την ένταση της άγριας εκμετάλλευσης, τη φτώχεια και το αίμα τους στους πολέμους, που ο ιμπεριαλισμός δημιουργεί, στη συνεχή προσπάθειά του να πετυχαίνει την καλύτερη, για την κάθε ομάδα συμφερόντων, αναδιανομή και έλεγχο του παγκόσμιου πλούτου.

Το χρέος της Ελλάδας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας, στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου εκτινάχθηκε στο ποσό των 400,28 (!!!) δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,94 δισ. ευρώ, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 388,34 δισ. ευρώ. Το 2022 το ΑΕΠ ανήλθε στα 192,1 δισεκ. ευρώ και το ακαθάριστο χρέος της χώρας σαν ποσοστό του ΑΕΠ στο 190,5%, από 194,5% το 2021 (σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις και στοιχεία αυτό διαμορφώθηκε στο 200,7% του ΑΕΠ). Η βελτίωση οφείλεται καθαρά στην ποσοτική αύξηση του ΑΕΠ στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ενώ για το 2023 προβλέπεται αύξησή του περίπου κατά 2,4%.

Την ίδια στιγμή, το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ ανέρχεται σε 256 δισ. ευρώ. Αναλυτικά, σύμφωνα και με τα στοιχεία της, το υπόλοιπο δανείων στο τέλος του 2022 έφτανε στα 115 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 72 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά δάνεια, τα 29,38 δισ. ευρώ είναι στεγαστικά και περίπου 8,6 δισ. ευρώ είναι καταναλωτικά.

Οι εκτιμήσεις των αρμόδιων οικονομικών και πολιτικών παραγόντων, φορέων και κύκλων, αλλά και διεθνών (ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-

τα) είναι πως θα υπάρξει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2023 και 2024 τουλάχιστον, λόγω αύξησης των επενδύσεων, της κατανάλωσης, του τουρισμού και άλλων μεγεθών. Ενώ το χρέος μέχρι το 2060 θα μειωθεί στο 140%!!

Παρ' όλα αυτά επισημαίνονται και κίνδυνοι, που μπορεί να ελλοχεύουν και να οδηγήσουν σε νέες υποχωρήσεις. Και σίγουρα ο πρώτος είναι η παγκόσμια κρισιακή κατάσταση, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην επηρεάζει διαχρονικά και τη δική μας οικονομία. Ο καπιταλισμός με την ολοένα αυξανόμενη διεθνοποίησή του, δεν αφήνει περιθώρια στο λαό να γλιτώσει, είτε στις «καλές» είτε στις κακές εποχές του. Το είδαμε στην προηγούμενη οικονομική κρίση του 2009, που μας χτύπησε βαριά ακριβώς μετά από μια έντονα αναπτυξιακή περίοδο.

Σαν λαός, που έχουμε καταλήξει στο σοφό σύνθημα «πληρώνουμε τις αναπτύξεις τους, πληρώνουμε και τις κρίσεις τους», έχουμε πλούσια πείρα. Που πιστοποιεί ακριβώς αυτό. Ότι τώρα θα πληρώσουμε και την ανάπτυξη, που έχει εμφανιστεί μετά την μακριά κρίση, που τσάκισε τις ζωές μας. Αλλά και τη δεύτερη ελπίδοφόρα, αισιόδοξη πλευρά του συνθήματος «στους λαϊκούς αγώνες βρίσκεται η λύση»!!

Κράτος και τράπεζες αρπακτικά

Άλλο ένα περιστατικό που δείχνει με τον ίδιο τρόπο πως μικρότερο κακό δεν υπάρχει στις πολιτικές των κομμάτων που κυβέρνησαν και θα κυβερνούν. Υπάρχει μόνο κακό.

Στην Ηλεία λοιπόν σε συνάδελφο καρκινοπαθή, χαμηλοσυνταξιούχο του ΝΑΤ, χορηγήθηκε επίδομα νοσηλείας 460 ευρώ ανά δίμηνο, για να μπορεί να έχει την ειδική αγωγή που χρειάζεται. Ο συνάδελφος χρωστάει στην

εφορία 1.800 ευρώ, επειδή δυσκολεύεται να τα πληρώσει. Ήρθε λοιπόν η καλή τους εφορία και έδωσε εντολή στην τράπεζα, μέσω της οποίας αποδίδεται το επίδομα, να παρακρατά τα 400 (!!) ευρώ από τα 460 και να τα καταθέτει στην εφορία!!! Με το δεδομένο πως το επίδομα εμπίπτει στην κατηγορία των ακατάσχετων και μη συμψηφιζόμενων με άλλες οφειλές (!!!!). Κάτι που ο πρώτος που οφείλει να το

γνωρίζει και να το τηρεί είναι η εφορία.

Μετά τις διαμαρτυρίες και καταγγελίες του συνάδελφου υπήρξε δυναμική παρέμβαση σε εφορία και τράπεζα από το σωματείο συνταξιούχων και άλλα σωματεία και φορείς στον Πύργο και η απάνθρωπη αυτή εντολή ακυρώθηκε και τα παρακρατηθέντα ποσά θα επιστραφούν στο άρρωστο συνάδελφο. **Λαϊκή αντιπολίτευση.**

Όπου πάει το ΝΑΤΟ ξεσπούν συγκρούσεις, γίνονται πόλεμοι. Χτες στην Ουκρανία, σήμερα στο Κόσσοβο. Αύριο; Τώρα να φύγουν όλα τα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα από κάθε περιοχή και χώρα, όπου παρεμβαίνει το ΝΑΤΟ. Να σταματήσει κάθε μορφής ανάμειξης της χώρας μας.

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ”

Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907
Διανέμεται δωρεάν

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΟΑΕΕ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ- ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαμαρτυρία συνταξιούχων Λιβαδειάς Τετάρτη 10 Μαΐου.

Με δυναμική συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Λιβαδειά οι συνταξιούχικες οργανώσεις διαδήλωσαν ενάντια στις πολιτικές που ωθούν το Εθνικό σύστημα υγείας και την ασφάλιση σε χέρια ιδιωτών..

Για μία ακόμη φορά, στα πλαίσια πανελλαδικής κινητοποίησης, οι απόμαχοι της ζωής βγήκαν στους δρόμους διεκδικώντας αξιοπρεπείς συντάξεις προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν εν μέσω της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, που μαστιάζουν την κοινωνία.

Μετά τη συγκέντρωση επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματα τους, στη διεύθυνση του ΕΦΚΑ Λιβαδειάς

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1/6/2023

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στον αγώνα των μεταλλεργατών της Ζώνης Περάματος για την κατοχύρωση και εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας της εργασίας τους, ώστε να μπει τέρμα στο διαρκές έγκλημα σε βάρος εργατών, που χάνουν τη ζωή τους για τα κέρδη των μονοπωλίων. Έγκλημα που με τέτοια συνεχή περιστατικά συμπληρώνει το ντεκόρ της προεκλογικής προπαγάνδας της ΝΔ, αλλά και των άλλων κομμάτων που ψήφισαν και εφάρμοσαν τις δολοφονικές αυτές πολιτικές. Αγώνας που κάνει πιο φανερό ποιοι είναι «με τα κέρδη των λίγων» και ποιοι υπερασπίζονται «τις ζωές των πολλών».

Επίσης η επιτυχία των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργατών να μετατραπεί σε υποχρεωτική στον κλάδο η ΣΣΕ αποδειχνει και πάλι την ορθότητα και την αισιοδοξία που γεννά η οργανωμένη και αταλάντευτη συνδικαλιστική, ταξική δράση του εργατικού κινήματος κόντρα στις μοιρολατρικές και φιλοεργοδοτικές αντιλήψεις των συμβιβασμένων και ξεπουλημένων πολιτικών και συνδικαλιστικών δυνάμεων για «αναποτελεσματικότητα των αγώνων».

Οι εργατικοί- λαϊκοί αγώνες μετατρέπουν κάθε μέρα σε πράξη το σύνθημα «ο λαός σώζει το λαό».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δελτίο Τύπου 07-06-2023

Αποχαιρετάμε με μεγάλη θλίψη τον συνάδελφο Νίκο Καραντωνίου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή στα 71 του χρόνια.

Ο συνάδελφος Νίκος αμέσως μετά την συνταξιοδότηση το από τον Κλάδο της Οικοδομής, έγινε ενεργό Μέλος του Σωματείου μας, όπου στην πορεία του σε αυτό διετέλεσε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τελευταία μέλος του Δ.Σ.

Συνετέλεσε στον ταξικό προσανατολισμό του Σωματείου και τον διέκρινε πίστη, συνέπεια, αποφασιστικότητα και συμμετείχε σε όλους τους Αγώνες του Συνταξιοχικού κινήματος.

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Μεταμόρφωσης, όπου και από την θέση αυτή προσέφερε πάρα πολλά.

Στα παιδιά του, στα εγγόνια του και σε όλη την οικογένειά του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι

Ενημερωθήκαμε από δημοσίευμα στον τύπο ότι παραιτήθηκε από πρόεδρος του 2^{ου} Κέντρου Υγείας Περιστερίου ο Γιώργος Μπεκιάρης -αντιδήμαρχος υγείας στον Δήμο Περιστερίου. Η ίδια η επιστολή του επιβεβαιώνει τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα ΚΥ στην περιοχή του Περιστερίου, όπου τα σωματεία των συνταξιούχων μέσα από αγωνιστικές παρεμβάσεις διεκδικούσαμε άμεσες λύσεις και όχι λόγια.

Επιβεβαιώνουν επίσης, ότι όσο θα συνεχίζεται η πολιτική της εμπορευματοποίησης και του κέρδους στο χώρο της υγείας από τις κυβερνήσεις και των παρατρεχάμενων τους, όλα τα προβλήματα θα συνεχίζουν να παραμένουν και να οξύνονται με σοβαρές συνέπειες για όλο το λαό.

Η μόνη σίγουρη λύση είναι να δυναμώσει περισσότερο ο αγώνας για **ΔΗΜΟΣΙΑ- ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ** με βάση τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις που τα σωματεία μας συντονισμένα προωθούν.

Το ποιηματάκι μας

Η ΕΕ στέλνει μαντάτα.

Μαύρα θα 'ναι τα κουμάντα

που το νέο το γκουβέρνο

είναι υποχρεωμένο

στο λαό τον χρωμένο

να φορτώσει κι άλλη μια.

Κι όλα αυτά που τάχα τάζουν

και απλόχερα μοιράζουν

στα επόμενα τα χρόνια

αερόγεμα μπαλόνια

που τα σκάνε με βελόνια

κι απομένουν αδειανά.

Φόρους πάλι θα μας φέρουν

και σ' αυτούς που υποφέρουν

θα προσφέρουν καπαμά.

Και το σπίτι σαν μπουκιά

το κοράκι μ' ένα κρα

θα το κάνει μια χαψιά.

Μην πιστεύετε τους ψεύτες

μην ακούτε και τους κλέφτες.

Το λαό πάντα καρφώνουν

στο σταυρό που του φορτώνουν.

Τους λεφτάδες τους πληρώνουν

μ' όσα από 'μας σουφρώνουν,

κέρδη να 'χουν πιο πολλά.

Αλλά πείσμα το 'χω βάλει

με αγώνα αγάλι- αγάλι

εργατιά- λαός αντάμα

θα το κάνουμε το θάμα.

Είναι το δικό μας τάμα

να πληθαίνουν τα κουκιά.

Κι οι πολλοί σαν μαζευτούμε,

τότε θα λογαριαστούμε.

Επενδυτές από την... ανάποδη!!

Καυχίονταν η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και η πριν του ΣΥΡΙΖΑ για τους επενδυτές που έφεραν, το επενδυτικό κλίμα που δημιούργησαν, την επενδυτική βαθίδα που παλεύουν να πετύχουν. Όπου όλα αυτά θα αποτυπωθούν σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που θα αυξήσουν το ΑΕΠ, τα δημόσια έσοδα και θα δημιουργήσουν και «καινούργιες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας»!! Και ιδού ένα παράδειγμα τέτοιου επενδυτή, που... βοηθάει σε όλα αυτά. Η πολυεθνική CROWN - HELLAS CAN (κατασκευάζει μεταλλικά κουτιά για χυμούς, ποτά κλπ) ανακοίνωσε το κλείσιμο ενός από τα εργοστάσιά της στην Πάτρα, που λειτουργεί από το 1982, και την απόλυση των 121 εργαζομένων σε αυτό για ποιους λόγους λέτε;

Γιατί (1) έχει «υψηλό λειτουργικό κόστος» (δηλαδή καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας υποτίθεται, τις οποίες όμως προφανώς δεν ανέχεται να πληρώνει άλλο), (2) υπάρχει «μείωση των παραγγελιών» (όταν ο κλάδος των τροφίμων-ποτών σε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης γνωρίζει άνοδο) και (3) «ο μηχανολογικός εξοπλισμός της είναι παρωχημένος»!!!! Κι αντί να τον εκσυγχρονίσει, που υποτίθεται πως είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις έχουν δώσει στον επιχειρηματία τόσα προνόμια και διευκολύνσεις, αυτός, επειδή προφανώς δεν προτίθεται να ξοδέψει από τα κέρδη του ούτε σέντσι για να το κάνει, βάζει λουκέτο!! Τόσο φιλότιμος επενδυτής!!!

Κι έτσι το επενδυτικό κλίμα των κυβερνήσεων μετατρέπεται σε ρημαδιακό κλίμα για τους 121 εργάτες, που μένουν στο δρόμο άνεργοι. Εύγε στην επενδυτική βαθίδα της επόμενης αυτοδύναμης κυβέρνησης της ΝΔ!! Και των αλλωνών. Άντε και εις... κατώτερα!!

Φεύγει ο Στόλτενμπεργκ

Διπλό χτύπημα μέσα σε λίγους μήνες και πως θα το αντέξουμε. Μετά τον Πάιατ, πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ, χάνουμε και τον Στόλτενμπεργκ ΓΓ του ΝΑΤΟ. Τελειώνει η θητεία του και θα αναλάβει άλλος ή άλλη στη θέση του. Όπως και να το κάνεις όμως δεν είναι εύκολο να συνθηθείς στην ιδέα ότι χάνεις έναν ακόμα δικό σου άνθρωπο. Τον στιβαρό ηγέτη στον οποίο στηριζόμασταν, είχαμε την αμέριστη συμπαράστασή του στις προστριβές μας με την Τουρκία. Πώς να ξεχάσουμε εκείνες τις υποστηρικτικές συμβουλές του «βρείτε τα». Πώς να αρνηθούμε την ορθότητα της, αναφανδόν υπέρ μας, άποψής του «για το ΝΑΤΟ δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο». Πώς να μην θυμόμαστε την σοφή κουβέντα του «η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος μας» κι ακόμα το περίφημο φιλελληνικό «αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια και ενότητα στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ». Πώς γίνεται να λησμονήσουμε το απαύγασμα όλων των αντιλήψεών του πως οι περιοχές των ΝΑΤΟικών χωρών «είναι ΝΑΤΟικά εδάφη». Γι' αυτό άλλωστε την υιοθέτησε και ο Κ. Μητσοτάκης, που, σαν πρωθυπουργός, αναγόρευσε τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου σε ΝΑΤΟικά!!!!

Ελπίζουμε πως κι αυτός, όπως και ο Πάιατ, να βρεθεί σύντομα σε κάποια εξέχουσα θέση- ακούγονται διάφορα υψηλά πόστα-, ώστε να τον βλέπουμε και να τον ακούμε συχνά, να μην χάσουμε επαφή μαζί του. Θα μας λείψει όμως...

**Απαιτούμε τώρα
μέτρα για ενίσχυση
της δημόσιας υγείας.
Πρόσληψη προσωπι-
κού όλων των ειδικο-
τήτων. Εξοπλισμός με
όλα τα απαραίτητα
μέσα. Δημιουργία
κατάλληλων υποδο-
μών. Για να μην πεθαί-
νουν άνθρωποι στις
καρότσες φορτηγών.**