



Η νέα χρονιά μπήκε κρατώντας “κόκκινη κλωστή δεμένη” την αγωνιστική ορμή, με την οποία έφυγε η προηγούμενη κι ακόμα πιο γερή. Και θα δυναμώνει, θα ξετυλίγεται πιο γρήγορα, με πιο σταθερές και σίγουρες χεριές, σε γροθιές πιο σφιχτά κλεισμένες. Σταθερά μπροστά

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ Αγώνας

Γραφεία: Σωκράτους 23, Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

Γενάρης 2017 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 426

Της... σύνταξης

Το πολυνομοσχέδιο και οι ψηφοφόροι του

Κυριάρχησε στην επικαιρότητα το πολυνομοσχέδιο, που πλέον είναι νόμος. Έναν νόμο με ότι πιο αντεργατικό και αντιλαϊκό είχε μείνει ανέγγιχτο από τα προηγούμενα μέτρα. Έναν νόμο που σαν ρομπότ καλοκουρδισμένα σήκωσαν τα “ξερά” τους και ψήφισαν οι κυβερνητικοί βουλευτές που πολλοί απ’ αυτούς πέρασαν από τις γραμμές του ταξικού εργατικού και λαϊκού κινήματος.

Και αποχώρησαν από τις γραμμές αυτές επειδή... δεν τους άρεσε ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός και η υποχρέωση προς την απόφαση της πλειοψηφίας, θέλανε πλουραλισμό απόψεων. Και τώρα ούτε ένας-μα ούτε ένας από αυτούς τους ριψάσπιδες δεν είχε το θάρρος, το κουράγιο, το ανάρστημα να δηλώσει την αντίθεσή του (αν είχε) με λόγο και πράξη στην αντεργατική λαίλαπα του πολυνομοσχεδίου. Υποτάχτηκαν στην πλειοψηφία και στον συγκεντρωτισμό των συμφερόντων της πλουτοκρατίας.

Αποδείχτηκαν αυτό που στην πραγματικότητα ήταν πάντα. Ανθρωπάκια. Νάνοι. Που παρέδωσαν την συνείδησή τους ολοκληρωτικά στα χέρια των αφεντικών τους (πλέον). Των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των μονοπωλιών. Που αποδέχτηκαν να τους αλλώσει το μυαλό η ευρωενωσιακή μηχανή. Που έσκυψαν το κεφάλι στις εντολές, έβαλαν την ουρά στα σκέλια και σύρθηκαν γλύφοντας τα πόδια των εντολέων.

Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Θα μείνουν στηθύμισή μας σαν τους σύγχρονους Εφιάλτες, που δεν οδήγησαν τον εχθρό του λαού από κρυφό μονοπάτι στα νώτα του, αλλά γκρέμισαν τις ίδιες τις Θερμοπύλες ανοίγοντας τον κεντρικό δρόμο στους επιδρομείς.

Θα είναι πάντα αυτοί που αποδέχτηκαν και έβαλαν πλάτη να φορτωθούν στις πλάτες του λαού τα βάρη των προηγούμενων μνημονίων και μέτρων, αλλά και τα νέα. Θα είναι αυτοί που αποτέλεσαν το εκτελεστικό απόσπασμα που πυροβόλησε το ιερό για την εργατική τάξη δικαίωμα στην απεργία.

Θα είναι αυτοί που είπαν στις τράπεζες, στα κοράκια και στο κράτος των αστών “πάρτε τον ένα και μοναδικό χιτώνα- σπιτί- που διαθέτει η εργατική οικογένεια, είναι δικός σας. Μοιραστήτε τον και αφήστε γυμνή στο δρόμο την οικογένεια”.

Δεν θα μπορούν να κρυφτούν πουθενά. Δεν θα μπορούν να γλιτώσουν την λαϊκή οργή και περιφρόνηση. Δεν θα τους σκεπάσουν ούτε οι ασπίδες των ΜΑΤ, ούτε η βουλευτική ασυλία.

Δεν θα τους περιφρουρήσουν τα παράθυρα των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών από την ασίγαστη λαϊκή αγανάκτηση. Ότι κι αν κάνουν, ότι κι αν πουν δεν θα μπορέσουν να εμποδίσουν αυτή η λαϊκή οργή και αγανάκτηση να μετατραπούν σε όπλο πάλης, σε οργάνωση και αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

Κι αυτά θα είναι ο δικός τους μόνιμος εφιάλτης, που θα βλέπουν και στον ύπνο και στον ξύπνιο τους. Το εργατικό- λαϊκό ποτάμι δεν θα αργήσει να φουντώσει και να σαρώσει με την ορμή του όλους αυτούς τους λακέδες του κεφαλαίου. Και τους κυβερνητικούς και τους φιλο-αντι-κυβερνητικούς.

Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί

Απανωτά χτυπήματα δέχτηκε η κυβέρνηση από το ταξικό εργατικό κίνημα για το πολυνομοσχέδιο που έφερε για ψήφιση στη Βουλή. Στην κυριολεξία δεν υπήρξε μέρα που δεν ένωσε την οργισμένη, καυτή ανάσα του κινήματος στο πρόσωπό της. Που δεν κατάλαβε, πως η σύγκρουση που έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα, που έβαλε σε εφαρμογή τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα της όχι μόνο συνεχίζεται αμείωτη, αλλά κλιμακώνεται και παίρνει όλο και πιο δυναμικές μορφές από την πλευρά του. Που δεν αντιλήφθησαν, αυτή και τα αφεντικά



της, που με τόση ικανοποίηση χειροκροτούν

κάθε αντεργατική απόφασή της, ότι άνοιξαν τον ασκό του Αϊόλου, που απελευθερώνει τις θύελλες της λαϊκής αποφασιστικής αντίδρασης και αγωνιστικής πάλης ενάντια στην πολιτική της.

Μετράμε, όχι απλά σαν γεγονότα που καταγράφονται στην καθημερινότητα, αλλά σαν τρανταχτές αποδείξεις της έντασης της σύγκρουσης αυτής, τις δυναμικές, αγωνιστικές παρεμβάσεις των ταξικών συνδικάτων.

* όλο το προηγούμενο διάστημα, αφ’ ότου ανακοινώθηκε η προετοιμασία της κατάθεσης του πολυνομοσχεδίου, τα ταξικά συνδικάτα ανέπτυξαν μια πλούσια καμπάνια ζωντανής και άμεσης ενημέρωσης των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς με συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, περιοδείες και εξορμήσεις. Τα διοικητικά συμβούλια πολλών μεγάλων Εργατικών Κέντρων,

Ομοσπονδιών, κλαδικών και επιχειρησιακών συνδικάτων αποφάσισαν την οργάνωση αγωνιστικών αντιδράσεων και κάλεσαν τους εργαζόμενους σε συμμετοχή. Σαν κύρια δραστηριότητα αναδείχτηκε η απόφαση για κήρυξη Απεργίας στις 12 Γενάρη και τα συλλαλητήρια της 15 Γενάρη.

* στις 9 Γενάρη, Τρίτη, τα ταξικά συνδικάτα, το ΠΑΜΕ και άλλοι φορείς του λαϊκού κινήματος (συνταξιούχοι κ.α.) οργάνωσαν μαζικές συγκεντρώσεις- συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις, με κεντρικές αυτές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. “Την απεργία δεν θα την καταργήσετε- ότι νόμο κι αν ψηφίσετε” ήταν το κεντρικό σύνθημα των συγκεντρώσεων. Στην Αθήνα η συγκέντρωση κατέληξε στο Υπουργείο... Εργασίας, όπου αναρτήθηκε γιγαντοπανό στην πρόσο-

συνέχεια στη σελ. 2

Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ τόνισε: “Βγαίνουμε στους δρόμους του αγώνα. Παίρνουμε μέρος στις καθημερινές αγωνιστικές πρωτοβουλίες των Συνδικάτων, Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων και των άλλων φορέων του λαϊκού κινήματος, έως την ημέρα που θα φέρουν προς ψήφιση τα νέα μέτρα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ολοκληρώνει την παραγγελία που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση, προσπαθώντας να χτυπήσει το δικαίωμα στην απεργία... είναι μια κατάκτηση για την οποία γενιές και γενιές εργατών έχουν χύσει το αίμα τους. Δεν θα το κάνουμε δώρο στα αφεντικά και στο πολιτικό προσωπικό τους. Το ΠΑΜΕ καλεί σε καθημερινή, μαζική, αγωνιστική δράση τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τους αγρότες, τους ελευθεροεπαγγελματίες, όλο το λαό...”



Δεν το κατάφερε ο Μεταξάς, δεν το κατάφεραν οι Γερμανοί, δεν το κατάφερε η χούντα, δεν το κατάφερε ο Λάσκαρης. Νομίζουν πως θα καταφέρουν ετούτοι εδώ να καταργήσουν το δικαίωμα του εργατικού κινήματος για Απεργία, το δικαίωμα και υποχρέωση του λαϊκού κινήματος για πάλη ενάντια στην πολιτική τους; Είναι βαθεία γελασμένοι.

Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί

συνέχεια από τη σελ. 1

ψη του κτηρίου με το σύνθημα "Κυβέρνηση- μεγάλο κεφάλαιο- ΕΕ ακούστε το καλά: Κάτω τα ξερά σας από την απεργία. Είναι εργατικό δικαίωμα". Αντιπροσωπεία των συνδικάτων επέβαλε συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου (Αχτσιόγλου- Φωτίου) και απαίτησε την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου. Καταγγέλοντας την πειθήνια συμμόρφωση της κυβέρνησης στις εντολές του ΣΕΒ, οι συνδικαλιστές επισήμαναν πως αυτή συνεχίζει την αντεργατική προσπάθεια της προηγούμενης συγκυβέρνησης και του τότε υπουργού εργασίας Βρούτση, που δεν ολοκληρώθηκε κάτω από την πίεση του εργατικού κινήματος. Η υπουργός δήλωσε την άρνησή της να αποσύρει το ν/σ και αποσύρθηκε η ίδια σε άλλο γραφείο, σε πλήρη ταραχή και σύγχυση, όπως την έδειχναν οι κάμερες που την ακολούθησαν. Ο Κατρούγκαλος κέρδισε επάξια το παρατσούκλι "ψαλιδοχέρης", η Αχτσιόγλου θα αποκτήσει κι αυτή το δικό της. Κάτι θα σκεφτούμε. Ίσως το "απεργοφόνισσα".

* **στις 10 Γενάρη, Τετάρτη**, τα συνδικάτα της Αττικής πραγματοποίησαν μαζική, δυναμική παρέμβαση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ξεδίπλωσαν πανό με το σύνθημα "περνάμε στην απεργία-κάτω τα χέρια από την απεργία". Ταυτόχρονα την ίδια μέρα κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς έγιναν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις έξω από τα ειρηνοδικεία με σύνθημα "κάτω τα χέρια από του λαού το βίος- κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη".

* **στις 11 Γενάρη, Πέμπτη**, εργαζόμενοι και στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις, έκαναν δυναμική συγκέντρωση στην είσοδο του υπουργείου Οικονομικών. Άνοιξαν πανό με συνθήματα με τα βασικά εργατικά αιτήματα και κόλλησαν πάνω στην ταμπέλα του υπουργείου μια άλλη που τα κατονόμαζε σαν "υπουργείο πλειστηριασμών, φοροληστείας και χαρατσιών". Η συγκέντρωση συνοδεύτηκε από τραγούδια που έπαιξαν μουσικοί του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου σε στίχους παραλλαγής γνωστών τραγουδιών, ταιριασμένους στην περίπτωση υπουργικών στελεχών της κυβέρνησης, που είχαν αναλάβει την εργολαβία του περάσματος του αντεργατικού και αντιλαϊκού εκτρώματος.

Παράλληλα κλαδικά και επιχειρησιακά συνδικάτα προέβησαν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στο υπουργείο εσωτερικών για το θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών, την κατάργηση των οποίων στην ουσία προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.



Απεργία πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα πρακτορεία εφημερίδων Αθηνών από την Πέμπτη και συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση της Παρασκευής.

* **στις 12 Γενάρη, Παρασκευή**, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, που κήρυξαν και οργάνωσαν τα ταξικά εργατικά συνδικάτα, στις συγκεντρώσεις της οποίας συμμετείχαν με δυναμικό "παρών" τα συνταξιοχικά σωματεία, νεολαϊστικές οργανώσεις, σωματεία ΕΒΕ και αυτοαπασχολούμενων, η ΟΓΕ. Στη Θεσσαλονίκη η κεντρική συγκέντρωση έγινε στο Άγαλμα Βενιζέλου, με μια μεγάλη συγκέντρωση κατά την οποία οι συγκεντρωμένοι ανέβασαν γιγαντοπανό του ΠΑΜΕ στον Λευκό Πύργο. Στην Αθήνα η συγκέντρωση έγινε στην Ομόνοια και ακολούθησε πορεία στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή. Στον Πειραιά οι εργαζόμενοι και οι φορείς του λαϊκού κινήματος συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ τον τόνο έδωσαν οι ναυτεργάτες, όπου με την μαζική κινητο-

ποίηση και την περιφρούρηση κράτησαν όλα τα καράβια δεμένα στις προβλήτες του λιμανιού. Στην Πάτρα οι συγκεντρωμένοι ανήρτησαν πανό στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας.

Για την επιτυχία της απεργίας δόθηκαν μάχες από τις δυνάμεις των ταξικών συνδικάτων έξω από τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις, για την περιφρούρηση της συμμετοχής των εργαζομένων.

Σε όλη τη χώρα, σε όλες τις άλλες πόλεις οργανώθηκαν και έγιναν συγκεντρώσεις και το πρωί και το απόγευμα.

Στην κεντρική ομιλία της συγκέντρωσης στην Αθήνα ο Β. Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κλωστουφαντουργίας-Ιματισμού-Δέρματος, τόνισε ανάμεσα στα άλλα: "Με τις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών ξεσκεπάσαμε την προπαγάνδα της κυβέρνησης, την αντιλαϊκή πολιτική τους που μονιμοποιεί και διευρύνει την αντιλαϊκή λάλαπα, γι' αυτό και λυσσάζανε, γι' αυτό και καταφεύγουν στα ψέματα και τις αθλιότητες ενα-

συνέχεια στη σελ. 7

Η Απεργία στις 12 Γενάρη: Τι σηματοδοτεί



Η απεργία αυτή που κήρυξαν και πραγματοποίησαν τα ταξικά και αγωνιστικά συνδικάτα, ανέδειξε ακόμα πιο έντονα τρία ζητήματα κρίσιμης σημασίας, που θα βοηθήσουν το εργατικό κίνημα και τους εργαζόμενους να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια των αγώνων τους ενάντια στην πολιτική αυτή.

1) τη στάση των ξεπουλημένων δυνάμεων μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, των ηγετικών ομάδων των παρατάξεων των αστικών κομμάτων και των παραφυάδων τους (ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΜΕΤΑ, ΛΑΕ κλπ). Μετά την Απεργία της 14 Δεκεμβρη στην οποία κυριολεκτικά σύρθηκαν και πήραν απόφαση κάτω από την πίεση του ταξικού κινήματος και της αγανάκτησης των εργαζομένων- απεργία που βέβαια σαμποτάρισαν με κάθε τρόπο-, παίρνοντας τις θυμωμένες εντολές από τους κυρίους τους έσπευσαν "να ανακηρύξουν πρύμναν" και να παραμείνουν απαθείς και αδρανείς στην οριστική πλέον απόφαση της κυβέρνησης να ψηφίσει το αντεργατικό ν/σ για την υπονόμευση του απεργιακού δικαιώματος. Έτσι στην πρόταση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ σε ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ και Ομοσπονδίες να πάρουν απόφαση για απεργία στις 12 του μήνα, όταν κατατέθηκε το ν/σ και στις 15 όταν ψηφίστηκε, "απέρριψαν μετά βδελυγμίας" την πρόταση αυτή.

Η στάση τους αυτή υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της κυβέρνησης να περάσει όσο πιο ανώδυνα το ν/σ και της μεγαλοεργοδοσίας να ξεκινήσει με τους καλύτερους γι' αυτήν οιωνούς η εφαρμογή της απαγόρευσης των απεργιών, με πρωτοβουλία μάλιστα των διοικητικών οργάνων των ανώτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η άρνηση της απεργίας ενάντια στην άρνηση της απεργίας είναι ένα καθήκον που οι ηγεσίες αυτές ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας και το έκαναν με πλήρως συνειδητή σκέψη και γνώση, απολύοντας και τα τελευταία ίχνη "συνειδήσεως" χρησιμοποιώντας έστω και για τα προσχήματα. Ξεμπροστάστηκαν απόλυτα και διέλυσαν οι ίδιοι τις αυταπάτες που μπορεί ένα μέρος των εργαζομένων να συντηρούσε ακόμα για τον ρόλο τους.

2) την απεργία με μεγάλη επιτυχία αποφάσισαν, οργάνωσαν και πραγματοποίησαν οι ταξικές δυνάμεις μόνες τους χωρίς καμία ανάγκη για "κάλυψη" με απόφαση των τριτοβάθμιων και πολλών δευτεροβάθμιων οργανώσεων. Στην απεργία - και γενικά στις αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις της τελευταίας διετίας- έδωσαν το "παρών" και συνδικάτα που δεν είναι ενταγμένα στην πλατειά οργανωτική συσπειρωτική μορφή που εκφράζει το ΠΑΜΕ, κατανο-

ούν όμως την ανάγκη της συμπίεσης στην ανάπτυξη αγώνων για την περιφρούρηση των στοιχειωδών έστω εργατικών δικαιωμάτων. Το ταξικό και αγωνιστικό εργατικό κίνημα απέδειξαν πως "δεν έχουν ανάγκη τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ" για να οργάνωσουν αγώνες. Οι ίδιες αυτές οργανώσεις στην ουσία παραμέρισαν, πήγαν στην άκρη όσον αφορά την αγωνιστική πλευρά της δράσης του εργατικού κινήματος, ήρθαν σε ανοιχτή αντίθεση με την εκφρασμένη εργατική θέληση, πήραν οριστικό διαζύγιο απ' αυτήν. Το βάρος πλέον πέφτει αποκλειστικά στο ταξικό εργατικό κίνημα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να ελπίζουν μόνο στη δική του δράση, συντασσόμενοι και συμμετέχοντες ενεργά βέβαια σ' αυτήν, δυναμώνοντας την οργάνωσή τους, την ζωντανή παρουσία τους στην καθημερινή λειτουργία και ζωή των συνδικάτων τους. Αποφασίζοντας και κάνοντας καθήκον τους σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό την ανατροπή των συσχετισμών δυνάμεων μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, υπέρ των ταξικών δυνάμεων.

3) χρεοκόπησαν επίσης οριστικά οι θεωρίες και επιχειρήματα του τύπου "να είμαστε όλοι μαζί", "γιατί το ΠΑΜΕ δεν πάει με τους άλλους" κλπ. Επιχειρήματα που τελευταία είχαν απομείνει σχεδόν μόνες τους να ρίχνουν οι δυνάμεις της ΛΑΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.α. Η στάση των δυνάμεων αυτών όσον αφορά την προκήρυξη της απεργίας ήταν άκρως αποκαλυπτική και διαφωτιστική και για το δικό τους ρόλο, ξεκαθάρισε και αυτό το τοπίο. Οι δυνάμεις αυτές στα διοικητικά όργανα των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚ και Ομοσπονδιών, συντασσόμενες πλήρως με τις άλλες παρατάξεις αρνήθηκαν την πραγματοποίηση της απεργίας. Έδειξαν το πραγματικό πρόσωπό τους του οππορτουνισμού και της υποκρισίας όσον αφορά στην "αγωνιστικότητά" τους. Απέδειξαν στην πράξη και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη και καθοριστική για το εργατικό κίνημα ώρα, πως βρίσκονται κι αυτοί στην ίδια όχθη με την κυβερνητική πολιτική και την εργοδοσία.

Ας μην ξαναχρησιμοποιήσουν πια λοιπόν τα επιχειρήματα αυτά. Δεν έχουν καμιά πέραση. Γιατί τελικά δεν είναι το ΠΑΜΕ που δεν πηγαίνει μαζί τους, αλλά είναι αυτοί που δεν παίρνουν μέρος στους αγώνες του εργατικού κινήματος. Κι άρα αποκλείεται να συναντηθούν με το ΠΑΜΕ. Εμείς περιμένουμε όμως τους αποπροσανατολισμένους, αλλά τίμιους αγωνιστές που τους ακολουθούν ακόμα, να συνειδητοποιήσουν αυτή την αλήθεια και να συμπορευτούν με τις δυνάμεις του ταξικού κινήματος.

**ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ**

Απάντηση της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ στο δημοσίευμα της εφημερίδας, «Φιλελεύθερος»

κ. Διευθυντά

Στο φύλλο της εφημερίδας σας (Σάββατο 13-Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018) στην σελίδα 7, διαβάσαμε άρθρο με τίτλο. «Η κ. Αχτσιόγλου χρηματοδοτεί αδρά το ΠΑΜΕ» και υπογράφεται από τον Χρήστο Μέγα.

Το συγκεκριμένο άρθρο δεν έχει καμιά σχέση με την αλήθεια, την κακοποιεί μέσα από ψέματα και μισές αλήθειες, χειρότερες και απ' τα χειρότερα ψέματα.

Η απάντησή της Ομοσπονδίας μας στο εμπαιστικό λιβελογράφημα είναι η εξής:

Τα 20 λεπτά της οικιοθελούς παρακράτησης από τους συνταξιούχους, για την οικονομική ενίσχυση των Συνταξιοχικών Οργανώσεων, πέρασαν με νομοθετική διάταξη του νόμου 4386/16, μετά από σταθερούς αγώνες της Ομοσπονδίας μας και των Σωματείων της δύναμής της από το 2012, που με μονομερή απόφαση του υπουργείου εργασίας – κοινωνικών ασφαλίσεων, για πρώτη φορά μετά από εικοσιπέντε χρόνια καταργήθηκε η οικονομική ενίσχυση, που της δινόταν ανελλιπώς από την Εργατική Εστία. Έτσι η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, (η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση των συνταξιούχων και μέλος της ΓΣΕΕ από το 1945) δεν εισέπραξε αυτό το διάστημα ούτε ένα Ευρώ. Όλες οι άλλες Ομοσπονδίες των συνταξιούχων ελάμβαναν κανονικά και σωστά την οικονομική τους ενίσχυση, όπως και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του εργατικού κινήματος.

Το έτος 2015 αφαιρέθηκε επίσης και από την ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου (ΠΟΠΣ) η χρηματοδότηση που μέχρι τότε λάμβανε με το ποσό των 30 λεπτών για κάθε συνταξιούχο.

Μετά από συνεχείς διαμαρτυρίες μας γι' αυτή την αδικία και κάτω από την πίεση του αγώνα μας, πέρασε η συγκεκριμένη διάταξη που προβλέπει την παρακράτηση των 20 λεπτών.

Το δημοσίευμα αναφέρει σκόπιμα την μισή αλήθεια για την χρηματοδότηση της ΑΓΣΣΕ, ότι τάχα είχε αποκλεισθεί. Και αυτό γιατί από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που η συγκεκριμένη οργάνωση εκπροσωπεί δεν παρακατήθηκε το 20λεπτο, γιατί οι οργανώσεις αυτές παρακρατούν με διαφορετικό τρόπο τις εισφορές τους. Εάν όμως οι ίδιες αποφα-

σίουν να γίνετε η παρακράτηση των 20 λεπτών και σε αυτούς, κανένας δεν έχει αντίρρηση να τους αποδίδεται.

Με διαφορετικό τρόπο επίσης εισπράττει τις εισφορές της η Ομοσπονδία Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ γι' αυτό έχει εξαιρεθεί από την συγκεκριμένη διάταξη. Δεικτικά και ειρωνικά αναφέρεται, σε υποχρεωτικό τάχα χαράτσι από το κράτος για χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων «που είναι ταγμένες να το αμφισβητούν και να διοργανώνουν συλλαλητήρια των 272.290 ευρώ τον μήνα. Από τα οποία άνω των 177.000 ευρώ τον μήνα κατευθύνονται στο πιο δυναμικό βραχίονα του ΚΚΕ».

Απόλυτη σκόπιμη διαστρέβλωση και κακοποίηση της αλήθειας, αφού είναι γνωστό στους πάντες, ότι τα χρήματα αυτά πηγάζουν στα 220 σωματεία της Ομοσπονδίας του ΙΚΑ, της ΠΟΠΣ του Δημοσίου και της ΠΟΣΑ των Αστυνομικών, για τα ενοίκια, λειτουργικές και άλλες ανάγκες τους, αλλά και τις πανελλαδικές-περιφερειακές- τοπικές κινητοποιήσεις μας, που δεν σταμάτησαν ούτε θα σταματήσουν και έχουν δεχτεί την βάνουση και βάρβαρη, αυταρχική συμπεριφορά όλων των κυβερνήσεων. Όλα τα άλλα που γράφονται είναι εκ του πονηρού και ύποπτα.

Αυτά τα χρήματα είναι δικά μας των συνταξιούχων, δεν είναι της κ. Αχτσιόγλου και κανέναν Υπουργό, είναι τα μόνα που πίνουν τόπο με τους αγώνες.

Αυτά που μας έχουν περικόψει τα τελευταία χρόνια και έχουν τσακίσει την ζωή μας πάνε για τις ανάγκες των δανειστών, των τραπεζιτών, των επιχειρηματικών ομίλων και όσων με συνέπεια πολιτικά, συνδικαλιστικά τους υπηρετούν και προπαγανδιστικά τους εξυπηρετούν όπως πχ το άρθρο που στην ίδια γραμμή και με παρόμοια επιχειρήματα γράφτηκε στην εφημερίδα της φασιστικής «Χρ. Αυγής» 29.3.2017, σελ 19.

Αν το άρθρο αυτό είχε σκοπό να ενημερώσει, και όχι να διαστρεβλώσει την αλήθεια, αυτό που η δημοσιογραφική δεοντολογία υπαγορεύει είναι, τουλάχιστον να είχε ζητηθεί η γνώμη μας.

Η απάντησή μας αυτή παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην εφημερίδα σας.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Δ.Κουμπούρης Μ. Παλλάκης

Οι εργατικές και λαϊκές κατακτήσεις δεν είναι παθογένειες του συστήματος

Με κάθε τρόπο η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τους εργαζόμενους και το λαό πως πρέπει να ξεχάσουν τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις που είχαν μέχρι την έναρξη της κρίσης- στα ανασφαλή όπως αποδείχτηκε πλαίσια του καπιταλισμού- κατακτημένες με αγώνες και θυσίες. Πως αυτά ήταν μέρος των «παθογενειών» του συστήματος, που έπρεπε οπωσδήποτε να καταργηθούν κι ακόμα πως αποκλείεται η επιστροφή σε τέτοιες εποχές και καταστάσεις, αν θέλουμε να πάμε μπροστά σαν οικονομία, καπιταλιστική εννοείται. Πως ισχύει και γι' αυτές εκείνο το Παπανδρεϊκό «ο γέγονε, γέγονε». Αυτό προασπίστηκε στην ουσία ο Τσίπρας σε συνέντευξή του σε εφημερίδα.

> Παθογένεια λοιπόν η σταθερή εργασία, το σταθερό ωράριο (8ωρο, πενήνήμερο), οι εργασιακές σχέσεις που έστω σε ένα βαθμό προφύλασσαν τους εργαζόμενους απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Αντίθετα δεν είναι παθογένεια η μερική και ευκαιριακή απασχόληση, τα ωράρια λάστιχο, οι ανύπαρκτες εργασιακές σχέσεις.

> Παθογένεια οι μισθοί και μεροκάματα, που πρόσφεραν ένα σχετικά καλό επίπεδο διαβίωσης. Αλλά όχι οι μισθοί των 200- 500 ευρώ για μια χαμοζωή.

> Παθογένεια οι αξιοπρεπείς συντάξεις, που ήταν έτσι κι αλλιώς πληρωμένες από τους εργαζόμενους- συνταξιούχους. Όχι όμως οι «συντάξεις»- επιδόματα της πείνας.

> Παθογένεια τα κοινωνικά επιδόματα, οι άλλες πρόνοιες υπέρ των ευπαθών ομάδων. «Ευγένεια» όμως η κατάργησή τους και η εξαθλίωση των ανθρωπων που τις έχουν ανάγκη.

> Παθογένεια ένα σχετικά καλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, που η δημόσια πλευρά του ασφαλιστικού συστήματος απέδιδε στο λαό. «Αγαθογένεια» όμως η κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, η αδυναμία των ασθενών να αγοράσουν τα φάρμακά τους, να πάνε στα νοσοκομεία και στους γιατρούς, παράλληλα με την ισχυροποίηση της ιδιωτικής δραστηριότητας στην υγεία-περίθαλψη.

> Παθογένεια η δημοσία γενική εκπαίδευση, που το κράτος τυπικά παρείχε σε όλη τη νεολαία, αφού η ιδιωτική παραπαιδεία βέβαια κυριαρχούσε

σε όλες τις άλλες πλευρές (φροντιστήρια, ειδικές σπουδές- ξένες γλώσσες, μουσική, χορός, αθλητισμός κ.α.). Η διεύρυνση της ιδιωτικοποίησης της παιδείας σε όλα τα επίπεδα της και η μεθοδευμένη πτώση του εκπαιδευτικού περιεχομένου της δεν είναι παθογένεια.

> Παθογένεια το δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται συνδικαλιστικά, να αποφασίζουν και να οργανώνουν τους αγώνες τους απέναντι στην εργοδοτική αντεργατική στάση και στην αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων. Αλλά η κατάργηση του δικαιώματος του εργατικού κινήματος να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του, θα είναι «ευεργετική» για τα... δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς!!!

> Παθογένεια να προστατεύεται το σπίτι του εργαζόμενου από κατάσχεση για χρέη είτε από την τράπεζα είτε από το ίδιο το κράτος (εφορία, δήμοι κλπ), ενώ αντίθετα οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις της πρώτης λαϊκής κατοικίας, θα βοηθήσουν το τραπεζικό σύστημα να ξεπεράσει τις... παθογένειές του.

Ε λοιπόν εμείς «ο γέγονε, γέγονε» δεν δεχόμαστε. Απορρίπτουμε τον αντιδραστικό χαρακτηρισμό των δικαιωμάτων μας ως «παθογένειες». Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε τον αγώνα, να κάνουμε πίσω από τις διεκδικήσεις μας, για να πάρουμε πίσω όλα όσα και ότι μας έκλεψαν οι καπιταλιστές, οι κυβερνήσεις τους. Το καπιταλιστικό σύστημα έχει τις δικές του παθογένειες και αυτές δεν είναι τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Είναι η χρεωκοπία του σαν οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, η σαπίλα που βγαίνει σαν μπόχα από όλους του πόρους του δέρματός του. Είναι η βασική του αρχή και αξία ύπαρξής του, η εκμετάλλευση των εργαζομένων από το κεφάλαιο με αποκλειστικό στόχο την αποκόμιση κερδών.

Αυτή την κυρίαρχη παθογένεια οι εργαζόμενοι και ο λαός πρέπει να βάλουμε στόχο να καταργήσουμε. Κι όσο περνάει ο καιρός, όσο περισσότεροι εργαζόμενοι, όσο πλατύτερα λαϊκά στρώματα συνειδητοποιούν αυτή την αλήθεια, αυτή την ανάγκη, θα δυναμώνει και η πάλη για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η αθλιότητα της κυβερνητικής προπαγάνδας

Πανικόβλητη η κυβέρνηση από την αγωνιστική αντίδραση του ταξικού εργατικού κινήματος, που ξεμπρόστιασε την αντιλαϊκότητα της πολιτικής της με το νέο πολυνομοσχέδιο, που κατέρριψε όλα τα απατηλά επιχειρήματά της- δικαιολογίες των μέτρων που πέρασαν με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο, κατέφυγε κι αυτή σε τι άλλο; στη συκοφάντηση, στην διαστρέβλωση και στην προβοκατόρικη λεκτική αντιπαράθεση με το κίνημα.

Οφείλουμε να ομολογήσουμε πάντως πως ετούτοι εδώ ξεπέρασαν και μάλιστα κατά πολύ τους προηγούμενους κυβερνώντες, που αντιμετώπιζαν αυτή τη δράση με τις ίδιες μεθόδους. Τι είπαν; Πως οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ, που έκαναν παρεμβάσεις στα υπουργεία και στα γραφεία των υπουργών, προέβησαν σε καταστροφές. Οι σημερινοί κυβερνώντες μιμήθηκαν ακριβώς τη ΝΔ, όταν ο Βρούτσης έκανε μήνυση στα στελέχη του ΠΑΜΕ για τέτοιες «καταστροφές» στα γραφεία του και που αποδείχτηκαν βέβαια κατασκευασμένες από τον ίδιο. Στην ίδια λογική ο Νεφελούδης απείλησε το ΠΑΜΕ πως θα προβεί σε παρόμοιες ενέργειες για τις... ζημιές που έκανε το ΠΑΜΕ στο γραφείο της Αχτσιόγλου!!! Προβοκάτορας ο Βρούτσης, προβοκάτορας κι ο Νεφελούδης. Άλλη ράτσα (ΝΔ ο ένας- ΣΥΡΙΖΑ ο άλλος) ίδια όμως φάτσα.

Ο Νεφελούδης πάλι κατηγορήσε το ΠΑΜΕ για «μπούλινγκ» και «πολιτική αλητεία». Ποιος; Ο εκπρόσωπος της πιο βάρβαρης και χυδαίας πολιτικής αλητείας και αγυρτείας σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που έχει επιδοθεί σε ένα ανελέητο «μπούλινγκ» σε βάρος του λαού, χτυπώντας τον χωρίς οίκτο με χέρια οπλισμένα με τις σιδεροροθιές των αντεργατικών απαιτήσεων της πλουτοκρατίας, χέρια «λερωμένα» όπως ομολόγησε ο ίδιος ο Τσίπρας στη Βουλή. Που τσαλαπατά τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα με περίσσια ευχαρίστηση, απολαμβάνοντας το βρωμερό ρόλο της.

Έριξαν ακόμη τη λάσπη ότι το ΠΑΜΕ λειτουργεί σαν τον... Ρουβίκωνα!!! Ταύτισε η κυβερνητική προπαγάνδα την παληκαρία, με φανερά τα πρόσωπα και τα στοιχεία, παρέμβαση των στελεχών του ΠΑΜΕ στα γραφεία των υπουργών, όπου, κάνοντας το καθήκον τους απέναντι στην εργατική τάξη, απαίτησαν την ακύρωση των αντεργατικών μέτρων και νόμων, με τις εισβολές κουκουλοφόρων στα γραφεία συμβολαιογράφων και την εκστομίση απειλών κατά της ζωής τους. Προβοκάτορες ξεκάθαροι, αποθρασυμένοι οι Συριζαίοι. Δεν έχουν όμοιό τους.

Κι ένας κάποιος Παπαδόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αποκάλεσε τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Γ. Τασιούλα... φασίστα!!!!!!! Ποιος; Ο εκπρόσωπος του κόμματός του ο συνδυασμός του είχε κατέβει σε κοινό ψηφοδέλτιο με όλα τα άλλα κόμματα, της Χρυσής Αυγής συμπεριλαμβανομένης- που τότε πολιτευότανε μέσα από τον ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη- στις δημοτικές εκλογές στην Ικαρία κόντρα στο ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συσπείρωσης. Που το ίδιο είχε κάνει και στην Κέρκυρα. Που χαϊδορολογιόντανε με τους χρυσαυγίτες στις συγκεντρώσεις στις πλατείες. Που κυβερνητικά στελέχη του φωτογραφίζονταν όλο χαμόγελα αγκαλιά με τους χρυσαυγίτες βουλευτές στο Αγαθονήσι. Θρασίμια ε θρασίμια.

Κάτω τα ξερά χέρια σας από την Απεργία. Κάτω τα ξερά χέρια σας από τα σπίτια μας. Κάτω τα ξερά χέρια σας από τα δικαιώματά μας. Κάτω τα ξερά χέρια σας από τις ζωές μας

Η συζήτηση στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο

Ακρώς αποκαλυπτική της υποκρισίας και του αναποδογυρίσματος της πραγματικότητας από τη μεριά των κυβερνητικών υπουργών, βουλευτών και του πρωθυπουργού, αλλά και των άλλων κομμάτων ήταν η συζήτηση αυτή. Προσφέρονται για συμπεράσματα όσον αφορά στην ουσία της κυβερνητικής πολιτικής και της σύμπτωσης των αστικών κομμάτων σ' αυτή, που δεν εκφράζεται πάντα από την στάση τους κατά την ψηφοφορία. Ξεχωρίσαμε κάποιες παρεμβάσεις.

1. Μετά τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων της ΕΕ, που ξεκαθάρισαν ότι η επιτροπεία δεν πρόκειται να σταματήσει, η κυβέρνηση άρχισε να μαζεύει εκείνα τα πανηγυρικά, ότι τον Αύγουστο βγαίνουμε από αυτήν. Έτσι ο μεν Τσίπρας δήλωσε πως "όλες οι χώρες που έχουν δημοσιονομική πειθαρχία είναι σε έλεγχο", ο δε Δρίτσας είπε πως "ο δανεισμός, με την ίδια οικονομική πολιτική θα γίνεται με επιτροπεία μεν, αλλά χωρίς μνημόνια". Εν τη ρύμη δε του λόγου του παραδέχτηκε πως "η ΝΔ επέλεξε να αφήσει την κυβέρνηση και να την δώσει στην σημερινή με την προσδοκία της αριστερής παρένθεσης". Αποκάλυψε το πάρε-δώσε που έχουν μεταξύ τους τα αστικά κόμματα.

2. Ο Παππάς με πλήρη σοβαρότητα τόνισε προς την ΝΔ πως αυτή "δεν θα μπορούσε να ονειρευτεί να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που κάνει η κυβέρνηση". Βέβαια η ΝΔ τις... ονειρευότανε σίγουρα και ήθελε να τις κάνει, αλλά προτίμησε να αφήσει το έργο στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως γράφουμε στην παραπάνω αναφορά του Δρίτσα. Πρόσθεσε δε πως η ΝΔ δεν μπορούσε να βγει στις αγορές με την πλειοψηφία του λαού σε επίπεδο φτώχειας και με υψηλή ανεργία, εννοώντας προφανώς πως η κυβέρνηση του θα βγει, άσχετα αν υπάρχουν τα ίδια επίπεδα φτώχειας και ανεργίας. Αυτή είναι η διαφορά τους.

3. Η Φωτίου δήλωσε πως η απάντηση στην υπογεννητικότητα είναι "να υπάρχει ασφάλεια στην εργασία". Την ίδια ώρα που οι ελαστικές σχέσεις εργασίας εξαπλώνονται, οι απολύσεις απελευθερώνονται, οι εκβιασμοί της εργοδοσίας εντείνονται- όπως αυτά που πρόσφατα βγήκαν στο φως για την επιστροφή του δώρου χριστουγέννων-και απαγορεύεται η μονιμοποίηση των εκτάκτων και μερικής απασχόλησης. Περηφανεύτηκε δε για τα 100.000 συσσίτια που δίνουν σε παιδιά στα σχολεία. Αυτή είναι η προοπτική, στην οποία βασίζουν η προτροπή τους προς τους νέους να κάνουν παιδιά. Να τα μεγαλώσουν στέλνοντάς τα για ένα πιάτο φαί στα σχολικά συσσίτια. Αντί να ντρέπονται για την κατά-

σταση αυτή, την παρουσιάζουν σαν κατόρθωμα και επιτυχία. Σαν ένδειξη της φιλολαϊκότητας της πολιτικής τους. Αίσχος.

4. Ο Τσίπρας και πάλι ισχυρίστηκε πως "οι άλλοι (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) κυβέρνησαν χρησιμοποιώντας το φόβο". Ενώ αυτός που έβαλε το τρομοκρατικό δίλημμα στο λαό "τι να κάνουμε, να βγαίναμε από την ευρωζώνη" εκβιάζοντάς τον να αποδεχτεί τα δικά του μνημόνια, μας κυβερνά με χάδια και γλυκολαλιές. Υποκριτής για άλλη μια φορά.

5. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις ομιλίες τους ζήτησαν από τα άλλα κόμματα "να κάνουν προτάσεις" και όχι να καταστροφολογούν". Πρώτον και η κυβέρνηση αυτή, όπως οι προηγούμενες, θέλει προτάσεις, αλλά να είναι ίδιες με τις δικές της, αλλιώς τις απορρίπτει. Πάντως από τα άλλα κόμματα στην ίδια λογική και ενισχυτικές των δικών της. Τις προτάσεις που δέχεται από το ΚΚΕ και το εργατικό και λαϊκό κίνημα τις απορρίπτει μετά βδελυγμίας, για δεν "εντάσσονται στις δεσμεύσεις για την οικονομική δημοσιονομική πολιτική". Κι επειδή μιλάνε για δημοκρατία και μάλιστα στο ναό της (κοινοβούλιο), πόση μπορεί να χωρέσει σε ένα νομοσχέδιο 1531 σελίδων και 399 άρθρων, που έπρεπε να συζητηθούν σε δύο μόνο μέρες; Ο Τσακαλώτος πάντως προς τιμή του το ξεκαθάρισε. Είναι απαίτηση του κουαρτέτου για την αξιολόγηση. Όσο για τη δημοκρατία.....

6. Ο Λαζαρίδης της ΝΔ ποιον καημό και ανησυχία έκφρασε; αν κινδυνεύουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της εκκλησίας από τις ρυθμίσεις του Παππά για τις ραδιοσυχνότητες. Εδώ καράβια χάνονται...

7. Ο Λαγός της ΧΑ κατήγγειλε τους μετανάστες "ότι διαπράττουν εγκλήματα"!! Τα είπε αυτά ο υπόδικος για τη δολοφονία του Π. Φύσσα, ξυλοδαρμούς, βιαιότητες και δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος μεταναστών, για τη δολοφονική επίθεση στα στελέχη του ΠΑΜΕ. Θράσος και κυνισμός.

8. Μας άρεσε πάντως εκείνη η ατάκα του Παναγιώλη προς τους υπουργούς "να προσέχουν με ποιους κάνουν παρέα, γιατί υπάρχουν καρφιά και ρουφιάνοι όπως ο Ντάισελμπλουμ, που δήλωσε πως στις διαπραγματεύσεις με Τσίπρα και Τσακαλώτο τα πράγματα ήταν πιο εύκολα"!!!

Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε πολλά ακόμα στιγμιότυπα από τη Βουλή, αλλά νομίζουμε πως αυτά είναι αρκετά και αποδεικτικά των κριτικών και καταγγελιών μας για την ταύτιση της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων στην ίδια πολιτική.

Η συνέντευξη της Κας Μπαζιάνα

Δεν θα σχολιάσουμε εκείνα τα σημεία της που δεν μας αφορούν και δεν μας ενδιαφέρουν (για τα παιδιά της και την καριέρα της κλπ). Θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές απόψεις που εκφράζει σαν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόμενη την πολιτική της κυβέρνησης.

Και τις εκφράζει σαν τέτοια κι όχι σαν "απλή πολίτης", όπως προσπάθησε να παρουσιαστεί. Η εφημερίδα δεν πήρε μια 4σέλιδη συνέντευξη από κάποιον τυχαίο περαστικό, αλλά από τη γυναίκα του Πρωθυπουργού. Βέβαια σε μια τόσο μακροσκελή συνέντευξη είπε πολλά στις απαντήσεις της στα πολιτικά ερωτήματα. Ξεχωρίσαμε ορισμένες πολύ σοβαρές, που θα τις θίξουμε. Είπε:

1. "Αν απορρίπαμε τις συμφωνίες (το καλοκαίρι του 2015) οι φτωχοί θα γινότουσαν φτωχότεροι και οι πλούσιοι, πλουσιότεροι". Δηλαδή με την αποδοχή της συμφωνίας οι φτωχοί γίνανε πλουσιότεροι και οι πλούσιοι φτωχότεροι; Απλή απορία εκφράζουμε.

2. "Ο Τσίπρας δεν είναι υπέρ των ισχυρών, είναι πάντα με την πλευρά των ανθρώπων του μόχθου". Επειδή η ίδια ζήτησε να της δοθούν παραδείγματα Συριζαίων που πλούτισαν στην περίοδο αυτή (τότε μάλιστα θα βγει εκείνη πρώτη στο δρόμο να διαμαρτυρηθεί- σαν τον υπουργό που θα βγει στο δρόμο αν υπάρξει πλειστηριασμός πρώτης λαϊκής κατοικίας), δεν έδινε κι αυτή ένα παράδειγμα, που να αποδειχνει τον ισχυρισμό της, με ποιανού το πλευρό είναι ο Τσίπρας, αντιπαραβάλλοντάς αυτά που κάνει στους ανθρώπους του μόχθου, με αυτά που κάνει για τους ισχυρούς;

3. "Ήταν υποχρεωμένος (αλλά δεν το έκανε) ο ΣΥΡΙΖΑ να πει στους- φασίστες (!!!) μάλιστα- δανειστές... σας τα έχουμε δώσει όλα, δεν έχει μείνει τίποτα". Μα αν δεν είχε μείνει τίποτα που να μην το δώσουμε, γιατί έκανε κι άλλον "έντιμο συμβιβασμό" η κυβέρνηση; Αν κάνει συμβιβασμό, σημαίνει πως εκτιμάς πως "δεν τα έχουμε δώσει όλα, απομένουν κι άλλα να δώσουμε" κι έτσι αποδέχεται τον συμβιβασμό και την πίεση να τα δώσεις κι αυτά. Κατά συνέπεια δεν υπήρξε κανένας έντιμος συμβιβασμός, αλλά μια ανέντιμη εξαπά-

τηση του λαού.

4. "Ότι κερδίζει σήμερα (η κυβέρνηση) θα πηγαίνει πίσω σ' αυτούς που έβαλαν πλάτη". Σ' αυτούς δηλαδή που έχασαν τα πάντα, σύμφωνα με τα δικά της λόγια. Ας πούμε στους συνταξιούχους που τους έκοψαν το ΕΚΑΣ για πάντα, τι θα τους δοθεί πίσω επίσης για πάντα;

5. "Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την κυβέρνηση όχι την εξουσία". Γνωστό και πολυεπωμένο Συριζαϊκό επιχείρημα. Εμείς σ' αυτό πάντως δεν διαφωνούμε. Κατ' αρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ μαζί δεν πήραν την κυβέρνηση. Τους την έδωσαν τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα (βιομήχανοι, τραπεζίτες, εφοπλιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες κ.α.), γιατί όπως έγραψε πρόσφατα ο Λούλης- γνωστός μεγαλοβιομήχανος- ο Τσίπρας είναι "δρομέας αντοχής και γι αυτό θα παραμείνει στην κυβέρνηση".

Σ' αυτό ασφαλώς έπαιξαν σημαντικό ρόλο και τα μεγάλα ιμπεριαλιστικά κέντρα (ΕΕ, ΗΠΑ), στους εκπροσώπους των οποίων έδωσε εξετάσεις και πέρασε με επιτυχία ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν πάρει το χρίσμα του κυβερνητισμού. Ασφαλώς δεν πήρε την εξουσία. Αυτό έλειπε. Να του δώσουν οι μεγαλοκαπιταλιστές ότι κρατούν μόνο για τον εαυτό τους. Την πραγματική οικονομική και πολιτική εξουσία. Που απλά αναθέτουν στους κομματικούς υπαλλήλους τους να κάνουν εκ μέρους τους την βρώμικη πολιτική δουλειά.

Όσο για το ότι "κλαίει κάθε χρόνο στις 5 Ιούλη από νεύρα και θυμό", επειδή η κοροϊδία απ' όπου κι αν προέρχεται δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, της λέμε να μην κάνει δα κι έτσι.

Ε, πόσα χρόνια θα κλαίει ακόμα. Με τις συμβουλές ενός καλού ψυχολόγου- αυτό είπε πως χρειάζονται οι πολιτικοί- θα της περάσουν κι ο θυμός και τα νεύρα!!! Κι άραγε ο άντρας της, ο πρωθυπουργός, ο Τσίπρας χρειάζεται κι αυτός ψυχολόγο ή και ψυχίατρο; Ας πάει, ας πάει. Μπας και του δώσει τίποτα χάπια.

Τελικά βέβαια με τα δικά μας νεύρα τι θα γίνει. Αλλά έχουμε κι εμείς το φάρμακό μας. Αγώνας συνεχής, ανυποχώρητος, αγώνας σύγκρουσης με την πολιτική που εφαρμόζει κι ο άντρας της κας Μπαζιάνα.

ΑΠΟ ΤΗ Δ

Επιτροπή Συνταξιούχων Γαλατσίου

Παρέμβαση πραγματοποίησε η Επιτροπή στην ΔΟΥ και στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Γαλάτσι, επειδή η ΔΟΥ ήθελε να προβεί στην κατάσχεση της σύνταξης συναδέλφου, παρά το γεγονός πως ο λογαριασμός της σύνταξης του είχε δηλωθεί ως ακατάσχετος. Η ΔΟΥ κάτω από το βάρος των διαμαρτυριών προχώρησε στην κατάσχεση της μισής σύνταξης, γιατί ο συνάδελφος συνταξιούχος έχει στον λογαριασμό συνδικαίοχο και την γυναίκα του, που είναι καρκινοπαθής, ενώ μοιράστηκε και ανακοίνωση- κάλεσμα της επιτροπής για αγώνα ενάντια στις κατασχέσεις. Σε συνάντηση της επιτροπής με την διευθύντρια απαίτησε την πλήρη ακύρωση του κατασχετηρίου και δήλωσε πως θα συνεχίσει την παρέμβασή της στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (ΥΕΔΔΕ).

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Με δελτίο τύπου η Ένωση κάλεσε τους συνταξιούχους για συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση της 12/1/2018 και στο συλλαλητήριο της 15/1/2018 στην Πλατεία Ελευθερίας.

"Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου απευθυνόμενη σε όλους τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους φοιτητές και άνεργους καταδικάζει και απορρίπτει την συνέχιση της αντιλαϊκής και αντεργατικής κυβερνητικής πολιτικής όπως αυτή εκφράζεται και στο πολυνομοσχέδιο που από την Τρίτη 9/12/2018 θα συζητηθεί στην Βουλή και θα ψηφιστεί με την διαδικασία «ως επείγον».

Το νέο πολυνομοσχέδιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ περιλαμβάνει όλα τα προπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης και το χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος που πρόσφατα απέσυρε, προσωρινά, κάτω από τις οξυμμένες αντιδράσεις της εργατικής τάξης, επιδιώκοντας ουσιαστικά την κατάργησή του.

Οι συνταξιούχοι όπως έχει προαποφασιστεί θα δουν και άλλο πετσόκομμα των συντάξεων τους από το επανυπολογισμό των συντάξεων, θα δουν τις περικοπές της «προσωπικής διαφοράς» σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, την πλήρη κατάργηση του ΕΚΑΣ και κάθε είδους κοινωνικού επιδόματος και μέριμνας. Θα υποστούν την συνεχιζόμενη φοροληστεία και το χτύπημα στο δικαίωμα στην υγεία, περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει μειωμένα κονδύλια για την υγεία, τον ΕΟΠΥΥ, τα δημόσια νοσοκομεία, και ιδρύματα, περιορισμός στην ιατρική και φαρμακευτική αγωγή.

Καταγγέλλουμε αυτή την πολιτική και παλεύουμε χωρίς σταματημό για την απόκρουση και την ανατροπή της.

Στο στόχαστρο του πολυνομοσχεδίου μπαίνει και το δικαίωμα των εργαζομένων για την οργανωμένη και συλλογική δράση για τα εργατικά και κοινωνικά τους δικαιώματα. Η τροπολογία σχετική με τις αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων απέναντι στην εργοδοσία ουσιαστικά πριμοδοτεί το εργοδοτικό συνδικαλισμό και βάσει στο γύψο την επαναστατική ταξική πάλη.

Η απόφαση της Ε.Ε. της ΓΣΕΕ από της 27/12/2017 που απορρίπτει τις απεργιακές κινητοποιήσεις εναντίον των συνδικαλιστικών μεταρρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου αναδεικνύει ξεκάθαρα το βρώμικο ρόλο του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού κατά την περίοδο της κορύφωσης και ολομέτωπης, διαχρονικής επίθεσης της εργοδοσίας στα εργατικά δικαιώματα και την πολιτική στήριξη αυτής της επίθεσης εκ μέρους της κυβέρνησης.

Το πολυνομοσχέδιο, προικισμένο με άλλα αντιλαϊκά και αντεργατικά νομοθετήματα βάσει πλάτη στις επιδιώξεις των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και των μεγαλοεπιχειρηματιών και από την άλλη πλευρά «δένει χειροπόδαρα» τους εργαζόμενους, τους συντα-

ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ξιούχους, τους αγρότες να μην μπορούν να παλέψουν για τα εργατικά και κοινωνικά τους δικαιώματα. Να προστατέψουν την λαϊκή κατοικία από τους πλειστηριασμούς, την δημόσια υγεία, την νοσηλευτική και φαρμακευτική περιθαλψη από την εμπορευματοποίηση και την αξιοπρεπή ζωή από την υποταγή και το ξεφτιλισμό.

Η Ένωση Συνταξιούχων Ν. Ηρακλείου καλεί τους συνταξιούχους και εργαζόμενους αυτές τις κρίσιμες ημέρες σε επαγρύπνηση, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να κινητοποιηθούν οργανωμένα και συλλογικά ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο και με μέγιστη μαζικότητα να αποτρέψουν την ψήφισή του. Το μέλλον μας να μην γλιστρήσει από τα χέρια μας, στα χέρια και τις αποφάσεις του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου και των μονοπωλικών ομίλων".

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ - ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ - ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Συνεργαζόμενες Συνταξιοδικές Οργανώσεις Θεσσαλονίκης

Μια πρωτότυπη εκδήλωση οργάνωσαν οι ΣΣΟ Θεσσαλονίκης και κάλεσαν τους συνταξιούχους να παραβρεθούν.

"Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιοδικές Οργανώσεις της πόλης μας, δίνοντας συνέχεια του πανελλαδικού συλλαλητηρίου που έγινε με συμμετοχή συνταξιούχων απ' όλη την χώρα στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου, καλούν την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί σε συγκέντρωση μπροστά στο ΙΚΑ στην Αριστοτέλους όλους τους συνταξιούχους, με κρασάκι και γλυκά, να καταδικάσουμε:

* την προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει αυταπάτες με τα επιδόματα φτώχειας από τις σφαγιασμένες μας συντάξεις και τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα, τις τακτικές προπαγάνδας της για να κρύψει τις νέες θανατηφόρες περικοπές, την νέα καρατόμηση που ετοιμάζει με τον επανυπολογισμό και την περικοπή της «προσωπικής διαφοράς» σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, την πλήρη κατάργηση του ΕΚΑΣ, κάθε είδους κοινωνικού επιδόματος και μέριμνας, τη φοροληστεία, με τη μείωση του αφορολόγητου στα 5.600 ευρώ.

* να στείλουμε το δικό μας μήνυμα αντίστασης στην κυβέρνηση, στις πολιτικές εξαθλίωσης".

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας

Η Ένωση πήρε δραστήρια μέρος στην απεργιακή συγκέντρωση που πραγματοποιήσαν τα σωματεία της πόλης στις 14 Δεκέμβρη 2017. Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ένωσης συν. Π. Θεοδώρου επισήμανε πως: "η κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι εμείς δεν επαιτούμε, αλλά απαιτούμε για όλα αυτά που με αγώνες και αίμα κατακτήσαμε. Το 2018 που έρχεται θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, αφού:

- * θα υπάρξει η πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ και η περαιτέρω μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων.
 - * θα μειωθεί το αφορολόγητο στα 5.600 ευρώ
 - * θα αυξηθεί η τιμή των φαρμάκων
 - * θα μειωθούν τα κονδύλια στον κλάδο υγείας
 - * θα περικοπεί η προσωπική διαφορά των συντάξεων
- Όλα αυτά και άλλα θα μας κάνουν ακόμα φτωχότερους και ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής... Το κουαρτέτο πρέπει να καταλάβει ότι οι συνταξιούχοι είναι σκληρά καρούδια και έχοντας την πείρα, τη θέληση και την τόλμη θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Όλοι μας κάποτε πρέπει να καταλάβουμε στο Σ.Κ. όχι τι μας χωρίζει, αλλά τι μας ενώνει!".

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου

Το Σωματείο πραγματοποίησε τις αρχαιρεσίες του στις 2 Νοέμβρη 2017 έχοντας πετύχει νέες εγγραφές μελών από όλο το νησί. Το νέο ΔΣ αποφάσισε να έρθει σε καλύτερη επαφή και επικοινωνία με τους συνταξιούχους με περιοδείες που οργάνωσε στα μεγαλύτερα χωριά. Με την ευκαιρία των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς επισκέφτηκε τα χωριά Κρεμαστή, Πασιδά, Μαριτσά, Σορωνή και Αρχάγγελο και συναντήθηκε με συνταξιούχους τόσο σε καφεενεία, όσο και στα σπίτια των μελών του. Κατά τις συναντήσεις αυτές τα μέλη του ΔΣ ενημέρωσαν για τα σημαντικότερα προβλήματα που ορθώνονται μπρος στο συνταξιοδικό κίνημα και τα οποία θα παλέψει το Σωματείο το επόμενο διάστημα. Το ΔΣ έγινε δεκτό με ικανοποίηση από τα μέλη του σωματείου,

που εκτίμησαν τη θετική δράση και τις πρωτοβουλίες του. Δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς συνταξιούχους να εκθέσουν τις απόψεις και τα προβλήματα που τους απασχολούν.

ΠΣΣ ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή με την ανοιχτή υποστήριξη των άλλων αστικών κομμάτων επί της ουσίας των μέτρων που προέβλεπε το πολυνομοσχέδιο, το ψήφισε και το έκανε «νόμο». Πειθήνιοι υποτακτικοί των εντολών των βιομηχάνων, της ΕΕ και του ΔΝΤ οι κυβερνητικοί βουλευτές πειθάρχησαν σ' αυτές. Ο νόμος πλέον αποφασίζει το χτύπημα του δικαιώματος στα πρωτοβάθμια σωματεία στην απεργία, τον εκπλειστηριασμό των κατοικιών των λαϊκών οικογενειών από τραπεζες και δημόσιο, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου στα ιδιωτικά συμφέροντα, τον περιορισμό επιδομάτων προς ειδικές περιπτώσεις συνανθρώπων μας, την κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών κ.α.

Γελιούνται όμως οι βιομήχανοι και τα κυβερνητικά και πολιτικά επιτελεία τους αν νομίζουν πως θα «κάνουν περίπατο» με τα εργατικά δικαιώματα. Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις (απεργίες και συλλαλητήρια) του ταξικού εργατικού κινήματος που οργανώθηκαν ενάντια στο πολυνομοσχέδιο όλο το προηγούμενο διάστημα, έστειλαν δυνατό μήνυμα, πως τα μέτρα αυτά θα συναντήσουν την ισχυρή αντίσταση των εργαζομένων και του λαού, θα ματαιωθούν στην πράξη από την λαϊκή πάλη. Τα συνθήματα «κάτω τα χέρια από την απεργία» και «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και εφορίας» εξακολουθούν να ισχύουν και να οδηγούν τους αγώνες μας σε κλιμάκωση απέναντι στην αντιλαϊκή επίθεση.

Οι συνταξιούχοι απέδειξαν με τη μαζική συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις αυτές, πως ο αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και κατακτήσεών μας, την διεκδίκηση των αιτημάτων μας, είναι κοινός με αυτόν των εργατών, των παιδιών μας.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΙΛΙΟΥ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. Της Ένωσης Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Αγ. Αναργύρων, Ιλίου και Πετρούπολης, σας καλούν να παραβρεθείτε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου μας, την Κυριακή 4 Φλεβάρη 2018 στις 10 το πρωί, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Ιλίου, οδός Χρυσήϊδος και Αίαντος στο Ίλιον.

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Η κυβέρνηση πιστή στις επιταγές της Ε.Ε. και του κεφαλαίου συνεχίζει την εφαρμογή των ανελέητων - αντιλαϊκών μέτρων και το «ξήλωμα» των κεκτημένων μας, πλήττοντας βανάουσα και εμάς τους συνταξιούχους.

Έχουμε λοιπόν χρέος να είμαστε σε επιφυλακή και να παραβρισκόμαστε σε κάθε κάλεσμα που απευθύνει το σωματείο μας!...

**Η Ιστορία μας έχει διδάξει ότι:
Τίποτε δεν χαρίζεται, μόνο κατακτιέται,
με οργανωμένη πάλη κι αγώνα!...**
Θα ακολουθήσει κοπή πίτας.

Οι συνταξιούχοι μαζικά, μαχητικά δίνουμε το αγωνιστικό "παρών" στους αγώνες που δίνουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας, η νέα βάρδια της εργατικής τάξης. Είμαστε στο πλευρό των ανέργων στις οικογένειές μας και στην πάλη τους για το δικαίωμα στην εργασία.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Νίκαιας - Κορυδαλλού

Από τις αρχαιρεσίες του Σωματείου που έγιναν το Δεκέμβρη εκλέχτηκαν οι συνάδελφοι :

Πρόεδρος: **Λιακοπούλου Δημητρούλα**
Αντιπρόεδρος: **Τσιρτσιρίδης Λευτέρης**
Γ. Γραμματέας: **Σαργκάνης Δημήτριος**
Ταμίας: **Λυκουρέσης Αντώνης**
Αν. Γραμματέας: **Ναζεντιάδης Ιορδάνης**
Έφορος: **Βλαχάκης Παύλος**

Μέλος: **Σκληπούνη - Γεωργάκα Άννα**
Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες

Στις 4/2/2018 στο πολιτιστικό χώρο Μάνος Λοΐζος Θηβών 245 στις 1 το μεσημέρι θα κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίττα του Σωματείου θα ακολουθήσει γλέντι με μουσική. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν μέρος.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σωματεία Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. & Ο.Α.Ε.Ε. Ν. Πιερίας

Οι Διοικήσεις των Σωματείων Συνταξιούχων ΟΑΕΕ και ΙΚΑ Ν. Πιερίας, επισκέφτηκαν το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου του Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας κ. Τζαμακλή, κ. Σκούφα και κ. Καστόρη στο γραφείο τους, προκειμένου να συζητήσουν για τα προβλήματα του Νοσοκομείου του νομού αλλά και γενικότερα της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως των συνταξιούχων της χώρας μας.

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί συνέχιση των δράσεων των δύο Σωματείων, καθώς είχε προηγηθεί συνάντηση με το Διοικητή του Νοσοκομείου μας κ. Μυστριδη, αλλά και της προθέσεώς τους να αναδείξουν και να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις επί των ιατροφαρμακευτικών προβλημάτων των συμπολιτών μας.

Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των Σωματείων Συνταξιούχων ΟΑΕΕ και ΙΚΑ Πιερίας επέδωσαν επιστολή προς τους Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πιερίας για τη δυνατότητα δημιουργίας Κέντρου Αποκαταστάσεως στο Νομό μας, ενώ ζητήθηκε η συμβολή τους στην έκδοση της απαραίτητης άδειας λειτουργίας του από το Υπουργείο Υγείας.

Κατά τη συνάντηση, οι Διοικήσεις των Συνταξιούχων ΟΑΕΕ και ΙΚΑ έθεσαν για μια ακόμη φορά στους Βουλευτές το πάγιο αίτημά τους για τη δημιουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο κέντρο της πόλης για την ευκολότερη πρόσβαση των συνταξιούχων για τα έκτακτα περιστατικά αλλά και τη δωρεάν συνταγογράφηση των φαρμάκων τους.

Ο Κυρκός Δημήτρης προσφέρει στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αγ. Δημητρίου και Αλίμου και γύρω Δήμων 15 ευρώ στη μνήμη του πατέρα του Γιάννη.

Πένθος

Στις 20/10/2017 έφυγε από την ζωή ο αγαπητός συνάδελφος Αντωνόπουλος Δημήτρης γεννημένος το 1946 στο Αηδονοχώρι Καρδίτσας.

Τον πατέρα του τον γνώρισε στα 19 του χρόνια γιατί ήταν στη φυλακή και στις εξωρίες επιδή αντιστάθηκε στον φασισμό.

Ο Δημήτρης αταλάντευτος μέσα στο ταξικό κίνημα με τους οικοδόμους ήταν πάντα πρωτοπόρος, δεν έλειψε σε κανέναν αγώνα, μεγάλη και η προσφορά του προς το σωματείο με πολλές προσφορές.

Θα τον θυμόμαστε και θα αισθανόμαστε οτι είναι κοντά μας σε όλους τους αγώνες.

Το σωματείο στέλνει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του.



ΑΣΤΕΪΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΆ

Χαμός με το θέμα της απαγόρευσης των σχολικών εκδρομών στο εξωτερικό. Και βέβαια πέρα από το θέμα της ουσίας (ότι το υπουργείο παιδείας πρέπει να χρηματοδοτεί τις εκδρομές, ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να παίρνουν μέρος σ' αυτές), τις εντυπώσεις "εκλεψαν" οι δηλώσεις του Ζουράρι. Που είπε πως οι μαθητές σε όλες τις εκδρομές (το γενίκευσε) πηγαίνουν στα μπουρδέλα (έτσι ακριβώς). Και το είπε επειδή το 1958 στην εκδρομή του δικού του σχολείου στο Μεσολόγγι κάποιοι συμμαθητές του πήγαν σε μπουρδέλο, άρα συλλήβδην και σήμερα οι μαθητές εκεί πηγαίνουν (ή στα κολάδικα όπως είπε ο άλλος Συριζαίος υφυπουργός). Κατά συνέπεια ο Ζουράρις πρότεινε ή "να απαγορευτούν οι εκδρομές ή να αποκτήσουν το εκπαιδευτικό νόημα που είχαν στην εποχή του"!!! Τρικυμία εν κρανίω; Μα αν οι εκδρομές της εποχής του δεν είχαν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά της τσάρκας στα μπουρδέλα- όπως ο ίδιος παραδέχτηκε- τότε γιατί να γυρίσουν οι εκδρομές στο νόημα του δικού του σχολικού παρελθόντος. Και ακόμα επειδή οι άνθρωποι είναι απίστευτοι στην χυδαιότητά τους και στην προσβλητική συμπεριφορά τους και επειδή πέρα από την γελοιότητά τους, η υπόθεση έχει και τις σοβαρές της διαστάσεις, να τους θυμίσουμε πως εκδρομές σχολικές πηγαίνουν και μαθήτριες. Εννοούν άραγε πως και τα κορίτσια πηγαίνουν στα μπουρδέλα ή στα κολάδικα; Και τι κατά τη γνώμη αυτών των κυβερνητικών στελεχών κάνουν εκεί οι μαθήτριες; Έχουν να μας δώσουν μια απάντηση; (Ήταν τυχεροί. Ο Ζουράρις παραιτήθηκε κι έτσι τους απάλλαξε από την υποχρέωση αυτή... Όχι ότι περιμέναμε να ανταποκριθούν).

Στην ίδια συνέντευξή του ο Κατρούγκαλος (που αναφέρουμε στο σχόλιο για το Σκοπιανό) είπε, απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου για την πιθανότητα να γίνει δημοψήφισμα για την ονοματολογία, πως στην περίπτωση αυτή η απάντηση του ελληνικού λαού θα στηριχτεί στο συναίσθημα και όχι στη λογική, που με βάση αυτή γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Και κατήγγειλε "αυτούς που στο παρελθόν εκμεταλλεύτηκαν την συναισθηματική πλευρά του Σκοπιανού και επιδόθηκαν σε πατριδοκαπηλεία"!!! Και πάλι λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να θυμίσουμε στον σημερινό Συριζαίο, πρώην ΠΑΣΟΚτζή, πως στα πατριδοκαπηλικά συλλαλητήρια πριν 25 χρόνια συμμετείχε και αυτός και οι σημερινοί, με τους οποίους πλέον συναγελάζεται. Έτσι για μην νομίζει πως ισχύει η ρήση του Μητσοτάκη τότε πως, "μετά από 30 χρόνια ποιος θα θυμάται τι έγινε".

Δημοσιεύματα εφημερίδων ανέφεραν πως "υπάρχει φόβος στο Πεντάγωνο- και στην κυβέρνηση- για κρίση στο Αιγαίο το καλοκαίρι" προφανώς με την Τουρκία. Κι απορούμε. Μα καλά με την επίσκεψη του Ερντογάν εδώ δεν λύθηκαν αυτά τα ζητήματα; Δεν επήλθε συνεννόηση με την απέναντι χώρα, δεν ξεκίνησε μια νέα περίοδος αλληλοκατανόησης, όπως περίπου μας παρουσίαζε σαν αναμενόμενα αποτελέσματα της επίσκεψης η κυβερνητική προπαγάνδα; Δηλαδή τι έμεινε από την επίσκεψη αυτή; Μόνο η δέσμευση του Τσίπρα να παραδώσει τους 8 αξιωματικούς, όπως δήλωσε ο Ερντογάν και δεν διαψεύδει η κυβέρνησή μας; Κι αυτά τα περί μετατροπής της χώρας μας σε παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή που πήγαν; Κι ακόμα αν ο φόβος στο Πεντάγωνο υπήρχε πριν την επίσκεψη Ερντογάν, τότε γιατί η κυβέρνηση την επιδίωξε. Αν γεννήθηκε μετά την επίσκεψη γιατί η κυβέρνηση κρατάει τη στάση του κουκουλώματος και της άρνησης ενημέρωσης του λαού; Ρωτάμε.

Και ξαφνικά εμείς οι συνταξιούχοι αποκτήσαμε κάποιους απρόσμενους σύμμαχους, που κλαίει κι οδύρονται για το κόψιμο των συντάξεών μας και την κατάντια μας. Τη ΝΔ, που παρουσίασε μάλιστα στοιχεία και πίνακες για το πόσο μας έκοψε και πόσα θα μας κόψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και την Ένωση Κεντρώων και ειδικά τον Λεβέντη που διαμαρτύρεται για τις περικοπές και δηλώνει πως θα μας συμπαρασταθεί και θα είναι στο πλευρό μας. Η μεν ΝΔ διαμαρτύρεται για τις 12 περικοπές που μας έκανε η σημερινή κυβέρνηση και προστέθηκαν στις δικές της 12, ενώ ο Λεβέντης καταγγέλλει την πολιτική περικοπών των συντάξεων, που μετά καινούρια όλο το προηγούμενο διάστημα απαιτούσε και υπερασπιζόταν. Τι συμβαίνει και τους έπιασε ο πόνος ξαφνικά; Απ' ότι φαίνεται, παρ' όλο που οι εκλογές αργούν ακόμα, αυτοί προετοιμάζονται ώστε όταν έρθει η ώρα να μπορούν να κερδοσκοπήσουν ψηφοθηρικά σε βάρος μας με υποκριτικές τακτικές. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Δεν ξεχνάμε όσα έκαναν και έλεγαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Επίθεση εξαπέλυσε ο Σκουρλέτης στο ΚΚΕ για "οργάνωση αντισυγκεντρώσεων" ενάντια στο "Αναπτυξιακό" Συνέδριο που έστησε η κυβέρνηση στην Δυτική Αττική, πάνω στα συντρίμια και τους νεκρούς που άφησαν πίσω τους οι πρόσφατες πλημμύρες. Δεν θα απαντήσουμε εμείς εκ μέρους του ΚΚΕ, ξέρει να το κάνει μόνο του. Θέλουμε όμως να πούμε του Σκουρλέτη πως οι αγωνιστικές συγκεντρώσεις και αντιδράσεις στην κυβερνητική φιάσκα κοροϊδίας οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από το εργατικό και λαϊκό κίνημα, συνδικάτα, σωματεία, λαϊκές επιτροπές, φορείς των κατοίκων της περιοχής αυτής. Και φυσικά δεν ήταν αντισυγκεντρώσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού την περιφερειακή σύσκεψη δεν την οργάνωσε αυτός αλλά η κυβέρνηση. Εκτός αν ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως οι κυβερνητικές ενέργειες είναι απόλυτα δικές του, κομματικές. Αν είναι έτσι να το παραδεχτεί δημόσια. Στην περίπτωση αυτή τότε να ξέρει πως ναι, θα αντιμετωπίσει τις αντισυγκεντρώσεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Για την απόκρουση της ΣΥΡΙΖΑΝΕΛικής πολιτικής, για την υπεράσπιση των λαϊκών και εργατικών δικαιωμάτων. ΣΥΡΙΖΑϊκή μάζωξη για την κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία; Εργατική και λαϊκή αντιμετώπιση για την υπεράσπισή του. Καθαρές κουβέντες.

Έγραψε ο ΣΕΒ στο δελτίο του πριν δυο βδομάδες πως "η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην άρση υφιστάμενων δυσκολιών και αγκυλώσεων που προκύπτουν από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο... με την έναρξη κινήτρων και ένταξη των επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο". Κι αμέσως μετά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Α. Χαρίσης δήλωσε πως "το ισχύον πλαίσιο είναι απηρχαιωμένο, προκύπτουν σημαντικές αγκυλώσεις στην εκτέλεση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ οι επερχόμενες αλλαγές θα προσδώσουν σε αυτό μεγαλύτερη ευελιξία". Θα θυμάστε την διαφήμιση της φωνογραφικής εταιρίας, που έδειχνε τον σκύλο καθισμένο μπροστά στο χωνί του πικάπ και άκουγε την "his master's voice". Κάπως έτσι κι ο Χαρίσης, δηλαδή η κυβέρνηση. Σαν το σκυλάκι άκουσε την φωνή του κυρίου του ΣΕΒ και έσπευσε να την αναπαράγει- γαυγίσει κουνώντας την ουρά του υποτακτικά.

Τι προβλέπει το "Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης" δηλαδή το ΕΣΠΑ για την χρηματοδότηση επενδύσεων; Την ρήτρα επιλεξιμότητας δηλαδή την αναστολή ή και ακύρωση της χρηματοδότησης σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα προγράμματα των δημοσιονομικών στόχων (με την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων αντιλαϊκών μέτρων) και την δυνατότητα της Κομισιόν να συμμετέχει στην διαχείριση των προγραμμάτων αυτών για τα κράτη που είναι ενταγμένα σε "μηχανισμούς στήριξης", όπως η Ελλάδα και μάλιστα χωρίς τη συγκατάθεση των κυβερνήσεων των κρατών αυτών. Κι όλα αυτά εννοείται μετά την έξοδο από την "επιτροπεία" όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Φανταστείτε τι θα έκανε η Κομισιόν αν δεν βγαίναμε από την εποπτεία. Θα διόριζε και την κυβέρνηση.

Σε δηλώσεις του ο Κοτζιάς είπε πως στην σύσκεψη στου Μαξίμου για το θέμα των Σκοπίων "κουβεντιάστηκαν ζητήματα των Βαλκανίων, για τον τρόπο που θα αναπτύξουμε παραπέρα τις συνεργασίες μας με τις άλλες βαλκανικές χώρες και θα συνδράμουμε όλοι μαζί στην... μεγαλύτερη ευμάρεια(!!!) και παραγωγική ανασυγκρότηση πολλών περιοχών των ιδίων των Βαλκανίων". Ε ρε τι νέες συμφορές περιμένουν τους δύστυχους λαούς των άλλων Βαλκανικών χωρών, αφού αποφάσισαν να ασχοληθούν μαζί τους οι δικοί μας κυβερνήτες.

Έτοιμοι δήλωσαν κυβερνητικοί βουλευτές να συγκρουστούν με το ΠΑΜΕ στις...πλατείες. Δεν... κολώνουν. Ζητάμε συν γνώμη από τους αναγνώστες μας, δεν είναι του επιπέδου μας τέτοιες εκφράσεις, αλλά πάνε γυρεύοντας. Σιγά μην σκίσετε κανένα καλτσόν. Αλλά περνάει από τη σκέψη μας κι αυτή η υποψία. Τυχαία ανέφεραν άραγε τις πλατείες; Εκεί που είχαν μάθει να συναθροίζονται και να συνταυτίζονται στα συνθήματα και στις... επαναστατικές ενέργειες του μπουτζώματος με τους χρυσαυγίτες "αγανακτισμένους"; Μήπως στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν και την ελπίδα ότι εκεί στις πλατείες μπορεί να εμφανιστούν να τους βοηθήσουν στη σύγκρουσή τους με το ΠΑΜΕ και οι χρυσαυγίτες, το δολοφονικό μένος των οποίων εναντίον του ΠΑΜΕ είναι γνωστό; Λέμε μήπως. Άλλωστε όλα τα έχουμε δει από δαύτους, τίποτα δεν θεωρούμε απίθανο και απρόσμενο από τη μεριά τους.

Η ψυχιατρική των... πλειστηριασμών της... ευτυχίας

Δεν έχει όρια η φαντασία των κυβερνώντων στην προσπάθεια να βρουν δικαιολογίες για τις πολιτικές που φέρνουν για να ψηφίσουν και να εφαρμόσουν σε βάρος του λαού. Ακόμα και τα τόσο ξεκάθαρα θέλουν να τα θολώσουν, να κάνουν το μαύρο άσπρο, να παρουσιάσουν το γδάρσιμο σαν χάδι. Κι έτσι μας ξεφούρνησαν τα εξής απίστευτα επιχειρήματα:

α) Για το πόσο ευεργετική είναι για το λαό η γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης είπε ο Ευκλείδης στη Βουλή, αφού με βάση κάποιες διεθνείς σφυγμομετρήσεις και στοιχεία που παρουσίασε, η χώρα μας ανέβηκε πολύ στην κατάταξη με βάση το ποσοστό των πολιτών που είναι ευτυχισμένοι!!!! Προφανώς όλοι εμείς που ζούμε στη χώρα αυτή, που βιώνουμε τις επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών και μέτρων εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια, που δεν ξέρουμε τι άλλο θα μας βρει κατακέφαλα την επόμενη μέρα, που η φτώχεια και η εξαθλίωση για τους πολλούς έχουν στρογγυλοκαθήσει στο σβέρκο μας για τα καλά, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει όλο αυτό τον καιρό, πως η... ευτυχία τρέχει από τα... μπατζάκια μας. Πως όταν ξυπνάμε κάθε πρωί μεσ' στη μαυρίλα και το άγχος, αντί να γκρινιάζουμε και να βλαστημάμε την κυβέρνηση, την τρόικα, την ΕΕ, τους Γερμανούς, τους Γάλλους κλπ πολιτικούς, το ΔΝΤ, το ΝΑΤΟ, τον ΟΟΣΑ, τους βιομήχανους και τους τραπζίτες, να κοιτάμε πιο προσεκτικά και να βλέπουμε γύρω μας τα πελάγη της ευτυχίας, στα οποία πλεύουμε αμέριμνοι και χαλαροί. Ειδικά εκεί στη Μάνδρα αυτά τα πελάγη έγιναν τόσο φανερά πρόσφατα, που οι κάτοικοι εκεί πρέπει να είναι ακραιφνώς ευγνώμονες προς την κυβέρνηση!!

β) Η αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή έγραφε πως, ενώ οι φυσικοί πλειστηριασμοί ήταν ψυχοφθόροι για τους εναγόμενους- που οι τράπεζες και το κράτος τους άρπαζαν τα σπίτια τους- επειδή ήταν υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία, γι' αυτό η κυβέρνηση έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς γιατί έτσι, δεν θα είναι παρόντες, δηλαδή δεν θα παίρνουν καν χαμπάρι ότι τα σπίτια τους βγαίνουν στο σφυρί, δηλαδή... θα γλιτώνουν την ψυχοφθόρα διαδικασία και θα διατηρούν την ακμαία ψυχική υγεία τους. Εμείς δεν το βλέπουμε κι άσχημο. Στο κάτω- κάτω δεν είναι προτιμώτερο να χάνεις το σπίτι σου αλλά να κρατάς την ψυχική ηρεμία σου, από το να χάνεις το σπίτι σου και μαζί την ψυχική γαλήνη σου; Πως λέμε κι εμείς άλλωστε στις ευχές που ανταλλάσσουμε; "πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας". Κι αν πάνω από το... υγιές ψυχολογικά κεφάλι μας δεν υπάρχει πια σκεπή, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Ότι μπορεί κάνει κυβέρνηση.

Κι έτσι αγαπητοί συναγωνιστές που χρωστάτε, με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς θα βοηθήσετε ώστε η χώρα μας να ανέβει ακόμα πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη των ευτυχισμένων πολιτών. Και πιο ευτυχισμένος απ' όλους μας θα είναι ο Ευκλείδης!!!

"ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ"

Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ

Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907

Τα πλασματικά εισοδήματα των εργαζομένων

Στη φόρα έχουν βγει βιομήχανοι, δημοσιογράφοι και βέβαια οι τράπεζες -με βασικό εκπρόσωπό τους τον Στουρνάρα- και μας καταχειριάζουν, επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια ζούσαμε με πλασματικό εισόδημα, το οποίο εκφραζόταν με τα πολλών ειδών δάνεια που παίρναμε. Εμείς οι εργαζόμενοι μόνο. Κι αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που η οικονομία μας έπεσε έξω. Άρα εμείς οι εργαζόμενοι φταίμε αποκλειστικά για την κρίση. Και μας υπόσχονται κατηγορηματικά, αλλά και μας φοβερίζουν κι όλας, πως πρέπει να ξεχάσουμε οριστικά αυτή την εποχή, που δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιστρέψει, γιατί θα έχουμε τα ίδια. Να μην είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες... άπληστοι και να θέλουμε να περνάμε καλά. Να αρκεστούμε (ειδικά οι νέες γενιές) στα 200- 500 ευρώ μισθό, στα 400 ευρώ σύνταξη και ας επιβιώσουμε όπως μπορούμε, αρκεί να μην πάθει ξανά ζημιά η οικονομία. Αφήνεται να εννοηθεί πως στην περίπτωση αυτή τα 200 ευρώ θα γίνουν 100 και η σύνταξη θα πέσει στα 200. Οπότε ας κάτσουμε καλά σ' αυγά μας και να μη ζητάμε καλύτερους μισθούς, συντάξεις κλπ. Υπάρχουν τρεις πλευρές του θέματος όμως τις οποίες αποφεύγουν με μεγάλη προσοχή να θίξουν.

Πρώτη ότι, μιλώντας στη δική τους γλώσσα, τα δάνεια αυτά σαν χρήματα επέστρεφαν όλα μα όλα στην αγορά τους, όπου κι αν τα ξοδεύαμε. Έτσι βοηθούσαμε- και πάλι με τη δική τους γλώσσα- την αγορά και την οικονομία να κινούνται. Δεν μας λένε όμως τα αντίστοιχα δάνεια που έπαιρναν οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι βιομήχανοι κ.α. που πηγαίνανε. Γιατί μεγάλο μέρος τους έβγαιναν έξω για επενδύσεις σε άλλες χώρες, επενδύονταν σε τραπεζικά κερδοσκοπικά προϊόντα, φαγωνόντουσαν με διάφορους άλλους τρόπους, κατέληγαν σαν καταθέσεις σε ξένες τράπεζες και φορολογικούς παραδείσους.

Δεύτερη, για την οποία δεν λένε τίποτα, είναι πως η ανάγκη του δανεισμού μας προέκυπτε από το

γεγονός ότι και την εποχή εκείνη των... παχειών αγελάδων για εμάς, οι μισθοί, τα μεροκάματα και οι συντάξεις δεν έφταναν για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των οικογενειών μας, ειδικά όταν αυτές ήταν μεγαλύτερες (παιδιά σε σπουδές και φροντιστήρια, αγορά και επισκευή σπιτιών, εξοπλισμού, ακόμα και καθημερινών αναγκών).

Η τρίτη λοιπόν πλευρά σαν συνέχεια της δεύτερης, για την οποία επίσης... κάνουν την πάπια, είναι πως τις ανάγκες αυτές, ακριβώς όλοι αυτοί σκέφτηκαν να μας τις καλύψουν όχι δίνοντας καλύτερες αμοιβές, αλλά δάνεια. Κι έτσι εφευρέθηκαν τα στεγαστικά δάνεια- που βέβαια ήταν παλιά υπόθεση-, αλλά κοντά σ' αυτά ήρθαν να προστεθούν τα καταναλωτικά δάνεια και οι καταναλωτικές κάρτες, τα διακοπιδάνεια, τα φοιτητοδάνεια, τα εορτοδάνεια, τα δάνεια γενικά για... πάσα νόσον... Κι ήταν οι τράπεζες που μας τρέλαιναν στην κυριολεξία στις τηλεφωνικές, ταχυδρομικές και άλλες προσκλήσεις να πάρουμε κι αυτό το δάνειο κι εκείνη την κάρτα. Δεν είχαν ωράριο οι υπηρεσίες τους και οι εργαζόμενοι τους που προωθούσαν τα δάνεια. Και δεν μας αναγνώριζαν κι εμάς ωράριο, αφού μας καλούσαν στο τηλέφωνο ότι ώρα και να ήταν, πρωί, μεσημέρι, βράδι και να μας ξοδεύουν το χρόνο, προσπαθώντας να μας πείσουν να υποκύψουμε στις πιέσεις τους. Γιατί πραγματικά η πίεση που ασκούσαν στα υποψήφια θύματά τους ήταν αφόρητη. Εκεί, επιμονή να μας καταφέρουν να πάρουμε δάνεια.

Και σήμερα, μετά από όλα αυτά, έρχονται να παρουσιάσουν εμάς σαν κακομαθημένους. Ποιοι; Οι εκπρόσωποι και εκφραστές των πραγματικών καλομαθημένων, πλουτοκρατικών παράσιτων. Όχι λοιπόν, στην νέα αυτή παγίδα τους δεν πέφτουμε. Και ναι. Θέλουμε να γίνουμε καλομαθημένοι, γιατί όλα τα καλά, τα αγαθά δικά μας είναι, εμείς πρέπει να τα απολαμβάνουμε. Κι αυτό διεκδικούμε. Να μάθουμε στα δικά μας καλά και να απαλλαχτούμε από τα δικά τους κακά.

Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί

συνέχεια από τη σελ. 2

ντίον του κινήματός μας... Έχουν το θράσος να επικαλούνται τη "δημοκρατία" τους, που σταματάει στους μαντρότοιχους των εργοστασίων, των χώρων δουλειάς και κυριαρχούν οι εκβιασμοί και οι απολύσεις, η απληρωσιά, οι Ενώσεις προσώπων και το τσάκισμα των μισθών, οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς και η πληρωμή με κουπόνια. Η εργοδοτική τρομοκρατία και ασυδοσία... Γι' αυτό η ανάπτυξη τους απαιτεί σιγή νεκροταφείου, πάει πακέτο με το χτύπημα της οργάνωσης των εργαζομένων, του απεργιακού δικαιώματος... Όλοι αυτοί έχουν στο πλάι τους τους ανθρώπους τους στο συνδικαλιστικό κίνημα, στη ΓΣΕΕ και σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις...".

Η ΠΣΟ και δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις από άλλες χώρες έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στο ΠΑΜΕ για τις κινητοποιήσεις και στην Απεργία.

* στις 15 Γενάρη, Δευτέρα, όπου ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ έκαναν συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις. Μαζικές, δυναμικές και αυτές συγκεντρώσαν χιλιάδες διαδηλωτές, που κατήγγειλαν την κυβέρνηση και το απεργοκτόνο πολυνομοσχέδιο, την ώρα που αυτό ψηφιζόταν στη Βουλή. Στην Αθήνα, παρά τη δυσκολία στις μετακινήσεις που δημιουργήσε η απεργία των εργαζομένων στα ΜΜΜ, η συγκέντρωση ήταν πολύ μεγάλη, οι προσυγκεντρώσεις πλημμύρισαν την Ομόνοια. Τα μπλοκ των διαδηλωτών συντεταγμένα, με πανό και συνθήματα πορεύτηκαν στη Σταδίου, όπου μέχρι το Σύνταγμα και έξω από τη Βουλή οι συγκεντρωμένοι γέμισαν τους δρόμους πάνω και κάτω από την πλατεία. Την ώρα που η κεφαλή της πορείας βρισκόταν έξω από τη Βουλή το τέλος της βρισκόταν ακόμα στην Κλαυθμώνος. Μια συγκέντρωση που έδειξε τις πραγματικές δυνατότητες του οργανωμένου εργατικού και λαϊκού κινήματος να ανταποκρίνεται στο καθήκον του σε οποιοσδήποτε συνθήκες. Κι απέκρουσαν με επιτυχία και αποφασιστικότητα τις προβοκατόρικες προσπάθειες των γνωστών αναρχοαυτόνομων και κουκουλοφόρων, που για άλλη

μια φορά επιδιδόμενοι στο γνωστό παιχνίδι "ρίξε μου να σου ρίξω" με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, επιχειρήσαν να σαμποτάρουν και να εμποδίσουν το πέρασμα της συγκέντρωσης μπροστά από τη Βουλή.

Το ίδιο μεγάλη και δυναμική ήταν η συγκεντρωση των εργατικών συνδικάτων και των φορέων του λαϊκού κινήματος στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στη συνέχεια με πορεία κατευθύνθηκαν στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, στην πύλη του οποίου οι διαδηλωτές κρέμασαν μεγάλο πανό.

Στις ομιλίες τους οι κεντρικοί ομιλητές των δύο συγκεντρώσεων έστειλαν μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία πως "όσο εσείς από την πλευρά σας θα δυναμώνετε την επίθεση απέναντι στη ζωή μας, στη ζωή των παιδιών μας, τόσο θα δυναμώνουμε κι εμείς τη δική μας αντεπίθεση... Μέσα από το σημερινό συλλαλητήριο λέμε στην κυβέρνηση, στη ΝΔ και σε όσους ακόμα πουν

"ναι" σε αυτό το πολυνομοσχέδιο... και στο ξήλωμα του δικαιώματος στην απεργία, όσοι νομίζετε πως θα μας σταματήσετε, είστε βαθεία νυχτωμένοι... Θα βάλουμε πλήρη για να αλλάξουν αποφασιστικά οι συσχετισμοί δυνάμεων μέσα στο εργατικό- συνδικαλιστικό κίνημα... για να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας... Κανείς εργαζόμενος να μην νομιμοποιήσει τη συνείδησή του και στην πράξη τους νόμους που τσακίζουν τη ζωή μας... Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε. Αυτό το έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά. Το γνωρίζουν ότι δεν θα ξεμπερδέψουν με το ταξικό κίνημα..."

Δεκάδες μαζικές συγκε-

ντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις της χώρας στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη. Κι άλλα γιγαντοπανό αναρτήθηκαν σε περίοπτα σημεία (Ναλυπακτος, Χαλκίδα κ.α.). Δεκάδες μεγάλα εργατικά και λαϊκά ποτάμια, που πλημμύρισαν τις πόλεις και έκαναν καθαρό σε κυβέρνηση, εργοδοσία και ΕΕ, πως το εργατικό και λαϊκό κίνημα στη χώρα μας δεν παραδίδεται, αλλά θα συνεχίσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την πάλη του για να απαλλαχτεί από την πολιτική τους.

Η ταξική πάλη της εργατικής τάξης, η πάλη του λαού θα συνεχιστούν, θα ενταθούν, θα δυναμώσουν. Οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια, δεν θα πουν "σφάξε με αγά μου ν' αγιάσω". Με μεγαλύτερη οργάνωση και συσπείρωση στα συνδικάτα και τα σωματεία, στους αγωνιστικούς φορείς θα κλιμακώσουν την δράση για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής κυβέρνησης, ΕΕ και καπιταλιστών.

Οι εξελίξεις για το "Σκοπιανό"

Αναμενόμενο ήταν να φουντώσει η κουβέντα και η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα αστικά αντιπολιτευόμενα κόμματα για την ονοματολογία του "κράτους", που το ΝΑΤΟ και η ΕΕ έστησαν στη θέση της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Μακεδονίας της (πρώην) Γιουγκοσλαβίας, μετά την με πολεμικά και γκαγκστερικά μέσα διάλυσή της. Κι ακούσαμε τους διάφορους εκπροσώπους κύρια της κυβέρνησης και της ΝΔ να επαναλαμβάνουν σε απαντάς συνεντεύξεις τους στα ραδιόφωνα και στα κανάλια (μας ζάλισαν στην κυριολεξία) τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα, που απλά πιστοποιούσαν την συμφωνία τους στην λύση που προωθείται.

Προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρύψουν τρία ζητήματα. Πρώτο πως οι διαπραγματεύσεις που φέρνουν κοντά την "λύση" του προβλήματος με την υιοθέτηση κι απ' τις δυο πλευρές μιας σύνθετης ονομασίας, διαμορφώνονται κατ' εντολή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που καίγονται να εντάξουν το κρατίδιο αυτό στους κόλπους τους άμεσα. Δεύτερο πως όλη η ιστορία πήρε αυτή την τροπή και λόγω των συμ-

φερόντων που ελληνικά κεφάλαια έχουν δημιουργήσει στην ΠΓΔΜ. Και τρίτο πως όλοι αυτοί που πριν από 25 χρόνια οργάνωναν πανελλαδικά συλλαλητήρια με σύνθημα "η Μακεδονία είναι (μόνο) ελληνική", σήμερα στοιχίζονται πίσω από την "σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό" (ότι δηλαδή η Μακεδονία δεν είναι μόνο ελληνική). Και μη μας ξαφνιάσει αν συγκροστούν με όσους συνειδητά ή συνείδητα και αποπροσανατολισμένοι επιμένουν και σήμερα στο πρώτο σύνθημα.

Επίσης προσπαθούν να ρίξουν στη λήθη δυο άλλα ζητήματα, πως το "ανεξάρτητο" αυτό κρατίδιο και όλες οι μετέπειτα παρενέργειες (αλυτρωτισμοί, διεκδικήσεις από τις ηγεσίες του κλπ) στηρίχτηκαν και ευνοήθηκαν από εκείνους που δημιούργησαν την ΠΓΔΜ. Και δεύτερο πως η αναγνώρισή του με το όνομα "Μακεδονία" έχει ήδη γίνει πράξη πρώτα- πρώτα και πάλι από τους ίδιους υπεύθυνους.

Βέβαια όταν κατανοούν πως πρέπει να επιχειρηματολογήσουν πειστικά προς το λαό που τους ακούει ή τους βλέπει, υποχρεώνονται να ομολο-

γήσουν κάποιες από τις αλήθειες αυτές. Έτσι ακούσαμε τον Κατρούγκαλο σε συνέντευξη σε ρ/φ σταθμό, από τη νέα υπουργική θέση που έχει, να παραδέχεται πως η ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ καθώς και τα ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα, που έχουν κάνει επενδύσεις στην ΠΓΔΜ, είναι οι βασικοί λόγοι που "δημιουργήθηκε η ευκαιρία" να λυθεί το πρόβλημα με το όνομα αυτής της χώρας.

Λογικά βέβαια θα σκεφτούμε για τους κυβερνητικούς, πως αφού ξέχασαν τόσα και τόσα "φιλολαϊκά" συνθήματα περί κατάργησης των μνημονίων, επαναφοράς του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ, απόδοσης των συντάξεων που κόπηκαν κλπ, στο Σκοπιανό θα κολούσανε. Ή για τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ πως θα αντιστεκότουσαν στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που βοήθησαν στα σχέδιά τους για τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας με κάθε τρόπο. Κι ασφαλώς δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από τους μικρούς συνεταιίρους τους, που πίνουν νερό στο όνομα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

ΕυρωΝατοϊκοί με κάθε ευκαιρία.

Η επιστροφή των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ

Πρόσφατα η κυβέρνηση, κάτω από την πίεση του συνταξιουχικού κινήματος και του θορύβου που ξεσήκωσε η ενέργειά της να παρακρατάει παράνομα μεγαλύτερες εισφορές υπέρ του ΕΟΠΥΥ από τις συντάξεις, υποχρεώθηκε να προβεί στην επιστροφή των παραπανίσιων κρατηθέντων ποσών στους συνταξιούχους. Παρ' όλα αυτά και στην κίνησή της αυτή ενήργησε με την ίδια λογική του κλέφτη, προσπαθώντας να αποφύγει την απόδοση όλου του ποσού των χρεωστούμενων. Με το παρακάτω παράδειγμα δίνουμε την δυνατότητα στον κάθε συνάδελφο να υπολογίσει το ακριβές ποσό αυτής της επί πλέον υποχρέωσης της κυβέρνησης. Επισημαίνουμε πως ο τρόπος αυτού του υπολογισμού αφορά συνταξιούχους του ΙΚΑ καθώς και των ΔΕΚΟ και Τραπεζών.

Παίρνουμε την περίπτωση συνταξιούχου που έχει μικτή σύνταξη 2.158, 04 ευρώ. Οι περικοπές των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 του αφαιρέσαν **420,24** ευρώ. Οι κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ έγιναν και πάνω στο ποσό αυτό.

Κατά συνέπεια τα επιστρεφόμενα ποσά υπολογίζονται ως εξής:

- από 1-1-2012 έως 30-6-2015 (42 μήνες) η κράτηση ήταν 4%.
- από 1-7-2015 έως 30-6-2016 (12 μήνες) η κράτηση ήταν 6%.
- η επιστροφή για τους πρώτους 42 μήνες είναι: $420,24 \times 0,04 = 16,81 \times 42 = \mathbf{706,02}$ ευρώ.
- για τους επόμενους 12 μήνες είναι: $420,24 \times 0,06 = 25,21 \times 12 = \mathbf{302,52}$ ευρώ.

Το σύνολο του επιστρεφόμενου ποσού είναι $706,02 + 302,52 = \mathbf{1008,54}$ ευρώ. Από αυτά αφαιρείται φόρος 20%, δηλαδή **201,71** ευρώ ($1008,54 \times 20\%$) και το καθαρό επιστρεφόμενο ποσό (πρέπει) να είναι **806,83** ευρώ ($1008,54 - 201,71$).

Οπότε ο συνταξιούχος του παραδείγματος μπορεί να διαπιστώσει την διαφορά του ποσού αυτού, από εκείνο που του πιστώθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του. **Η διαφορά αυτή πρέπει επίσης να του επιστραφεί.**

Σημείωση: Από 1-7-2016 η κράτηση 6% γίνεται πάνω στα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων και όχι στα μικτά.

Χορήγηση του ΕΚΑΣ για το 2018: οι προϋποθέσεις

Με την απόφαση Φ.11321/οικ. 58254/71 των υπουργών εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης Α. Πετρόπουλου και Γ. Χουλιάρη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 4553/21.12.2017) καθορίζονται οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να τους αποδοθεί ΕΚΑΣ.

Το ΕΚΑΣ αυτό δικαιούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 65 έτος της ηλικίας τους. Για όσους έχουν σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό άνω του 80%, καθώς και τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείται η συμπλήρωση του 65 έτους ηλικίας.

Για την καταβολή του ΕΚΑΣ αυτού θα ληφθεί υπ' όψη το φορολογητέο εισόδημα (φορολογική δήλωση) του έτους 2016 και με βάση αυτό το δικαιούνται όσοι έχουν:

1. συνολικό **καθαρό ετήσιο** εισόδημα από συντάξεις (κύρια και επικουρική), βοηθήματα σε χρήμα, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα μέχρι **7.720** ευρώ. Για τον προσδιορισμό του ποσού αυτού δεν λαμβάνονται υπ' όψη τα ποσά που αντιστοιχούν σε σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και τρομοκρατίας, κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας και προνοιακά βοηθήματα.
2. συνολικό **ετήσιο ατομικό** φορολογητέο και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα μέχρι **8.884** ευρώ.
3. συνολικό **ετήσιο οικογενειακό** φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να είναι μέχρι **11.000** ευρώ.
4. κατά το μήνα έκδοσης της υπουργικής απόφασης (Δεκέμβριος 2017) το συνολικό **μηνιαίο ακαθάριστο** ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα να είναι μέχρι **643** ευρώ.

Κατόπιν όλων αυτών οι δύο υπουργοί στην απόφασή τους ορίζουν πως οι δικαιούχοι θα πάρουν για το 2018 το... τεράστιο ποσό των **35(!!!)** ευρώ μηνιαίως. Εύγε στους δύο υπουργούς. Χαρά στην γενναιοδωρία τους. Θαυμάστε τους!!!

Η συμπαιγνία για την κατάργηση της απεργίας

Η κυβέρνηση ανέλαβε την πλήρη ευθύνη να φέρει και να ψηφίσει το απεργοκτόνο άρθρο. Έπρεπε όμως να λάβει σαν αντίβαρο μια πολιτική και ιδεολογική κάλυψη, σαν συγκάλυψη της αντιδραστικής πράξης της. Έτσι ο ΣΕΒ, αφού πήρε αυτό που ήθελε και απαίτησε, με παρεμβάσεις του έκρινε την ρύθμιση θετική μεν, αλλά ελλιπή. Η ΝΔ επίσης χρησιμοποίησε περίπου την ίδια γλώσσα πρόβαλε τη θέση της για ανεβασμένο ποσοστό στο 50%+1 των εργαζομένων για τη λήψη απόφασης για απεργία. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Ν. Δένδια, που είπε πως "η ΝΔ υποστήριξε την πολιτική της Θάτσερ για την απεργία (στη δεκαετία του '80), που είναι ίδια με του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς- πρόσθεσε- δεν νομοθετήσαμε τέτοια μέτρα για την απεργία και ευχαριστούμε πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ που μας δίνει την ευκαιρία να τα ψηφίσουμε". Ο δε Σαρίδης της ΕΚ δήλωσε πως "έπρεπε να είχαν παρθεί μέτρα από παλιά για 90% συμμετοχή για απεργία, για να μην γίνονται απεργίες χωρίς σοβαρό λόγο". Ισχυρίστηκε μάλιστα πως "αυτό βρήκαν σαν δικαιολογία οι βιομήχανοι για να ζητήνε τα σημερινά μέτρα για την απεργία"!!! Και φυσικά ο Μιχαλολιάκος της ΧΑ αποφάνθηκε πως "οι απεργίες είναι ένας από τους βασικούς λόγους της καταστροφής της οικονομίας". Ενώ ο Θεοδωράκης του ΠΟΤΑΜΙΟΥ χαρακτήριξε το άρθρο "λειψή διάταξη", ενώ κατέθεσε την... επαναστατική πρόταση "να ψηφίζουν οι εργαζόμενοι με τηλεδιάσκεψη και ηλεκτρονική ψηφοφορία"!!!!

Όλα αυτά έδωσαν την ευκαιρία στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ (Μαντάς) να παρουσιάσει το άρθρο για την απεργία σαν "συμβιβασμό με τις ακραίες θέσεις ΔΝΤ και εργοδοτών, που η ΝΔ με το πρόγραμμα των δημοκρατικών διαδικασιών τις υποστηρίζει"!!!! Ούτε λίγο, ούτε πολύ θέλησε να εμφανίσει την κυβέρνηση πως

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία

Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό καθαυτό το θέμα, αλλά με την μεγάλη και επίμονη προσπάθεια κάποιων πολιτικών και προπαγανδιστικών κύκλων (δημοσιογράφοι σε ρ/φ και τ/ο) να μας πείσουν πως η, για τρίτη φορά, συγκυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών εκεί, θα αλλάξει τα πράγματα και στη χώρα μας προς το καλύτερο.

Πως η αντικατάσταση του Σόιμπλε από έναν σοσιαλδημοκράτη υπουργό και δη τον Σουλτς θα σημάνει, ούτε λίγο ούτε πολύ πως τα προβλήματα της χώρας μας θα αντιμετωπιστούν με ευνοϊκότερους όρους. Συνδέουν δε αυτή την προοπτική με την σύμπλευση της Γερμανίας με τις προτάσεις της Γαλλίας για την πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση της ΕΕ.

Μας λένε δηλαδή πως η προσαρμογή της ΕΕ σε ένα νέο σχήμα που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων έναντι των ανταγωνιστών τους πιο αποτελεσματικά, θα μας οφελήσει.

Πίσω από αυτό το γενικό κι αόριστο "θα μας οφελήσει"- ανεξάρτητα από την φρασεολογία με την οποία το εκφράζουν- προσπαθούν να καλλιεργήσουν την νέα-πλαστή κι αυτή- ελπίδα στο λαό, πως θα κερδίσει κάτι κι αυτός.

Δεν μας εξηγούν βέβαια πως η συγκυβέρνηση αυτή δεν έφερε τίποτα καλό για τους λαούς γενικά και τον δικό μας στις δυο προηγούμε-

νες φορές που προέκυψε και ειδικά την δεύτερη φορά, το 2013, όταν η κρίση είχε φουντώσει και οι κυβερνήσεις μας "εκβιαζόντουσαν" από την τρόικα δηλαδή και την γερμανική κυβέρνηση να πάρουν όλα τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα, που συμφώνησαν στα πλαίσια του 1ου και 2ου μνημονίου, τα οποία υπέγραψαν "υποτασσόμενες" στις απαιτήσεις των γερμανικών, γαλλικών και λοιπών κυβερνήσεων στην ευρωζώνη. Πως δηλαδή η τρίτη φορά θα φέρει τα... καλά που οι δύο προηγούμενες δεν έφεραν.

Δεν μας εξηγούν ακόμη πως γίνεται να προκύψει κάτι θετικό για τους λαούς από τις προτάσεις του Ε. Μακρόν, όταν στην ίδια τη Γαλλία αυτός τις συνοδεύει με αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα σε βάθος δεκαετιών. Πως θα βελτιωθεί η κατάσταση με την συμφωνία της νέας γερμανικής κυβέρνησης με την γαλλική, όταν στη Γερμανία, η βελτίωση αυτή αφορά μόνο και αποκλειστικά το μεγάλο κεφάλαιο, ενώ για τους εργαζόμενους εφαρμόζει την μερική απασχόληση, τους γλίσχρους μισθούς, την μείωση των συντάξεων και την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κ.α.

Άραγε η νέα κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού (τι σύμπωση, τα τελευταία χρόνια όλες οι αντιλαϊκές πολιτικές υλοποιούνται από κυβερνητικά σχήματα "συνασπισμών") στη Γερμανία, θα βοηθήσει να ανέβουν εδώ οι μισθοί στα 751 ευρώ, να

δοθούν πίσω τα κλεμμένα από τις συντάξεις, να επανέλθει η μόνιμη εργασία και η ασφάλιση όλων των εργαζομένων, να βελτιωθεί η κατάσταση στην υγεία, να διευκολυνθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων στην οργάνωση και πραγματοποίηση των αγώνων τους με τα συνδικάτα τους; Να απαλλαχτούν οι δανειολήπτες και φοροοφειλέτες, που προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα, από τον κίνδυνο να χάσουν τα σπίτια τους;

Δεν πέφτουμε στην παγίδα αυτής της προπαγάνδας. Είμαστε βέβαιοι πως όχι μόνο δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή βελτίωση της κατάστασης των λαϊκών στρωμάτων, αλλά αυτή θα επιδεινώνεται με τους ραγδαίους ρυθμούς που προβλέπονται από τα μνημόνια και τις συμφωνίες που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις μας με την πίεση και απαίτηση και των πολιτικών ηγεσιών σε Γερμανία και Γαλλία.

Ηγεσιών κάθε πολιτικής αστικής τοποθέτησης. Ακροδεξιόι, δεξιόι, κεντροδεξιόι, κεντρώοι, κεντροαριστεροί, αριστεροί, πράσινοι, ανεξάρτητοι κλπ. Ενώ οι όποιες αποφάσεις για την οικονομική ειδικά πολιτική θα αφορούν κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών μονοπωλίων.

Η μόνη ελπίδα, πραγματική, είναι η άμεση έξοδος της χώρας μας από την ΕΕ φυσικά με τους όρους που βάζει σαν στόχους το εργατικό-λαϊκό κίνημα.

Το ποιηματάκι μας

Συνταξιούχε κράτησε ψηλά τ' άσπιο κεφάλι μπροστάρης στους αγώνες μας και στου λαού την πάλη Ακούραστοι κι αλύγιστοι θα δόσουμε συνέχεια γιατί δεν ανεχόμαστε να ζούμε στην ανέχεια Το δίκιο μας καθοδηγεί κι η ιστορία μας λέει ότι κανένας από 'μας δεν θα κρυφτεί να κλαίει Εμπρός χωρίς σταματημό διαβαίνουμε τους δρόμους και με την εργατιά μαζί θα σκίσουμε τους νόμους Που φτιάχνουν τα αφεντικά κι οι υποτακτικοί τους που όταν θα γίνουμε πολλοί αλοί και τρισαλοί τους

έσωσε τους εργαζόμενους από τις "ακραίες αυτές θέσεις". Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση νομοθέτησε ακριβώς με το ίδιο επιχείρημα των "δημοκρατικών διαδικασιών" στα σωματεία την κατάργηση ουσιαστικά της απεργίας. Έτσι κάνουν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις για τα συμφέροντα των αφεντικών. Τό 'να χέρι νίβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Κι επειδή στην περίπτωση αυτή τα κόμματα είναι πολλά ,ταιριάζει "τα πολλά χέρια νίβουν το 'να τ' άλλα και τα δυο το πρόσωπο των βιομηχάνων".