



Απαντάμε με ΑΠΕΡΓΙΑ στη νέα αντιασφαλιστική επίθεση. Προετοιμάζουμε τις δυνάμεις μας. Εργατική τάξη, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νέοι, μπαίνουμε μπροστά. Να σταματήσουμε το νέο έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων και της νεολαίας.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ Αγώνας

Γραφεία: Σωκράτους 23, Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

Γενάρης 2020 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 448

Της... σύνταξης

Οι νόμοι και ο προϋπολογισμός που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ μέσα στο 2019, αλλά και αυτοί που εξήγγειλε πως θα έρθουν για νομοθετική κύρωση στη βουλή στις αρχές του νέου χρόνου (ασφαλιστικό, απεργιακό δικαίωμα, κατάργηση ΣΣΕ, διαδηλώσεις, λειτουργία σωματείων κ.α.) δείχνουν πως βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε έναν καταγίγισμο αντιδραστικών, αντεργατικών ανατροπών σε βάρος των εργαζομένων και του λαού, του εργατικού και λαϊκού κινήματος.

Παράλληλο «το λύσιμο των χεριών» των πιο επιθετικών δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας (ΜΑΤ, ειδικές δυνάμεις κλπ), που δεν έχουν καμία σχέση με την αστυνόμευση για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την προστασία των πολιτών, αλλά στοχεύουν αποκλειστικά στην καταστολή των εργατικών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων απέναντι στην βάρβαρη αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική και την εργοδοτική τρομοκρατία, προδιαγράφει το κλίμα επιθετικότητας και τρομοκράτησης του εργατικού κινήματος που διαμορφώνει η κυβέρνηση, ώστε η πολιτική της να περνάει χωρίς να υπάρχουν ή να είναι πολύ αδύναμες οι αντιδράσεις των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση στο πρώτο διάστημα προέβη σε κινήσεις και ενέργειες εντυπωσιασμού για θέματα, που όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε καλλιεργήσει και προετοιμαστεί το έδαφος για να γίνουν πιο «εύπεπτες» από το λαό οι αντιδραστικές επιλογές (άσυλο στα πανεπιστήμια, «καταπολέμηση της αναρχίας» τύπου Εξαρχείων, καταλήψεων άδειων κτιρίων κλπ).

Ξέρει καλά όμως πως δεν θα περάσει πολύς χρόνος, που ο πραγματικός αντιδραστικός χαρακτήρας των ουσιαστικών πολιτικών αναδιαρθρώσεων (ασφαλιστικό, υγεία, εργασιακά, πλειστηριασμοί και κατασχέσεις λαϊκών κατοικιών, φορολογία) θα γίνει πιο καθαρά αντιληπτός από το λαό. Κάτι που είναι σίγουρο πως θα προκαλέσει πιο μαζικές, οργισμένες και οργανωμένες αγωνιστικές εργατικές και λαϊκές αντιδράσεις.

Ήδη σε πολλούς χώρους δουλειάς αναπτύσσονται αγώνες, απεργίες με διεκδικούμενα αιτήματα την υπογραφή ΣΣΕ για αυξημένες μισθών, προστασία των θέσεων εργασίας, ενάντια στις απολύσεις. Αγώνες που δεν κάμπτονται ούτε από την εργοδοτική τρομοκρατία, ούτε από τους ελιγμούς των συμβιβασμένων πλειοψηφιών στα συνδικάτα των χώρων αυτών. Οι εργαζόμενοι πιο αποφασιστικά ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των ταξικών δυνάμεων, να πάρουν την υπόθεση υπεράσπισης και διεκδίκησης των αιτημάτων τους στα δικά τους χέρια. Να οργανώνουν και να περιφρουρούν τους αγώνες τους.

Η παρέμβαση των ταξικών σωματείων των υγειονομικών για τη δημόσια υγεία, ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης να προωθήσει παραπέρα την ιδιωτικοποίησή της ήταν πολύ σημαντική, της δημιούργησε προβλήματα και δυσκολίες.

Οι αγώνες αυτοί θα ενταθούν. Οι πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ για το ασφαλιστικό, για την απόφαση και οργάνωση αγώνων για το τεράστιο αυτό ζήτημα σηματοδοτούν τον αγωνιστικό αυτό προσανατολισμό.

Η καταδίκη των κυβερνητικών σχεδίων για τον περιορισμό και χτύπημα των εργατικών κινητοποιήσεων από το ταξικό εργατικό κίνημα, από τους φορείς του λαϊκού κινήματος, ξεκαθαρίζουν πως τα κυβερνητικά- αστυνομικά μέτρα και μεθοδεύσεις, δεν πρόκειται να εμποδίσουν την ανάπτυξη και διεξαγωγή των αγώνων αυτών. Το οργανωμένο εργατικό και λαϊκό κίνημα δεν θα αμυνθούν απλά απέναντι στην επίθεση αυτή, αλλά θα περάσουν στην αντεπίθεση, θα ανατρέψουν τους σχεδιασμούς αυτούς.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

10 Γενάρη 2020: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στο ΣΤΕ

Συγκέντρωση και πορεία έξω από το ΣτΕ και το υπουργείο εργασίας διοργάνωσε η ΣΕΑ την Παρασκευή 10/1/2020 απ' αφορμή την εκδίκαση στο ΣτΕ της υπόθεσης για τα αναδρομικά των περικοπών από τους ν. 4051/2012 και 4093/2012. Ήταν η πρώτη κινητοποίηση μέσα στη νέα χρονιά, το έναυσμα για το νέο κύμα αγωνιστικών δράσεων του κινήματος απέναντι στην αντεργατική, αντιασφαλιστική επίθεση που ετοιμάζει η νέα κυβέρνηση, έστειλε το πρώτο, μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Γενάρη, μήνυμα πως οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους.

Στο κάλεσμα της ΣΕΑ που στην κυριολεξία ήταν μια γρήγορη απόφαση, δυο μόλις μέρες πριν, ανταποκρίθηκαν χιλιάδες συνταξιούχοι, που σχημάτισαν μια μαζική, δυναμική συγκέντρωση στην Πλ. Εθνικής Αντίστασης και με πορεία πήγαν έξω από το ΣτΕ και στη συνέχεια στο υπουργείο Εργασίας, δίνοντας μ' αυτό



τον τρόπο τη στίγμα και το νόημα της παρέμβασης αυτής.

Στην ομιλία του ο Δ. Κουμπούρης εκ μέρους της ΣΕΑ, έξω από το ΣτΕ τόνισε:

«Μας τσάκισαν ό,τι με αγώνες και θυσίες έχουμε δουλέψει σε όλη μας τη ζωή. Δεν τα χρωστάμε σε κανέναν. Είναι δικά μας και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους από τις πολιτικές ηγεσίες, τις κυβερνήσεις. Γιατί αυτές μας έκοψαν συντάξιμες αποδοχές, κύριες - επικουρικές συντάξεις, την 13η και 14η

σύνταξη. Και τώρα πετάνε την "μπάλα στην εξέδρα", στο ΣτΕ που βγάζει αποφάσεις κατά το δοκούν, άλλοτε ερμαφρόδιτες, άλλοτε ατελέσφορες, πάντα υπέρ των κυβερνήσεων.

Όμως το δίκιο δεν κερδίζεται στις αίθουσες των Πρωτοδικείων. Πήραμε πίσω την εισφορά αλληλεγγύης, την εισφορά για την Υγεία, την αρνητική νομοθεσία για τις συντάξεις χηρείας, την εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς για τους παλιούς συνταξιούχους. Ολα αυτά δεν μας τα έδωσε

κάποιο δικαστήριο. Είναι αποτέλεσμα των αγώνων μας. Των 160 αγωνιστικών κινητοποιήσεων που έγιναν το 2018 και των 140 το 2019».

Παρεμβάσεις στη συγκέντρωση έκαναν οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών και σωματείων που συσπειρώνονται στη ΣΕΑ.

Το τελικό μήνυμα της συγκέντρωσης ήταν: **Είμαστε σε ετοιμότητα, επαγρύπνηση, συνεχίζουμε αταλάντευτα στο δρόμο που έχουμε χαράξει τόσα χρόνια.**

ΠΑΜΕ: Συσκέψεις για το ασφαλιστικό

Με τη συμμετοχή δεκάδων Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων και συνδικάτων της Αττικής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9/1 η σύσκεψη του ΠΑΜΕ στην Αττική, με αντικείμενο την οργάνωση ισχυρού απεργιακού αγώνα, με αιχμή την πάλη για την Κοινωνική Ασφάλιση.

Στην εισήγησή του ο Ν. Μαυροκέφαλος, μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ τόνισε:

«Βρισκόμαστε εδώ για να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα και πιο αποφασιστικά τον απεργιακό αγώνα ενάντια στην επιδίωξη της κυβέρνησης να δώσει ένα

ακόμα χτύπημα στα κοινωνικο-ασφαλιστικά μας δικαιώματα... **Διεκδικώντας αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση και Υγεία για όλους, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.**

Το ΠΑΜΕ πήρε την πρωτοβουλία να οργανωθεί η πάλη για την Κοινωνική Ασφάλιση και να κλιμακωθεί ο αγώνας, αναδεικνύοντας ότι πρόκειται για επίθεση που σχετίζεται με την καρδιά των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Για επίθεση που ακυρώνει στην κυριολεξία τον κόπο



και τον ιδρώτα του λαού σε όλο τον εργασιακό του βίο. Εκατοντάδες χιλιάδες θα δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται, τις ασφαλιστικές εισφορές τους να χάνονται, τα εφάπαξ τους να εξανεμίζονται. Ο λαός μας θα βρῖσκει τις πόρτες των νοσοκο-

μείων κλειστές, για να ανοίγουν θα πρέπει να βάσουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, την ίδια στιγμή που τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις σε γιατρούς, προσωπικό, εξο-

συνέχεια στη σελ. 6

Συνάδελφοι - συναδέλφισσες. Ευχόμαστε σε όλους υγεία και καλή αγωνιστική χρονιά. Ένας χρόνος παραπάνω, πολλοί περισσότεροι αγώνες. Παίρνουμε καινούργιο κουράγιο, δυναμώνουμε.

Συνέντευξη του προέδρου της ΟΣΙΚΑ στον ΠΑ



Εν όψει της νέας χρονιάς και έχοντας μπροστά μας σαν κίνημα να αντιμετωπίσουμε νέα, ακόμα πιο οξυμένα προβλήματα, την επόμενη φάση της αντεργατικής, αντιασφαλιστικής επίθεσης από την κυβέρνηση της ΝΔ, ζητήσαμε από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας συν. **Δήμο Κουμπούρη** τις απόψεις του στα παρακάτω ερωτήματα:

Πρόεδρε πως αποτιμάμε το έργο και τη δράση του αγωνιστικού κινήματος των συνταξιοδικών οργανώσεων τη χρονιά που πέρασε;

Αποτελέσει μια σταθερή συνέχεια των προηγούμενων πλούσιων αγωνιστικών δραστηριοτήτων, κινητοποιήσεων και δράσεων των περασμένων χρόνων. Σε όλες μας τις δράσεις που αγκαλιάζουν όλες τις μορφές αγώνα, από τοπικές κινητοποιήσεις – συγκεντρώσεις, περιφερειακά και πανελλαδικά συλλαλητήρια, πήραν μέρος περισσότεροι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εμπλουτίστηκαν τα αιτήματα, το διεκδικητικό μας πλαίσιο, έχουν κοπάσει σε ένα βαθμό οι αυταπάτες, ότι τα δικαστήρια θα δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας. Από τις πιο σημαντικές ενέργειες για την περασμένη χρονιά είναι η κοινή συγκέντρωση των συνταξιούχων με το εργατικό – λαϊκό κίνημα, στις 30.11.19 σε όλη την χώρα, ενάντια στο νέο αντιασφαλιστικό νόμο που ετοιμάζει για κατάθεση η κυβέρνηση στην Βουλή το επόμενο διάστημα.

Πόσο βοήθησε στην ανάπτυξη της δράσης αυτής η Ομοσπονδία μας και τα σωματεία μέλη της;

Η ομοσπονδία του ΙΚΑ (χωρίς καμιά διάθεση αυτοπροβολής) έχει πολύ σπουδαίο ρόλο σε αυτή την πορεία. Όχι μόνο γιατί είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο συνταξιοδικό κίνημα, αλλά γιατί έχει παντού καλά οργανωμένες, ζωντανές, μαχητικές δυνάμεις με πλούσια πείρα στην δράση στο σ.κ. Η βασική βοήθεια είναι ότι, τα σωματεία μας που αποτελούν το κύτταρο της ομοσπονδίας μας, είναι ζωντανά, έχουν σταθερή επαφή και σχέση με τα μέλη τους και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα

γενικά προβλήματα αλλά και τα προβλήματα της περιοχής τους. Έχουν καλή συνεργασία με τα σωματεία που ανήκουν στην ΣΕΑ σε κάθε περιοχή.

Πως εκτιμάμε την πρωτοβουλία της ΣΕΑ να καλέσει το εργατικό κίνημα σε ενιαία δράση για το ασφαλιστικό με πιο προωθημένες μορφές παρεμβάσεων;

Όπως ήδη ανέφερα αυτή η πρωτοβουλία θεωρήθηκε από τις δυνάμεις που αποτελούν την ΣΕΑ, η πιο σημαντική πρωτοβουλία που έχουμε πάρει. Η εκτίμηση αυτή είναι σωστή, γιατί σήμερα πιστεύω ότι έχει περισσότερο κατανοηθεί, πως η επίθεση που έχουμε δεχθεί από όλες τις κυβερνήσεις, δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους, αλλά το σύνολο των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Τα αντεργατικά αντισυνταξιοδικά, αντιλαϊκά μέτρα συνεχίζονται για όλους και από όλους χρειάζεται να δοθεί η απάντηση. Ιδιαίτερα στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που η κυβέρνηση της Ν.Δ. ετοιμάζεται να φέρει στην Βουλή το επόμενο διάστημα παίρνοντας την σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τον θανατηφόρο νόμο Κατρούγκαλου.

Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την νομοθέτηση των δικών της προτάσεων για το ασφαλιστικό και ειδικά για την επικουρική σύνταξη. Πως οι αναδιαρθρώσεις αυτές θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα το συνταξιοδοτικό σύστημα και το συνταξιοδοτικό μέλλον των σημερινών εργαζομένων;

Είναι καθαρό ότι η μεγάλο επιχειρηματικοί όμιλοι, η ΕΕ και για λογαριασμό τους οι κυβερνήσεις στην χώρα μας και την Ευρώπη προωθούν τα πιο αντιλαϊκά, αντεργατικά, αντιασφαλιστικά μέτρα. Στα πλαίσια του αδυσώπητου ανταγωνισμών τους θυσιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, συνταξιούχων, γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων για την παραπέρα κερδοφορία τους. Σταθερά τόσο την περίοδο της κρίσης του εκμεταλλευτικού συστήματος ή της ανάπτυξης του, στοχεύουν στην μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης, του μισθολογικού ή του μη μισθολογικού κόστους (όπως το ονομάζουν), στον περιορισμό των δαπανών για υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνικών αναγκών, μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στην Κοινων. Ασφάλιση με κατάργηση του κοινωνικού της χαρακτήρα, στην ιδιωτικοποίηση της, στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Το σύστη-

μα με λίγα λόγια μας οδηγεί να δουλεύουμε σε όλη μας την ζωή με χαμηλές αποδοχές, περιορισμένα δικαιώματα, και μόλις θα τελειώσουμε την δουλειά μας να τελειώνει και η ζωή μας. Αυτό δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει, πως θα διορθώσει όσες «αδικίες» έγιναν με την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Αν γίνουν πράγματι οι διορθώσεις αυτές, πόσο θα αλλάξει η κατάσταση για τους σημερινούς συνταξιούχους, που υπέστησαν τις συνέπειες αυτών των «αδικιών»;

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αφού κοροΐδεψε τους συνταξιούχους ότι τάχα θα καταργήσει τον νόμο 4387/16 νόμος Κατρούγκαλου, τώρα έρχεται να τον εφαρμόσει με τον πιο επιθετικό τρόπο. Όλες οι περικοπές, που μέχρι σήμερα έχουν γίνει στις κύριες και επικουρικές συντάξεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, διατηρούνται, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου που αποτελεί το βασικό εργαλείο και για την σημερινή κυβέρνηση για τα επόμενα πενήντα χρόνια. Αυτά τα ζητήματα τα έχει υιοθετήσει και το ΣτΕ. Οι διορθώσεις, που η κυβέρνηση επικαλείται στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, δεν έχουν καμιά σχέση με τις αρχικές συντάξεις, πριν τις περικοπές, αλλά με τις συντάξιμες αποδοχές που προκύπτουν μετά από την εφαρμογή του επανυπολογισμού τους που προβλέπει ο νόμος αυτός. Με βάση αυτό τον επανυπολογισμό τα ποσοστά αναπλήρωσης έπεσαν μέχρι 37% από το 80%, τώρα η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το 37% θα το μεγαλώσει λίγο για αυτούς που έχουν πάνω από 33 χρόνια εργασίας και ότι αυτό θα δώσει αυξήσεις. Αυτό στην ουσία σημαίνει νέες μειώσεις στους συνταξιούχους που θα βγαίνουν στην σύνταξη τους από το 2019, αφού θα έχουν μια ακόμη μείωση σε σχέση με του παλαιότερους, αλλά και στους παλιούς συνταξιούχους απλά θα μειωθεί λίγο το ποσό της προσωπικής διαφοράς, η οποία θα παραμένει στο χαρτί δίχως να αφαιρεθεί, αλλά κάθε νέα αύξηση που στο μέλλον μπορεί να δίνεται, θα συμψηφίζεται εσαεί. Για τις επικουρικές: μεταφέρει και ενοποιεί το επικουρικό με τον ΕΦΚΑ και προωθεί το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Οι διαφορές στις επικουρικές που προκύπτουν από την τελευταία παράνομη περικοπή τους, αυτές η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα τις διορθώ-

σει, δίχως να δίνει το σύνολο των αναδρομικών που προκύπτουν από τον Μάη του 2016 που ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ωστόσο οι μεγάλες περικοπές που συνολικά έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια παραμένουν. Συνολικά το νέο ασφαλιστικό που η κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση στην Βουλή, ιδιωτικοποιεί την κοιν. Ασφάλιση και είναι ένα ακόμη θανατηφόρο νομοσχέδιο.

Η κυβέρνηση προαναγγέλλει επίσης ανατροπές στο σύστημα υγείας-περίθαλψης με την υποχρεωτική συμμετοχή των δημόσιων δομών σε σχήματα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, τα λεγόμενα ΣΔΙΤ. Πως θα επηρεάσουν αυτές οι αλλαγές την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους;

Η Κυβέρνηση επίσης αξιοποιεί την υπάρχουσα νομοθεσία και κάνει νέα βήματα στην παραπέρα εμπορευματοποίηση του πιο πολύτιμου αγαθού για τον άνθρωπο την υγεία.

Πρόκειται για μια διαδικασία που θα τσακίσει τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, συνολικά τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα φτώχειας και ανέχειας. Η λογική τους είναι βάρβαρη, όπως το σύστημα που υπηρετούν, ουσιαστικά θα μπορεί να έχει υγεία όποιος έχει χρήματα, οι άλλοι στον καιάδα. **Ποιους στόχους βάζουμε σαν κίνημα για το 2020;**

Την μαζική εγγραφή των συνταξιούχων στα σωματεία τους και την ένταση των αγώνων για τα μεγάλα προβλήματα που παραπάνω περιγράφουμε. Την καλύτερη σύνδεση του κινήματος των συνταξιούχων με το εργατικό και λαϊκό κίνημα στα κοινά προβλήματα που μας καίνε.

Στους άμεσους στόχους μας είναι η ένταση του αγώνα, με κάθε τρόπο να εμποδίσουμε τη ψήφιση στην Βουλή του νέου αντιασφαλιστικού νόμου της Κυβέρνησης.

Να δυναμώσουμε τους δεσμούς μας με τους συνταξιούχους, να σταματήσουμε τις αυταπάτες ότι λύσεις θα δοθούν μέσα από τα δικαστήρια. Δεν κυβερνούν τα δικαστήρια, αλλά οι κυβερνήσεις. Με πολιτικές αποφάσεις έγιναν οι περικοπές, με πολιτικές αποφάσεις να μας αποδοθούν. Διεκδικούμε το σύνολο των περικοπών και όχι τα ψίχουλα που θέλουν να μας πετούν οι κυβερνήσεις. Ότι μας έχει περικοπεί είναι δουλεμένο, πληρωμένο και δεν το χρωστάμε σε κανένα δανειστή.

Ασφαλιστικό: συντάξεις-υγεία: πεδίο πολέμου

Το έχουμε τονίσει και σε προηγούμενα τεύχη του ΠΑ. Το ασφαλιστικό ήταν, είναι και θα μείνει πρώτο στην ατζέντα των αντεργατικών και αντιλαϊκών επιθέσεων και αναδιαρθρώσεων. Όλων των κυβερνήσεων όπως άλλωστε απέδειξε η πράξη. Οι απαιτήσεις πρώτων του μεγάλου κεφαλαίου, οι κατευθύνσεις της ΕΕ και οι πρόσφατα δημοσιευθείσες-υποδείξεις του ΟΟΣΑ για το συνταξιοδοτικό είναι τόσο χειροπιαστά δεδομένα, που ακόμα κι ο πιο πρόθυμος να κάνει υπομονή μπροστά στις εξαγγελθείσες και επερχόμενες κυβερνητικές ρυθμίσεις για το θέμα, δεν μπορεί παρά να δεχτεί πως η υπομονή και η ανοχή του, όχι μόνο είναι χωρίς αντίκρισμα, αλλά γίνονται μπουρτανγκ εναντίον του και εναντίον όλων μας φυσικά.

Η κυβέρνηση μάλιστα, πριν στεγνώσουν οι μελάνες που κατέγραψαν τις προθέσεις της για το συνταξιοδοτικό, έσπευσε να αναγγείλει τις αποφάσεις της και για την υγεία-περίθαλψη. Ανακοίνωσε την πρόθεσή της να φέρει γρήγορα νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα επιταχύνουν την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών υγείας-περίθαλψης, με την υποχρεωτική σύμπτυξη τους με το ιδιωτικό κεφάλαιο, που δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό. Αυτό θα γίνεται μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), όπου το δημόσιο, η κυβέρνηση θα υποχρεώνει κύρια τα δημόσια νοσοκομεία-αφού τα μετατρέπει σε ΝΠΙΔ- να συνεργάζονται με τους επιχειρηματίες (κλινικές, εξεταστήρια, παροχές θεραπευτικών, φαρμακευτικών και άλλων μορφών υπηρεσιών), τις οποίες θα αναλαμβάνουν αυτοί.

Οι δικαιολογίες θα είναι γνωστές. Χρηματοδότηση των οικονομικών των νοσοκομείων και εξοικονόμηση πόρων, απαλλαγή από φόρτο εργασίας, γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ασθενών κ.α. Έτσι τομείς καθαρά παρεμβατικοί και θεραπευτικοί, που εκτελούνται στα δημόσια νοσοκομεία από το επιστημονικό και εργατοϋπαλληλικό δυναμικό τους με την αξιοποίηση των υποδομών τους (έστω και με τις τεράστιες ελλείψεις) θα παραδοθούν στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Η παρέμβαση του ΠΙΣ (Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου), στον οποίο την πλειοψηφία έχουν γιατροί, που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα και είναι στελέχη των αστικών κομμάτων (πχ Πατούλης-περιφερειάρχης Αττικής, οι Βλασταράκος-Βαρνάβας-πρώην Πρόεδρος και ΓΓ του ΠΙΣ στελέχη των ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, σημερινός πρόεδρος Εξαδάχτυλος-ΝΔ), πρόσφατα με τη διοργάνωση ημερίδας προπαγάνδισής αυτής της επιλογής δεν ήταν τυχαία. Και δεν έγινε σε τυχαία επίσης περίοδο, όταν οι αγώνες των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία έχουν αναδείξει το κρίσιμο αυτό ζήτημα και έχουν βάλει επί τάπητος την ανάγκη άμεσης λύσης των χρόνιων και μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας, όπως προτείνουν και διεκδικούν μαζί με το υπόλοιπο εργατικό-λαϊκό κίνημα.

Τα νοσοκομεία θα μετατραπούν σε μεσίτες των ιδιωτικών θεραπευτηρίων κάθε μορφής και οι ασθενείς τους σε πελάτες τους. Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας-περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία θα πέσει αποκλειστικά στις πλάτες των ασφαλισμένων, είτε άμεσα (θα πληρώνουν από την τσέπη τους ακόμα πιο ακριβά όλες τις υπηρεσίες, που μέχρι σήμερα ακόμα σε κάποιο βαθμό καλύπτονται αποκλειστικά από τη λειψή χρηματοδότηση του κράτους και τον ΕΟΠΥΥ-έτσι στον ασθενή φαίνονται πως του παρέχονται δωρεάν-, είτε έμμεσα μέσω ΕΟΠΠΥ, στον οποίο καταθέτουν τις εισφορές τους. Ο ΕΟΠΥΥ θα καταστεί η παχιά αγελάδα, που θα την αρμέγουν με ακόμα πιο προσοδοφόρους τρόπους οι ιδιώτες.

Φυσικά μπορούμε να φανταστούμε τις επιπτώσεις των εφαρμογών αυτών στο επίπεδο και κύρια την ποιότητα των υπηρεσιών, που θα παρέχονται. Γιατί η ποσότητα δεν θα μετριάται με το πόσο θα απολαμβάνουν πραγματικά καλών και αποτελεσματικών θεραπευτικών υπηρεσιών, αλλά πόσοι θα μπαίνουν στη λογική της «ξεπέτας» για να καταγράφονται μεγάλοι αριθμοί. Σήμερα, ακόμα και χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και λοιπού προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων-οι υπηρεσίες αυτές είναι υψηλού επιπέδου, ο ασθενής αισθάνεται σιγουριά για την αποτελεσματική περίθαλψή του σε αυτά. Σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, όπου η περίθαλψή του δεν είναι θέμα φιλότιμου, ευθύνης και καθήκοντος, αλλά ψυχρής κερδοσκοπίας σε επίπεδα ληστείας μάλιστα.

Ακόμα και το γνωστό επιχείρημα για τα φακελάκια που ζητάνε κάποιοι ελάχιστοι γιατροί σε δημόσια νοσοκομεία, χωριά μπροστά στις φακελάρες με τα χιλιάδες ευρώ, που χρειάζεται κάποιος για να περιθάλφει σε ιδιωτική κλινική-και γι' αυτό δεν λένε κουβέντα οι διάφοροι «καλοθελητές» καθήγοροι του δημόσιου συστήματος και υπερασπιστές του ιδιωτικού.

Και μπορούμε βέβαια να σκεφτούμε τις επιπτώσεις στο προσωπικό των δημόσιων δομών, αν δούμε τι συμβαίνει στις υπηρεσίες, που ήδη έχουν εκχωρηθεί στους ιδιώτες (φύλαξη, καθαριότητα, σίτιση), όπου οι εργασιακές σχέσεις-λάστιχο θερίζουν, η απληρωσιά και τρομοκρατία βασιλεύουν. Κι αν η σημερινή κατάσταση, όπου το ίδιο το κράτος λειτουργεί στο θέμα του προσωπικού με ελαστικές σχέσεις εργασίας (γιατροί με ημερομηνίες λήξης) είναι άθλια, φανταστείτε τι θα γίνει, όταν αυτό το καθεστώς θα επιβληθεί γενικά από τους ιδιώτες.

Το ζήτημα της ασφάλισης λοιπόν αναδειχίνεται σε πεδίο πολέμου. Το κεφάλαιο και οι μηχανισμοί του (ΕΕ, κυβερνήσεις) μας κηρύσσουν τον πόλεμο. Απαντάμε: Αντεπίθεση. Πόλεμο στον πόλεμο των κεφαλαιοκρατών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το τι θα ισχύσει τελικά και μετά τις αποφάσεις του ΣΤΕ και τις εξαγγελίες - αποφάσεις της κυβέρνησης για τις συντάξεις

Στη 10ετία 2010 – 2020 οι συνταξιούχοι, από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, υπέστησαν μείωση των εισοδημάτων τους από 20% - 60%, πάνω από 80 δισ. ευρώ εισόδημα αφαιρέθηκε από τους συνταξιούχους. Ψηφίστηκαν αρκετοί ασφαλιστικοί νόμοι και χιλιάδες ερμηνευτικοί εγκύκλιοι, για να «σωθεί» το ασφαλιστικό, να μπορούν σε βάθος χρόνου να πάρουν όλοι σύνταξη.

Οι εκάστοτε κυβερνήσεις ψήφισαν νόμους και οι εκάστοτε αξιωματικές αντιπολιτεύσεις έλεγαν πως θα τους καταργήσουν, όταν θα γίνονταν κυβερνήσεις.

Έτσι έγινε με τους ν. 4051/12 – 4093/12, που βασικά μείωσαν τις Κύριες και Επικουρικές συντάξεις, κατήργησαν την 13η και 14η σύνταξη (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ κλπ με Υπουργό Εργασίας τότε τον Βρούτση). Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ όχι μόνο δεν τους κατήργησε, αλλά ψήφισε τον ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου), που επέφερε νέα σφαγή στις συντάξεις, ειδικά στις επικουρικές

Η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε ότι θα καταργήσει το ν. Κατρούγκαλου. Στο χρονικό διάστημα που κυβερνά, όχι μόνο δεν το έκανε πράξη, αλλά φέρνει νέο ασφαλιστικό νόμο, που διατηρεί όλες τις αντιασφαλιστικές περικοπές των ν. 4051/12, 4093/12 και 4387/16. Καταργεί τον όποιο δημόσιο-κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρ. Ένωσης και του κεφαλαίου, ώστε να απαλλαχθούν σταδιακά το κράτος και οι μεγαλοεργοδότες από το λεγόμενο «μη μισθολογικό κόστος» στην κοινωνική ασφάλιση. Προχωρά στην δημιουργία των τριών πυλώνων (σχέδιο Πινοσέτ) και στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα ξεκινώντας από τις Επικουρικές, αρχής γενομένης από το 2021.

Παραπλανά τους συνταξιούχους ότι θα τους δικαιώσει εφαρμόζοντας αποφάσεις του ΣΤΕ, συνεπικουρούμενη από τους μεγαλοδικηγόρους και τους ξεπουλημένους συνδικαλιστές του δικτύου, της ΑΓΣΣΕ κλπ. Στην προπαγάνδα της κυβέρνησης, ΜΜΕ, μεγαλοδικηγόρων, ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις το 2020, απαντάμε ενημερώνοντας ότι:

Α) Από τον νέο φορολογικό νομοσχέδιο πάνω από 1.000.000 συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 8.665, δεν θα πάρουν καμία αύξηση. 200.000 συνταξιού-

χοι που έχουν ετήσιο εισόδημα από 8.700 έως 14.000 θα πάρουν μηνιαία αύξηση περίπου 12 ευρώ. Εάν όμως δεν καλύψουν ηλεκτρονικά το 30% του εισοδήματος τους, τότε θα έχουν και μείωση (με την επιβολή προστίμου), ενώ όσοι θα έχουν ετήσιο εισόδημα από 15.000 έως 30.000 δεν θα δουν αυξήσεις.

Β) Πιο συγκεκριμένα: οι διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου με τις οποίες τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξιμων αποδοχών από το 80% που αρχικά υπολογίζονταν, έπεσαν στο 37%, διατηρούνται. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα προκύψουν αυξήσεις σε μια μερίδα συνταξιούχων, γιατί σκοπεύει αυτά τα ποσοστά αναπλήρωσης από το 37% να τα ανεβάσει σταδιακά στο 50%. Η αύξηση του συντελεστή αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις αφορά όσους έχουν πάνω από 33 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή περίπου 300.000 συνταξιούχους. Μετά την ψήφιση του νέου νόμου θα υπάρξει νέος επανυπολογισμός στις κύριες συντάξεις με βάση το νέο ποσοστό αναπλήρωσης που θα οριστεί. Από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία των παλαιών συνταξιούχων που έχουν θετική προσωπική διαφορά, δεν θα πάρουν καθόλου αύξηση, απλά θα μειωθεί η προσωπική διαφορά και μόνο 30.000 έως 40.000 θα πάρουν κάποια αύξηση. Βέβαια σε βάθος χρόνου το ποσοστό των σημερινών συνταξιούχων με πάνω από 35 χρόνια ασφάλισης θα πέσει στο 2%.

Για δε τους νέους συνταξιούχους θα υπάρξει νέα μείωση. Ένα παράδειγμα: για συνταξιούχο που βγήκε σε σύνταξη μετά το 2016 και πριν το έτος 2019, ο επανυπολογισμός της σύνταξής του έγινε με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου, οπότε προέκυψε προσωπική διαφορά (π.δ.) έστω 200 ευρώ. Αυτή η διαφορά δεν του αφαιρέθηκε από τις συνολικές αποδοχές του, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση υποχρεώθηκε από τις κινητοποιήσεις μας, να ακυρώσει την εφαρμογή της περικοπής της π.δ.

Τώρα η κυβέρνηση λέει ότι θα κάνει νέο επανυπολογισμό με αυξημένο το ποσοστό αναπλήρωσης, Με αυτό

τον τρόπο η μείωση (π.δ.) δεν θα είναι 200 ευρώ αλλά 130 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε το εξής αποτέλεσμα. Για το συνταξιούχο πριν το έτος 2019 η προσωπική του διαφορά θα είναι 130 ευρώ, δεν θα του αφαιρεθεί, αλλά κάθε θετική μεταβολή (πχ αύξηση μετά το 2023) θα συμψηφίζεται μέσα σ' αυτήν. Για τον νέο συνταξιούχο μετά το έτος 2019 έχοντας τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτόν που βγήκε πριν το έτος 2019, θα γίνει μείωση επίσης κατά 130 ευρώ στην σύνταξή του. Τι του λέει η κυβέρνηση; Αφού με τον προηγούμενο νόμο θα του αφαιρούνταν 200 ευρώ, ενώ με το δικό της νόμο θα του κοπούν 130, άρα θα έχει... αύξηση 70 ευρώ!!

Γ) Για τις επικουρικές. Όσοι είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1380 ευρώ πριν το ν.4387/2016 (Κατρούγκαλου), θα δουν κάποια διόρθωση στην επικουρική σύνταξη με αναδρομική ισχύ από τις 4 Οκτώβρη του 2019 (οπότε δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΣΤΕ) και όχι από το 2016, διότι δεν αλλάζει συνολικά ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων. Απλά καταργείται η αυθαίρετη και παράνομη εφαρμογή του ν. 4387/2016, που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, στον επανυπολογισμό των επικουρικών αυτής της ομάδας συνταξιούχων. Η διόρθωση αυτή αφορά 250.000 συνταξιούχους.

Δ) Η απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας που συνεδρίασε στις 10/1/2020 (με αφορμή τις αγωγές και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί), απλά θα επιβεβαιώσει την ορθότητα των περικοπών, που έχουν γίνει με όλους τους νόμους μέχρι σήμερα, γι' αυτό και η κυβέρνηση λέει ότι θα την εφαρμόσει. Η μόνη «θετική» πιθανότητα από την απόφαση αυτή είναι να αποδοθούν τα αναδρομικά μόνο των περικοπών στις κύριες πάνω από 1000 ευρώ, στις επικουρικές και για την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης των 200 ευρώ για το δεκάμηνο 8/2015- 6/2016. Αυτό δεν σημαίνει πως θα αποδοθούν πάλι αυτές οι περικοπές μόνιμα, αφού κατοχυρώθηκαν σαν συνταγματικές από το νόμο 4387/16.

Το νέο νομοσχέδιο υλοποιεί

πλήρως το ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου).

Με βάση λοιπόν τις συνολικές ρυθμίσεις του νέου νόμου (συμπεριλαμβάνουν αυτές του ν. 4387/16) θα ισχύουν τα εξής:

- Οι μηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από: την Εθνική Σύνταξη, την Ανταποδοτική και την προσωπική διαφορά.
- Οι περικοπές που έγιναν με τους ν.4051- 4093/12 και σαν σύνταξη πάνω στην οποία έγιναν οι επανυπολογισμοί, αυτή που αποδιδόταν στις 31/12/2014.
- Οι συντάξεις θα είναι 12 το χρόνο και όχι 14, άρα καταργείται οριστικά η 13η και 14η σύνταξη.
- Καταργείται η κατώτερη σύνταξη των 480 ευρώ με 15 χρόνια ασφάλισης και καθιερώνεται η Εθνική Σύνταξη των 380 με 20 χρόνια ασφάλισης.
- Επίσης οριστικά καταργήθηκε το ΕΚΑΣ μέχρι 31/12/2019.
- Αναπηρικές: δικαιούχος με ποσοστό αναπηρίας (π.α.) από 67% - 79,9% παίρνει το 75% της Εθνικής Σύνταξης, από 50% - 66,99% π.α. παίρνει το 50%, έως 49,99% παίρνει το 40% και μόνο με 80% και πάνω π.α. παίρνει όλο το ποσό.
- Όποιος παίρνει πάνω από 2 κύριες συντάξεις θα παίρνει μόνο μια εθνική σύνταξη.
- Ο συντάξιμος μισθός (στον οποίο υπολογίζεται η σύνταξη) ορίζεται στο μέσο όρο του συνόλου των αποδοχών από τον πρώτο μήνα εργασίας μέχρι τον τελευταίο, ενώ πρώτα ήταν ο μέσος μισθός της καλύτερης 5ετίας της τελευταίας δεκαετίας ή ακόμα σε αρκετούς ο τελευταίος μισθός, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο συντάξιμος μισθός άρα και η σύνταξη. Επίσης το ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των συντάξεων μειώθηκε από 80% του συντάξιμου μισθού στο 42% με 40 έτη ασφάλισης και σ' αυτό προστίθεται η εθνική σύνταξη. Ο νέος νόμος θα αυξήσει τον συντελεστή αναπλήρωσης από 33 χρόνια και πάνω κατά ένα ποσοστό κατ' έτος. Με 40 χρόνια ασφάλισης θα ανέλθει περίπου στο 50%, αφορά δε ελάχιστους παλιούς συνταξιούχους και περίπου 60.000 νέους με το ν. 4387/16
- Καταργήθηκε το οικογενειακό επίδομα 10% για σύζυγο 5% για κάθε παιδί μέχρι 18 ετών ή 24 εάν σπουδάζει.

- Ο εργαζόμενος συνταξιούχος για όσο χρόνο εργάζεται σήμερα μειώνεται η σύνταξη του κατά 60%, με τον νέο νόμο θα μειώνεται κατά 30%.

- Απαγορεύονται οι αυξήσεις στις συντάξεις μέχρι και το 2023.

- Αυξήθηκε η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης στις κύριες συντάξεις από 4% σε 6% και στις επικουρικές από 0% σε 6%.

- Ενοποιήθηκαν τα ταμεία κύριας σύνταξης στον ΕΦΚΑ και τα επικουρικά ταμεία στο ΕΤΕΑΕΠ. Ο νέος νόμος θα ενοποιήσει τον ΕΦΚΑ με το ΕΤΕΑΕΠ.

- Ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γίνεται με συντελεστή, που προκύπτει από το «ποσοστό 0,45 X χρόνια ασφάλισης» π.χ. 30 χρόνια X 0,45 = 13,5% συντελεστής, ενώ πριν αυτός ήταν 20% ή 25% για κάποιες περιπτώσεις.

Με τα σημερινά δεδομένα το κόστος για να διατηρηθεί η απόδοση της προσωπικής διαφοράς είναι περίπου 1,5 δισ. ευρώ κάθε χρόνο για το 2019 – 2020 και 2021 και θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο νέος ασφαλιστικός νόμος της ΝΔ προβλέπει πως μετά το 2021 θα διατίθενται 920 εκατ. ευρώ (0,5% του ΑΕΠ, όπως πρότεινε η «επιτροπή σοφών») για (α) την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και (β) την κάλυψη των αυξήσεων, που θα προκύψουν στους δικαιούχους των διορθώσεων των κύριων συντάξεων και των επικουρικών (πάνω από 1380 ευρώ), ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση της π.δ. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει κίνδυνος, **μετά το 2023 να μην δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά και να περικοπεί η προσωπική διαφορά.**

Όχι άλλες αυταπάτες με την προπαγάνδα τους. Όχι άλλες ελπίδες από τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Με κυβερνητικές αποφάσεις έγιναν οι περικοπές με κυβερνητικές αποφάσεις διεκδικούμε την κατάργησή τους. Μαζί με τα παιδιά μας, τους εργαζόμενους, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα προετοιμάζουμε για τις μεγάλες κινητοποιήσεις, για όταν κατατεθεί το ασφαλιστικό. **Εξακολουθούμε να διεκδικούμε το σύνολο των αιτημάτων μας, όπως έχουν περιληφθεί στα υπομνήματά μας προς όλες τις κυβερνήσεις, πρωθυπουργούς και υπουργούς.**

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ζάκυνθος: 18/12/2019

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Υπ' όψιν: Περιφερειάρχης

και Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Αντιπεριφερειάρχες - Περιφερειακούς συμβούλους.

Παράδοση: Θεματικό αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής συνο-

χής, Δημόσιας υγείας και Απασχόλησης

κο Ζορμπά Κωνσταντίνο

Κυρίες και κύριοι

Όπως ίσως γνωρίζετε και από προσωπική σας εμπειρία, αλλά και τα υπομνήματα που σας έχουμε κοινοποιήσει το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, το σωματείο μας και άλλοι φορείς του νησιού μας, το Νοσοκομείο Ζακύνθου υπολείπεται με την συνεχή μείωση της χρηματοδότησης, από την περίοδο της κρίσης και η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Αυτό έχει επιφέρει την πλήρη απαξίωσή του και την υποβάθμισή του, έτσι που δείχνει εικόνα εγκατάλειψης και αδυναμία να καλύψει τις ανάγκες για περίθαλψη, θεραπεία και παροχές υγειονομικών υπηρεσιών στους κατοίκους του Νησιού και ιδιαίτερα στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας και τις ευπαθείς ομάδες που το έχουν περισσότερο ανάγκη, αλλά και στους επισκέπτες του καλοκαιριού.

Τα αποτελέσματα είναι τραγικά και συνεχιζόμενα με αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές από αυτό.

1. Οι **συνολικές ελλείψεις** σε επιστημονικό δυναμικό (ιατρικό και παραϊατρικό) σε διοικητικούς υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό **ανέρχονται στο 60%** του πλήρους οργανογράμματος λειτουργίας του νοσοκομείου.

*Ειδικότερα η **καρδιολογική κλινική** από τρεις (3) γιατρούς έχει δύο(2).

*Η μονάδα **τεχνικού νεφρού** έχει μείνει με έναν (1) γιατρό και δεν μπορεί να καλύψει τυχόν νέους νεφροπαθείς λόγω συμπλήρωσης της δυναμικότητάς της.

*Στην **παιδιατρική κλινική** έχουν προσληφθεί μόνο δύο(2) γιατροί που, όπως και στις προαναφερθείσες κλινικές και εργαστήρια, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις νόμιμες εφημερίες.

***Δεν υπάρχουν νευρολόγοι** και αντί αυτών προσλήφθηκαν δύο(2) ψυχίατροι, μήπως κάποιος περιμένουν κάτι που δεν ξέρουμε;

2. Η μονάδα **Μ.Α.Φ** (αυξημένης φροντίδας) και **Μ.Ε.Θ.** (εντατικής θεραπείας) δεν λειτουργούν και η ζωή των όσων χρειάζονται τέτοια περίθαλψη επαφίεται στις καιρικές συνθήκες και στις πιθανές κενές θέσεις ανά την Ελλάδα.

3. Δεν λειτουργούν τόσο ο **μαγνητικός τομογράφος** όσο και ο **μαστογράφος** και οι ασθενείς οδηγούνται στα ιδιωτικά ιατρεία με επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

4. Στο τμήμα του **Ε.Κ.Α.Β.** υπάρχουν ελλείψεις τόσο σε οχήματα όσο και σε οδηγούς, με αποτέλεσμα να μεταφέρουν έκτακτα περιστατικά προς το νοσοκομείο, αλλά δεν έχουν δυνατότητα επιστροφής του ασθενή στο σπίτι του, με αποτέλεσμα πολλές φορές να οδηγούνται σε ιδιωτικές εταιρείες με δυσβάστακτο κόστος.

5. Ο τομέας **πρωτοβάθμιας φροντίδας** (τακτικά ιατρεία) και εργαστηριακός έλεγχος λόγω της υποστελέχωσής του, αλλά και των σοβαρών ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής, κλείνει ραντεβού για μετά δύο και τρεις και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη περισσότερους μήνες.

6. Σοβαρά προβλήματα επίσης παρατηρούνται στην καθαριότητα, το φαγητό των νοσηλευόμενων και στον τομέα της φύλαξης λόγω της υποχρηματοδότησης.

7. Τα πρώην αγροτικά ιατρεία, σημερινές ΤΟ.Μ.Υ., υπολείπουν όσα έχουν απομείνει και δεν υπάρχει συνεργασία με το νοσοκομείο μιας και ανήκουν απευθείας στην 6η Υ.Π.Ε.

Με αυτήν την εικόνα του Νοσοκομείου οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη στρεφόμενοι στα ιδιωτικά ιατρεία και εξεταστικά θεραπευτήρια, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα να πλουτίζουν οι έμποροι του ανθρώπινου πόνου. Όπως γίνεται κατανοητό δεν μπορούμε να συζητάμε για δημόσια υγεία, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του Ζακυνθινού λαού αλλά και των πολυάριθμων επισκεπτών του νησιού για μία περίοδο έξι- επτά μηνών τον χρόνο.

Ζητάμε – απαιτούμε τόσο από την κα Περιφερειάρχη όσο και από ολόκληρο το Περιφερειακό συμβούλιο, να πάρετε θέση επί των προαναφερομένων και να διεκδικήσετε μαζί μας την άμεση ικανοποίησή τους από την κεντρική κυβέρνηση της χώρας.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Ένωση εκφράζει την συμπαράσταση της στον **πολυήμερο απεργιακό** δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του ομίλου ΟΤΕ, με βασικό αίτημα την υπογραφή ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) για όλους τους εργαζόμενους στον όμιλο, κόντρα στις επιθυμίες της εργοδοσίας για περαιτέρω χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κόντρα στις απολύσεις που έχουν στόχο την τρομοκρατία.

Η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ προχώρησε σε μηνύσεις και συλλήψεις στελεχών των σωματείων του οργανισμού, για να σταματήσει τον πολυήμερο απεργιακό αγώνα των εργαζομένων.

Καλούμε τα συνταξιοχικά σωματεία και τους εργαζόμενους να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, να γίνουν ασπίδα προστασίας των εργαζομένων στον όμιλο ΟΤΕ, γιατί ο αγώνας που δίνουν για υπογραφή συλλογικής σύμβασης αφορά όλη την εργατική τάξη, έχει ευρύτερη σημασία και για άλλους κλάδους. Σήμερα πρέπει να μπει ξανά στο επίκεντρο της διεκδίκησης η υπογραφή ΣΣΕ. Είναι περισσότερο αναγκαίο τώρα καθώς η πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζεται με άθλιες εργασιακές συνθήκες, μισθούς πείνας ως αποτέλεσμα του ξηλώματος βασικών εργασιακών κατακτήσεων από το μαύρο μέτωπο της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων της και που αποτελεί βασική απαίτηση των μονοπωλιακών ομίλων.

- Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους του ΟΤΕ.
- Να ανακληθούν τώρα οι απολύσεις.
- Υπογραφή τώρα συλλογικής σύμβασης για όλους τους εργαζόμενους του ομίλου.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βόλος 9/01/2020

Οι εκπρόσωποι των Σ.Σ.Ο. Μαγνησίας σήμερα το πρωί επισκέφθηκαν τους απεργούς εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ, παρέδωσαν το παρακάτω ψήφισμα – συμπαράστασης των συνταξιοχικών σωματείων και δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν στην αυριανή συγκέντρωση που γίνει 6:00 μ.μ. έξω από το κεντρικό κατάστημα ΟΤΕ του Βόλου:

Ψήφισμα – συμπαράστασης.

Οι συνταξιούχοι νομού Μαγνησίας εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ. Χαιρετίζουμε την αγωνιστική τους απεργιακή κινητοποίηση, που ξεκίνησε στις 21/12/2019 και συνεχίζεται μέχρι το τέλος της βδομάδας. Ο αγώνας για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ενάντια στα αντεργατικά σχέδια της εργοδοσίας για περαιτέρω χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κόντρα στις απολύσεις και την τρομοκρατία, μπροστά στο σχέδιο των αποσχίσεων με θυγατρικές αφορά όλη την εργατική τάξη.

Ο κάθε κλάδος των εργαζομένων που παλεύει ενάντια στην κυβερνητική πολιτική της ΝΔ, που είναι συνέχεια αυτής του ΣΥΡΙΖΑ, που αντιστέκεται στις απολύσεις, στην εργοδοτική αυθαιρεσία, στην επίθεση σε όσα εργατικά-ασφαλιστικά δικαιώματα έχουν απομείνει πρέπει να κάνει δική του υπόθεση την ανατροπή της αντιλαϊκής βάρβαρης πολιτικής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η πρόσφατη αντισυμβαλλιστική συγκέντρωση που οργανώθηκε από τις Συνεργαζόμενες Συνταξιοχικές Οργανώσεις Μαγνησίας από κοινού με τα σωματεία του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, τους επαγγελματίες ΕΒΕ, τους αγροτικούς, φοιτητικούς συλλόγους και μαζικούς φορείς της Μαγνησίας, στις 30 Νοεμβρίου, εκφράζοντας την αντίθεση τους στα στο νέο προμελετημένο έγκλημα στην Κοινωνική Ασφάλιση της κυβέρνησης ΝΔ.

Επίσης, καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε την διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ που προχώρησε σε μηνύσεις και συλλήψεις στελεχών των σωματείων του οργανισμού, για να σταματήσει τον πολυήμερο απεργιακό αγώνα των εργαζομένων.

Οι 5 συλλήψεις στελεχών των σωματείων ΠΕΤ ΟΤΕ και ΠΑΣΕ ΟΤΕ, δείχνουν με ποιο τρόπο έχει αποφασίσει η εργοδοσία να περάσει όλα τα αντεργατικά της σχέδια, έχοντας κυριολεκτικά ξεσάλωσε από την πολιτική της κυβέρνησης που, επιβάλλοντας «τον νόμο και την τάξη» χτυπά την απεργία, την οργάνωση των εργαζομένων, τις διαδηλώσεις. Ενισχύει τον αυταρχισμό και την καταστολή προσπαθώντας να βάλει νέα εμπόδια στην οργάνωση τον αγώνα των εργαζομένων και όσων αντιστέκονται και παλεύουν ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική.

Τα αιτήματά σας είναι δίκαια. Πιστεύουμε, ότι μόνο με ένα ρωμαλέο εργατικό-λαϊκό κίνημα, με τη συμμαχία των εργαζομένων, των συνταξιούχων και άλλων λαϊκών στρωμάτων μπορούμε να έχουμε αγώνες με αποτελέσματα και προοπτική.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ο Σύλλογός μας εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη και συμπαράσταση των μελών του στον μεγαλειώδη απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ, που εδώ και είκοσι μέρες βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας ενιαία ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους στον Όμιλο, με ενιαίους μισθούς και εργασιακές σχέσεις. Να σταματήσει η τρομοκρατία, η εντατικοποίηση, η καταστράτηγηση των ωραρίων από την εργοδοσία.

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια της διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ να υπονομεύσει την απεργία, στην οποία συμμετέχει η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, με εκβιασμούς, απειλές, ψέματα, ενώ με την συμβολή της κυβέρνησης αξιοποίησε την αστυνομία στη διενέργεια συλλήψεων απεργών, που περιφρουρούσαν την απεργία στη Θεσσαλονίκη.

Κάτω τα χέρια από την απεργία και τους απεργούς. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Η πάλη των εργαζομένων θα τη σπάσει.

Η πολιτική τους στην υγεία σκοτώνει τους... γιατρούς και το προσωπικό των νοσοκομείων

Καταπέλτης η επιστολή οργής και αγανάκτησης που έστειλε προς τα ΜΜΕ ο Ηλίας Σιώρας, καρδιολόγος στον Ευαγγελισμό, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο και ΓΓ της ΕΙΝΑΠ. Από την επιστολή αυτή μάθαμε τα τραγικά αποτελέσματα, που η πολιτική των κυβερνήσεων, αριστερών και δεξιών, φέρνει στους πολίτες, στα λαϊκά στρώματα και μάλιστα πρώτα- πρώτα στους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία. Ένας γιατρός, επίσης καρδιολόγος και 4 εργαζόμενοι (νοσηλεύτες και εργάτες) έπαθαν οξεία εμφράγματα την ώρα της δουλειάς. Οι λόγοι: η πιθανότητα της απόλυσης, αφού όλοι είναι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η εντατικοποίηση της δουλειάς. Ο γιατρός δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Οι άλλοι τέσσερις σώθηκαν από την άμεση επέμβαση του υπόλοιπου προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και δομές δίνουν καθημερινό αγώνα και εργασιακό και διεκδικητικό για τα εργασιακά δικαιώματά τους, και ιδιαίτερα τη μόνιμη, σταθε-

ρή δουλειά, για να έχουν κι οι ίδιοι το κουράγιο να προσφέρουν στους ασθενείς την περίθαλψη που χρειάζονται.

Το υπόλοιπο εργατικό και λαϊκό κίνημα πρέπει να κάνουν δικό τους ζήτημα, θέμα πάλης και δράσης την απαίτηση για άμεσες λύσεις στα προβλήματα των νοσοκομείων, στην ΠΦΥ. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που να καλύψει όλα τα κενά, χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των αναγκών σε υποδομές (μηχανήματα κλπ), φάρμακα και αναλώσιμα υλικά, λειτουργία όλων των μονάδων και κλινικών που έκλεισαν ή δεν λειτουργούν ή υπολείπουν.

Ο πρωθυπουργός μπορεί στη βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό να γελούσε και να καμάρωνε για το έργο της κυβέρνησής του, αλλά αποφεύγει να μετρήσει και να αναφερθεί στα θύματα της πολιτικής της. Ας αφήσουν λοιπόν τα τζάμπα χειροκροτήματα και τα χαμόγελα αυτοϊκανοποίησης και ας λύσουν τα προβλήματα στην υγεία, όπως τα διεκδικούν οι εργαζόμενοι.

Έργα στις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ για τις συντάξεις

Ο ΕΦΚΑ έδωσε στη δημοσιότητα διάφορα στοιχεία για τις δαπάνες του για συντάξεις. Το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό, που καταγράφει πως το κονδύλι του για τις κύριες συντάξεις το 2019, μειώθηκε σε σχέση με εκείνο του 2018, κατά 2,671 δισεκ. ευρώ. Ο λόγος; Ο επανυπολογισμός τους με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, που έγινε με τα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης, που αυτός προβλέπει. Κανονικό πετσόκομμα. Όπερ μεθερμηνευόμενο κατά το ποσό αυτό οι συνταξιούχοι έγιναν φτωχότεροι μέσα στη χρονιά που έφυγε. Και βέβαια αντίστοιχο θα ήταν το αποτέλεσμα για όλες τις χρονιές, μετά τη ψήφιση του νόμου αυτού (4387/2016). Μάλλον πρέπει να αλλάξουμε τον χαρακτηρισμό, που είχαμε αποδώσει στον εν λόγω υπουργό ως «ψαλιδοχέρης». Πιο ταιριαστός είναι το... τσεκουροχέρης. Ας του τον απονεύσουμε αναδρομικά. Του αξίζει!!!

Η περιοχή μας μυρίζει πετρέλαιο, αέριο, μπαρούτι και αίμα. Τώρα ξεσηκωμός όλου του λαού για να αποκρούσουμε τα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Κοινός αγώνας όλων των λαών. Ο πλούτος ανήκει στους λαούς, στη συνεργασία, αλληλεγγύη και φιλία τους. Όχι στα βουτηγμένα στο έγκλημα συμφέροντα των μονοπωλίων.

Επιδοματική πολιτική: Κακή ή καλή ανάλογα με τους στόχους

Κατά καιρούς επανέρχεται η φιλολογία και μπαίνει μπροστά η επιχειρηματολογία για την επιδοματική πολιτική. Στα προηγούμενα χρόνια η επιδοματική πολιτική, η παροχή επιδομάτων στους εργαζόμενους σε διάφορους χώρους (δημόσιο και ιδιωτικούς, πχ οικογενειακό, βαρέα και ανθυγιεινά, ειδικοτήτων) ή και κοινωνικού χαρακτήρα (αναπηρικά κ.α.) είχαν μπει στο στόχαστρο των κυβερνήσεων, θεωρούνταν πως ήταν μπρομάδες σε βολεμένους κύρια εκ μέρους του κράτους και των κυβερνητικών κομμάτων, που καλόπιαναν τους εργαζόμενους για εκλογική πελατεία, ή ότι το κόστος τους ήταν μεγάλο και επιβάρυνε το προϋπολογισμό.

Η επιχειρηματολογία αυτή έκρυβε πως ενώ σε κάποιο βαθμό υπήρχαν και τέτοια στοιχεία, που στόχο είχαν αφ' ενός να διασπούν και να εφησυχάζουν τους εργαζόμενους, αφ' ετέρου να μειώνουν το καθαρό μισθολογικό και μη κόστος, από την άλλη ήταν αποτελέσματα πάλης των εργαζομένων και κάλυπταν πραγματικές ανάγκες πχ βαρέα και ανθυγιεινά, οικογενειακό, ήταν μέρος είτε των γενικών ΣΣΕ, είτε κλαδικών και επιχειρησιακών, αποτελούσαν μια μορφή απόδοσης μισθολογικής αποζημίωσης.

Με το επιχείρημα αυτό οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατάργησαν το ΕΚΑΣ, το οικογενειακό επίδομα κ.α.

Σήμερα η επιδοματική πολιτική επανέρχεται. Όχι όμως για να καλύψει ειδικές ανάγκες περιορισμένων ομάδων ή κατηγοριών εργαζομένων, αλλά να «μπαλώσει» όπως- όπως γενικά προβλήματα που η ίδια η κυβερνητική πολιτική δημιουργεί και επιδεινώνει. Έτσι εμφανίστηκαν το επίδομα θέρμανσης, που αφορά εκατομμύρια συμπολίτες μας στις περιοχές που πλήττονται το χειμώνα κύρια από το δριμύ κρύο και η προμήθεια πετρελαίου είναι μεγάλο οικογενειακό κόστος, ακριβώς επειδή οι κυβερνητικές πολιτικές τσάκισαν μισθούς, συντάξεις, το λαϊκό βιοτικό επίπεδο, ενώ η ακρίβεια των καυσίμων θέρμανσης έχει οδηγήσει χιλιάδες νοικοκυριά στο «βγάλτα πέρα όπως μπορείς με το κρύο».

Το ίδιο με το επίδομα τοκετού. Η υπογεννητικότητα που εξελίσσεται σε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα για τη χώρα μας, ακριβώς λόγω της πολιτικής των κυβερνήσεων που οδηγεί τους νέους στο φευγιά, στη φτώχεια και στην αδυναμία δημιουργίας οικογενειών και τεκνοποιίας, γίνεται προσπάθεια, με τυμπανοκρουσίες μάλιστα, να αντιμετωπιστεί με την επαναφορά του επιδόματος τοκετού (2000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από το 2020 και μετά).

Κι έτσι αντί οι κυβερνήσεις να πάρουν- όπως θα έπρεπε- σοβαρά, αποτελεσματικά μέτρα με αύξηση μισθών, σταθερές δουλειές, αυξήσεις στις συντάξεις, μείωση της φορολογίας και των τιμών των καυσίμων και των τιμολογίων ρεύματος, ικανοποιητική χρηματοδότηση της πρόνοιας, δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών και άλλων δομών με δωρεάν υπηρεσίες, μέτρα προστασίας των εργαζομένων μητέρων, πετάει κάποια πενιχρά επιδόματα, που δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες που δημιουργούνται ανάλογα. Τα έξοδα ενός νοικοκυριού για τη γέννα και ειδικά το μέγαλωμα ενός παιδιού δεν καλύπτονται ούτε για αστέιο με τα 2000 ευρώ εφ' άπαξ.

Με δυο- τρία επιδόματα η κυβέρνηση της ΝΔ- και όποια άλλη επόμενη- θα φαίνεται πως προσπαθεί και δίνει λύσεις στα προβλήματα. Όμως οι διαμένοντες στο βορρά, αλλά και σε όλη τη χώρα (πόσες χιλιάδες πολυκατοικίες παντού συνεχίζουν να μην προμηθεύονται πετρέλαιο για κεντρική θέρμανση) θα εξακολουθήσουν να ξεπαγιάζουν, ενώ φωνούλες νεογέννητων θα ακούγονται το ίδιο αραιά. Δυστυχώς.

Κυβέρνηση-αστυνομία: πρόβα τζενεράλε για ένταση της βίας και τρομοκρατίας

Η οξυμένη επιθετικότητα της αστυνομίας που εκφράζεται τελευταία και μετά την εκλογή της ΝΔ στην κυβέρνηση, έχει ασφαλώς τους στόχους της. Η εφαρμογή της πολιτικής της, βαθεία αντιλαϊκής, χρειάζεται, έχει απόλυτη ανάγκη την μέγιστη δυνατή βία, για να επιβάλλεται. Μια πρακτική άλλωστε που εφάρμοσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις για τον ίδιο λόγο. Ξεγύμνωμα και εξευτελισμός αθλών και ανήμπορων ανθρώπων, ξυλοδαρμός, κακοποίηση, αυθαίρετη εισβολή σε σπίτια και συλλήψεις των ενοίκων με εξωφρενικές και ασήριχτες κατηγορίες.

Κάποιες από αυτές μάλιστα είναι εξόφθαλμα προσχηματικές, με σκοπό να δικαιολογήσουν εκ των υστέρων τη βάρβαρη συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων. Η πιο εύκολη είναι «η αντίσταση στην αρχή», όπου ένας μοναχός του νεαρός εμφανίζεται στην αστυνομική αναφορά να «αντιστέκεται» σε τριάντα ΜΑΤατζήδες, οπλισμένους, ντυμένους με τις ειδικές στολές τους τύπου gobotop. Φυσικά πουθενά δεν δικαιολογείται το γεγονός πως, οι τριάντα(!!!) ΜΑΤατζήδες, στην προσπάθειά τους να... αμυνθούν και να κάμψουν την... αντίσταση του νεαρού, τον έγδυσαν και τον απείλησαν πως θα τον σκοτώσουν!!!

Με «αντίσταση κατά της αρχής», «διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης» και όποια άλλη κατηγορία επικαλεστούν, μπορούν να τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί τον οποιοδήποτε, να τον οδηγήσουν στον εισαγγελέα, στο κρατητήριο και στο δικαστήριο και άντε να βρει το δικό του. Γιατί δίκαιο έχει πάντα και μόνο η αστυνομία, η οποία εκπροσωπεί την κυβέρνηση και το κράτος. Και βέβαια είναι αδύνατο να έχει δίκιο ο απλός πολίτης και άδικο το κράτος. Συμβαίνει πάντα το αντίθετο. Αυτά όλα τα παραπάνω είναι τροχοδεικτικές βολές και ρίχνονται εν όψει των πραγματικών πυρών σε βάρος του εργατικού- λαϊκού κινήματος.

Βία λοιπόν. Αυτός είναι ο κανόνας εκ μέρους του κράτους και της κυβέρνησης. Άσκηση κάθε μορφής και με κάθε πρόσχημα βίας. Στην οποία απαγορεύεται να αντισταθείς. Είσαι υποχρεωμένος να την υποστείς, έχεις υποχρέωση να φας ένα γερό μπερντάχι ξύλο, να υποστείς αδιαμαρτύρητα τον εξευτελισμό κι αν τολμήσεις να διαμαρτυρηθείς, θα σε μπουζουριάσουν με την κατηγορία της «αντίστασης» στο ξυλοφόρτωμα.

Ο πολίτης δεν δικαιούται να απαντήσει με βία στη βία των οργάνων της εξουσίας. Το δικαίωμα αυτό έχει μόνο και αποκλειστικά η δεύτερη. Και στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η περίφημη «καταδίκη της βίας απ' όπου κι αν προέρχεται». Φράση που με μεγάλη ευκολία εκστομίζουν οι διάφοροι υποστηρικτές της κρατικής βίας, όταν αναγκάζονται να εκφράσουν άποψη πχ για την προσπάθεια των Παλαιστινίων να αμυνθούν απέναντι στην επιθετικότητα των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής. Όχι, στην περίπτωση αυτή καταδικάζεται μόνο η βία της αντίστασης του πολίτη, ενώ η βία του κράτους, όχι μόνο δεν καταδικάζεται, αλλά είναι και... καταναγκαστική, σύμφωνα με τις απόψεις του Βορίδη, αλλά βεβαίως και του πρωθυπουργού, που έσπευσε να καλύψει όλες αυτές τις αθλιότητες, τον υπουργό Χρυσόχοϊδη και την ηγεσία της ΕΛΑΣ.

Μάλιστα στα πρόσφατα γεγονότα έπεσε και η πρώτη αστυνομική ντουφεκιά με πλαστική σφαίρα. Η πρώτη. Γιατί είναι βέβαιο πως θα πέσουν κι άλλες. Πολλές. Αυτές που τις προμηθεύτηκε κάποια κυβέρνηση και τις φύλαξαν στις αποθήκες όλες, με όλες οι επόμενες. Και τώρα τις βγάζουν. Άλλωστε αυτές δεν έχουν ημερομηνία λήξης, όπως τα χημικά και τα ασφύξιογόνα. Μπορούν να διατηρηθούν για αιώνες. Αλλά επειδή σίγουρα το κράτος δεν τις προμηθεύτηκε για να κάθονται μέσα στις κούτες τους άπραγες, ήρθε η ώρα και αυτών να βγουν και να μπουν σε δράση, σε χρήση. Ο εχθρός λαός, το εργατικό κίνημα θα νιώσουν στο πετσί τους κι άλλα όπλα. Έτσι για να γευτούμε και την πρακτική που εφαρμόζουν οι αστυνομίες στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να μη νιώθουμε μειονεκτικοί, όπως διατεινόταν ο Γεωργιάδης.

Βία λοιπόν σε βάρος εργατικών συνδικάτων όταν κάνουν και περιφρουρούν απεργίες, όταν κάνουν εκλογές σε επιχειρήσεις ή όταν περιφρουρούν τη γνησιότητα των διαδικασιών στα συνδικάτα. Βία ενάντια σε απεργούς και συνταξιούχους που θα διαδηλώνουν στους δρόμους. Βία ενάντια στους αγρότες, που θα διαμαρτύρονται για την εξοντωτική σε βάρος τους πολιτική της ΕΕ. Βία ενάντια σε φοιτητές, που θα αντιπαλεύουν την πολιτική ανατροπής του δημόσιου χαρακτήρα της ανώτατης παιδείας. Βία ενάντια στους μαθητές, που θα αγωνίζονται για ένα σχολείο-διδασκτήριο και όχι βασανιστήριο. Βία ενάντια στους εργαζόμενους που θα υπερασπίζονται τα σπίτια τους από την αρπαχτική μανία των κορακιών. Βία, βία, βία...

Όμως κι επειδή, όπως απεφάνθη ο μέγας σοφός Κάρολος Μαρξ, «η βία είναι η μαμή της ιστορίας», να ξέρουν οι εξουσιαστές και τα κυβερνητικά, κρατικά και παρακρατικά όργανά τους, πως «η πραγματική βία της αντίστασης κατά της αρχής» κάπου παραφυλάει. Κάπου περιμένει με υπομονή να έρθει η σειρά της να εφαρμοστεί. Να γίνει αυτή νόμιμη, αναλαμβάνοντας την εφαρμογή «του νόμου του εργάτη» σε βάρος αυτού του κεφαλαιοκράτη.

Οι οργανωμένες «μειοψηφίες» και μειοψηφίες

Η δικαιολογία που κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην κυβερνητική προπαγάνδα με αφορμή την απαγόρευση των διαδηλώσεων, είναι πως η νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει, θα προστατεύει τους πολλούς απέναντι «στην αυθαιρεσία των οργανωμένων μειοψηφιών», που δήθεν με τις πορείες τους στο κέντρο της Αθήνας δυσκολεύουν ή και εμποδίζουν την ελευθερία των πολλών, να κινηθούν μέσα σ' αυτό για τις όποιες ανάγκες τους. Αυτή ακριβώς τη φράση διατύπωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Θα σταθούμε στα εξής. Η πρώτη λέξη που φαίνεται πως ενοχλεί είναι η «οργανωμένες». Δεν την αναφέρουν τυχαία. Αυτό ακριβώς είναι που θέλουν και θα προσπαθήσουν με το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο για τον εργατικό συνδικαλισμό να εμποδίσουν. Την οργάνωση. Να είναι οι εργαζόμενοι οργανωμένοι στα σωματεία και τα συνδικάτα τους, γενικά τα λαϊκά στρώματα. Αν οι... μειοψηφίες ήταν ανοργάνωτες, σκόρπες, ανεμομαζώματα διάφορων μικροομάδων, το κράτος δεν θα είχε τόσο μεγάλο άγχος να τις περιορίσει. Όμως οι εργάτες που αγωνίζονται, είναι οργανωμένοι και παλεύουν με μαζικές, συλλογικές διαδικασίες μέσα από τα συνδικάτα τους. Κι αυτό είναι το επικίνδυνο για τους εργοδότες και ιδιαίτερα τους μεγάλους. Αυτοί είναι που φοβούνται τους οργανωμένους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους.

Και ζητάνε από τις κυβερνήσεις τους να πάρουν όλα τα μέτρα ώστε να περιοριστεί κι αν είναι δυνατό να ακρωθεί η οργανωμένη δράση των εργαζομένων και η αποτελεσματικότητά της. Επίσης οι κυβερνήσεις είναι που βλέπουν τους οργανωμένους εργατοϋπαλλήλους στο δημόσιο σαν εμπόδιο στο πέρασμα των πολιτικών τους και συμφωνούν να προωθήσουν αντίστοιχα μέτρα γι' αυτούς.

Φυσικά το ίδιο ισχύει για κάθε οργανωμένη κοινωνική λαϊκή ομάδα, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, φοιτητές κλπ, ανεξάρτητα από το ότι δεν κάνουν όλοι πορείες στο κέντρο της Αθήνας (πχ αγρότες, για τους οποίους όμως ισχύει το «κλείνουν» τις εθνικές οδούς).

Η δεύτερη ενοχλητική λέξη είναι η «μειοψηφίες». Ας δούμε όμως την ουσία. Στον καπιταλισμό πράγματι ποτέ το σύνολο των εργαζομένων δεν θα είναι οργανωμένοι στα συνδικάτα τους, ούτε καν η πλειοψηφία, για λόγους γνωστούς. Η εργοδοτική τρομοκρατία και απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης, η απογοήτευση από τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, η προσφυγή στην ελπίδα της ατομικής λύσης (ρουσφέτια), η κυβερνητική υπονομιευτικότητα (πχ νόμος Βρούστη- Αχτσιόγλου για τους μισθούς), η προβοκατόρικη λειτουργία του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού (άρνηση εγγραφής σε συνδικάτα του δημοσίου των εργαζομένων με μερική απασχόληση ή μέσω εργολάβων, η πολυδιάσπαση των εργασιακών σχέσεων και «δικαιωμάτων»- διαφορετικές μισθολογικές διαβαθμίσεις κλπ)

Οι αγρότες ποτέ δεν θα είναι όλοι ή η πλειοψηφία τους οργανωμένοι στους αγροτικούς συλλόγους και ομοσπονδίες, το ίδιο οι αυτοαπασχολούμενοι, οι φοιτητές κλπ. Οι συνταξιούχοι που είναι οργανωμένοι στα σωματεία τους σε σχέση με τον πληθυσμό τους (πάνω από 2,5 εκατομμύρια) είναι πολύ λίγοι.

Όμως ποια είναι η δεύτερη ουσία. Ότι οι οργανωμένες μειοψηφίες των πρωτοπόρων και αποφασισμένων στον αγωνιστικό προσανατολισμό λαϊκών στρωμάτων αντικειμενικά εκφράζουν τα συμφέροντα των αντίστοιχων πλειοψηφιών ή και των συνόλων. Πχ μπορεί οι συνταξιούχοι που διεκδικούν αγωνιστικά την επίτευξη της ικανοποίησης των αιτημάτων τους να είναι μειοψηφία στο σύνολο των συνταξιούχων, όμως αντικειμενικά αιτήματά αυτά και η απαίτηση για επίλυσή τους εκφράζουν όλους τους συνταξιούχους. Όλοι τους, οργανωμένοι ή μη, συμφωνούν πως το αίτημα της επιστροφής της 13ης και 14ης σύνταξης είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί. Το ίδιο συμφωνούν με την επαναφορά των κλεμμένων συντάξεων, την επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ταμείων κλπ. Όλοι συμφωνούν πως πρέπει τα φάρμακα να παρέχονται δωρεάν.

Αντίστοιχα κανείς εργαζόμενος, οργανωμένος ή όχι, δεν αρνείται την ορθότητα του αιτήματος για καλύτερο μισθό 751 ευρώ, δεν διαφωνεί με τη διεκδίκησή του. Κάτι που αγωνιστικά κάνουν οι οργανωμένες δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.

Κανείς αγρότης, οργανωμένος ή όχι, δεν διαφωνεί με το δίκαιο του αιτήματος για φτηνό πετρέλαιο κίνησης, λιπάσματα, έγκαιρη πληρωμή των προϊόντων του από τους εμπόρους και με τιμές που να του αφήνουν το αναγκαίο κέρδος για να ζει αξιοπρεπώς και να διατηρεί την αγροτική του εργασία, όπως διεκδικεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Όλοι οι φοιτητές (και οι γονείς τους), εκτός από τα πλουσιόπαιδα που έχουν οι μπαμπάδες και οι μαμάδες τους, θέλουν να υπάρχουν καλές και σωστά οργανωμένες φοιτητικές εστίες, που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε πόλη άλλη από της μόνιμης διαμονής τους, θέλουν δωρεάν συγγράμματα, όπως ζητάνε οι οργανωμένες δυνάμεις του ΜΑΣ.

Κατά συνέπεια η λέξη «μειοψηφίες» δεν αντανάκλα την πραγματικότητα των «θέλων», των «διεκδικιών», των «απαιτήτων» της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων λαϊκών στρωμάτων, απέναντι στις κυβερνητικές και εργοδοτικές επιλογές, που τους κάνουν τις ζωές δύσκολες. Τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις, οι αγώνες των «μειοψηφιών» εκφράζουν τις πλειοψηφίες.

Όταν απεργούν και κλείνουν τους δρόμους στην Αθήνα οι υγειονομικοί, ασφαλώς στο σύνολο των Αθηναίων είναι μειοψηφία. Όμως τα αιτήματα των αγώνων τους εκφράζουν όλους

ΠΑΜΕ: Συσκέψεις για το ασφαλιστικό

συνέχεια από τη σελ. 1

πλισμό. Τα φάρμακα θα γίνουν ακόμα πιο ακριβή υπόθεση, ενώ θα μεγαλώσει και η επίθεση στον τομέα της Πρόνοιας.

Δεν έχουμε δικαίωμα να παραδώσουμε στη νέα γενιά εργαζομένων μια εργασιακή κόλαση και μια διαρκή ανασφάλεια...

Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να δυναμώσουμε το απεργιακό μέτωπο. Για να πληθύνουν οι αποφάσεις σωματείων που συμμετέχουν στην απεργία. Να μην υπάρξει σωματείο, Εργατικό Κέντρο, Ομοσπονδία που δεν θα συζητήσει τις επόμενες μέρες τις εξελίξεις στο Ασφαλιστικό, τη νέα επίθεση της κυβέρνησης στα δικαιώματά μας, η οποία καθ' ομολογία στελεχών της κυβέρνησης θα είναι τις επόμενες βδομάδες, πιθανόν και στα τέλη Γενάρη.

Είχαμε μια σημαντική αφετηρία. Τα πολύ μαζικά και μαχητικά συλλαλητήρια στις 30 Νοέμβρη σε όλη την Ελλάδα, που πήραν παλλαϊκό χαρακτήρα. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ήταν το πανελλαδικό συλλαλητήριο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των συνταξιούχων στις 14 Δεκέμβρη. Οι μαζικές κινητοποιήσεις, η δουλειά των συνδικάτων και των άλλων μαζικών φορέων που προηγήθηκαν, τσαλάκωσαν το αφήγημα της κυβέρνησης ότι η αντιλαϊκή της πολιτική έχει πλατιά λαϊκή στήριξη. Περισσότεροι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν τις αντιδραστικές αλλαγές που θα φέρει η νέα μεταρρύθμιση στο Ασφαλιστικό. **Πρέπει όμως να δούμε ακόμα πιο συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν στη δημιουργία δυναμικού απεργιακού κλίματος και στην καλύτερη προετοιμασία του απεργιακού μετώπου.**

Άμεσα, τις επόμενες μέρες, να συνεδριάσουν όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων... αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και πολύ συγκεκριμένη δουλειά για την επιτυχία της απεργίας, με πολύ συγκεκριμένα μέτρα σε κάθε χώρο δουλειάς ξεχωριστά.

* Κρίσιμο ζήτημα είναι η επεξεργασία του πλαισίου πάλης ανά κλάδο, που να επικεντρώνει στις αιχμές ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης και στην πάλη για δημόσια και υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση και Υγεία για όλους. Το πλαίσιο πάλης που έχει δώσει στη δημοσιότητα το ΠΑΜΕ εδώ και βδομάδες είναι η βάση αυτής της επεξεργασίας.

* Κάθε συνδικάτο, κάθε Ομοσπονδία, κάθε Εργατικό Κέντρο να πάρει συγκεκριμένα μέτρα προπαγάνδας και ενημέρωσης των εργαζομένων. Με ανακοινώσεις, πανό και αφίσες, αξιοποιώντας το διαδικτυο και φτιάχνοντας σποτάκια, γράφοντας συνθήματα στους δρόμους, στήνοντας ή αξιοποιώντας μικροφωνικές σε δρόμους, δημαρχεία, για να δυναμώσει το απεργιακό κάλεσμα. Να βάλουμε αφίσες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Να ρίξουμε τρικάκια στους δρόμους. Να σκεφτούμε και νέες μορφές».

Συσκέψεις για το ίδιο θέμα οργάνωσαν οι τοπικές γραμματείες του ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα.

Ένας μήνας απεργιακών κινητοποιήσεων στη Γαλλία ενάντια στα παρόμοια με τη χώρα μας αντιασφαλιστικά σχέδια. Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών. Ζήτω ο αγώνας των Γάλλων εργατών.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για τη συνάντηση της ΣΕΑ των ΣΣΟ με τους Υπουργούς: κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη (Επικρατείας), κ. Ιωάννη Βρούτση (Εργασίας, Κ.Α), κ. Άκη Σκέρτσο (συντονιστή του Κυβερνητικού Έργου) στις 14/12/2019, κατά την πραγματοποίηση του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου στην Αθήνα:

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) στέλνει το αγωνιστικό της χαιρετισμό σε όλους τους συνταξιούχους της χώρας μας, που πήραν μέρος στο Πανελλαδικό συλλαλητήριο της Αθήνας της 14.12.19.

Οι απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι της ζωής και του αγώνα, με την μαζική συμμετοχή τους, την πειθαρχία και την αγωνιστικότητα τους στην συγκέντρωση και την πορεία προς το Πρωθυπουργικό μέγαρο, μέσα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, με ακατάπαυστη βροχή και αέρα, έγραψαν μια ακόμη αγωνιστική σελίδα διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους για μια καλύτερη ζωή.

Η αντιπροσωπεία της ΣΕΑ έθεσε στους υπουργούς όλα τα αιτήματα των συνταξιούχων που αναφέρονται αναλυτικά στο υπόμνημα της προς τον Πρωθυπουργό, με αιχμή μπροστά στα Χριστούγεννα την άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους της 13ης σύνταξης και τα παράνομα παρακρατηθέντα. Επίσης έθεσε την απαίτηση των συνταξιούχων για συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό.

Οι απαντήσεις που λάβαμε στα άμεσα αιτήματα δεν μας ικανοποιούν και μας δημιουργούν μεγαλύτερη ανησυχία. Δεν πήραμε θετική απάντηση για την άμεση καταβολή της 13ης σύνταξης και την καταβολή των παράνομων παρακρατηθέντων.

Η ανησυχία μας μεγάλωσε από το ό,τι η κυβέρνηση ετοιμάζει για κατάθεση νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα διατηρεί όλες τις μέχρι σήμερα αντεργατικές διατάξεις και θα προσθέτει νέες, που ουσιαστικά καταργούν τον δημοσιοκοινωνικό της χαρακτήρα και την παραδίδουν στους ιδιώτες. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους υπουργούς για το σύνολο των αιτημάτων μας ήταν γενικές, δηλαδή ότι με την κατάθεση του νέου ασφαλιστικού θα γίνουν αναλογιστικές μελέτες και ό,τι προκύψει σε κύριες και επικουρικές συντάξεις θα αποδοθεί σε όλους τους συνταξιούχους.

Για την καταβολή των παράνομα παρακρατηθέντων που απαιτήσαμε άμεσα να αποδοθούν, η απάντηση ήταν ότι αυτό θα γίνει μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και θα αποδοθούν με βάση ό,τι αυτή προβλέπει, σε όλους τους συνταξιούχους δίχως δίκες και προαπαιτούμενα, αλλά με βάση της δημοσιονομικές δυνατότητες.

Στο αίτημα μας για συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό, μας δόθηκε η διαβεβαίωση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιανουάριο.

Από μεριάς της ΣΕΑ έγινε για μια φορά ακόμα καθαρό προς την κυβέρνηση ότι δεν υιοθετούμε την λογική ό,τι έγινε, έγινε και διεκδικούμε το σύνολο των όσων άδικα μας έχουν παρακρατήσει.

Η ΣΕΑ χαιρετίζει και ευχαριστεί τους δημοσιογράφους, τα ΜΜΕ και τον Τύπο που έχουν όλα αυτά τα χρόνια στηρίξει τους αγώνες των συνταξιούχων. Ταυτόχρονα εκφράζει την αγανάκτηση και την διαμαρτυρία της και καταγγέλλει μια μερίδα ΜΜΕ, καθώς και της δημόσιας Τηλεόρασης που όχι μόνο αποσιώπησαν ή υποβάθμισαν την συγκέντρωσή μας, αλλά και γιατί σταθερά καλλιεργούν ψευτικές προσδοκίες και αυταπάτες, αποπροσανατολίζοντας τους συνταξιούχους. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση με καλεσμένους εκπροσώπους μεγαλοδικηγορικών γραφείων και συνδικαλιστές στρατευμένους στο άρμα τους, που δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να στέλνουν χιλιάδες συνταξιούχους με το αζημίωτο σε δικαστικές προσφυγές για να βρουν λύση στα προβλήματά τους.

Ευχαριστεί όλους τους αξιοπρεπείς νομικούς που έχουν σταθεί δίπλα μας όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, που πολλές φορές αφιλοκερδώς μας στήριξαν με χρήσιμες νομικές συμβουλές και έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν σε αυτή την αθλιότητα.

Κάνουμε έκκληση για μία ακόμη φορά σε όλους τους συνταξιούχους: κανένας να μη προσφύγει στα δικαστήρια.

Ενόψει των εορτών ευχόμαστε σε όλους τους Συναδέλφους και τις Συνάδελφισσες καλή δύναμη και υγεία, καλές γιορτές και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος. Να είμαστε σε αγωνιστική επαγρύπνηση, να προσέχουμε του εαυτούς μας, να έχουμε υγεία. Και σε όσους έχουν εκφράσει το άγχος τους γιατί αργούμε να πεθάνουμε, μπορούμε να τους εκδικηθούμε για όσα έκαναν εναντίον μας όλα αυτά τα χρόνια, με το να ζούμε περισσότερο.

Οι εσωΕΕ κόντρες, αλλά και με τις ΗΠΑ συνεχίζονται...

Μετά το BREXIT, που οσονούπω και με το πέρας των εκλογών στη Μ. Βρετανία μπαίνει στην τελική τροχιά, οι τσακωμοί μέσα στην ΕΕ εντάθηκαν. Πριν λίγο καιρό ο προϋπολογισμός της Ιταλίας (και το έλλειμμά του) έγινε αφορμή για άλλο ένα εσωΕΕ επεισόδιο μεταξύ Κομισιόν και ιταλικής κυβέρνησης, που έληξε με μια συμβιβαστική υποχώρηση της δεύτερης. Σχετικά πρόσφατα όμως η φασαρία που ξεκίνησε ο Μακρόν, με αφορμή τις εκτιμήσεις του για την αξία της προσφοράς του NATO, για την ανάγκη μιας πιο αυτοδύναμης «αμυντικά» ΕΕ, για το αν είναι πράγματι εχθρός η Ρωσία (και η Κίνα) και τέλος οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, που κατ' αυτόν

είναι σε βάρος της ΕΕ, κατέληξε σε μια ευθεία αμφισβήτηση των βασικών κανόνων της μέχρι σήμερα οικονομικής συμφωνίας μέσα στην ευρωζώνη και ειδικά για το ποσοστό ελλείμματος 3% στους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών (που απαγορεύεται να ξεπερνιέται έναντι ποινών), το οποίο πλέον ξεπερασμένη δέσμευση, ότι πρέπει προς όφελος των επενδύσεων να μεγαλώσουν τα ελλείμματα. Φυσικά υπήρξαν αντιδράσεις (Γερμανία, Πολωνία κ.α.), όμως το ζήτημα άνοιξε. Το πώς θα κλείσει θα το δούμε. Πάντως τα πράγματα δεν είναι ρόδινα στην ενωμένη κατά τα άλλα ΕΕ.

Και η άλλη πλευρά...

Η δεύτερη όψη της ανακατωσούρας στην ΕΕ είναι ο λεγόμενος ευρωσκεπτικισμός, οι τάσεις αποχωρήσεων και οι διασπαστικές σε κάποια κράτη. Γράψαμε ήδη για το BREXIT. Όμως αυτό μέσα στη Μ. Βρετανία συνοδεύεται και με τις τάσεις απόσχισης ομόσπονδων κρατών της, που στην ουσία αν προχωρήσουν θα οδηγήσουν σε διάλυσή της. Οι τάσεις αυτές έχουν εκφραστεί στην Ουαλία, στη Σκωτία και στην Ιρλανδία, που αντιμετώπισαν το θέμα BREXIT με αντιθετική άποψη προς την Αγγλική και το δημοψήφισμα που το ενέκρινε. Δηλαδή μια αποσχιστική διαδικασία μπορεί να φέρει νέες επανεντάξεις στην ΕΕ των (αν γίνουν τελικά) ανεξάρτητων αυτών χωρών. Μια περίπτωση ίδια κατάσταση υπάρχει και στην Ισπανία, όπου η πλειοψηφία του λαού στην Καταλονία εγκρίνει την απόσχισή της από την ενιαία Ισπανία, χωρίς βέβαια να ενυπάρχει πρό-

βλημα με τη ένταξη στην ΕΕ, όπου δεν εκφράζονται αντιθέσεις ανάμεσα στις κεντρικές και περιφερειακές δυνάμεις. Φυσικά να επισημάνουμε πως και στις προς ένταξη νέες χώρες στα Βαλκάνια και στην Αν. Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι ήρεμα (αντιπαράθεση Σερβίας με Κόσσοβο, στο εσωτερικό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης κλπ). Και να θυμίσουμε πως η καινούργια γεωγραφία στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, ήταν αποτέλεσμα της ανατροπής του σοσιαλισμού, όπου ενιαίες χώρες διαχωρίστηκαν ή διαλύθηκαν με τη βία και εμφύλιους πολέμους, που προκλήθηκαν από τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ. Με λίγα λόγια, όπου απλώνει το χέρι του ο ιμπεριαλισμός ή γενικότερα τα καπιταλιστικά συμφέροντα, οι διασπάσεις, οι αντιπαράθεσεις και φυσικά ακόμα και οι πολεμικές συγκρούσεις είναι μέσα στα σενάρια.

Και τι ήταν ο σοσιαλισμός

Σε αντίθεση στις χώρες του υπαρκτού (ναι) σοσιαλισμού, στην ΕΣΣΔ, στη Γιουγκοσλαβία και στην Τσεχοσλοβακία οι διαφορετικοί λαοί και εθνότητες έζησαν για πάνω από 50 χρόνια ειρηνικά, με σχέσεις αδελφικές, αλληλέγγυες, συνεργασίας. Η σύγκριση ανάμεσα στα δυο συστήματα πάντα θα υπάρχει και το αποτέλεσμα θα είναι πάντα υπέρ του σοσιαλισμού.

Μια ακόμη έρευνα της εταιρίας «EMNID» στη Γερμανία το 2009 (20 χρόνια μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού) έδειξε πως το 57% όσων ζούσαν στην Ανατ. Γερμανία και το 18% όσων ζούσαν στη Δυτ. Γερμανία, θεωρούσαν πως η Λαϊκή Δημοκρατία είχε περισσότερα θετικά απ' ότι αρνητικά!! Σύμφωνα με τη γνώμη των περισσότερων ανατολικογερμανών «υπήρχε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των ανθρώπων, υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής ασφάλειας, καλύτερο ατομικό επίπεδο, λιγότερη κοινωνική ανισότητα και υψηλότερη κοινωνική δικαιοσύνη».

Η Μέρκελ (η ίδια) έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία έρευνας, που έδειξαν πως σήμερα, ακόμα και 40 χρόνια από «το γκρέμισμα του τείχους» το 55% των ανατολικογερμανών βλέπουν με νοσταλγία τη ΓΛΔ!! Και μάλιστα παραδέχτηκε πως η ίδια (ανατολικογερμανίδα ούσα), την ώρα που οι δυτικογερμανοί βαλτοί από την κυβέρνηση της Βόννης γκρέμιζαν το τείχος του Βερολίνου, έκανε σάουνα(!!!), όπως κάθε απόγευμα(!!!). Μαύρη ζωή πέρασαν αυτοί στη ΛΔΓ. Άκου σάουνα. Τι μίζερα και ξεπερασμένα πράγματα... Να είχαν ένα σπα, ένα τζακούζι...

Πως το βρώμικο-παράνομο χρήμα γίνεται καθαρό-νόμιμο...

Με νομοθετική διάταξη που πέρασε η κυβέρνηση στον νέο ποινικό κώδικα, οι απατεώνες που κατηγορούνται για απάτη και ξέπλυμα παράνομου χρήματος, τελικά θα το βάζουν στην τσέπη νόμιμο. Μέχρι σήμερα σε μια τέτοια περίπτωση η δικαιοσύνη μπορούσε να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία τους (μαζί και εκείνα που θα είχαν αποκτήσει με την απάτη αυτή), μέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεσή τους. Συνήθως λόγω φόρτου εργασιών, παρεμβάσεων νομικών (εφέσεις κλπ) ή και πολιτικών δοσοληψιών κάτω από το τραπέζι οι υποθέσεις αργούν να εκδικαστούν μέχρι και 3-5 χρόνια. Η κυβέρνηση με την τροπολογία, δίνει το δικαίωμα στον απατεώνα, αν η υπόθεσή του, από τη στιγμή που

η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (!!!) (AKNEED) την καταθέσει σε δικαστικά όργανα, δεν εκδικαστεί μέσα σε 18 μήνες, να πάρει πίσω τα περιουσιακά του στοιχεία, που αυτόματα ξεπαγώνουν. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει. Η AKNEED θα πρέπει μέσα σε τρεις μήνες να εξετάζει κάθε υπόθεση, να στέλνει το φάκελο της υπόθεσης ολοκληρωμένο στο δικαστήριο και εκείνο μέσα σε 18 μήνες να την δικάζει και να βγάζει απόφαση. Επειδή λοιπόν είναι σίγουρο πως τα δεκαοχτάμηνα θα περνούν άπραχτα, οι απατεώνες έμπραχτα θα παίρνουν τον παρά στο χέρι κι άντε γεια χαρά. Υπόθεση «καθαρά χέρια» αλλά ελληνικά...

Αστεία και σοβαρά

Θα τα μονοπωλήσει η επίσκεψη- συνάντηση του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ με τον Τραμπ

Είδαμε και ακούσαμε τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στην άτυπη μίνι δημόσια εμφάνισή του δίπλα στον πλανητάρχη Τραμπ, να δηλώνει επί λέξη πως «οι ΗΠΑ μπορούν πάντα να βασίζονται στην Ελλάδα, ως έναν αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο (τους) στην περιοχή μας». Το θέμα είναι, η Ελλάδα μπορεί πάντα να βασίζεται στις ΗΠΑ ως ένα αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο της στην ίδια περιοχή; Εμείς θα λέγαμε: ποτέ. Καμία εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ. Το αποδειχνουν άλλωστε οι ίδιες κάθε μέρα. Μπροστά στον Μητσοτάκη ο Τραμπ, έτσι κατάμουτρα του, αντί να πει μια στοιχειώδη κουβέντα, έστω και υποκριτικά διπλωματική, υπέρ των απόψεων που έκφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός ενάντια στην τουρκική προκλητικότητα, επαίνεσε τον Ερντογάν. Δηλαδή ο Τραμπ, στη δήλωση Μητσοτάκη για την αξιοπιστία της Ελλάδας προς τις ΗΠΑ, απάντησε με τη δική του δήλωση αξιοπιστίας των ΗΠΑ προς την... Τουρκία... Τόσο σύμμαχοί μας είναι...

Όχι πως δεν το ξέρουν οι κυβερνώντες και ιθύνοντες για την ασφάλεια της χώρας μας, έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Το έχουν ομολογήσει κατ' επανάληψη δημόσια, πως σε περίπτωση «θερμού» επεισοδίου ή, ακόμα χειρότερα, εμπόλεμης κατάστασης με την Τουρκία, θα είμαστε μόνοι μας. Κανείς, ούτε ΗΠΑ, ούτε ΝΑΤΟ, ούτε ΕΕ θα σπεύσουν να μας υποστηρίξουν και να μας βοηθήσουν. Τότε προς τι η ανάγκη εμείς να είμαστε «αξιόπιστοι» σύμμαχοι τους; Ας απαντήσει η κυβέρνηση. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που τα ίδια ακριβώς καλά λόγια έλεγε για τους αμερικανούς και τον «διαβολικά καλό» Τραμπ.

Κι ας επιτραπεί ο υπουργός Άμυνας μας πως «αν χρειαστεί, (οι στρατιώτες μας) θα ξαναματώσουν στο πλάι των αμερικανών, όπως έγινε και στο παρελθόν». Οι αμερικανοί πάντως δεν πρόκειται να ματώσουν ούτε τη μύτη τους για χάρη μας. Ας το έχουν αυτό υπ' όψη τους ο λαός και τα στρατευμένα παιδιά μας. Εμείς δεν πολεμάμε για τα συμφέροντα κανενός ιμπεριαλιστή

Ακούσαμε και τις δηλώσεις κυβερνητικών υπευθύνων πως «οι ΗΠΑ δεν μας ζήτησαν κάποια διευκόλυνση» για την δολοφονική επίθεσή τους σε βάρος του ιρανού αξιωματικού. Γιατί τη χρειαζόντουσαν; Αφού την έχουν από χέρι και μάλιστα χωρίς να μας ρωτάνε. Η Σούδα είναι δική τους, την αξιοποιούν όπως θέλουν, για όποιο σκοπό θέλουν. Κι αυτό θα επιβεβαιωθεί περίτρανα για ακόμα μια φορά με τη νέα αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που θα κυρωθεί προσεχώς στη βουλή, στη βάση των συμφωνηθέντων και υπογραφέντων από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και τη σημερινή κατά την πρόσφατη επίσκεψη Πομπέο στη χώρα μας.

Πάντως λίγες μέρες μετά ο ΥΠΕΘΑ Παναγιωτόπουλος δήλωσε πως αν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ζητήσουν περαιτέρω διευκολύνσεις θα τις δώσουμε...

Στην ίδια συνέντευξη Τραμπ (ο Μητσοτάκης ήταν απλά κομπάρσος) ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως οι ΗΠΑ θα φύγουν κάποια στιγμή από το Ιράκ (όχι τώρα πάντως), αλλά θέλουν να αποζημιωθούν πρώτα για τα όσα έχουν κάνει εκεί!!! Σωστά. Τσάμπα ξοδέψανε χιλιάδες δολάρια για τους πυραύλους, βλήματα, σφαίρες, καύσιμα κλπ, για να καταλάβουν τη χώρα και να σκοτώσουν μερικές χιλιάδες Ιρακινούς, να φτιάξουν βάσεις για τα κατοχικά στρατεύματά τους; Οι αμερικανοί φορολογούμενοι θα τα χρεωθούν αυτά; Όχι βέβαια, οι Ιρακινοί. Και θα τα πληρώσουν.

Οι οργανωμένες «μειοψηφίες» και μειοψηφίες

συνέχεια από τη σελ. 5
τους Αθηναίους. Το ίδιο οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στους δήμους κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση που απεργούν για να μην απολυθούν, να πετύχουν αυξήσεις στους μισθούς κλπ. Τα αιτήματά τους εκφράζουν το σύνολο των εργαζομένων

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ”

Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907
Διανέμεται δωρεάν

που εργάζονται σε όλες τις επιχειρήσεις με το άγχος των απολύσεων, που δεν ξέρουν αν θα πληρωθούν το επόμενο μηνιαίο κ.α.

Αυτό είναι το δεύτερο που η αστική τάξη, οι εργοδότες και τα πολιτικά κόμματα-κυβερνήσεις τους θέλουν να εξαφανίσουν από τη συνείδηση των πλειοψηφιών αυτών. Ότι τις εκφράζουν οι αγωνιζόμενες μειοψηφίες. Κι ότι πρέπει και οι ανοργάνωτοι να μπουν στην οργάνωση, να δώσουν το δικό τους παρών, να πάρουν μέρος στους αγώνες και να τους κάνουν των πλειοψηφιών.

Ας λένε λοιπόν ότι θέλουν. Αυτοί τη δική τους ταξική δουλειά κάνουν. Τη βρώμικη. Να κάνουμε κι εμείς τη δική μας, την καθαρή, την τιμία, τη συνειδητή, τη δική μας ταξική δουλειά. Οργάνω-

Το ημερολόγιο του Πάιατ

Dear calendar. Αγαπητό μου ημερολόγιο.

Συνεχίζω τη δράση μου ακάθεκτος. Άλλωστε τελειώνει ο χρόνος και θέλω να βάλω κάποια πράγματα σε σειρά, ώστε ο προγραμματισμός μου για τον επόμενο να είναι καλά διαρθρωμένος και η... καλόβουλη επιρροή μου στα εσωτερικά πράγματα της εδώ επαρχίας μας (έναντι της κακόβουλης των ρώσων και κινέζων) να συνεχιστεί αδιάταραχη.

8/12/2019: Επισκέφτηκα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έδωσα διάλεξη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα νιάτα, ειδικά τους φοιτητές. Αποτελούν τις ελπίδες μας για καλύτερη μελλοντική υπεράσπιση των συμφερόντων μας. Η... καλόβουλη επιρροή μας σ' αυτούς πρέπει να στηρίζεται.

10/12/2019: Πήγα στη Λάρισα και επιθεώρησα την παρουσίαση των νέων drones μας, που εγκαταστάθηκαν στη βάση μας στην πόλη αυτή. Επίσημα είναι βάση μιας πτέρυγας μάχης του ελληνικού στρατού μας. Και βάζω το «μας», γιατί όπως είπε και ο εδώ υπουργός Άμυνας, αυτοί οι στρατιώτες «θα ματώσουν μαζί με τους δικούς μας» αν τους το ζητήσουμε, δηλαδή διατάξουμε. Αεροπλανάκια λοιπόν που «κάνουν παπάδες», σύμφωνα με μια άλλη χαριτωμένη ελληνική έκφραση. Κατασκοπεύουν, επιτηρούν, βομβαρδίζουν. Χαίρομαι πολύ, που βλέπω τα λεφτά μας να πινάνουν τόπο. Ξένο τόπο βέβαια, αλλά αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία μας.

15/12/2019: Σε συνάντησή μου με Έλληνες δημοσιογράφους ξεκαθάρισα τη θέση των ΗΠΑ είναι πως «τα κατοικημένα νησιά της Ελλάδας έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τις ηπειρωτικές περιοχές της», όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα τους, την ΑΟΖ τους κλπ και σε σχέση με τις απόψεις της Τουρκίας. Μόνο τα κατοικημένα. Για τα ακατοίκητα μπορεί να έχουν δικίοι οι τούρκοι.

Το είπα τόσο καθαρά, γιατί φαίνεται πως εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι- υπουργοί μάλιστα, που το μυαλό τους είναι μάλλον... ακατοίκητο και νομίζουν πως εμείς θα υποστηρίξουμε την Ελλάδα. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς σύμμαχους!!

Όχι στη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις βάσεις. Η χώρα μας δεν θα γίνει ορμητήριο των αμερικανοΝΑΤΟικών φονιάδων. Να φύγουν τώρα όλες οι ξένες βάσεις και πολεμικές δυνάμεις. Να απεμπλακούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από όλες τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ



Μαχητική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Αθήνα. Προετοιμάζεται το μεγάλο συλλαλητήριο τη μέρα που θα συζητηθεί στη Βουλή η κατάπτυστη Συμφωνία

«*Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!*» Το σύνθημα αυτό ήχησε ξανά και ξανά την Παρασκευή το μεσημέρι μπροστά στη Βουλή και το υπουργείο Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια δυναμικής και μαχητικής αγωνιστικής συγκέντρωσης - κινητοποίησης που διοργάνωσε η **Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στη Συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ για τις Βάσεις**, την οποία συγκροτούν εργατικά σωματεία, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), Φοιτητικοί Σύλλογοι, σωματεία αυτοαπασχολούμενων, η ΟΓΕ και φορείς του λαϊκού κινήματος.

Κορύφωση όλης αυτής της **πολύμορφης δραστηριότητας** θα είναι το **συλλαλητήριο που ήδη έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει τη μέρα συζήτησης και ψήφισης της Συμφωνίας στη Βουλή.**

Η συγκέντρωση «άνοιξε» με ομιλία του **Νίκου Παπαγεωργίου** από την Εκτελεστική Επιτροπή του **ΠΑΜΕ**, που κατήγγειλε ότι **οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ με την προσυπο-**

γραφή και των άλλων αστικών κομμάτων «έχουν μετατρέψει τη χώρα σε δολοφονικό ορμητήριο και στόχο». Σημείωσε ότι κερδισμένοι από τους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή «βγαίνουν όσοι μας ξεζουμίζουν σε καιρό ειρήνης, όσοι με ευκολία θα στείλουν εμάς και τα παιδιά μας να σφαχτούν με άλλους λαούς για τα κέρδη και τις μοιρασιές των μονοπωλίων». «Αυτό υπηρετεί - ανέφερε - και η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας και η μεγαλύτερη εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ».

Έκανε σαφές ότι «τα συνδικάτα και οι φορείς του λαϊκού κινήματος που είμαστε σήμερα εδώ θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας» για να δυναμώσει η λαϊκή πάλη για να ακυρωθεί η Συμφωνία, να κλείσουν οι βάσεις στην Ελλάδα, για καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, για αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ, για να ξεσηκωθεί ο λαός και «να βάλει το δικό του στίγμα στις εξελίξεις το επόμενο διάστημα».

Χαιρετισμούς έκαναν και οι εκπρόσωποι των άλλων φορέων, που συμμετείχαν στην διοργάνωση της συγκέντρωσης.

Συγκεντρώσεις επίσης έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Χανιά, Λάρισα, Βόλο.

Τα μαθητούδια στο ΝΑΤΟ

Έμπλεος χαράς ο διευθυντής στο 3ο δημοτικό σχολείο Πυλαίας Θεσσαλονίκης αποφάσισε και ανακοίνωσε την αποδοχή πρόσκλησης από το ΝΑΤΟ, να επισκεφτούν οι λιλιπούτειοι μαθητές το Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Νάπολη(!!!!) με βάση συμφωνημένα ΝΑΤΟικά προγράμματα, που και η προηγούμενη κυβέρνηση διατήρησε και προώθησε. Ο λόγος και ο στόχος; «Να κατανοήσουν οι επισκέπτες (δηλαδή τα δχρονα μέχρι και 12χρονα πιτσιρίκια) την αποστολή και το όραμα του ΝΑΤΟ, στα πλαίσια του προγράμματος “We are NATO». Ο εν λόγω διευθυντής μάλιστα πανηγυρίζει για την «ιδιαιτέρη τιμή και πρόσκληση» (πότε έπαισε ο Πάιατ από και και δεν το πήραμε χαμπάρι). Αυτός είναι εκπαιδευτικός; Διδάσκει τα παιδάκια μας να είναι φιλειρηνικά, υπερήφανα, να μισούν τον πόλεμο, να αγαπούν τους άλλους ανθρώπους, τα άλλα παιδιά; Και θέλει να τα πάει στη φωλιά των δολοφόνων, για να τους αποδείξει με ποιο τρόπο αυτές οι αξίες εμπεδώνονται; Η μάλλον ισοπεδώνονται. Θέλει να τα κάνει να αγαπήσουν το ΝΑΤΟ και να λένε με καμάρι «we are NATO»; Κι όταν πάνε στο γυμνάσιο ή στο λύκειο να οπλιστούν κάποια μέρα με ένα οπλοπολυβόλο, να μπουκάρουν μέσα στο σχολείο τους και να γαζώσουν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές τους; Γιατί αυτή είναι η... αξία και το ιδανικό του ΝΑΤΟ. Να μάθει τα παιδιά να σκοτώνουν από μικρά. Για να το κάνουν πιο εύκολα όταν μεγαλώσουν. Ντροπή ρε, αίσχος. Θέλεις να λέγεσαι και δάσκαλος... Αλλά δεν φταις εσύ. Φταίνε οι κυβερνήσεις, που πάνε και υπογράφουν τέτοιου είδους συμφωνίες με τους αμερικανούς και τους ΝΑΤΟικούς. Που τους δίνουν τέτοια δικαιώματα. Να μπαίνουν μέσα στα σχολεία μας και να στρατολογούν τα εγγόνια μας (εμάς των συνταξιούχων) για υπομηφιους φονιάδες άλλων παιδιών, των εγγονιών άλλων παππούδων και γιαγιάδων. Όχι ρε, δεν θα σας περάσει. Μπλόκο στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ... Εμπάργκο στα εγκληματικά σχέδιά τους. Να σώσουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ούτε ένας μαθητής στο ΝΑΤΟ... Γιατί **«we are not NATO»!!!**

Ισπανία και ΣΥΡΙΖΑ

Χαρές και πανηγύρια εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ επειδή στην Ισπανία με την προοπτική συγκυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών και Ποδέμος, «η Ισπανία (μαζί με την Πορτογαλία) δείχνουν το δρόμο για μια προοδευτική Ευρώπη». Δηλαδή επειδή ο ισπανικός ΣΥΡΙΖΑ τα βρήκε με το ισπανικό ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ξαφνικά έχουμε... πρόοδο στη Ευρώπη. Απορούμε. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που με την συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ «έδειξε τον ίδιο δρόμο για την προοδευτική Ευρώπη»; Έτσι δεν διαλαλούσαν τότε οι ΣΥΡΙΖΑίοι; Τώρα έχασαν το δρόμο αυτοί, αλλά τον βρήκαν οι ισπανοί ομόλογοί τους; Και τι θα γίνει όταν τον χάσουν κι οι ισπανοί ξανά; Θα τον ξαναβρεί ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ξεφωνημένους ΠΑΣΟΚους που μαζεύει και το (που θα καταλήξει τελικά) ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ; Ξέρετε με τι μοιάζουν όλοι αυτοί οι αριστερούληδες; Με το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Με τη διαφορά πως δεν είναι ούτε καν η δική τους ουρά. Αλλά το φτερό ξεσκονίσματος που τους κουνάνε τα αφεντικά τους.

Οι 53+ του Τσακαλώτου

Μαζεύτηκαν οι ΣΥΡΙΖΟσκεπτικιστές του (πρώην) υπουργού του 3ου μνημονίου, για να εκφράσουν τις ενστάσεις τους στην προοπτική να γίνουν «ευκαιριακές» συμμαχίες και άρπα- κόλα μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ, να σκεφτούν για τα αίτια της εκλογικής ήττας κλπ. Βέβαια για την καθόλου ευκαιριακή αλλά καλά δουλεμένη και προαποφασισμένη συμμαχία με τους ΑΝΕΛ για 4 χρόνια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ούτε με τις μέχρι σήμερα προσκολληθείς στον ΣΥΡΙΖΑ πρώην ΠΑΣΟΚων, ΑΝΕΛιτών, ΝΔτών κ.α. τυχάσπαρτων. Όσο για τα αίτια της ήττας, είμαστε βέβαιοι πως δεν τους περνάει καν από το μυαλό, πως πιθανόν να έφταξε η αντεργατική και αντιλαϊκή μνημονιακή τους πολιτική. Όχι αν δούμε πως καμαρώνουν γ' αυτήν, αντιπαραθέτοντάς την ή και προσθέτοντάς την σε αυτή της σημερινής κυβέρνησης. Αναρωτιόμαστε για το εξής μόνο. Καλά ο αριθμός κυβέρνησης δεν άλλαξε καθόλου; 53 ήταν και 53 έμειναν 4 χρόνια τώρα; Ούτε φεύγει, ούτε έρχεται κάποιος;

Θα πείτε βέβαια, πως με τόση ΠΑΣΟΚούρα που μαζεύτηκε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, που να μείνει χώρος για τους του Ευκλείδη...

Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Χαμός και πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Το οποίο τι ακριβώς κάνει; Τέλος πάντων. Η Φώφη τσακώθηκε με το Γερουλάνο, ο οποίος, από το μηδέν, έγινε μια εποχή υπουργός, ήταν και υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας και μάλλον το πήρε πάνω του και νομίζει πως μπορεί να αναλάβει τη σωτηρία του ΠΑΣΟΚ. Τελικά αποφάσισαν πως το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει μέσα στο ΚΙΝΑΛ ή το ΚΙΝΑΛ λίγο μέσα, λίγο έξω από το ΠΑΣΟΚ, ο Γερουλάνος... απείλησε πως θα φτιάξει κίνηση σωτηρίας του ΠΑΣΟΚ- που η Φώφη θέλει να το θάψει- και θα διεκδικήσει στο επόμενο συνέδριο την αρχηγία του. Είδατε άμα χαθεί η κουτάλα της κυβερνητικής εξουσίας, που τους κρατάει ενωμένους, οι μικροαστούληδες βγάζουν τα μάτια τους μεταξύ τους.

ΠΑΣΟΚ και ο ΠΤΔ

Δεν ξέρουμε αν η αυτή η κατάσταση μέσα στο ΠΑΣΟΚ έπαιξε ρόλο, πάντως η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ έκρινε σκόπιμο να καταθέσει από τώρα πρόταση για το πρόσωπο του επόμενου ΠΤΔ. Και πρότεινε τρεις... αστέρες της ΠΑΣΟΚικής αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής, με τόσο λερωμένη τη φωλιά τους, που δεν παίρνει άλλο. Δεν μπορούμε όμως να κρατηθούμε και να μη σχολιάσουμε έναν από τους τρεις προτεινόμενους. Τον Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, γνωστό και ως ΓΑΠ. Που πέρα από τις επιδόσεις του στα... άπταιστα ελληνικά, έχει και τη γνωστή άποψη (τη θυμάστε;) υπέρ της νομιμοποίησης των ναρκωτικών και του δικαιώματος να βάλει ο κάθε έλληνας στο μπαλκόνι του μια γλάστρα με χασίσι!! Το φαντάζεστε να γίνει ΠΤΔ και να γεμίσει το Προεδρικό Μέγαρο γλάστρες με χασίσι; Να τον επισκέπτονται πρόεδροι, πρωθυπουργοί και άλλοι υψηλοί καλεσμένοι από άλλες χώρες και να τους δίνει δώρο ένα γλαστράκι με χασίσι; Έτσι τυλιγμένο σε λευκό αλουμινοχαρτο με κορδέλιτσα μπλε;

Καλά, τόσο απελπισμένη είναι η Φώφη;

Πρόσφυγες και μετανάστες: εισβολείς στη χώρα μας;

Κάποιοι, μέσα στην ρατσιστική και ξενοφοβική πρεμούρα τους, τον κρυφοφασιστικό εθνικισμό τους εσχάτως αποκαλούν τους πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν ή και τη Β. Αφρική... εισβολείς. Μάλιστα ορισμένοι το πάνε και παραπέρα και ισχυρίζονται, πως είναι ένα σχέδιο του Ερντογάν να μουσουλμανοποιήσει τη χώρα μας!!! Κάνουν πως ξεχνάνε το βασικό. Πως εισβολείς στις δικές τους χώρες είμαστε εμείς. Δηλαδή το ΝΑΤΟ μας, που είναι κι εμείς, η ΕΕ μας, που είναι κι εμείς, οι ΗΠΑ μας, που είναι κι εμείς. Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ και η Ελλάδα είναι που έκαναν και κάνουν στρατιωτικές εισβολές στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στη Συρία, στο Μάλι, στη Σομαλία, πιο παλιά στη Γιουγκοσλαβία κ.α. Και στα σχέδια και τις επιχειρήσεις αυτές η χώρα μας (με όλες τις κυβερνήσεις) συνέβαλε είτε άμεσα (στρατό στο Αφγανιστάν και στη Βοσνία και μικρότερες στρατιωτικές αποστολές σε άλλες χώρες) είτε έμμεσα παρέχοντας κάθε στρατιωτική διευκόλυνση για τις εισβολές αυτές (βάσεις, αεροδρόμια, εθνικά οδικά δίκτυα και άδεια διέλευσης στρατευμάτων, οικονομική και επιμελητηριακή στήριξη κλπ). Μπορούμε να ξεχάσουμε πως από το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας σηκωνότουσαν τα γαλλικά και βέλγικα πολεμικά αεροπλάνα για να βομβαρδίσουν τη Λιβύη; Η χώρα μας λοιπόν είναι ο εισβολέας. Μαζί με τις ΗΠΑ, την ΕΕ, αλλά και την Τουρκία. Ναι, μαζί με την Τουρκία βοηθήσαμε την εισβολή στη Συρία, μαζί βοηθήσαμε στο στήσιμο των συμμοριών των τζιχαντιστών, στην εκπαίδευσή τους, στην πολεμική δυναμικότητά τους. Βάλαμε και το δικό μας χεράκι. Αυτοί όλοι που σήμερα μιλάνε για εισβολή των θυμάτων μας, που φεύγουν από τα σπίτια τους, γιατί κι εμείς τους διώχνουμε από εκεί, αυτά δεν τα σκέφτονται σίγουρα. Αλλά θα πείτε (και σωστά) αυτοί δεν νοιάζονται και δεν λυτούνται για τη δική τους εσωτερική κατάσταση, δεν προβληματίζονται για την ανεργία τους, τους μισθούς-ψίχουλα, την ανασφάλιστη εργασία των παιδιών τους, τις κομμένες στους συντάξεις, το φοροτσάκισμά τους, το αρπαγμένο από τις τράπεζες, τα κοράκια και το κράτος σπίτι τους, τους πρόσφυγες θα λυτούνται; Κι όσο για τους φόβους τους για τα σχέδια του Ερντογάν ας ψάξουν λίγο περισσότερο και τις ευθύνες των δικών μας κυβερνήσεων και ασφαλώς και τις δικές τους σαν πολίτες αυτής εδώ της χώρας.

Το ποιηματάκι μας

Έφυγ' ο παλιός ο χρόνος
μπήκ' ο νέος κι όχι μόνος
Νέο έχουμε γκουβέρνο
Που κι αυτό το καταφέρνω
Το 'χω μάθει πια το ποίημα,
ξέρω απ' έξω κάθε βήμα.
Που με βρίσκεις, που με χάνεις
στις πορείες θα με ψάχνεις.
Υπουργεία εργασίας,
'οκονομίας και υγείας,
στη βουλή και στου Μαξίμου
να 'ρχεσαι κι εσύ μαζί μου.
Μπρος και τούτη τη χρονιά
που δεν θα 'χει απανειδιά.
Κι όσοι πιο πολλοί γινούμε
μέσ' τη μύτη θα τους μπούμε.
Και τα σχέδια θα χαλάμε
αν μ' αγώνες απαντάμε.

Η «δημοκρατία» του κράτους και των επιχειρήσεων

Γράψαμε στο προηγούμενο τεύχος για τις συνταγματικές προβλέψεις για ορισμένα ζητήματα δημοκρατικών δικαιωμάτων και πόσο αυτά τηρούνται από τις κυβερνήσεις και τους εργοδότες. Επανερχόμαστε με παραδείγματα άλλων πτυχών του «σεβασμού» των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών αυτής της χώρας, που τυχαίνει να είναι και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, από τους εργοδότες τους.

Κατ' αρχή να επισημάνουμε το γεγονός των καταγγελιών που έγιναν στις εκλογές της περασμένης περιόδου, όπου εργοδότες δεν έδιναν άδειες στους εργαζόμενους για να μετακινηθούν στις εκλογικές τους περιφέρειες, στερώντας τους έτσι το... ιερό, κατά τα άλλα, δικαίωμα της ψήφου.

Η 3-Ε /Coca-Cola ενημέρωσε τους εργαζόμενους πως, σύμφωνα με τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας, που η ίδια συνέταξε, αν θέλουν να πολιτευτούν και να είναι υποψήφιοι σε εκλογές, θα πρέπει πρώτα να πάρουν την άδεια της!!! Αν τους τη δώσει έχει καλώς, αν όχι, τότε αυτό το... ιερό δικαίωμα... πάει περίπατο!!

Η τράπεζα Πειραιώς, εν όψει των απολύσεων και της τρομοκρατίας που εξαπέλυσε σε βάρος των υπαλλήλων, που εργάζονται στο τμήμα «κόκκινων δανείων», αν δεν δεχτούν την ένταξη τους στο νέο σχήμα, που θα δημιουργήσει η εταιρία- κοράκι, που θα αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, προσπάθησε να εμποδίσει την συνδικαλιστική δράση, απαγορεύοντας στα σωματεία να πηγαίνουν στους χώρους εργασίας για ενημέρωση και συζήτηση με τους εργαζόμενους χωρίς την άδεια της.

Η διοίκηση του δημόσιου νοσοκομείου Αγρινίου (δηλαδή η εκπρόσωπος της κυβέρνησης) απαγόρευσε στις καθαρίστριες να πάρουν μέρος στην 24ωρη απεργία, που κήρυξαν τα συνδικάτα στη δημόσια υγεία στις 27/11, απαιτούσε να μην υπογράψουν σαν απεργοί, αλλά να δηλώσουν... απούσες!!

Η διεύθυνση του Praktiker σε υποκατάστημα της κάλεσε την αστυνομία για να ελέγξει και να παρεμποδίσει τη διενέργεια εκλογών από το σωματείο. Η εφορευτική επιτροπή έστησε την κάλπη έξω από το χώρο και κάλεσε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν. Οι αστυνομικοί επικαλούμενοι τα αδικήματα της «παραβίασης ιδιωτικού χώρου και της διατάραξης της κοινωνικής ειρήνης» προσπάθησαν να αποτρέψουν την διενέργεια των εκλογών, παρεμβαίνοντας ανοιχτά στις διαδικασίες λειτουργίας του συνδικάτου.

Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (δηλαδή το κράτος, η κυβέρνηση) «με εκβιασμούς και απειλές αποσπά υπογραφές από τις συναδέλφισσες στην καθαριότητα προκειμένου να τους ανανεώσει παράταση σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου», καταγγέλλει με ανακοίνωσή του ο Κερκυραϊκός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Η διεύθυνση του ΣΜ ΑΒ Βασιλόπουλος στις αποθήκες στη Μάνδρα απαγόρευσε στο κλαδικό σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων- εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής να κάνει εκλογές στο χώρο και για να το πετύχει κάλεσε και σκευομαχίες. Τελικά δεν το κατάφερε, αφού πολλοί εργαζόμενοι, αγνοώντας την τρομοκρατία, ψήφισαν στην κάλπη που έστησε το σωματείο έξω από τις αποθήκες.

Η διοίκηση του ΟΤΕ (Ντότισε Τέλεκομ) σε ανακοίνωσή της για την απεργία των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ δήλωσε πως «σέβεται το δικαίωμα της απεργίας», αλλά αφού υπάρχουν απεργοσπαστές έβαλε την αστυνομία να συλλάβει απεργούς που περιφρουρούσαν την απεργία και κατέθεσε μήνυση κατά των «υπευθύνων» για την απεργία!!!

Χάσαμε το ΠΟΤΑΜΙ. Σοκ...

Πάει το ΠΟΤΑΜΙ. Το κλείσανε το μαγαζί. Τέρμα ο Θεοδωράκης. Η Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων(!!!) του κόμματος αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του. Δηλαδή λειτουργούσε; Κι όταν λένε αναστολή τι εννοούν. Είναι σε κώμα; Θα το βάλουν στην κατάφυξη; Θα είναι σε μηχανική υποστήριξη; Του αφαίρεσαν τις μπαταρίες; Μπορεί να το ξαναβάλουν σε λειτουργία άμα αλλάξουν γνώμη; Η Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων δεν πήρε κάποια σχετική απόφαση για να μας ενημερώσει;

Πάντως πρωτοτύπησαν για άλλη μια φορά. Τι συνέδρια, τι συσκέψεις, τι συνδιασκέψεις αντιπροσώπων και σαχλαμάρες. Μια συνάντησή τους δεν συγκρίνεται με τίποτα. Δεν συνεδρίασαν, δεν συσκεφτήκανε, όχι. Συναντηθήκανε. Κάπως όπως «να βρεθούμε να τα πούμε ρε παιδιά, τι λέτε;». Αλλά σε Μεγάλη Συνάντηση. Όχι μικρή, ούτε μεσαία. Μεγάλη. Εμ βέβαια, τι τώρα. ΠΟΤΑΜΙ ήταν αυτό. Μικρό κόμμα, αλλά με Μεγάλες Συναντήσεις Αντιπροσώπων. Μικρομέγαλοι του τίποτα όπως ήταν τέσσερα χρόνια.